

# Herziene, aangepaste versie van de Nieuwsbrief november



Nieuwsbrief **OUDERENCONTACT PROFBURGWijk**, november 2017

correspondentieadres: Asserstraat 66, 2313 GH, Leiden

website: <http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl>

email: [info@ouderencontactprofburgwijk.nl](mailto:info@ouderencontactprofburgwijk.nl)

telefoon: 06-57702800 ('s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur)

**Door onvoorziene omstandigheden is een aanpassing van het Trigonprogramma voor november onontkoombaar!**

**Het verhaal van Roelof Steenstra over de Islam wordt verschoven naar 23 november!!!**

**Op 9 november zal Hanneke Tielen (bioloog en penningmeester van het Ouderencontact) een verhaal houden over de wolf. We zijn heel blij dat zij op zo'n korte termijn daartoe bereid is.**



*Het novemberprogramma ziet er nu uit zoals hieronder aangegeven:*

9 november	10.30 Koffie 10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood <b>11.15 lezing Hanneke Tielen: de Wolf (zie toelichting hieronder).....</b>
16 november	10.30 Koffie 11.15 <b>Politiek café onder leiding van Moniek van Sandick (zie vorige Nieuwsbrief)</b>
23 november	10.30 Koffie 10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood <b>11.15 lezing ds. Roelof Steenstra: Islam (zie toelichting bij vorige Nieuwsbrief)</b>
30 november	10.30 Koffie 11.15 <b>Excursie Museum voor Oudheden tentoonstelling "Niniveh" (zie vorige Nieuwsbrief)</b> <i>Vooraf opgeven bij de wijktelefoon of via de website!</i> 12.45 Lunch in de Tuin van de Smid
7 december	10.30 Koffie 10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 11.15 <b>Films door Pim Perquin en Wouter de Bruijne: "Leiden, vroeger en nu".</b>



## **9 november: Hanneke Tielen – De Wolf**

Wolven worden steeds vaker binnen onze landsgrenzen gesignaleerd. Dit houdt de gemoederen aardig bezig. Alle reden om ons in de wolf te verdiepen. Hoe leven zij? Welke plaats nemen ze in in de natuur? Moeten we hen vrezen of welkom heten? Is er plaats voor wolven in Nederland? Allemaal prangende vragen. Ik wil jullie graag een nuchtere kijk op deze fascinerende dieren geven. Ter overdenking het volgende citaat: *'De wolf is geen concurrent noch vijand van de mens. Hij is een medescheepsel met wie we de aarde moeten delen'* L. David Mech (wolfonderzoeker, University of Minnesota).

**N.B.: Op 9, 16 en ook op 23 november zullen we een schrijftolk (doventolk) in ons midden hebben!**