



## KAMERMUZIEK

4 maart 2023

### Crying in the Chapel

Over Elvis Presley

16.00 — 17.30 uur



#### Fred Omvlee

Predikant en hoofd dienst  
geestelijke verzorging marine

De Amerikaanse zanger Elvis Presley (1935-1977) bracht halverwege de jaren vijftig met *Heartbreak Hotel* de naoorlogse jeugd het hoofd op hol. Een verlegen jongen uit het Zuiden van de VS mixte blanke en zwarte gospel, blues en country tot een compleet nieuw genre. Bob Dylan voelde zich 'alsof hij uit de gevangenis ontsnapte' toen hij voor het eerst de muziek van Elvis hoorde, Keith Richards 'werd wakker als een ander mens' en John Lennon zei: 'Before Elvis there was nothing'. Terwijl de popcultuur die hij in gang gezet had zich ontwikkelde, raakte Elvis in een isolement met B-films, pillenverslaving en depressie. Een comeback in 1968 maakte hem geliefd bij een nieuwe generatie: hij inspireerde David Bowie, Freddie Mercury en Bono. De jaren zeventig bezorgden hem iconische roem door zijn shows in witte pakken in Las Vegas. Verguisd en bejubeld, maar onzeker over zichzelf, trok hij zich – gescheiden en verslaafd – terug op zijn landgoed Graceland. Daar overleed hij onverwacht op 16 augustus 1977, 42 jaar oud. Graceland werd een bedevaartsoord, de mythe van Elvis leeft voort in boeken, films en in zijn muziek.

Fred Omvlee (1965) is dominee en sinds zijn kindertijd groot Elvis-fan. Vanaf 2002 organiseert hij Elvis-kerkdiensten waarin de gospels en het tragische leven van zijn held centraal staan. In 2010 gaf hij college aan de UvA over Elvis als moderne heilige. In 2019 presenteerde hij het boek *Van Elvis-viering tot U2-dienst, over het gebruik van popmuziek in de kerk in Paradiso*. Fred Omvlee is geestelijk verzorger bij Defensie en werd uitgezonden naar Liberia, Afghanistan, Libië en Curaçao. 'In diensten met militairen speelt popmuziek een belangrijke rol. Elvis is daarbij voor mij altijd een opstapje naar God. Alles zit erin: schoonheid, aftakeling, energie, verslaving, scheiding, depressie. Veel mensen herkennen iets van hun leven in dat van Elvis.'