

WE ARE tentoonstelling – Presskit (tekst)

Een rondreizende stadswandeling/tentoonstelling van dierenportretten met een indringende boodschap

Over de tentoonstelling

De interactieve tentoonstelling bestaat uit 16 frontaal getekende dierenportretten met allemaal een eigen QR-code die naar een unieke dierenpagina leidt. Hier vinden bezoekers een quiz, wist-je-dat'jes, recepten, tips en andere leuke dingen. Achter 8 van de 16 portretten is een video met ingesproken 'spoken word' te vinden, geschreven en ingesproken door Kelly Verdonk. Hiermee geeft ze de dieren een stem. De 16 portretten zijn verspreid over de stad en te vinden bij diverse duurzame ondernemers, zoals restaurants of winkels. Ook wordt in elke stad een evenement georganiseerd met sprekers, workshops, cursussen en eten.

[Bekijk hier een dierenpagina met spoken word](#)

Hoe de tentoonstelling tot stand kwam

Het begon allemaal met een oproepje op Facebook...of eigenlijk begon het al eerder. 'Ik wilde al een poosje iets doen met veganisme vanuit mijn bedrijf Lonneke Grimbergen Art, maar een expositie leek mij, als beginnend kunstenaar, onhaalbaar. Daarom, en omdat je samen nu eenmaal sterker staat, plaatste ik een oproepje in de Facebookgroep voor Nederlandse veganisten: 'Wie wil mij helpen om een rondreizende tentoonstelling te realiseren? Zo leerde ik Kelly Verdonk kennen die *spoken word* artist is, Emma Spannenberg reageerde ook: zij doet onze communicatie en heeft de website gemaakt. Aidan Houtkamp, die ook een portret voor de tentoonstelling heeft gemaakt, leerde ik kennen via Instagram. Gezamenlijk kwamen we op het idee om een stadswandeling te organiseren: een reizende stadswandeling die twaalf maanden lang door Nederland trekt.

Doel van de tentoonstelling

Het doel van de tentoonstelling is om de bezoekers anders naar dieren te laten kijken. De hyperrealistische portretten van Lonneke waarop dieren frontaal zijn afgebeeld, kijken de bezoeker recht aan. De toegevoegde *spoken word* teksten versterken de ontmoeting. 'We are': wij zijn...*iemand*, niet 'iets'. Dieren zijn zo veel meer dan een gebruiksvoorwerp waarvan de mens kan nemen: dieren hebben een eigen persoonlijkheid. Iets waar de bezoeker hopelijk niet meer omheen kan. Als 'We are' bij kan dragen aan de dialoog omtrent veganisme en dierenwelzijn, is het doel bereikt. 'We willen mensen op een leuke manier kennis laten maken met dieren en met veganisme.'

Tijdens de stadswandeling kom je niet alleen de kip, koe en het varken tegen, maar ook veel andere dieren die minder voor de hand liggen. De tentoonstelling behandelt onderwerpen zoals proefdieren, het leven in de oceaan, zoönosen en biodiversiteit.

Hoe Lonneke op het idee kwam

Kunstenaar Lonneke Grimbergen maakt indringende, bezielde dierenportretten. Omdat Lonneke voor haar werk zo intensief bezig is met dieren en hen letterlijk dagelijks in de ogen kijkt, kon het niet anders of ze maakte de overstap om geheel veganistisch te gaan leven. Dat betekent dat zij niet alleen geen vlees of vis eet maar ook geen zuivel of eieren en ook geen gebruik maakt van andere dierlijke producten zoals leer of wol. (Meer over Lonneke: <http://weare-tentoonstelling.nl/lonnekegrimbergen>)

Kelly Verdonk over 'spoken word'

Kelly vindt het soms moeilijk haar weg te vinden in de manier waarop wij mensen met de wereld omgaan, vertelt ze. 'Helemaal omdat de natuur geen stem heeft – zij kan niet roepen: ik ben het er niet mee eens, stop hier eens mee. Daarom doe ik wat ik kan'. In de tentoonstelling geeft ze dieren een stem. Ze praat voor hen die zelf niet kunnen uiten wat ze voelen, om over te brengen dát ze voelen. (meer over kelly: <http://weare-tentoonstelling.nl/kellyverdonk>)

Emma Spannenberg over veganisme

Stel dat iemand in het park een hond in elkaar schopt, wat zouden de meeste voorbijgangers dan doen? Emma denkt dat veel mensen de hond te hulp zouden schieten. Volgens haar is dit de kern van veganisme: het erkennen van en niet willen meewerken aan dierenleed. Ook Emma wilde, net als Lonneke, al langer iets met veganisme doen. 'We willen mensen op een vriendelijke manier aan het denken zetten. Alle dieren verdienen onze empathie, niet alleen die hond in het park maar óók die koe op de boerderij, die nooit vrijwillig naar de slacht zal lopen.' (meer over Emma: <http://weare-tentoonstelling.nl/emmaspannenberg>)

Aidan Houtkamp over de Neushoorn

Aidan Houtkamp (17) heeft de neushoorn getekend. Hij raakte geïnspireerd tijdens zijn reis in Tanzania. "Een paar jaar geleden was ik in Tanzania (Afrika) en heb de big five gezien... behalve de neushoorn. Niet gek, want er zijn er nog maar heel weinig over. Deze mooie dieren moeten worden beschermd tegen de mens, hun grootste bedreiging. Het is nu van belang de handen ineen te slaan en wat te doen aan de problemen die de biodiversiteit en de aarde consequent aantasten." (meer over Aidan: <http://weare-tentoonstelling.nl/aidanhoutkamp>)

Meer informatie: <http://weare-tentoonstelling.nl/>

Locaties

2021

Middelburg // juni

Leiden // juli

Den Haag // augustus

Den Bosch // september

Maastricht // oktober

Utrecht // november

Nijmegen // december

2022

Amsterdam // januari
Leeuwarden // februari
Groningen // maart
Enschede // april
Deventer // mei
Zwolle // juni

Wat is veganisme

Veganisme is een levensstijl waarbij -voor zover mogelijk- wordt afgezien van het gebruik van dierlijke producten. Dit betekent dat veganisten geen vlees of vis eten, maar ook geen dierlijke zuivel, eieren of honing. Voor veel veganisten is dierenwelzijn de belangrijkste reden om te kiezen voor deze manier van leven, anderen zijn veganistisch gaan eten voor hun gezondheid of vanwege het milieu. In Nederland leven ruim vier miljoen runderen, meer dan 12 miljoen varkens en meer dan 90 miljoen kippen. Die dieren zie je bijna nooit omdat ze in stallen leven (die met regelmaat afbranden). Hoe meer mensen overstappen op een veganistische levensstijl, hoe minder dieren gedwongen worden een leven te leiden van pijn (denk aan varkensstaartjes die worden afgeknipt), misvorming (denk aan de plofkip) en verdriet (denk aan de melkkoe die steeds opnieuw een kalf moet baren dat haar steeds wordt afgenomen).

Ook de dieren die je niet ziet, zijn iemand. Bezoek 'We are' in een stad bij u in de buurt en kom oog in oog met onze mede-aardebewoners.