



foto Rob Oudshoorn

DEWIJKKRANT

nummer 87- december 2023

HERINRICHTING
LAMMENSCHANS

KRACHT VAN
BUURTGEZINNEN

INTERVIEW CHARLOTTE
VAN DER PLAS



VERENIGING PROFESSOREN & BURGEMEESTERSWIJK

Uw woning verkopen of op zoek naar een nieuw thuis? Fides makelaars staan voor u klaar om uw woondromen waar te maken. Kom gerust eens langs op de Lammenschansweg 76, de koffie staat klaar.

TIP: Bereken alvast zelf de waarde van uw huis op fidesmakelaarsleiden.nl

Fides makelaars

Woondromen waarmaken

fidesmakelaarsleiden.nl

info@fidesmakelaarsleiden.nl

071-5168080



Ron Kwik Timmer- en onderhoudswerk

06 24 20 54 07 www.ronkwik.nl

INHOUDSOPGAVE

- 4 Nieuws vanuit het bestuur
- 7 Gerda Vahrmeijer 60 jaar in de winkel
- 8 Herinrichting Station Lammenschans bijna klaar
- 9 Gezocht: redacteurs
- 11 Wijkgenoten protesteerden op de A12
- 15 Bellen bij de burens
- 16 Viering 10 jaar Ouderencontact Profburgwijk
- 19 De Josephschool bestaat 65 jaar!
- 20 Interview Charlotte van der Plas
- 23 Oud-Katholiek
- 24 Interview wijkagent
- 26 Fotospread: Flora en fauna in onze wijk
- 29 Rubriek: De Tuin
- 29 Buurtgezinnen
- 34 Ingezonden berichten
- 36 Kerst in de wijk
- 38 Roeiers gezocht
- 39 Update: Appartementen voor senioren in de Profburgwijk
- 40 Rubriek: Kunstenaar in de wijk
- 43 Column
- 44 Programma buurthuis
- 45 Rubriek: Nieuws uit het buurthuis
- 46 Rubriek: Boom in de buurt
- 49 Wijkwijzer
- 51 Colofon
- 52 Fotorubriek: Wijk in beeld



Maaike Botden

hoofdredacteur

foto RobOudshoorn

Durf te vragen

Op het moment dat ik deze column schrijf, ben ik net terug van de vrijwilligersborrel van de wijkvereniging. Mooi om te zien hoeveel mensen zich betrokken voelen bij de wijk en zich daarvoor inzetten. Wat me opviel was de manier waarop mensen in het vrijwilligerswerk 'gerold' waren: meestal waren ze ergens voor gevraagd. Voor een bestuursfunctie, voor een commissie, als bezorger van de Wijkkrant. Bij mij is het ook zo gegaan om redacteur en later hoofdredacteur te worden.

Om hulp vragen werkt dus. Als iemand een beroep op u doet, dan zult u daar waarschijnlijk positief op reageren en die ander misschien zelfs wel met plezier te hulp schieten. Maar als we zelf hulp nodig hebben, vinden we het vaak moeilijk om erom te vragen. We willen de ander 'niet belasten' of 'niet afhankelijk zijn'. Eerlijk is eerlijk: ik ben er ook zo een. Al word ik er steeds beter in om niet eindeloos door te modderen maar om een ander te vragen om te helpen. Zoals onlangs bij het leegpompen van onze ondergelopen kelder en kruipruimte. Die hulp was toch wel fijn...

In deze Wijkkrant doet wijkagent Kees Zwaan een beroep op ons allemaal om een beetje op elkaar te letten omdat hij ziet dat er meer mensen eenzaam zijn dan we misschien denken. Maakt u zich zorgen om iemand, dan is daar volgens Kees een helpende hand in te bieden. Dat vind ik wel een mooie kerstgedachte.

Daarnaast vindt u nog meer oproepen in deze editie. Onder andere om mee te gaan wandelen, om te gaan roeien, om bestuurslid te worden en om als redacteur mee te schrijven aan de Wijkkrant (de laatste is uiteraard een absolute aanrader 😊). Meld u vooral aan (een goed voornemen voor het nieuwe jaar!) en wie weet zien we elkaar dan op de volgende vrijwilligersborrel van de wijkvereniging.

Fijne feestdagen! □

Coverfoto: Charlotte van der Plas op de set van 'Minerva' Soldaat van Oranje.

Nieuws vanuit het bestuur

In deze rubriek een opsomming van activiteiten en onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig heeft gehouden sinds de vorige Wijkkrant (september 2023).

Vacatures in het bestuur

Bij de komende ALV, begin volgend jaar, treden bestuursleden terug omdat hun termijn dan afloopt. Daarom doen we verderop in deze Wijkkrant een oproep voor een secretaris en een bestuurslid om ons team te versterken. Heeft u interesse? Neem contact op via secretaris@profburgwijk.nl dan maken we snel een afspraak.

Bestuursactiviteiten

Deze rubriek op de website moet nog groeien. We hadden een goede oogst voor gespreksonderwerpen met de wethouders. Die interactie gaan we voortzetten.

Vanuit het bestuur zal verslag worden gedaan van de gesprekken met de wethouders en andere activiteiten.

Gesprek wethouders

Het bleek in de agenda's van de wethouders niet te passen om hen gezamenlijk te spreken. Het gesprek met Fleur Spijker heeft daarom eind juli plaats gevonden en het gesprek met Julius Terpstra eind oktober. Met wethouder Terpstra spraken we over de bouwplannen in de wijk. Hij gaf aan dat Lorentzhof 2 volop in voorbereiding is, datzelfde geldt voor de plannen voor de sportzaal aan de Oppenheimstraat en de PJ Blokhof. Rond het 'Gat van Dingjan' heerst radiostilte. Met wethouder Spijker spraken we onder andere over de herinrichting van het Trigonterrein.

Duurzaamheid en welstand

De welstandsnota van de gemeente Leiden is onderzocht door een extern bureau. Er zijn aanbevelingen gedaan, hoe de nota meer toegankelijk te maken voor burgers

en de procedure voor aanvragen van vergunningen inzichtelijker te maken. De werkgroep duurzaam heeft het bestuur gevraagd om samen met de wijken in de zuidelijke schil op te trekken voor een reactie op de rapportage en aanbevelingen van de invoer daarvan. Het bestuur gaat die samenwerking onderzoeken. (De zuidelijke schil is een aantal wijken tegen de binnenstad aan, waar beschermd stadsgezicht geldt).

Voorzittersoverleg Roodenburgerdistrict/ Zuidelijke schil

De wijkregisseur spreekt met enige regelmaat met de voorzitters van de wijkverenigingen in dit gebied. Op de agenda stond de kennismaking met Ben Böing, omgevingsmanager Zuid-Oost, een nieuwe functie die de verbinding vormt tussen projecten. Dat leverde mooie inzichten op in de relaties tussen de projecten en de gevolgen voor de fasering. Voorbeelden in en rond onze wijk zijn Lorentzhof2 en Herinrichting Hoge Rijndijk. Lorentzhof2 is het bouwproject tussen Zoeterwoudsesingel, Lammenschansweg, Lorentzhof en Lorentzkade. Dit project kan pas vooruit als de aanwezige gymzaal is vervangen door de gymzaal aan de Oppenheimstraat. Het plan voor die laatste lijkt nu in een stroomversnelling te komen. De realisatie van het project Herinrichting Hoge Rijndijk is uitgesteld. Die moet wachten op de herontwikkeling van de Lammenschansweg die weer aan moet sluiten op een provinciaal project rond de N206 en het Lammenschansplein.

Gezocht: secretaris & bestuurslid wijkvereniging

Ben jij een betrokken buurtbewoner die de wijkvereniging op de kaart wil zetten? Vind je het leuk om als bestuurslid verbinding te brengen in de wijk en de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau te volgen vanuit het belang van onze wijkbewoners? Dan maken we graag kennis met je!

Omdat twee bestuursleden in het voorjaar afscheid nemen, zijn we op zoek naar een secretaris en een bestuurslid.

Bestuurslid

We werken in het bestuur als team, toch zijn de taken verdeeld. Sommige bestuursleden hebben een specifieke functie, andere richten zich op meer op issues in de wijk of het organiseren van activiteiten of op een aandachtsgebied zoals communicatie. Ook zijn bestuursleden de verbindende

Afscheid Rob Beurse als vrijwilliger

schakel met werkgroepen en commissies van de vereniging. Voorbeelden zijn Werkgroep Duurzaam, Comité Koningsdag en de Commissie Kunst over de Vloer.

Communicatie

Communicatie is belangrijk voor het bestuur, we willen laten zien wat we doen, meer wijkbewoners bereiken en groeien in ledenaantal. We willen communicatie stevig verankeren dat kan zijn in het bestuur, maar ook als adviseur van het bestuur. Heb je een vlotte pen en herken je je in de steekwoorden: communicatieplan, advies en initiatieven om de wijkvereniging sterker te verbinden met de leden en de promotie van activiteiten en evenementen in de wijk? Reageer dan!

Secretaris

Houd jij van structuur en het soepel laten verlopen van correspondentie, voorbereiden van vergaderingen en ben je secuur, lees dan verder! Als secretaris ben je het aanspreekpunt van de vereniging, zorg je voor de ledenadministratie en verzorg je de formele correspondentie met de leden. Met als uitdaging die laatste helemaal digitaal te krijgen. Daarnaast maak je (korte) verslagen van vergaderingen en zorg je samen met de penningmeester voor het jaarverslag.

Is je interesse gewekt of wil je eerst meer weten? Mail naar secretaris@profburgwijk.nl, dan drinken we een keer koffie.

Het bestuur

Han van Overbeeke, Jackelien Kuntz, John Molenaar, Loes van der Hulst, Karin Verbaken, Sander la Grouw en Thea Dickhof

Na een lange periode van vrijwilligerswerk voor de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk zette Rob Beurse daar dit jaar een punt achter (of is het een komma?).

In 2018 kreeg hij een lintje voor zijn inzet als 'supervrijwilliger'. De aanvraag werd gedaan door GymSport Leiden, onze wijkvereniging en De Arcade. De samenvatting van de aanvraag luidt: vanaf de jaren '70 (dus toen al tenminste 39 jaar) actief als vrijwilliger. Het begon bij Gymnastiek Vereniging Groen-Wit, waar hij onder andere groepen les gaf, bestuurslid was en een van drijvende krachten achter wat nu GymSport Leiden is. Vanaf 2006 (dus toen al 12 jaar) zet hij zich met hart en ziel in voor de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. Gelijktijdig met de aanvaarding van zijn bestuurslidmaatschap werd hij hoofdredacteur van de Wijkkrant. Dat zegt natuurlijk al genoeg. Rob is al 17 jaar vrijwilliger voor onze vereniging. Na(ast) bestuurswerk en het hoofdredacteurschap is hij als fotograaf betrokken bij de Wijkkrant en tot voor kort bij website, waarvan hij ook heel lang webmaster was. De laatste 4 jaar daarvan was in onze bestuursperiode.

Vanuit zijn werk als communicatie-professional heeft Rob duidelijke opvattingen over het gebruik van media (door de wijkvereniging). Bij de website gaat dat om de combinatie van actualiteit, leesbaarheid en beeld. Daar was hij strikt in, richting auteurs maar ook voor zichzelf. Dinsdag is zijn 'vrije' dag, die is ge-

reserveerd voor zijn kleinkinderen. Dat belette hem niet om kopij voor de website meestal (ruim) binnen een uur te plaatsen, voorzien van een passende foto. Die foto kwam uit zijn archief of die maakte hij nog even. Met enige regelmaat hadden we overleg. Altijd aan het eind van de ochtend, dan kon hij voor die tijd sporten, bijvoorbeeld 10 kilometer hardlopen.

Tijdens één van die overleggen zei Rob dat 80 jaar voor hem een mooie leeftijd is om te stoppen als webmaster. En dus nemen we dit jaar afscheid van hem in die rol. Afscheid van een aardige, eigenzinnige en ervaren steunpilaar. Iets zegt ons dat we nog wel van hem zullen horen of zijn fotowerk zullen blijven zien.



foto FransHoek

Rob heel erg bedankt voor je inzet, en geniet van je tweede pensioen!





Team Gijs de Kok

Wijkmakelaars voor
de Professoren-,
Burgemeesterswijk
en Rijnbuurt

teamgijsdekok@
remax.nl
071 - 5162 372
06 - 3003 49 49

www.makelaars-in-leiden.nl

delatête



Praktijk voor echte
huidverbetering

Ruim 10 jaar uw vertrouwde adres.

Ervaar zelf het verschil en maak
vandaag nog een afspraak!

De la Tête, Praktijk voor huidverbetering
Marijke de Kok - van 't Hooft

Lammenschansweg 18, 2313 DM Leiden

Telefoon: 071-5156963

Email: marijke@delatete.nl

www.schoonheidssalon-delatete.nl

- Alleen gebruik van 100% natuurlijke producten
- Alle producten zijn vrij van parfum, minerale olie en chemische conserveringsmiddelen
- Analyse van de huidconditie geeft inzicht in de oorzaak. Hierdoor is echte huidverbetering mogelijk.
- Zelfs de meest gevoelige, allergische, acne- of ezeemhuid is goed te behandelen
- Acne-behandelingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen

Lid van branchevereniging ANBOS



Gerda Vahrmeijer 60 jaar in de winkel



foto Teun de Leede

Drijvende kracht

van de laatste buurtwinkel in de Profburgwijk

Op 3 november jongstleden vierde Gerda Vahrmeijer dat zij 60 jaar in de winkel staat. Met haar weelderige haardos – eigen haar waar ze heel trots op is! – en haar aandacht voor iedereen, is ze een icoon geworden in de wijk.

Gerda komt oorspronkelijk niet uit Leiden. Zij kwam 60 jaar geleden met de trein uit Alphen aan den Rijn om in de groentewinkel van de familie Vahrmeijer te gaan werken. Oorspronkelijk was dit een groente- en fruithandel, die door de jaren heen uitgroeide tot een kleine buurtsuper met Gerda achter de toonbank. Altijd

met een glimlach, een hartelijk praatje en goede raad. Vier jaar na haar aankomst in Leiden trouwde zij met Karel, de zoon van de familie Vahrmeijer. Ook Karel werkt nog altijd in de winkel. Hij zorgt voor de aanvoer van koopwaar, kookt maaltijden voor buurtgenoten en brengt boodschappen rond. Samen hebben Gerda en Karel een dochter en een zoon gekregen en ze hebben meerdere kleinkinderen.

Gerda en Karel vormen samen een fantastisch team, zowel op het persoonlijke vlak als in de winkel – die inmiddels de laatste buurtwinkel in de Profburgwijk is. Voor menig buurtbewoner heeft Gerda een luisterend oor en ze geeft advies als het om relatieproblemen of andere zaken gaat. Gerda is de laatste 35 jaar

nog geen dag met vakantie geweest. Iedere ochtend staat ze om 05.30 uur op, alleen op zondag slaapt ze uit tot 7 uur! Ze kan zich niet voorstellen ooit met de winkel te stoppen. Als ooit de dag aanbreekt dat Gerda moet ophouden met werken in de winkel, dan wordt ze doodongelukkig. Ook voor de buurt zou dat een triest moment zijn.

Namens de hele wijk willen we Gerda feliciteren met dit mooie jubileum en dankzeggen voor wat zij en haar man voor onze wijk betekend hebben en nog steeds betekenen. En we hopen dat het echtpaar Vahrmeijer hier nog lang mee zal doorgaan. □

Bestuur van de Wijkvereniging

Herinrichting Station Lammenschans bijna klaar



foto Teun de Leede

8

Uit de bewonersbrief van ProRail van begin november

'Eerder hebben wij u geïnformeerd over planningstechnische problemen bij het loskoppelen van de kabels en leidingen van de groentekiosk en de afstemming met de nutsbedrijven die hiervoor noodzakelijk is. Daarnaast zorgen de leveringsproblemen van de fietsenrekken en aanpassingen in het bestratingsplan ervoor dat de werkzaamheden langer duren dan gepland. Na een

aanpassing in de volgorde van de werkzaamheden kon de aanname weer aan de slag gaan. Het verplaatsen van de kiosk gebeurt nu in een latere fase. Ook de (dubbellaagse) fietsenrekken worden op een later moment geplaatst. Door de vertraging is de geplande einddatum van de werkzaamheden opgeschoven. Wij verwachten het werk uiterlijk in februari 2024 af te ronden.'

De herinrichting van zo'n druk verkeerspunt als bij Station Lammenschans kan niet anders dan overlast geven. Tijdelijke fietsplekken, veel hekken, rommeligheid door onduidelijkheid, afgesloten wegen en gevaarlijke situaties voor voetgangers. Gelukkig voor omwonenden en reizigers is het einde in zicht. Begin 2024 zullen alle werkzaamheden afgerond zijn. Althans: volgens ProRail en de tekst in de bewonersbrief die alle direct omwonenden begin november hebben ontvangen. Zeker weten we het pas als het zover is uiteraard, want er zijn wel wat vertragingen geweest.

Voldoende plek voor fietsen

Prorail heeft uitgebreidere berekeningen losgelaten om te kunnen bepalen hoeveel fietsplekken er nodig zijn voor de komende jaren. Daarbij kijkt men naar het aantal inkomende, uitgaande en 'fietsgebruikende' reizigers op een gemiddelde dinsdag en telt daar nog eens 10 procent bij op. Naar verwachting moeten we de komende jaren vooruit kunnen met de nieuwe rekken. Prorail monitort regelmatig en zo nodig komen er nog fietsplekken bij.

Olyerhoek

Gedurende de hele herinrichting is groente- en fruitkiosk van Olyerhoek gesloten geweest. Raymond Olyerhoek, de eigenaar van de kiosk, kijkt met een gemengd gevoel terug op het begin van de herinrichting: 'Ik kon wel openblijven, maar dat was niet echt realistisch. Klanten zouden dan moeten slalommen door hekken of hele stukken omlopen. Dat gaan mensen gewoon niet doen.' Ook de verplaatsing van de kiosk was niet eenvoudig: met een kraan optillen heeft nogal wat risico's. 'Nu gaan ze

'm uit elkaar halen en weer in elkaar zetten.'

Tijdelijk ander werk

Omdat Olyerhoek de kraan niet open kon houden, heeft hij tijdelijk ander werk gezocht en gevonden in de bouw. 'Straks weer opstarten met de kiosk is nog niet zo eenvoudig. Mensen zijn gewoontedieren en die hebben hun spullen deze tijd ergens anders gekocht. Ik moet eerst maar zien de loop er weer in te krijgen. Ik ben nu in gesprek met de gemeente of ik misschien mijn assortiment mag uitbreiden. Dan ben ik hopelijk nog wat aantrekkelijker voor de langslpende reizigers.'

Kortom: wanneer we precies weer onze verse groente en fruit op het station kunnen kopen, is nog even afwachten. Maar hopelijk hebben we begin volgend jaar wel weer een opgeruimd en overzichtelijk stationsplein. □



door Monica Wigman



Gezocht: redacteurs

Heb jij een vlotte pen, schrijf je met plezier en ontmoet je graag interessante mensen? Meld je dan aan als redacteur bij de Wijkkrant! Bij iedere editie hebben we leuke items te verdelen en kun je een onderwerp kiezen dat je aanspreekt. Wil je meer weten of je meteen aanmelden? Neem dan contact op met Maaïke Botden via redactie@profburgwijk.nl of 06 - 270 924 74. □

Advertentie

**EXTRA POWER
VOOR JOUW
WOON-WERKRIT**

SPARTA D-RULE.
vanaf € 3499,- Uit voorraad leverbaar.

 **HUISMAN LEIDEN** Willem de Zwijgerlaan 415 | Levendaal 76 | T (071) 523 23 00 | huismanleiden.nl



deschans:tandartsen

algemene tandheelkunde :

mondhygiëne :

preventie :

angst :

implantologie :

moderne apparatuur :

esthetiek :

digitale techniek :



Lammenschansweg 15a : 2313 DH Leiden : Inschrijven via de website of 071 514 21 00

www.deschanstandartsen.nl

Arbeidsrecht: advies dat het verschil maakt.

**Financieel: een veel
betere regeling**
**Mentaal: echte steun
bij dreigend ontslag**

Qisolute Advocaten
Plantage 7
2311 JB LEIDEN
071 51 64 888
www.qisolute-advocaten.nl

Overleg met Jan Floris Holsteijn: 06 5066 7129
Eerste oriënterend overleg is kosteloos
Zie www.qisolute-advocaten.nl/gratis-halfuur-advies/
Wij bieden zekerheid voor uw positie.

qisolute

advocaten
mediators
conflictregie

Wijkgenoten

protesteerden op de A12 voor beter klimaat

In september organiseerde klimaatactiebeweging Extinction Rebellion (XR) een meerdaagse blokkade van de A12 om af te dwingen dat de subsidie op fossiele brandstof zo snel mogelijk wordt afgebouwd. De blokkades waren verboden, zodat er iedere protestdag met waterkanon werd ontruimd. Diverse wijkgenoten sloten zich aan bij dit protest. Wij vroegen vier van hen naar hun motivatie en ervaringen.



Judith van den Berg (47)

is in het dagelijks leven predikant/coördinator bij diaconaal centrum De Bakkerij Leiden, een kerkelijk centrum voor hulpverlening aan mensen in nood, zoals vluchtelingen en dak- en thuislozen. 'Op een humane, christelijke manier opkomen voor kwetsbare mensen, maar ook voor de kwetsbare schepping. Ik voel me verbonden met de schepping en kom in actie als die onrecht wordt aangedaan. Kom je niet in actie, dan geef je ruimte aan het onrecht. Vanuit die

gedachte doe ik mee aan de demonstraties.'

Echtgenoot Haiko Meelis (zie elders in dit artikel) en oudste dochter Rivka (16) zijn beiden eveneens actief voor een beter milieu. 'Met name Rivka is wel een aanjager. Zij doet al sinds haar 14e mee met Fridays For Future, het initiatief van klimaatactivist Greta Thunberg, waarbij jongeren wereldwijd elke vrijdag twee uur staken en aandacht vragen voor het klimaat. Daar is ze heel gedreven in.' Deelname aan vreedzame protesten

zoals op de A12 is niet nieuw voor Judith: 'Vier jaar geleden ging ik al met Rivka mee naar protesten. Toen nog vooral als begeleider, maar geleidelijk aan raakte ik steeds meer betrokken. In april volgde ik bij de Christian Climate Action (vergelijkbaar met XR, red.) een actietraining, waarna ik in mei aan de eerste A12-blokkade deelnam. Dat ik in september opnieuw meedeed, was logisch.'

Judith ervoer de acties als uiterst vreedzaam. 'Vooral de saamhorigheid, de zorg en aandacht voor elkaar, dat voelde enorm goed. Als we werden gearresteerd, zongen wij als christelijke groep: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft". Al zingend werden we weggeleid – dat ervoer ik als een heel ontroerend moment.' Het succes van de actie – de fossiele subsidies worden afgebouwd – heeft haar gesterkt in het vertrouwen dat actievoeren helpt. 'Het was eigenlijk verboden, maar in mijn ogen geoorloofd om de grote vervuilers, die veel grootschaliger in overtreding zijn, aan te pakken. Maar je hoeft niet op de A12 te gaan zitten. Je kunt ook in kleine kring iets doen voor een beter milieu, door vrienden, kennissen of collega's te vertellen hoe je erover denkt. Of je bank of werkgever aan te sporen duurzaam beleid te voeren. Dat is óók actievoeren.'



Haiko Meelis (51)

helpt bedrijven met de omslag naar klimaatneutraal en duurzaam werken. 'Zorg voor natuur en milieu is me met de paplepel ingegoten, maar ik ben niet iemand die van huis uit snel op de barricaden staat.' Zijn bewustzijn dat het bergafwaarts gaat met het milieu, ontstond toen hij met zijn gezin van 2012 tot 2017 in Indonesië woonde. 'Waar wij woonden was het verschrikkelijk droog en heet, de weersomstandigheden waren extreem. Er werd heel veel oerwoud gekapt om plantages te vestigen.

De zee werd leeggevestigd. Daarnaast zagen we dat de arme bevolking werd geronseld om in rijke landen laagbetaald werk te doen. Dat was voor mij allemaal onderdeel van hetzelfde onrechtvaardige systeem dat er onder meer voor zorgt dat we niet binnen de 1,5 graad opwarming blijven.'

Terug in Nederland wilde hij wél de barricaden op en zocht naar initiatieven om zich bij aan te sluiten. 'Dat was wel even zoeken. Toen ik op internet las over XR, zag ik meteen dat dit de beweging was die de problematiek op de juiste manier adresseerde: vreedzaam – fysiek en verbaal geweldloos – maar wel heel duidelijk. Vrij snel daarna, in 2019, kwam de beweging ook naar Nederland. Sindsdien ben ik actief binnen XR.' Zo zorgde hij het afgelopen jaar met een groep voor de herstart van XR Leiden na de coronacrisis. 'Dat lukte aardig, we zijn nu met circa 300 mensen.'

Long covid maakte dat hij zich nu niet waagde aan deelname aan de blokkades zelf: 'Ik ben er wel een aantal keren naartoe gegaan, maar dan in de – net zo belangrijke – supportgroep om de betogers die op de weg zaten te ondersteunen. Mijn belangrijkste rol was echter het in Leiden organiseren van praatgroepen waarin deelnemers aan de blokkades ruimte kregen om over hun belevenissen te praten. Zie het als nazorg voor mensen die plotseling blootstonden aan allerlei ongekende ervaringen.'

De blokkades hadden resultaat: de overheid werkt aan scenario's voor afbouw van subsidies op fossiele brandstof. Zijn er nu geen acties meer nodig? Haiko: 'Ik vrees dat de overheid onze deadline van december niet haalt. Dus ik verwacht wel nieuwe acties. We hebben immers geen tijd meer voor verder uitstel.'



Gepensioneerd
beleidsadviseur

Marianne Passchier (73)

nam driemaal als 'supporter' deel aan de A12-blokkades. 'Maatschappelijke betrokkenheid heb ik altijd gehad. In de jaren '70 en '80 was ik lid van de PSP en stond regelmatig op de barricaden: vóór de vrouwenbeweging of tégen de plaatsing van kruisraketten. Nu vlieg ik niet meer en eet ik geen vlees meer.' Mariannes zorgen over het milieu zijn groot: 'Technologische oplossingen zijn niet voldoende. We moeten ons gedrag aanpassen.' Volgens haar is de politiek te veel op de korte termijn gericht, en ook het bedrijfsleven wil niet snel genoeg. 'Dus moet er actie komen, dat werkt uiteindelijk. Kijk maar naar de suffragettes voor het vrouwenkiesrecht, of de zwarte burgerrechtenbeweging. Hun acties hebben het verschil gemaakt.' Marianne kende XR al langer. 'Ik doe al een poosje mee met het XR-klimaatalarm. Als het maandelijks luchtalarm klinkt, demonstreren we bij het Leidse stadhuis. Als het alarm gaat, liggen we op straat en vertelt iemand van XR het publiek wat er mis is met het klimaat.' Zo was de stap naar A12-blokkades niet zo groot meer. Dat die verboden waren,



realiseert zij zich goed. 'XR gaat daar heel zorgvuldig mee om. Ooit dacht ik dat het een radicale club was, maar bij nadere beschouwing blijkt men zeer zorgvuldig en vreedzaam tewerk te gaan. Het is een brede beweging van mensen, jong en oud, die zich ernstig zorgen maken over de aarde.'

Marianne demonstreerde als 'supporter', wat betekent dat? 'Dan moedig je als het ware aan vanaf de zijlijn en zit je niet zelf op de rijbaan. Ik vond het iedere keer

indrukwekkend en hartverwarmend. Zoals het grote orkest, dat speelde het Dies Irae (de Dag des Oordeels) uit het requiem van Mozart, prachtig! En het verliep geweldloos, helemaal volgens de filosofie van XR. En... met succes!'



Marc Govan (51)

is uitvoerend muzikant en muziekleraar. Op de eerste blokkadedag speelde hij als violist in het grote klassieke orkest dat daar speelde. Daarna ging hij nog een keer puur als demonstrant. 'Mijn zorg over het milieu zat vooral in de enorme hoeveelheden plastic die in het milieu terecht kwamen. Daar maakte ik me heel druk over. Toen ik begin dit jaar via een collega-docent XR leerde kennen, begreep ik dat ik niet de enige was. En dat ik iets kon doen.'

Van huis uit is Marc niet iemand die snel op de barricaden staat. 'Maar ik heb wel een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Nota bene de Hoge Raad heeft uitgesproken dat de staat niet genoeg doet om milieuschade tegen te gaan en dat zij alsnog zo snel mogelijk de emissies moet verlagen tot acceptabele omvang. Maar de staat doet dat niet en is dus in overtreding. Dan vind ik het gerechtvaardigd me aan te sluiten bij een vreedzame en zorgvuldig opererende beweging als XR, die desnoods met burgerlijke ongehoorzaamheid probeert af te dwingen dat de Nederlandse staat zich er alsnog aan houdt.'

Marc was onder de indruk van hoe goed XR aan alles had gedacht: verzorging van de demonstranten, juridische en psychische ondersteuning, een verbindingsteam dat met de politie contact onderhield enzovoort. Een bijzonder moment was toen hij als eerste persoon in een blokkade aangepakt werd door de politie. 'Hoewel het over het algemeen vreedzaam verliep, met respect van beide kanten, was de politie soms wel hardhandig. Een paar meter bij me vandaan kreeg iemand klappen met een wapenstok. Zelf werd ik in de berm gegooid. Met karatelessen heb ik me leren verdedigen, maar bij XR-demonstraties houden we ons aan de afspraak geen weerstand te bieden.'

Tweemaal werd hij gearresteerd. 'De eerste keer werd ik bespoten door het waterkanon en ben ik desgevraagd zelf naar het arrestantenbusje gelopen. De tweede keer besloot ik dat niet te doen en heb ik me naar het busje laten dragen.' Belangrijk doel van de acties was volgens Marc 'gehoord worden' en dat is volgens hem goed gelukt. 'Vóór deze acties had bijna niemand gehoord van het begrip 'fossiele subsidies', nu is die term ingeburgerd. En men gaat nu kijken naar afbouw van die subsidies. Mocht het weer nodig zijn, dan doe ik weer mee. En ik blijf actief voor XR.' □



door Jan Dobbe

Op de Lorentz krijg je ook de ruimte om wetenschap en kunst te ontdekken.

DE LORENTZSCHOOL STIMULEERT CREATIVITEIT EN NIEUWSGIERIGHEID.

De Lorentzschool is goed in de basisvakken, maar we bieden leerlingen ook Kunst & Wetenschap. Maak kennis met de Lorentzschool bel 071 514 1777. Of bekijk onze website via de QR code.



Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen

Niet alleen reguliere orthodontische behandelingen,
maar ook Invisalign.

OrthoLeiden is gevestigd aan het Bètaplein 32,
naast PLUS Lammenschans.

Voor meer informatie en inschrijving:
www.ortholeiden.nl

Bellen bij de buren

'Wat een aardige, enthousiaste mensen wonen er in onze wijk!' Dat is het overheersende gevoel van de zes wijkgenoten die de afgelopen twee maanden de wijk doorkruisten, enquête in de aanslag.



In de vorige Wijkkrant werd de enquête aangekondigd. De werkgroep ProfBurgwijkDuurzaam spreekt met de gemeente over de warmtetransitie, en concludeerde dat er feiten nodig zijn om de juiste keuzes te maken voor onze wijk. Een enquête lag voor de hand. Er werd een 'representatieve steekproef' van adressen uit de wijk genomen en die adressen werden onder de groep verdeeld. Zo begon de grootste klus die de groep tot nu toe aanpakte, en ook de spannendste.

Wat drinken

Enquêteren is ongenood aanbellen bij een huis en als er open wordt gedaan, uitleggen waarom je aanbelt en vervolgens vragen of de bewoner tijd wil nemen om vragen te beantwoorden. Dat is, als je dat nog nooit gedaan hebt, heel spannend. Maar na een paar enquêtes neemt die spanning af. Mensen vragen je binnen en regelmatig wordt zelfs gevraagd of je iets te drinken wilt. In een heel enkel geval weigert iemand medewerking, soms willen mensen wel meewerken maar komt het nu niet goed uit. Ze staan op het punt weg te gaan of de bewoner is aan het werk en 'zit midden in een call'.

Thuiswerken is klaarblijkelijk sinds de coronatijd 'gewoon' geworden.

Enthousiast

Verduurzaming van de woning houdt veel bewoners van de PBW bezig. Het gas- en elektraverbruik wordt bijgehouden. Bewoners vertellen je enthousiast over de isolatie die ze hebben en de zonnepanelen die zijn geplaatst. Of men wil op de korte of lange termijn de woning verduurzamen. Niet meteen, want dat geeft te veel gedoe maar 'als we aan een nieuwe keuken toe zijn, dan gaan we ook over op inductie'. Of: 'we nemen een warmtepomp als de CV het begeeft'.

Huurwoningen

Bij huurwoningen hebben de meeste verhuurders een duidelijk meerjarenplan met ambitieuze doelen. Net als bij eigenaren zuchten ook verhuurders over de beperkingen om te verduurzamen vanwege de welstandsregels.

Onmogelijk

Niet alles wat men wil op het gebied van verduurzaming is mogelijk. Spouwmuurisolatie heeft geen zin bij een te krappe of ontbrekende spouw. En er is geen aannemer te

vinden die in een te lage kruipruimte vloerisolatie wil aanbrengen. Het alternatief, de vloer openbreken, is onaantrekkelijk. Bij veel VvE's is het een uitdaging iedereen op een lijn te krijgen. En sommigen zijn niet bezig met verduurzamen. De redenen zijn divers, denk aan leeftijd, verhuisplannen of ontoereikende financiële middelen.

Paraplu

Resultaten met cijfers volgen in de Wijkkrant van april. De werkgroep is bij het inleveren van dit stuk (november) nog bezig met de laatste enquêtes. En dan kan het gebeuren dat het regent als de vragenlijst is ingevuld en je op het punt staat weg te gaan. 'Wilt u geen paraplu lenen?' wordt er dan soms gevraagd. 'Hangt u hem maar aan de deurknop als u hem terug komt brengen.' Wilt u de uitkomsten ontvangen? Mail naar profburgwijkduurzaam@gmail.com



door Blide Duk en Cas Wiebrens



Voor het vieren van het tienjarig bestaan op 2 november j.l. van het Ouderencontact was zoveel belangstelling dat bij aanmelding een wachtlijst ontstond. Ondanks het stormachtige weer kon dagvoorzitter Mieke Schlatmann rond de tachtig mensen welkom heten in de Vredeskerk.

16

Viering 10-Jaar Ouderencontact Profburgwijk

Terugblik op tien jaar Ouderencontact

Hanneke Tielen gaf een kort overzicht van tien jaar Ouderencontact. Twee pijlers waren en zijn belangrijk: ten eerste elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen en ten tweede

het woonproject, de bouw van seniorenwoningen in de wijk voor wijkbewoners. Van degenen die zich tien jaar geleden meldden om met Jan de Bruyne en Carolien Polderman mee te denken over samen prettig oud worden in de wijk, zijn er nog steeds tien actief:

Ton Polderman, Ineke en Philip Everts, Wil van der Horst, Marian Helder, Johan Rebergen, Aafke en Helias Udo de Haes, Anne-Marie Lindner en Carolien Polderman zelf. Zij werden benoemd tot erelid van het Ouderencontact en kregen het Leidse Speldje.

Jos de Blok van Buurtzorg Nederland

Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg Nederland, kwam spreken over andere vormen van wonen, onderling contact en betrokkenheid in een gemeenschap. Hij bepleit een andere kijk op zorg en samenleving dan nu gangbaar is. Niet denken vanuit de instituties en het aanbod van zorg, maar

hoe je in buurten dingen oplost met elkaar en hoe je een prettig leven kunt leiden. Niet aanbieden wat mensen niet nodig hebben, maar werken vanuit de vraag. Voor zorgverleners is werken vanuit de relatie met cliënten in plaats van vanuit een afgebakende taak, zinvoller en bevredigender. Deze manier van werken is gebaseerd op een visie die niet vanuit commercieel belang handelt, maar vanuit gemeenschapszin. Om deze werkwijze te realiseren zijn informele netwerken heel belangrijk. Samen doen, zorgen voor sociale contacten en een infrastructuur in de wijk die ontmoeting en activiteiten mogelijk maakt. In de jaren '80 bracht de wijkverpleging deze netwerken in kaart. Als je dat als zorg en buurt nu weer zou doen kunnen in veel gevallen grotere problemen worden voorkomen. En heb je minder mensen nodig in plaats van meer. Jos de Blok is bezig met het ontwikkelen van Buurtwonen: plaats vijftien tot twintig kleinschalige aangepaste woningen in een buurt en zorg dat de omgeving in ruime zin erbij betrokken is, zodat mensen niet naar een verpleeghuis hoeven. Kijk vanuit de behoefte van de buurt, bouw samen een infrastructuur met plekken waar mensen terecht kunnen als het thuis niet meer gaat, kijk hoe ze terug kunnen en welke ondersteuning van zorg en omgeving daarbij past.

World Café, discussie in zes groepen over wonen, zorg en mobiliteit

Na het verhaal van Jos de Blok gingen de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek over de thema's wonen, zorg en mobiliteit. De gesprekken werden geleid door Mieke Schlatmann, Karin Verbaken van de Wijkvereniging, Lieke de Kock, Evelien Kelvers, Yara Kerssies en Eveline Kiela van Leyden Academy. Drie discussieronden, waarbij steeds op de ideeën van de vorige ronde werd voortgebouwd, leverden een heleboel voorstellen en actiepunten op. We lichten er een aantal uit per thema.

Wonen

Er is behoefte aan informatie/samenwerking om uit te zoeken welke woonvormen mogelijk en passend zijn. Zoals woning splitsen, hospita in ere herstellen, de woning levensloopbestendig maken en begeleiding bij huizenruil, inclusief financiële regelingen.

Zorg

Hier kwam men uit op het opzetten van een spinnenwebconstructie die burencollocatie en burenhulp faciliteert zoals buddyzorg, onderlinge ondersteuning als het even minder gaat. Ook vond men dat bij contacten met seniorencoach, zorginstaties en gemeente uitgegaan moet worden van de gehele leefsituatie, niet vanuit één symptoom of onderdeel. Er is behoefte aan informatie over voorzieningen en activiteiten in de eigen buurt, liefst op loopafstand (met rollator), zoals buurtwinkels, een buurtcafé en ontmoetingsplekken waar activiteiten plaatsvinden (voor meerdere generaties).

Mobiliteit

Een idee was het opzetten van een platform of appgroep voor het regelen van vervoer. Wie kan mij brengen of halen? Bijvoorbeeld een buurtbus, een systeem van tuktuks of Automaatje. Inclusio en Radius willen hierover meedenken.

Voor elk thema geldt dat het goed is om je te realiseren hoeveel waarde het heeft om hulp te bieden, niet alleen te vragen. Het gaat om wederkerigheid en de balans tussen autonomie en gemeenschappelijkheid.

Een nieuw logo

Gabie Devaney ontwierp een nieuw logo voor het Ouderencontact. Het symboliseert het samenkomen, de vitaliteit en het plezier met elkaar. De cirkel van personen, open naar buiten, is uitnodigend voor iedereen op een plek waar je gehoord en gezien wordt. Gabie overhandigde het nieuwe logo aan Heleen Gall en Anne-Marie Lindner van de Stuurgroep van het Ouderencontact.

De middag werd afgesloten met een feestelijke borrel in de foyer van de Vredeskerk.

Meer op de website

Een volledig verslag en fotoreportage verschijnt binnenkort op de website van het Ouderencontact. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten! Wilt u meedenken over de praktische uitwerking van ideeën of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan (de contactgegevens vindt u achterin de Wijkkrant in de Wijkwijzer).

De viering van het lustrum werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden, Fonds1818 en het Druckerfonds. □

4 van de 10 tot erelid benoemden.





Sporten bij Visser fysiotherapie en sport
Sporten in kleine groepen.

U heeft de keuze uit Sport je Fit circuittraining, Pilates en buitentraining.

Fit voelen, werken aan een gezond gewicht en je weer lekker in je vel voelen?
Vraag uw proeflessen aan bij het secretariaat.



071 5123111
info@visserfysio.nl
www.visserfysio.nl

vanaf 18 mei

DINEREN BIJ DE SMID

vegan menu

iedere donderdag, vrijdag en zaterdag



DE
TUIN VAN
DE SMID

de tuin van de smid.nl Cronesteynpark



BMS Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T. 071 516 29 30
E. info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl



Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSSEN

Notarissen
mr. R.H. (Roel) Breedveld
mr. E.J. (Egbert) Moolenaar
mr. M. (Mark) Schwarze

Salut
Uitvaartbegeleiding

Samen, stap voor stap



Sabien de Bruijne
Wasstraat 30
2313 JJ Leiden
06 39 18 80 35

info@salut-uitvaartbegeleiding.nl
www.salut-uitvaartbegeleiding.nl

De Josephschool bestaat **65 jaar!**



Basisschool St. Joseph bestaat dit jaar 65 jaar. Op maandag 18 september werden alle leerlingen en ouders verwelkomd door een draaiorgel. Vervolgens hebben we de jubileumweek geopend met het zingen van het Josephlied in de aula. De aula was ook versierd met allerlei foto's en schoolattributen van vroeger.

Vanuit katholieke identiteit zijn we vervolgens de feestweek gestart met een viering in de Petruskerk. Deze viering stond in het teken van feest. Uiteraard is je verjaardag een mooie gelegenheid om dit te vieren, maar doen we dat in alle culturen? Ook hebben speciale feesten hun eigen rituelen. Maar ook kun je stilstaan bij dingen die je gedaan hebt, dat kan een gevoel van tevredenheid en trots geven en je zelfvertrouwen vergroten. En natuurlijk kan feestvieren, even

loskomen van de dagelijkse praktijk, ontspanning bieden. Samen met de kinderen keken we welke betekenis feest heeft, hoe het voelt om terug te kijken en hoe ze het ervaren hebben.

Op dinsdag 19 september gingen wij terug in de tijd. De lessen waren old school en ook het team ging terug in de tijd. Het digibord staat op krijtbordstand en de kinderen mochten deze dag in kleding van toen naar school komen. Veel leerlingen waren verrast hoe het onderwijs er vroeger aan toe ging.

Woensdag 20 september werd er voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 een circusochtend georganiseerd. Met veel hulp van ouders werden de mooiste circustrucs geoefend. Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 was er een vossenjacht in de buurt. Door de gehele buurt liepen ouders en leerkrachten rond verkleed als 'vos'.

Op donderdag 21 september wilde de leerlingenraad een sponsorloop voor Stichting Kinderkanker (KiKa) organiseren. Helaas viel het weer wat tegen, maar op dinsdag 26 september gingen alle leerlingen,

vanaf de jongste klassen af aan, er tegenaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen op de velden van hockeyclub Roomburg. De jongste leerlingen renden rondjes op het schoolplein. Uiteindelijk werd er met de sponsorloop ruim 40.000 euro opgehaald voor KiKa.

Eén van de leerlingen van de school werd gediagnosticeerd met lymfeklierkanker en dit was voor de leerlingenraad van de school aanleiding om de sponsorloop te organiseren. De leerling die aanleiding vormde voor het initiatief kreeg van de leerlingenraad de cheque overhandigd die vervolgens aan een geëmotioneerde afgevaardigde van KiKa werd gegeven. De medewerker van KiKa vertelde waar het geld voor gebruikt gaat worden: 'Hiermee wordt er onderzoek gedaan om medicijnen te maken waardoor kinderen bijvoorbeeld minder pijn hebben bij de behandeling.'



Vrijdag 22 september sloten we deze fantastische week af met het pleinfest, georganiseerd door de ouderraad. Hier waren veel verschillende activiteiten voor jong en oud. □



door Sabine Steinebach,
directeur St. Josephschool



Bruisend van passie en ambitie

foto Rob Oudshoorn

20

Een interview van een uur is eigenlijk niet genoeg om alle passies, prestaties, talenten, ervaringen en activiteiten van Charlotte te bespreken. En dat terwijl ze pas 29 jaar oud is. Samen met haar vriend, huisarts in opleiding, Armand, woont ze sinds begin dit jaar in de Wasstraat.

Musicalster

‘Op school was ik veel aan het hockeyen, tennissen en pianospelen en had ik het plan om geneeskunde te gaan studeren. Ik wilde dan ook per se cum laude slagen voor het gymnasium. Maar op mijn 15de kreeg ik serieuze interesse in het musical-

vak. Ik dacht: ik ga alles op alles zetten om toegelaten te worden tot het conservatorium voor de opleiding Muziektheater. Nou ben je relatief laat als je dat op je 15de bedenkt, maar ik was héél gemotiveerd. Ik heb toen voor het eerst zang-, dans- en acteerlessen genomen en heb geauditeerd voor vooropleidingen. Na mijn laatste jaar gymnasium, waarin ik ook de vooropleiding Muziektheater heb gedaan op Codarts in Rotterdam, heb ik een jaar de vooropleiding Muziektheater op Fontys Tilburg gedaan en acteerlessen gevolgd in Amsterdam. Uiteindelijk werd ik aangenomen op Fontys Academy of The Arts in Tilburg aan de opleiding Muziektheater. Een geweldige leerschool, waar ik les heb gehad, en nog steeds zo af en toe heb, van onder andere Edward Hoepelman. Die man kan echt wonderen met je stem verrichten. Hij is echt een icoon.’ Na Tilburg

waren de ambities van Charlotte nog lang niet vervuld. Londen was de volgende stap. ‘Ik ben ontzettend trots dat ik ben toegelaten tot de Masteropleiding Musical Theatre op de Royal Academy of Music in Londen. Daar zijn maar weinig plaatsen voor heel veel gegadigden. Wat musical betreft is Londen, naast natuurlijk New York, ‘the place to be’. In Nederland heeft het genre musical helaas een stuk minder aanzien en is het minder bekend. In Engeland is het juist zeer gerespecteerd. Het is daar veel meer met de cultuur verweven.’

Interieur

Na afronding van haar master in Engeland lag de (musical)wereld voor Charlotte open. ‘In maart 2020 deed ik nog auditie voor een mooie musicalrol in Londen... En toen kwam corona.’ Voor de theaters lag alles lange tijd helemaal stil. Een drama

voor velen. Voor Charlotte het moment dat ze haar tweede passie ontdekte: interieurs. Die passie lag wat meer in de lijn der verwachting: ze is feitelijk opgegroeid in de woonwinkel Colijn op de Verdamstraat. Haar opa Cor Colijn startte de winkel in 1977. Vandaag de dag bloeit de winkel als nooit te voren en wordt gerund door de moeder en oom van Charlotte. Sinds 2020 is het team versterkt met Charlotte. Haar zus Anne draaide inmiddels ook al een aantal jaar mee. 'Er ging een wereld voor mij open toen ik mee ging werken in de winkel. Ik had niet gedacht dat ik het zo ontzettend leuk zou vinden om mensen te helpen bij het maken van keuzes voor hun interieur. Je komt zoveel verschillende mensen tegen en iedere vraag is weer heel anders. Daarnaast is het samenwerken met mijn familie heel bijzonder en ontzettend leuk.' Klanten vinden Colijn tegenwoordig veel via internet, via mond-tot-mondreclame vanwege woningen die ze hebben ingericht en enthousiaste klanten en sinds Charlotte actief is: via Instagram. 'Toen ik startte hadden we 500 volgers, nu 12.500. We maken hele persoonlijke posts en kijken naar onder andere een aantal leuke samenwerkingen binnen de interieurwereld. Dat werkt ongelooflijk goed.' Behalve plezier in online promotie heeft Charlotte ook het 3D-tekenen ontdekt. De ruimtelijke en technische kant van het werk vind ik leuk en uitdagend. Het technische inzicht heb ik van mijn vader. Met 3D-advies kun je

zien hoe iets kan gaan worden en mensen goed helpen bij het maken van keuzes. Binnenkort wil ik ook een opleiding gaan doen bij 'de lichtschool', om nog beter te kunnen adviseren over belichting. Alles waarbij ik mensen tegenkom die met passie over hun vak praten en die veel kennis hebben, steekt mij aan.'

Combibaan

Charlotte komt duidelijk uit een gezin van doeners. Haar weekschema zou velen afschrikken, maar Charlotte combineert op dit moment met veel plezier zes keer per week spelen in de musical 'Soldaat van Oranje', wat een full-time baan is, met 4 tot 5 dagen werken bij Colijn. 'Het was geweldig dat ik werd aangenomen als hofdame Tessa bij Soldaat van Oranje-De musical, want ik wilde eigenlijk al sinds dat de theaterproductie speelt (inmiddels 13 jaar met 3,5 miljoen bezoekers, red.) deel zijn van die voorstelling. Bovendien is het vlakbij, zodat ik het kan combineren met werken bij Colijn.' Het combineren heeft ze van geen vreemde. 'Mijn moeder heeft jarenlang de zorg voor ons gecombineerd met het runnen van de winkel en de zorg voor haar zieke moeder. En ik heb nooit het idee gehad dat ze er niet voor me was. Ik ben niets te kort gekomen.' Ze herinnert zich dat ze als kind het ook al heerlijk vond om haar moeder in de winkel te helpen met schoonmaken en dergelijke. Ook haar oma was er vaak. 'Het was gewoon altijd fijn. Het doen en het ondernemen zit ons gewoon in het bloed.'

Een eigen huis

Als interieurs en inrichten je passies zijn, hoe geweldig is het dan dat je dat kan gaan doen in je eigen huis? In september 2020 stond er een interview met oud-bewoonster Let van Bree in deze Wijkkrant, over hoe ze als 98-jarige nog steeds zelfstandig woonde. Toen Charlotte en Armand het huis kochten na haar overlijden op haar 99ste – met wat hulp van de ouders van Charlotte –, was het dan ook wel aan renovatie toe. 'We kenden Let goed omdat het de moeder was van een vriendin van mijn moeder en ook vanuit onze kerk kenden we haar. Een hele lieve en inspirerende vrouw die altijd vol zat met verhalen.' Ze hebben het huis een jaar lang verbouwd. 'Er is een verdieping opgezet, gelijk aan die van de burens in dit stukje van de straat, we hebben uitgebouwd en alles vernieuwd.' De unieke, zelf ontworpen keuken heeft ronde hoeken en zal je niet snel ergens anders tegenkomen. 'Ik wist wat ik wilde voor de keuken, maar als ik een dergelijke keuken zou willen kopen, dan moest dat bij een Italiaans merk en dan liepen de kosten hoog op. Toen heb ik de keuken zelf getekend en ontworpen en laten maken door vakmensen. Dat was ideaal.' Het huis ademt een sfeer van klassiek romantisch gecombineerd met luxe en modern. Volgens Charlotte is het nog niet af: 'Ik ben nog bezig een eettafel te ontwerpen en de tuin is wel ontworpen, maar moet nog aangelegd.'

Toekomst

De vraag is waar ze de tijd vandaan gaat halen, gezien haar volle agenda. 'Gelukkig is Armand een echte klusser geworden het afgelopen jaar. Hij heeft mij, zichzelf en zijn vader verrast. Hij kan echt mooie dingen maken.' Op de vraag welke ambities en plannen ze heeft voor de toekomst, volgt een gedecideerd: 'Deze afwisseling behouden en mijn passies blijven combineren.' □



door Monica Wigman



foto Joris van Bennekom



Vrijwillig aan de slag? Gewoon doen!

Vrijwilligerswerk is een waardevolle aanvulling op onze professionele zorg en welzijn. Vrijwilligers dragen bij aan een warme huiselijke sfeer en kunnen extra persoonlijke aandacht geven aan onze bewoners.

Ook maatschappelijk betrokken blijven?

Neem contact met ons op:
vrijwilligerswerk@libertasleiden.nl

Laura en Astrid
vrijwilligerscoördinatoren



BETROUWBAAR | SCHERPE TARIEVEN | PERSOONLIJK
DESKUNDIG | GEDREVEN

Heeft u een vraag of een geschil met uw huurder of verhuurder? Twijfelt u over uw rechten?

Huurrecht Specialisten helpt u bij uw juridische problemen en het vinden van een oplossing.

Wij richten ons met onze dienstverlening op ondernemers en particulieren en het eerste half uur van het intakegesprek is te allen tijde gratis.

Neem gerust contact met ons op.

+31(0)71 234 01 40 | info@huurrecht-specialisten.nl

NAAILES

VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN



Wil jij ook graag beginnen met naailessen, zodat je aan de slag kunt met die naaimachine die al een tijdje in huis is? Of naai je al wel zelf maar wil je meer leren? Zelf naaien is leuk, maar samen naaien is nog leuker!

Leer in ons huiskameratelier precies wat je wil leren zodat je kunt maken wat je wil maken.

De lessen zijn overdag en 's avonds elke dag van de week. Je zit altijd in een gezellige vaste groep van maximaal 8 personen en werkt op je eigen niveau en tempo.

Voor de naailessen voor volwassenen en de kinderlessen (8 - 16 jaar) hebben we nog een paar plekken vrij. Meld je aan via onze website of via info@atelierkleurstof.nl.

Abonnement
PER 12
LESSEN
(VAN 2 UUR)
€300,-



Atelier
KLEUR
STOF

www.atelierkleurstof.nl . Maalderijstraat 2, 2312 WW Leiden . info@atelierkleurstof.nl



De dakspecialist uit uw regio

Uw dakschade laten opnemen? Vraag onze vrijblijvende dakinspectie aan.

Bel uw regio agent voor een afspraak.

Leiden: 06 - 830 715 24

UW DAK IS ONS VAK



BEL NU VRIJBLIJVEND NAAR 085 - 06 000 71

www.dakcentrالنederland.nl

Oud-Katholiek

Een nieuwe levenshouding met oude papieren

Gewoon een keertje kijken mag weer

Er was een tijd dat de kerken vol zaten en je in sommige buurten scheef werd aangekeken als je op zondag niet naar de kerk ging.

Er was een tijd dat je als modern weldenkend mens niet in de kerk gezien wilde worden. Er was een tijd dat de kerk zich nuttig wilde maken voor de maatschappij met allerlei vrijwilligerswerk; wie erbij hoorde wist dat naar de kerk gaan verplichtingen met zich meebracht (zoals het lidmaatschap van elke vereniging trouwens). Maar nu is het tijd om gewoon weer eens een keertje te komen kijken. 'Doen ze daar op zondag nog steeds wat ze altijd deden?' 'Wie zitten er eigenlijk in de kerk, wat zoeken de kerkgangers en wat denken ze te vinden?'

Nieuwe levenshouding met oude papieren

Misschien is het voor sommigen ook tijd voor een nieuwe levenshouding. De oer-christelijke levenshouding die ervan uitgaat dat we ons leven ontvangen van een macht die we nooit kunnen doorgronden en dat het leven verre van vanzelfsprekend is, bestaat natuurlijk al heel lang, maar ze kan een nieuw perspectief geven op de problemen van onze tijd.

Doe-het-zelf-kerk

Maar dat perspectief wordt niet

vanaf de preekstoel opgelegd. De Oud-Katholieke kerk gaat ervan uit dat elke gelovige zelf de morele keuzes moet maken, zelf de weg moet vinden in lastige kwesties. Dat klinkt eenzaam, maar is het niet: elke kerkganger staat voor dezelfde noodzaak om zelf keuzes te maken en we praten erover. We hebben een veilige sfeer waarin iedereen in haar en zijn waarde wordt gelaten. Zodat je je eigen blinde vlekken op kunt sporen. Zodat je een ander perspectief kunt uitproberen zonder dat je dat meteen hoeft te omhelzen.

Slow Food

Er worden tegenwoordig steeds meer snelle 'maaltijd-oplossingen' aangeboden voor mensen die geen of weinig tijd hebben om te koken. Ideaal voor tweeverdieners met een druk sociaal leven, lijkt mij. Politici en andere beleidsbepalers doen ook steeds meer hun best om dat wat ze vinden, of willen vertellen zo toegankelijk te verwoorden dat je het in één keer kunt begrijpen. Ideaal voor mensen met weinig tijd, lijkt mij. In de kerk echter hoeven we maar naar onze eigen geschiedenis en naar de verhalen uit de bijbel te kijken om te begrijpen dat snelle oplossingen niet bestaan en dat problemen vaak ingewikkeld zijn, omdat je zelf deel van het probleem bent. We zijn eerder te vergelijken met restaurants die 'slow food' aanbieden op hun

menukaart. We hebben geleerd dat de vragen die er voor ons echt toe doen niet in één goed gesprek een antwoord krijgen. We hebben geleerd dat dezelfde vragen in de loop van ons leven andere antwoorden krijgen. We hebben geleerd dat we in wezen steeds weer onszelf tegenkomen in de gesprekken met anderen. En dat we daarvan kunnen leren. Daarom komen we regelmatig bij elkaar en daarom ziet een kerkdienst er nog steeds hetzelfde uit. Het blijkt te werken: juist die totaal andere taal en die oude woorden kunnen soms voor een ander perspectief zorgen dan de waardevolle dingen die we via tv en social media meekrijgen.

Een keertje kijken?

Iedereen is welkom op zondagochtend in de Oud-Katholieke Kerk. Maar op 26 november, 10 december, 7 januari en 21 januari besteden we een beetje extra aandacht aan de gang van zaken in de dienst.

Meer informatie over onze parochie vindt u op <https://leiden.oudkatholiek.nl/>



door Pastoor Age Kramer



'Ik word blij van kleine dingen'

Op zijn fiets doorkruist wijkagent Kees Zwaan onze hele wijk. Waar houdt hij zich vooral mee bezig en wat valt hem op? En wat kun je als bewoner doen om de wijk veilig te houden?

Kees Zwaan wil graag iets kunnen betekenen voor de zwakkeren in de samenleving en zocht werk dat afwisselend is en waar een mate van spanning in zit. Zo kwam hij jaren geleden bij de politie uit. Kees is nu drie jaar wijkagent in de Profburgwijk, waarbij hij vooral het werk op straat leuk vindt.

Hoe spannend is de Profburgwijk om te werken?

'De Profburgwijk is een mooie, compacte wijk waar ik op mijn fiets altijd overal snel kan zijn. Ik vind het een fijne omgeving om te werken. Als je naar de cijfers kijkt, is dit een relatief rustige en veilige wijk. Collega's in andere wijken hebben soms hun

handen vol aan zwaardere jeugd-problematiek. Dat speelt hier niet. Wel woont hier veel jeugd en met de twee middelbare scholen is de wijk ook een verzamelplaats van jeugd uit omliggende wijken en dorpen. Vooral het plein van de St. Josephschool, met het ideale afdak en betonblokken als zitplekken, en de container in het Roomburgerpark zijn populaire plekken onder jongeren. Overlast in de vorm van geluid veroorzaken ze niet, maar ze maken soms wel veel troep. De jeugd hier is meestal normaal aanspreekbaar en dat helpt. De spanning zit in de heterdaadjes. Zoals afgelopen nacht, toen we na een melding een fietsendief aan hebben kunnen houden. En ik assisteer ook bij meldingen in andere wijken, bijvoorbeeld bij aanrijdingen, inbraken en conflicten. Spanning genoeg dus.'

Wat is voor de politie een hot item in de wijk?

'Dat zijn wel echt de fietsendiefstallen. In 2022 en 2023 is in totaal van 162 diefstallen aangifte gedaan. In werkelijkheid ligt het aantal diefstallen hoger, want lang niet iedereen doet aangifte. Graag wil ik de wijkbewoners vragen om altijd aangifte te doen. De politie bepaalt namelijk de inzet van personeel onder andere op het aantal aangiftes. En aandacht en tijd voor fietsendiefstal is nodig! Soms zijn het alleenwerkende dieven, zoals die we vannacht hebben aangehouden, maar soms zitten er hele organisaties achter. Deze groepen laden vooral dure elektrische (bak-)fietsen in busjes en die gaan via een geavanceerd distributiesysteem naar het buitenland. Dit is een vorm van mobiel banditisme. Die groepen willen we graag opsporen. Heb je een kostbare fiets, zet die dan altijd goed op slot. Het ringslot dat standaard is meegeleverd met je fiets volstaat niet; we hebben op beelden gezien dat een beetje dief die in een paar seconden open heeft. Kies daarom liever voor een goed los slot waarmee je je fiets ergens aan vast kunt maken. Ook handig: een gps-tracker in het frame of in de bel van je fiets. Daarmee kun je je gestolen fiets lokaliseren, zeker als je de diefstal snel ontdekt. Fietsendieven willen gestolen fietsen nog wel eens 'koud

Maak je je zorgen over iemand?

Dan kun je dat melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast Leiden.

zetten', ofwel tijdelijk stallen in de buurt om deze later op te halen. Met een gps-tracker zou je je fiets dan mogelijk terug kunnen vinden.'

Hoe zit het met de woninginbraken?

'Vanaf januari 2022 tot nu zijn er 22 woninginbraken geregistreerd. Begin dit jaar was er een golf van inbraken in de Rijndijkbuurt. In een paar maanden tijd is daar meer dan 10 keer ingebroken, waarschijnlijk telkens door hetzelfde groepje. Sinds ze een keer gezien zijn, hebben ze zich niet meer vertoond. Maar de schrik zat er bij de mensen rond De Goejestraat – begrijpelijk – goed in. Zie je een verdachte situatie, bel dan altijd 112. Dat helpt, want inbrekers voelen dan dat ze uit de anonimiteit gehaald worden. Dat hebben ze liever niet en zullen dan eerder weggaan. Omdat veel mensen overdag aan het werk zijn, wordt er ook regelmatig overdag ingebroken. Zorg daarom dat je je ramen en deuren altijd dichtdoet als je weggaat en sluit als het kan je tuin af. Zeker nu het langer donker is, is van buitenaf vaak goed zichtbaar waar niemand thuis is. Geef je huis een bewoonde indruk en laat bijvoorbeeld een lamp aan.'

Wat valt je nog meer op in de wijk?

'Landelijk zie je een toename van fraude, waarbij mensen gebeld worden door een oplichter die zegt van de bank te zijn. Hierbij worden soms grote bedragen buitgemaakt, vooral bij ouderen. Dat gebeurt ook in de Profburgwijk en daar zitten echt schrijnende gevallen bij. Ik hou me ook bezig met sociale problematiek, zoals verslaving en de overlast die mensen met een verslaving kunnen

geven. Eenzaamheid komt vaker voor dan je denkt, onder alle leeftijden. Bij mensen die weinig vrienden of familie hebben, kan het lang duren voordat iemand hun probleem signaleert. Maak je je zorgen over iemand? Dan kun je dat melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast Leiden. Dan gaat bijvoorbeeld iemand van het sociaal wijkteam eens kijken bij deze persoon om te zien wat hij of zij



nodig heeft. Dat is een kleine moeite, maar daarmee kun je je buurtgenoot enorm helpen. Zelf word ik ook blij van kleine dingen. Zoals laatst, toen ik op een vreemde plek een elektrische bakfiets zag staan in de bosjes. Die fiets bleek te zijn gestolen. Dan vind ik het echt leuk dat de eigenaar twee uur na de aangifte zijn fiets weer terug heeft. Dat is toch mooi?'

Heeft u een vraag aan Kees? Dan kunt hem mailen via kees.zwaan@politie.nl of bellen / appen via 06-53 95 19 68. □



door Maaïke Botden

Flora en fauna in onze wijk





Je kunt

Gratis 1000 euro?!



krijgen als je de prijsvraag
wint voor het beste idee
om onze Profburgwijk
vóór 2030 duurzaam te maken.

Interesse?

Kijk voor de procedure, voorwaarden en
achtergrond op:

www.maartenstoffers.nl/downloads/Prijsvraag

OX ARCHITECTEN

OX architecten
071 - 5170 560
Hogewoerd 97a
oxarchitecten.nl

DE BOUWMEESTER

 **de Zonneboom**
cultuur · kunst · educatie

VANAF
SEPTEMBER
2023

De Zonneboom werkt aan de toekomst!

• Werkplaats voor de toekomst
met John Hogervorst e.a.

Alles moet en kan anders: werken aan perspectief
voor de komende generatie.

• Ruimte om te zijn, tijd voor het hele verhaal
met Josien de Vries

De kunst van het creatieve gesprek, verbinding met de
bredere betekenis van jaargetijden, cultuur en mens,
maar ook de heilzame werking van de Oosters en
Westers bewustzijn. Op zoek naar het hele Verhaal.

• Hoop in apocalyptische tijden
met Astrid van Zon en Kees Zoeteman

Naast de steeds dringender bedreigingen, stelt nieuwe
hoopgevende ontwikkeling van binnenuit ons in staat
met de uiterlijke uitdagingen om te gaan.

Kijk op onze website voor meer info.

cursussen, workshops en lezingen

De Zonneboom • De Laat de Kanterstraat 5 • 2313 JS Leiden
E: info@zonneboom.nl • I: www.dezonneboom.nl • T: 071 512 31 37

KOM LUISTEREN!

DE LEIDSE
SALON

**BIJZONDERE KAMERMUZIEK:
INTIEME CONCERTEN IN HET WEESHUIS
AAN DE HOOGLANDSE KERKGRACHT**

KIJK OP ONZE SITE VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA: WWW.LEIDSESALON.NL

Balsemien

Van reuzenbalsemien tot vlijtig liesje

Aan dit stukje heeft u niet zoveel. Het gaat over een invasieve exoot die niet meer aangeplant mag worden, om eenjarige planten waarvan moeilijk aan zaad te komen is, om vaste planten die alleen bij specialistische kwekers te krijgen zijn, en om een overbekende perkplant.

Ik heb het over *Impatiens*, ofwel springzaad, familie van de balsemien. *Impatiens* betekent 'ongeduldig' in het Latijn, of 'geen aanraking verdragend'. Er zijn wel 900 soorten springzaad, voornamelijk vaste planten uit tropische en subtropische gebieden. Een aantal eenjarige soorten is verwilderd in delen van Europa en ook in ons land. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze zaaddoosjes maken die als ze rijp zijn bij de minste aanraking openspringen waarna de zaden meters ver wegschieten. Bij de meeste soorten zorgt dit voor een bescheiden uitzaai, maar bij de reuzenbalsemien is het een probleem. Het is een indrukwekkende plant die wel 2,5 meter hoog kan worden. Jan Wolkers heeft hem mooi beschreven in zijn essay 'Flora's Favourite': 'De sappige glazige stelen van de springbalsemien, doorschijnend rood, alsof ze met grenadine gevuld zijn...' En dan heeft hij het nog niet eens over de trosjes geurende bloemen die licht of donkerroze, soms wit zijn en waar veel bijen en hommels op afkomen. De reuzenbalsemien is afkomstig uit de Himalaya en in Europa verwilderd. Hij is ontsnapt uit tuinen en ook veel bewust gezaaid door imkers omdat hij bloeit in een tijd, van juli tot oktober, dat er voor de bijen minder voedsel beschikbaar is. Je vindt hem vooral op vochtige grond langs sloten en rivieren. Omdat hij wel 800 zaden per plant produceert kan hij zich razend-

snel verspreiden, vooral langs stroompjes die de zaden meevoeren. Hele oevers worden zo gekoloniseerd en de inheemse flora verdwijnt. Omdat het eenjarige planten zijn die 's winters afsterven krijg je stukken kale grond en eroderen de slootkanten. De bloemen zijn zo aantrekkelijk voor bijen en hommels dat ze vooral op de reuzenbalsemien vliegen, waardoor de wilde bloemen minder goed worden bestoven en zich niet goed kunnen handhaven. In veel natuurgebieden is dit een groot probleem en zelfs in ons eigen Cronesteyn is dit te zien. De reuzenbalsemien staat sinds 2017 op de Unielijst van invasieve exoten en mag niet meer aangeplant en verhandeld worden. In Engeland worden regelmatig 'Balsam Bashing Days' georganiseerd om gezamenlijk de balsemien te bestrijden. En dat is goed te doen, want je trekt de planten heel makkelijk uit de grond. In bossen kun je ook het kleine, het grote en het oranje springzaad vinden. De eerste twee bloeien geel, de laatste uiteraard oranje. Dit zijn veel kleinere bescheiden planten die geen enkel probleem vormen. Er zijn ook een paar tuinwaardige soorten waarvan met enig zoeken wel zaad te vinden is. Het bijzondere daarvan is dat het eenjarige planten zijn die het ook goed doen in de schaduw en daar is altijd behoefte aan. *Impatiens balfourii*, het tweekleurig springzaad, wordt maar ongeveer 50 centimeter hoog en heeft roze met witte bloemen van juni tot september. Heel mooi is het camelliabloemig springzaad, *Impatiens balsamina*. De bloemtrosjes zitten niet alleen boven aan de stengels maar ook meer verspreid erlangs, waardoor hij erg kleurig is. De bloemen zijn meestal half gevuld of dubbel en lijken een beetje op kleine camellia's. Hij is er in rood, paars, roze en wit.



Een bijzonderheid is de vaste balsemien. *Impatiens arguta* en *omeiana* zijn laagblijvende planten die vooral waardevol zijn door hun mooie blad. Het zijn leuke bodembedekkers voor schaduwrijke, niet te droge plekjes. In strenge winters hebben ze wel wat bescherming nodig. En dan eindigen we met *Impatiens walleriana* uit Afrika, het overbekende perkplantje, de vlijtige lies. En vlijtig is ze want ze bloeit de hele zomer door in allerlei kleurtjes paars, roze en wit. Misschien een beetje ouderwets of tuttig, maar een grote pot met witte liezen kan een donker hoekje in de tuin geweldig opfleuren: ook deze balsemien doet het nog goed in de schaduw. *Impatiens hawlerii*, de Nieuw-Guinea-Impatiens is een wat grotere en stevigere uitvoering van de vlijtige lies. □



door Marian Rappoldt



Schilder- en Onderhoudsbedrijf
Ron Chaudron
Met aandacht voor het ambacht

- **Binnen- en buitenschilderwerk**
- **Wand- en plafondafwerking**
- **Houtrotreparatie**
- **Periodiek onderhoud**
- **Fijn timmerwerk**

Kanaalstraat 34
2313 NS Leiden
Tel.: 06 - 242 016 56
rchaudron@hetnet.nl

Alchemilla

Tuinontwerp- en adviesbureau

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 071-5135142 of 071-5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl



Folder op aanvraag



Lammenschansweg 15B • 2313 DH Leiden
Tel. 071-512 35 53 • www.zuiderapotheekleiden.nl

MOOY! GEREGERELD

HELETT U VERDER

Mooy | Geregeld, seniorencoach, biedt u (ondersteuning bij):

- ↳ opruimklussen
- ↳ administratie
- ↳ kleine klusjes in huis en tuin
- ↳ (reis)begeleiding naar instanties
- ↳ een luisterend oor
- ↳ coaching op diverse terreinen
- ↳ verkoop van overbodige spullen
- ↳ computer- / mobielgebruik
- ↳ uitstapjes maken
- ↳ maaltijden voorbereiden
- ↳ een goed gesprek
- ↳ en meer...

Meer informatie? Bel 06-14842300 of kijk op: www.mooy-geregeld.nl

Syl de Mooy
Hoge Rijndijk 23-G
2313 KE Leiden



Laat mij weten hoe ik u van dienst kan zijn!

Huber

06 - 546 922 87

bouw & installatie
glas in lood

- ↳ Kleine en grote verbouwingen
- ↳ Onderhoud en renovatie
- ↳ Loodgieters- en dakwerk
- ↳ Glas in lood

huberbouw.nl ~ huber-glasinlood

E-mail: info@huberbouw.nl ~ Rooseveltstraat 6 J ~ Leiden

ars aemula naturae ruimte voor beeldende ARSA kunst

Een van de oudste broedplaatsen in Nederland. Opgericht in 1694 en nog steeds een kunstenaarsvereniging waar kunstenaars het culturele leven van Leiden mede vormgeven.

www.ARSAEMULA.NL

Cursussen, exposities en online kunstwinkel!

Pieterskerkgracht 9a
2311 SZ Leiden

071-5140784
info@arsaemula.nl

Betaalde hulpverlener gezocht

Bijbaan in loondienst of ZZP

Mijn naam is Heike. Ik ben midden vijftig en woon met veel plezier zelfstandig in de Tuinstadwijk. Door de ziekte MS heb ik behoefte aan praktische niet medische hulp. Ik heb daarvoor een team van betaalde hulpverleners.

Kom jij mijn team versterken?!

SCAN
voor info



www.hzhv.nu
heike@hzhv.nu



Onder het motto 'Opvoeden doen we samen' koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een warm en stabiel gezin in de buurt. De ouders worden ontlast, de kinderen krijgen wat extra aandacht en liefde. De coördinator en een steunouder uit de wijk vertellen hoe dit mooie initiatief er in de praktijk uitziet.

Buurt gezinnen

31

Coördinator Patrice

Van huis uit is Patrice Bettonviel-Börger fotograaf. Ze woont met haar gezin in de Rijndijkstraat 'Het is een bijzondere straat, sommige families blijven er generatie op generatie wonen. In de tijd dat ik zelf kinderen kreeg, werden er heel veel kindjes in de straat geboren. De verloskundige zei: 'er zit iets in het water daar in de Rijndijkstraat'. Ik wilde graag vastleggen welke kinderen in deze straat zijn geboren dus heb briefjes door de brievenbussen gedaan. Het resultaat is 'Kinderen van de Rijndijkstraat', een fotoboek met portretten van jonge en oudere straatbewoners. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de boeken ging naar JES Rijnland' (Jeugd en Samenleving Rijnland red.). 'Ik ben fotograaf met een sociaal hart', lacht Patrice. 'Ik hou van humanitaire onderwerpen.' Tijdens een opdracht voor de Leidse peuterspeelzalen (SPL) merkte ze dat veel kinderen in thuisituaties met problemen leefden. 'Vlak daarna zag ik een vacature voor coördinator bij Buurtgezinnen. Het leek me mooi om mijn betrokkenheid en mijn eigen ervaring als ouder van drie op deze manier te kunnen inzetten.'

Koppelaar

Zo is Patrice nu sinds een half jaar, naast haar werk als fotograaf, coördinator van Leiden Noord, waar onze wijk onder valt. 'Buurtgezinnen is opgericht in 2015 door Leontine Bibo. Zij had zelf via de crisisleegzorg kinderen in huis die al veel hadden meegemaakt en van plek naar plek waren gegaan. Ze zag dat er preventief nog veel te behalen viel om verergering van problemen binnen gezinnen te voorkomen. Zo is het idee voor Buurtgezinnen geboren, een informelere vorm van opvang, die gebruik maakt van de kracht van gezinnen voor gezinnen. Zodat kinderen thuis in hun eigen gezin kunnen blijven opgroeien.' Buurtgezinnen koppelt gezinnen met een vraag aan gezinnen die opvang kunnen bieden.



Coördinator Patrice Börger.

Aanvragen komen binnen via de jeugdzorg, CJG of direct door de vraaggezinnen zelf. Patrice: 'Ik ga langs bij het vraaggezin, luister naar de specifieke vraag en geef uitleg over wat Buurtgezinnen kan bieden. Dan wordt een zoekprofiel aangemaakt dat wordt verspreid via de website, Facebook, sportclubs, zwembaden, scholen en andere plekken waar mogelijke steungezinnen komen.' Er volgt dan een kennismakingsgesprek tussen vraag- en steungezin en als het klikt nog een tweede gesprek om specifieke afspraken te maken. Bij een succesvolle koppeling wordt vervolgens een koppelingsovereenkomst getekend en volgen na twee maanden een evaluatie en eventuele aanpassingen.

Meedraaien in het gezinsleven

De gevraagde investering als steungezin is meestal zo eens per twee weken, of soms eens per week, mocht een gezin echt overlopen. In overleg kan hier natuurlijk van afgeweken worden, maar continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Patrice: 'Een kind komt

bijvoorbeeld na het sporten en blijft eten, of een jonger kind komt een ochtendje spelen. Dit kan in een gezin met kinderen in dezelfde leeftijd, maar er zijn ook steunouders die volwassen kinderen hebben en meer een opa-en-omarov hebben. Het idee is dat de kinderen even meedraaien in het alledaagse leven van het steungezin. Dat kan af en toe in de vorm van een uitje, maar naar de speeltuin in de buurt of koekjes bakken is net zo leuk.' De specifieke vragen variëren, dus het is fijn om een breed aanbod aan steungezinnen te hebben. 'Het is heel laagdrempelig om steungezin te worden. Ervaring met kinderen is wel nodig en alle thuiswonende gezinsleden van het steungezin boven de 18 moeten een VOG overleggen, maar verder zijn er geen specifieke eisen.' Patrice is als coördinator altijd bereikbaar voor back-up. 'Voor iedere koppeling wordt een WhatsApp groep gemaakt waarin ik ook zit. Alle communicatie tussen steunen- en vraaggezin loopt via deze app. Op deze manier kan ik via de berichtjes en foto's ook volgen hoe het gaat.'

Succesvolle (tijdelijke) relaties

De koppeling van de gezinnen is tijdelijk, uitgaand van minimaal een jaar. Patrice: 'In de praktijk komt het wel voor dat de gezinnen ook na deze periode contact houden, maar de begeleiding van Buurtgezinnen stopt na twee jaar. Soms is de behoefte vanuit het vraaggezin er al eerder niet meer en wordt de koppeling in overleg beëindigd. Dit gaat eigenlijk heel natuurlijk.'

Het werk voor Buurtgezinnen geeft Patrice veel voldoening. Stralend: 'Het is zo fijn als het goed gaat. Een mooi voorbeeld is een jonge moeder wiens baby een nachtje bij het steungezin kon blijven slapen. Zij kon daardoor weer eens uit met haar vriendinnen en zo haar sociale leven weer een beetje opbouwen.' De zichtbaar bevlogen zorg en aandacht waarmee Patrice de koppeling en begeleiding uitvoert, hebben zeker een belangrijke bijdrage aan dit succesverhaal geleverd.

Steunouder Joyce

Joyce en haar man Frank zijn sinds een jaar steungezin. Joyce: 'Wij hebben twee dochters van 13 en 15 en een zoon van 23 uit een eerdere relatie van mijn man. Hij woont op zichzelf maar komt geregeld over de vloer, al dan niet met z'n vriendin. Onze dochters nemen ook vaak vriendinnen mee, we zijn gewend aan een open huis. Ons eigen gezin loopt goed, dus hebben we ruimte om ondersteuning te bieden aan een ander gezin waar het even minder gaat. Mijn man hoorde via-via over Buurtgezinnen. Het laagdrempelige karakter en het buurtidee sprak ons aan. Ik ben zelf heel makkelijk in het vragen van hulp, juist ook in de naaste omgeving. Toen de kinderen klein waren heb ik de oudere overbuurvrouw wel eens gevraagd of ze even op hen kon passen. Dat deed ze graag, ze had niet zoveel omhanden en zo waren we allebei geholpen.'

Niks speciaals?

De naam Buurtgezinnen is goed gekozen, vindt Joyce. 'Het gaat om gezinnen uit Leiden, uit de buurt,

die andere gezinnen een handje helpen. Doordat de ouders ontlast worden, kan het vraaggezin blijven doordraaien. Zo voorkom je problemen. Wij vangen M. op, een meisje van 11 van een alleenstaande moeder met 5 kinderen. De moeder is klein behuisd, ze volgt naast de zorg voor de kinderen een opleiding en vindt het belangrijk dat haar kinderen zich ook goed kunnen ontwikkelen.' Omdat de moeder onvoldoende netwerk heeft om op terug te vallen, heeft ze Buurtgezinnen ingeschakeld voor al haar kinderen, de broers en zusjes van M. zitten bij andere steungezinnen. Zo krijgen ze een-op-een aandacht en een plek om bijvoorbeeld rustig huiswerk te kunnen maken. Joyce licht toe: 'Je hoeft niet iets speciaals te doen, ik doe eigenlijk gewoon wat ik met mijn eigen kinderen ook doe. M. komt hier één keer in de twee weken op zondagmiddag. We halen haar op en ze eet mee. We doen samen boodschappen, ze maakt huiswerk, speelt wat piano, kijkt sport met mijn man of lakt haar nagels met mijn dochters. Ze draait gewoon een dagje mee. Ze is ook wel mee geweest naar de schaatslessen die rond kerst worden aangeboden, mijn man is vrijwilliger op de ijsbaan. En Kerst zelf viert ze dit jaar voor de tweede keer met ons mee. We gaan dan naar oma met de hele familie; ooms, tantes, neven en nichtjes. Dat vindt ze prachtig, met z'n allen aan lange tafels eten en iedereen die even een praatje met haar komt maken.'

Verbinding

Joyce is zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf dat de visuele beleving in gebouwen verzorgt. Ze komt uit een ondernemersgezin waarin vrijheid en de dingen op je eigen manier invullen belangrijke waarden zijn. 'Ondernemen betekent werken met allerlei soorten mensen, hulp zoeken en bieden. Als je durft te vragen, merk je dat de meeste mensen graag helpen of advies bieden. Ondernemen is eigenlijk verbinden. Geven en nemen vanuit een positie van wederkerigheid, wat anders is dan 'voor

wat hoort wat'. Dit verbindende ziet Joyce ook terug in Buurtgezinnen. 'Je komt in contact met mensen buiten je eigen kringetje en dat is verrijkend. Je gaat op een andere manier naar je eigen leven kijken en dat werkt relativerend. Maar ook vanuit een idee van gelijkwaardigheid en herkenning. We hebben allemaal wel perioden waarin het slechter gaat en een beetje steun best welkom is. De moeder van M. is een sterke vrouw die het beste wil voor haar kinderen. Ze durft hulp in te schakelen en te accepteren zonder zich daar minder om te voelen. Dat vind ik inspirerend'.

Over de begeleiding vanuit Buurtgezinnen is Joyce vol lof. 'Zeker bij de koppeling en de eerste periode is deze heel waardevol. En als het eenmaal loopt, is de coördinator er nog voor back-up. De afspraak nu is dat we doorgaan zolang als M. en haar moeder dat willen. Het zou mooi zijn als M. later zelf op de fiets naar ons toe komt.'

De steunouders halen veel voldoening uit hun zondagen met M. 'Dat is helemaal niet zo hoogdravend hoor', lacht Joyce, 'het is vooral gewoon leuk. De knuffel die je krijgt als ze komt en weggaat, dat ze zegt dat ze het eten lekker vindt. Maar het meest bijzonder vind ik als ze me in vertrouwen neemt en vertelt over dingen die haar bezighouden. Dat ontroert me echt.' Na een korte stilte vervolgt ze: 'Ik kan het iedereen die een beetje tijd en aandacht over heeft aanraden om steungezin te worden!'

De warme en vanzelfsprekende gastvrijheid waarmee dit gezin M. opneemt is een prachtig visitekaartje voor Buurtgezinnen in onze wijk. Meer weten? www.buurtgezinnen.nl of Instagram [buurtgezinnen_leiden_noord](https://www.instagram.com/buurtgezinnen_leiden_noord) □



door Erica Zwaan



Vluchtelingen in de Vredeskerk

Half oktober is een gezin uit Colombia in de Vredeskerk komen wonen. Het zijn Jenny, Jair en hun kinderen Santiago en Alejandra. Ze doorlopen vanuit de Vredeskerk de procedure om een verblijfsvergunning te krijgen.

Mensen van geloofsgemeenschap De Verbinding zijn ruim een half jaar bezig geweest zaal 1 van de Vredeskerk klaar te maken voor tijdelijke bewoning. Vanuit verschillende hoeken zijn spullen aangeleverd: een aanrechtblok, een wascombinatie, een koelkast, meubelen, bedden, servies en witgoed. Zelfs fietsen zijn geregeld.

Ondertussen gaat Alejandra naar de taalklas aan basisschool De Singel. Santiago mag na de kerstvakantie beginnen in de internationale schakelklas van Da Vinci. De kinderen zijn leerplichtig en ze vinden het heel fijn dat ze niet de hele dag in hun tijdelijke ruimte hoeven te blijven.

Wij zijn allemaal zeer tevreden. De familie omdat ze hier een onderkomen hebben en niet in Ter Apel de aanvraag van een verblijfsvergunning hoeven af te wachten en wij omdat het vriendelijke en bescheiden mensen zijn: welkome gasten.

Wandel mee!

Iedere derde zondag van de maand gezellig wandelen in een rustig tempo en met elkaar kennismaken. Ongeveer halverwege de wandeling iets met elkaar drinken bij de Tuin van de Smid. Daarna wandelen we weer terug. We verzamelen om 14.00 uur bij Station Lammenschans. We verzamelen tijdelijk bij de bushalte aan de De Sitterlaan. Data voor de komende periode: 17 december 2023.

In 2024:

21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni. Meer van dergelijke wandelingen vindt u op www.gezondnatuurwandelen.nl

Via deze website is aanmelden mogelijk via het contactformulier, maar dat is niet noodzakelijk. We wandelen alleen niet bij zeer slecht weer, zoals storm en gladheid. Verder gaat het inmiddels altijd door en is er altijd wel iemand aanwezig.



Hulp gezocht voor Kunst over de Vloer 2024

Velen van u herinneren zich nog de prachtige concerten van Kunst over de Vloer (KodV) in november 2022. We zetten deze tweejaarlijkse traditie voort, dus u kunt alvast noteren dat u op 3 november 2024 weer (semi-) professionele concerten kunt bijwonen in huiskamers in uw eigen wijk! We streven naar een afwisselend programma van klassieke muziek, een kinderprogramma, popmuziek, wereldmuziek en cabaret, kortom, voor elk wat wils. We zullen u van onze programmering op de hoogte

houden via de geijkte communicatiekanalen in de wijk, zoals de Profburg-wijk-website, de wijkupdates en natuurlijk de Wijkkranten van komend voorjaar en september, met in de laatste het volledige programma, prijzen en de mogelijkheden om toegangskarten te reserveren. De hele organisatie van dit evenement (contractering musici, huiskamers regelen, publiciteit, etc.) kost nogal wat tijd van onze vrijwilligers. De KodV-commissie kan dan ook nog versterking gebruiken: wij zoeken

dringend mensen die onze commissie kunnen ondersteunen, met name op het gebied van financiën en communicatie. Vindt u Kunst over de Vloer ook een belangrijke gebeurtenis binnen onze wijk en wilt u zich (nog) actiever inzetten voor de realisatie van activiteiten binnen de wijkvereniging? Neemt u dan alstublieft contact op met een van de coördinatoren van KodV, Marijke Bruning (maaikebruning@gmail.com) of Bernard van Kesteren (vankesterenbernard@gmail.com).

Christelijke meditatie in de Oud-Katholieke kerk

Iedere maandagavond

Iedere maandagavond, van 19.30 - 20.30 uur, wordt in de Oud-Katholieke Kerk in Leiden gemediteerd. De muurschilderingen alleen al zijn een meditatie waard!

De bezoekers gaan in alle stilte de kerk binnen, er klinken meditatieve Taizé-liederen, om na het luisteren van twee teksten (een 'weekly meditation teaching' en een korte Bijbeltekst) gedurende 20 minuten in een meditatie stil te worden. Er wordt afgesloten met het Onze Vader. Na afloop is er tijd voor koffie, thee en gesprek.

De voertaal is Nederlands-Engels en de groep is divers van leeftijd en oecumenisch; Rooms-Katholiek, Evangelisch, Protestant, Orthodox, Oud-Katholiek en alles ertussen in of niets. Dat maakt ook de uitwisseling na afloop interessant.

Deelname is gratis, iedereen is welkom, ongeacht ervaring of achtergrond. Bijdrage in koffie en



thee wordt op prijs gesteld. Kom een keer langs om te 'proeven' of blijf op de hoogte middels een WhatsApp-groep.

Informatie

Deelnemers kunnen hun eigen meditatiematten/ deken/ krukje meenemen. Plaatsnemen in de kerkbank kan ook. Inloop via de zij-ingang tussen de Cronsteinkade 2 en de kerk, vanaf

19.20 uur tot 19.30 uur (let op! Ivm de meditatie is op tijd komen zeer belangrijk).

Voor meer informatie: ds. Judith van den Berg - Meelis tel. 06 - 112 928 79 / email: predikant@debakkerijleiden.nl

Meer weten over christelijke meditatie? Kijk op de website www.wccm.org of www.wccm.nl

Kaalslag. Waartoe?

Het gaat om een klein stukje grond, op de hoek van de Meijerskade en de Burggravenlaan, achter de brievenbus en bij de Eva Biesheuvelboom. Een paar maanden gebruikt voor de opslag van bouw materiaal. Daarna heeft het er verwaarloosd bijgelegen. Tot het terrein was opgevolgd met spontaan opgekomen bloemen. Was het aan de natuur teruggegeven?

Een lust voor het oog en goed voor insecten. En goed dus voor de biodiversiteit, die in het hele plantsoen al zoveel te lijden heeft. Biodiversiteit staat toch als prioriteit in het groenbeleid van de gemeente? Een wellicht 'illegaal' geplant walnootboompje, als gezelschap van de Eva Biesheuvelboom, werd rigoureuus weggehaald.

Dat gebeurde ook weer met het opgekomen groen. Daarna werd er het een en ander gezaaid, maar wat er opkwam werd even zo snel weer weggehaald. Op het terrein is een laag aarde aangebracht en daarbij is een stuk groen gazon meegenomen. Het is nu weer een gladgestreken zwarte vlakte zonder begroeiing.

Waarom, waartoe en wat nu? Ik weet het niet. Worden er bollen gepoot voor een bollenveldje in het voorjaar met tulpen, narcissen en hyacinten in het voorjaar? Of mag de natuur weer zijn gang gaan tot de volgende kaalslag? Het schijnt dat in het voorjaar gestart wordt met werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe riolering

aan de Meijerskade en omgeving. Wordt het dan weer een opslagplaats van bouw materiaal? En daarna? Er zou een beplantingsplan zijn, maar niemand kent het, net zomin wat er het afgelopen halfjaar is gebeurd. Jammer allemaal. En onderwijl liggen het water en de begroeiing tussen Meijerskade en Uhlenbeckkade en bij het zogenaamde Rosarium er nogal troosteloos bij door gebrek aan en slecht onderhoud, de aanleg van twee betonnen bakken en schade door de rioleringswerkzaamheden. Jammer allemaal. Een slecht perspectief voor het nieuwe jaar als er overal gewerkt gaat worden.

door Ad van der Waals

Kerst in de wijk

Ook dit jaar staan er weer
mooie kerstbijeenkomsten op
het programma in de wijken
door de wijk.

Kerstconcert Klein Leids Liederenkoor

**VRIJDAG 22 DECEMBER
20.15 UUR –
LOKHORSTKERK**

Het Klein Leids Liederenkoor geeft op 22 december om 20.15 uur een kerstconcert in de Lokhorstkerk. Het betreft een kerstprogramma met een echte Messe de minuit pour Noël (nachtmis) van de Franse componist Charpentier. Deze mis is gebaseerd op bouwstenen gevormd door oude teksten en melodieën die ook separaat worden uitgevoerd. Het kerstconcert wordt uitgevoerd met medewerking van Elena Roce (sopraan, organist) en Barokorkest 'The Broken Consort'. Voor kaartverkoop en meer informatie, kijk op www.kllk.nl

Sint Petruskerk

www.rkleiden.nl/st-petrus

**ZONDAG 24 DECEMBER
17.00 UUR**

Kinder-/gezinsviering.

**ZONDAG 24 DECEMBER
21.00 UUR**

Nachtmis.

**MAANDAG 25 DECEMBER
13:00 UUR**

Kindje wiegen.





Vredeskerk

In de kersttijd vieren we in de Vredeskerk de geboorte van Christus. Als u zin hebt om dit met ons mee te vieren, bent u van harte welkom.

KERSTSAMENZANG ZONDAG 10 DECEMBER 15.00 UUR

In samenwerking met De Verbinding houdt COV Excelsior (Leiderdorp) een kerstsamenzang. Het is een gevarieerd programma met bekende en minder bekende Kerstliederen afgewisseld met inspirerende teksten.

KERSTVIERING 70+ VRIJDAG 15 DECEMBER 16.00 UUR

Ook dit jaar organiseren we een gezellige kerstviering in de Vredeskerk. Iedereen vanaf 70 jaar is welkom. Om 16.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie. Na de kerstviering is er een hapje en een drankje. Er is plaats voor max. 40 personen en u mag iemand meenemen. Opgeven kan tot uiterlijk 11 december.

KINDERKERSTVIERING ZONDAG 24 DECEMBER 16.00 UUR

Op zondag 24 december om 16.00 uur is de traditionele en sfeervolle kinderkerstviering in de Vredeskerk. Natuurlijk met het kerstverhaal, een kerstspel, veel zingen en afsluitend onze eigen levende kerststal. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom tijdens de adventsperiode vanaf zondag 3 december om 10.00 uur in de Vredeskerk mee te luisteren en knutselen aan de adventsslinger 'Een nieuw begin'.

KERSTNACHTDIENST ZONDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR

Kerstnachtdienst met voorganger ds. René Venema.

KERSTMORGENDIENST MAANDAG 25 DECEMBER 10.00 UUR

Kerstmorgendienst met voorganger: ds. Guus Fröberg.

Meer info vindt u op:
www.deverbindingleiden.nl

Oud-Katholieke Kerk

3 T/M 24 DECEMBER

Elke zondag van de Advent. Viering om 10.00 uur.

ZONDAG 24 DECEMBER 14.45 UUR

Kribbedienst, voor kinderen van 3-12 jaar.

In het witte Oud-Katholieke kerkje kun je weer genieten van het meespeel-kerstspel, een sfeervolle kerstactiviteit voor kinderen en ouders, waarbij je niet stil hoeft te zitten... Dit jaar al voor de zesde

keer! Samen kerstliedjes zingen, verkleeden en lekker meespelen met het kerstverhaal, of gewoon rustig kijken. Ouders kunnen de actualiteit ontdekken die in het verhaal verpakt zit. Ieder jaar weer een beetje anders, en toch vertrouwd. Na afloop gezellig napraten met een kopje chocomel. Altijd druk bezocht door gezinnen uit de buurt. Aanmelden vooraf is niet verplicht. Voor meer info: meeusentjes@hotmail.com

ZONDAG 24 DECEMBER 21.45 UUR

Kerstnachtdienst met samenhang.

MAANDAG 25 DECEMBER 10.30 UUR

Kerstochtend: Eucharistieviering.

Roeiers gezocht

Gig rowing – met Britse boten op Hollands water



In en aan onze wijk wordt heel wat aan sport gedaan: op de hockeyvelden van Roomburg, tennis bij TC Roomburg, korfbal bij Trigon en op en langs het Kanaal zie je wielrenners, roeiers en hardlopers. Sommige sporten kunnen helaas niet in de wijk worden gedaan, daarvoor trekken de sporters de wijk dan uit.

38

Zo zijn er twee roeiers die elke week naar Warmond fietsen om daar bij KWV De Kaag in de Cornish Pilot-gig te stappen. Bert Wisse uit de Franchimontlaan en Bas Kreuger uit de Colenbranderstraat zijn beiden lid van het team Alleman dat voor de Kaag uitkomt in de nationale (en internationale!) competitie. De Cornish pilot-gig is een boot met een bijzondere geschiedenis. In het

Britse Cornwall werden in de 18de en 19de eeuw deze boten van tien meter lang en anderhalve meter breed met zes roeiers en een stuurman ingezet om loodsen naar zeeschepen te brengen die een lastige haven in moesten varen, langs ondiepten en zandbanken. Het principe was heel simpel: de eerste boot die een loods kon afzetten, kreeg de klus. Dus was het zaak om boten zo snel mogelijk te maken en die race voor het werk te winnen.

Zo legden deze snelle en zeewaardige boten ook de basis voor de moderne roeisport. De eerste beroemde bootrace tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge werd geroeid in iets verlengde gigs en acht in plaats van zes roeiers. Later volgden een eindeloze hoeveelheid verbeteringen zodat de kunststof Olympische roeiboten van vandaag de dag weinig meer weg hebben van de houten boten van weleer. De gig stierf echter niet uit en in Groot-Brittannië is het een vrij grote

sport met bijna honderd clubs door het hele land en een jaarlijks WK op de Scilly Islands, westelijk van Cornwall.

In Nederland is er een tiental clubs actief waarvan dus één in de Leidse regio, de WSV De Kaag. Bert en Bas trainen driemaal per week in hun gig, de Double Dutch, de boot die nog steeds voldoet aan de standaard uit 1875 en niet gemoerniseerd mag worden. Een houten boot met vaste banken en houten riemen met leren manchettes tussen houten dolpennen. De zes roeiers zitten versprongen links en rechts in de boot achter elkaar. Groot voordeel van het type boot is dat je helemaal geen last hebt van golven, het is immers een echte zeeboot, en je dus altijd goed kan trainen, ook al maken de sloepjes en andere pleziervaartuigen een enorme klotsbak van de Kaag of de Zijl.



De avondtrainingen zijn vaak prachtig op een doodstille nachtelijke Kaag, met alleen vogels en de maan boven de zwetende roeiers.

Wedstrijden zijn afwisselend, op meren als de Kaag, Loosdrecht en de Nieuwe Meer met races van 3, 4 of 5 kilometer op vaak wat vlakker water. De echte races zijn die op de Noordzee bij Scheveningen of de beroemde MPM, Muiden – Pampus – Muiden waarbij driemaal in een weekend een rondje van 7,5 kilometer over het IJmeer

moeten worden gevaren. Absoluut hoogtepunt is de WK op de Scillies in de UK waarbij honderd boten tegelijk op volle zee op een startlijn van één kilometer breed wegsprinten om drie kilometer verderop de finish van 50 meter breed bij de haven van St Mary's te halen.

Heb je ooit geroeid? Als student misschien, of lijkt het je wat om eens te zien of de gig je een bijzondere sportieve uitdaging kan bieden? Neem dan contact op met je wijkgenoten Bert of Bas en stap een

keer in. Team Alleman zoekt ervaren roeiers van 40 – 65 jaar en er zijn vele andere teams bij de Kaag van beginner tot gevorderde roeier. □

Bas Kreuger – kreuger62@gmail.com
Bert Wisse – ljwisse@gmail.com

Appartementen voor senioren in de ProfBurgwijk

de stand van zaken

Het ontwerp van het appartementencomplex aan de Lammenschansweg/hoek Lorentzkade is vergevorderd. Het belooft een aantrekkelijk gebouw te worden dat goed past in de wijk en waarin hopelijk veel oudere wijkgenoten een passende woning zullen vinden.

In de vorige Wijkkrant schreven wij over de realisering van levensloopbestendige appartementen in onze wijk, die een stap dichterbij is gekomen. Als stichting, opgezet door wijkbewoners, zetten wij ons in om die appartementen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen die daarover in de wijk leven. Nu kunnen wij een beeld geven van het gebouw zoals het eruit gaat zien en vatten wij de recente ontwikkelingen in het ontwerp samen.

Het voorlopig ontwerp is goedgekeurd door de Welstandscommissie. Daarmee liggen het bouwvolume en de buitenkant van het gebouw vast. Hoe het er uitziet gaat zien blijkt uit het rechter plaatje. Het laat de voorkant met de entree weer gezien vanaf de hoek Lammenschansweg/

Lorentzkade. Bij de ontwikkeling van het gebouw wordt rekening gehouden met de nieuwste normen voor geluids- en warmteisolatie en energiezuinigheid.

Op dit moment wordt gewerkt richting het definitieve ontwerp dat in december gereed moet zijn. Dan ligt ook de entree van het appartementencomplex vast, het aantal en de positie van de appartementen, de plaats van de dragende wanden en daarmee de grootte van de appartementen, de parkeergarage en de inrit, de fietskelder en de balkons. De inrichting van de gemeenschappelijke ruimten, de fietskelder en de binnentuin komen later aan de orde.

Voor de koopappartementen geldt dat, voor zover technisch mogelijk, de indeling van ieder appartement wordt aangepast aan de wensen van de koper.

Voor vragen kunnen wijkbewoners contact opnemen via StWoongroepOuderenPBW@gmail.com □

Namens het stichtingsbestuur,
Edgar Groenen



Elsbeth Bauer: Fotografie- en videokunstenaar

Wanneer onze Wijkkrant-fotograaf Rob Beurse tijdens het gesprek tussen Elsbeth Bauer en mij het atelier op de Haagweg binnenkomt en de wanden ziet met haar werk, is hij meteen onder de indruk. Hij reageert enthousiast op het tentoongestelde werk.

Das Unsagbare sichtbar...

Want wat zien we? Aan de ene wand twintig panelen foto's in zwart-wit, een spel van licht en schaduw, silhouetten van het botanisch materiaal uit Bauers eigen tuin in coronatijd. Bijvoorbeeld een distel, die tegen een donkere hemel is afgezet door een smalle omlijsting van licht, het steeltje fijn behaard, de ovalen vorm van de bloem omkranst door een aureool van oplichtende streepjes. En ook de tere lijnen van een schermbloem die zelf licht lijkt te geven en verder: beeldvullend, als een web van licht, een paardenbloempluis. De natuur in vormen en tinten zoals je haar met het blote oog niet gauw ziet, zoals alleen de verbeelding van de kunstenaar haar zichtbaar kan maken. Wat hier gebeurt is, zoals Elsbeth Bauer het zelf op haar website verwoordt: 'das Unsagbare sichtbar machen'.



Alles is ijdelheid...

Tegenover deze wonderschone collage staat een tafel met monitoren. Een deel van een video-installatie die Bauer kort geleden nog heeft tentoongesteld bij Pulchri Studio in Den Haag. Op het scherm herkennen we in trage bewegingen de symboliek

uit de schilderkunst: twee handen waartussen een samengebald parelsnoer heen en weer gaat, een antiquarisch boek met wapperende bladzijden, een animatie met een ingescande schedel, luchtbellen die omhoog drijven, een caleidoscopisch motief dat in zichzelf lijkt te verdwijnen,

een flakkerende kaarsvlam. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid, zo luidt de titel van deze installatie. Het videowerk is een uitvloeisel van stillevens die in een eerder stadium het object van haar fotostudies waren. Aan de wand zie ik een voorbeeld hangen: een glazen schaal, een paar appels. Alles in zwart en wit en alle

een tijdje kijkt naar de geruisloos langskomende beelden en mijmert over hun betekenis word je er stil van.

Van Beieren via Leiden naar de kunst

Elsbeth Bauer is in Beieren in Duitsland geboren en met een Erasmusbeurs Zuidoost-Aziëstudies gaan studeren in Amsterdam.

in haar werk. Een oude passie stak de kop op: tekenen en schilderen. Ze deed in 2002 met succes toelatingsexamen voor de Haagse Kunstacademie.

Verwondering

‘Van schilderen kwam niet veel terecht,’ zegt ze met een glimlach. ‘Digitale camera’s werden betaalbaar en ik begon steeds meer met fotografie en video te doen.’ Ze gebaart naar een drukpers die in de hoek van de ruimte staat. ‘Grafiek ook wel. Ik wacht nu op een kleur inkt, die ik heb besteld. Ik ga het weer oppakken, weer met mijn handen werken.’

Dat Bauer ook een meesterlijke tekenaar is blijkt uit de andere wand in haar atelier, waarop een reusachtige zwart-wit-grijs-collage van A4tjes hangt. Bauer heeft met pen en houtskool getekende bomen en foto’s van bos ingescand en laten uitprinten op A4tjes, om ze daarna, met witte streken omkaderd, tot een geheel samen te voegen. ‘Verwondering heet het.’

Wie zelf de verwondering wil ervaren kan de website van Elsbeth Bauer bezoeken (www.elsbethbauer.nl) of natuurlijk een van haar tentoonstellingen. Bij Pulchri Studio in Den Haag is vaak werk van haar te vinden. □

Bent u beeldend kunstenaar of kent u een kunstenaar in onze wijk neem dan alstublieft contact op met: redactie@profburgwijk.nl of 06 - 511 637 80



grijstinten daartussen, zowel vloeiend als in scherp contrast. Elsbeth Bauer is gegrepen door het thema van vergankelijkheid. ‘Je kunt nog zoveel boeken lezen, nog zoveel weten, nog zoveel bezitten, op een dag is het voorbij en al je kennis verdwijnt en de materiële rijkdom die je hebt vergaard is nutteloos.’ Wanneer je

Ze ontmoette daar haar grote liefde, ging met hem samen enige tijd in Indonesië wonen en belandde tenslotte, in 1998, in de Duyvendakstraat. Bauer, die tijdens haar studie informaticavakken had gedaan, raakte werkzaam in de automatisering. Maar na verloop van tijd ging er iets knagen. Ze miste iets



door Nynke Smits

VERBOUWPLANNEN?



MAATWERK

verbouwing | advies | ontwerp
de jaren 30 specialist

Rooseveltstraat 10A22 Leiden | 071-5891152 | www.maatwerk-leiden.nl | info@maatwerk-leiden.nl

42



A.G. Tuinen

UW WIJKHOVENIER
Professoren- en Burgemeesterswijk

Voor voorjaars- en/of najaars snoei,
tuinadvies, onderhoud, aanleg, renovatie
of beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste
adres. Bel of stuur een e-mail voor een
vrijblijvende afspraak.

T | 06 - 46124214
W | www.ag-tuinen.nl
E | info@ag-tuinen.nl

Wat voor wereld laten we na aan onze kinderen en kleinkinderen?



door Maarten Stoffers

Doen we wat we zouden moeten doen? Nee, op dit moment niet.

Eigenlijk zouden de VN, de EU, de Nederlandse regering, de gemeente, energiecoaches en ik als klimaatburgemeester/ columnschrijver van de daken moeten schreeuwen dat zich nu al een ramp voltrekt, een klimaatcatastrofe. Niet IN onze wijk, maar wel mede DOOR hoe we in onze wijk leven.

Ik zou moeten zeggen dat we eigenlijk amper vlees meer moeten eten. Minimaal moeten vliegen. Echt zo min mogelijk moeten autorijden. Dat we ons werk maximaal moeten verduurzamen. Dat we moeten ontspullen. Ook in onze tamelijk brave Profburgwijk.

Eigenlijk

Maar ik zeg dit allemaal maar niet. Want stel je voor: straks word ik niet meer serieus genomen! Uitgelachen! Voor klimaatfundamentalist en ecofascist uitgemaakt! Schamen mijn kinderen zich voor me. En schaam ik me voor mijn burens. Iets in mij wil niet doen wat 'eigenlijk' goed is. Wil liever veilig. Braaf desnoods. Inauthentiek weliswaar, maar zonder risico. Vooral niet uitgelachen worden. Laat ik daarom liever een positief verhaal vertellen; dat is minder moedig, maar ook minder kwetsbaar. En ook waar.

Steeds meer mensen handelen al naar de klimaatcatastrofe die gaande is. Steeds meer mensen laten vlees, vliegtuig en auto staan (zie ik om mij heen). Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit sneller dan voorzien. Aan de TU Delft hebben bijna alle onderzoeken te maken met duurzaamheid. De 40-46 miljard euro aan fossiele subsidies/belastingvoordelen staan op de politieke agenda. De Europese Green Deal is een game changer. Zelfs Wopke Hoekstra is groen geworden. In Leiden is de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Grote vervuilers als Tata Steel, Chemours en Schiphol worden eindelijk enigszins aangepakt. Duurzame energie is steeds vaker goedkoper dan fossiele energie en kernenergie. De jeugd neemt geen genoegen meer met smoesjes en wil echte verandering. Er is een heel scala aan organisaties die zich inzetten voor de broodnodige transformatie van de maatschappij; van het activistische Extinction Rebellion tot het zeer redelijke Urgenda.

Ook in onze wijk kunnen we echt positieve veranderingen tot stand brengen. Als we niet alleen individuele woningen verduurzamen, maar ook een energiecoöperatie oprichten. Als we serieus gaan organiseren dat bewoners nog makkelijker elektrische auto's kunnen delen. Als we per straat of blok gezamenlijk onze verwarming halen uit geothermie of aquathermie, en vervolgens van het gas af kunnen.

Als we spullen meer gaan delen. Als we met elkaar mee gaan denken hoe we ons werk duurzamer kunnen maken. Als we meer sociale en paradigma-verschuivende activiteiten gaan organiseren waardoor (vlieg-)vakanties en overbodige consumptie flink minder worden. Het rijke gedachtegoed van filosofie, psychologie en spirituele tradities gaan gebruiken om onszelf als mens te transformeren. Alleenstaande groot-huis-bewoners zorgvuldig helpen om kleiner te gaan wonen. Kortom, als we steeds meer doen wat we 'eigenlijk' zouden moeten doen. Dan is er veel mogelijk. Ook in onze prachtige wijk. En dan kunnen we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien, voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dus als je weet wat je eigenlijk zou moeten doen: doe het. Weet je het niet, of weet je niet waar je moet beginnen, kijk dan een op de volgende websites: mijnverborgenimpact.nl, simpelduurzaam.nl, milieucentraal.nl of profburgwijk.nl/duurzaamwijzer. Loop je vast? Mail me dan op info@maartenstoffers.nl en ik denk met je mee. □

't Trefpunt, Huis van de Buurt

Professorenpad 1

Buurthuis Activiteiten Programma

MAANDAG

10.00 - 12.00 uur

KOFFIE-INLOOP

Koffie inloop. Gezellig kletsen met buurtbewoners onder het genot van een vers kopje koffie of thee.

Kosten: geen

Contactpersoon: Inclusio

Samantha van der Werf,

Mantelzorgcoach, 06 - 233 959 63

12.00 - 13.00 uur.

Iedere 1^e maandag van de maand.

BUURTSOEP!

Kom een vers gemaakte soep met broodjes eten met buurtbewoners.

Kosten: € 2,50

Contactpersoon: Inclusio

Samantha van der Werf,

Mantelzorgcoach, 06 - 233 959 63

DINSDAG

10.00 - 12.00 uur

BEWEGEN VOOR OUDEREN

Met elkaar in beweging op muziek. Er zijn twee groepen met ieder een ander niveau. Inschrijven is nog mogelijk.

Kosten: € 4,00

Contactpersoon: Inclusio

Anja Ditewig, Sociaal Coördinator,

06 - 235 309 29

17.30 - 20.00 uur.

Iedere 2^e dinsdag van de maand.

AAN TAFEL

Samen aan tafel is meer dan alleen een lekkere maaltijd. Ontmoet elkaar en neem de tijd. Vooraf aanmelden verplicht via onderstaande nummers.

Kosten: € 8,00 per keer

Contactpersoon: Inclusio

Virga Lipman, 06 - 464 628 16 of

Marc van Pelt, 06 - 556 214 77 of mail

info@lipmanvanpelt.nl

WOENSDAG

9.00 - 11.00 uur

KOFFIE INLOOP

Je bent welkom voor een kopje koffie/ thee en een praatje. Maar je kunt ook langskomen voor al je vragen en ideeën over je wijk. Bijvoorbeeld: wonen, zorg, welzijn en of veiligheid. Ook als je iets wilt ondernemen/ organiseren.

Kosten: geen

Contactpersoon: Inclusio

Buurtcoach Ali el Ali, aelali@inclusio.nl

06 - 208 506 73

10.00 - 12.00 uur

MANTELWANDEL

Wandel gezellig mee met andere mantelzorgers.

Kosten: geen

Contactpersoon: Inclusio

Samantha van der Werf,

Mantelzorgcoach, 06 - 233 959 63

DONDERDAG

10.00 - 12.00 uur

HOBBYCLUB

Samen kaarten maken, maar iets anders mag natuurlijk ook.

Kosten: 1,00

Contactpersoon: Inclusio

Adriëne Aarssen, Seniorencoach,

06 - 510 930 69

Deze bijeenkomsten worden gehouden 'bij voldoende belangstelling'.

FOTOGRAFIE IN 'T TREFPUNT

Voor de hobbyfotograaf geeft Rob Beurse Fotografie gezellige en leerzame workshops en cursussen fotografie in 't Trefpunt. Van workshops waar je leert betere foto's te maken met je mobiel, tot bijeenkomsten waar het gaat over landschapsfotografie, conceptuele fotografie en abstract. In 't Trefpunt is permanent een kleine fototentoonstelling te zien met steeds wisselende onderwerpen.

Contactpersoon:

Op de website robbeursefotografie.nl vind je alle informatie, data en de mogelijkheid om aan te geven dat je belangstelling hebt.

Voor meer informatie:

rob@robbeursefotografie.nl

GESPREKSGROEP LEVENVERHALEN EN LEVENSVRAGEN

De groep spreekt zelf momenten af

Ieder mens heeft zijn of haar levensverhaal. Het is boeiend die verhalen van elkaar te horen. Wat zijn de vragen waar wij in ons leven tegen aanlopen/aanliepen? Hoe hebben we geprobeerd daar antwoord op te vinden? In deze praatgroep is dus elke deelnemer even 'deskundig'. Wat is het verhaal van jouw Leven? We kunnen leren van elkaar.

Kosten: € 1,00 per keer

Contactpersoon: Wijkinitiatief

Jac v.d. Hoeven, 06 - 283 590 49



Buurtsoepie! is meer dan alleen soep

Iedere eerste maandag van de maand is er een Buurtsoepie! in buurthuis 't Trefpunt. Ook in november was het weer gezellig druk. 'Even een praatje maken, dat heeft iedereen nodig.'

Nieuwe contacten

De koffie-inloopochtend gaat op deze maandag bijna als vanzelf over in het Buurtsoepie! Veel dames – want het zijn voornamelijk vrouwen – waren dan ook al in het buurthuis als de tafel gedekt wordt voor de huisgemaakte soep. Leny is al jarenlang vrijwilliger en helpt graag mee. 'Toen ik in de wijk kwam wonen, wilde ik iets te doen hebben, want ik kende hier niemand. Zo ben ik hier terecht gekomen.' Dit was ook voor 'kleine Wil' de reden: 'In 1986 kwam ik op de Franchimontlaan wonen en

hele dag thuis te zitten. Ik kom drie ochtenden per week in 't Trefpunt. Op maandag is er koffie, morgen ga ik gymmen en op donderdagochtend maken we kaarten. Het is telkens een andere groep en dat vind ik leuk.'

Makkelijke lunch

Vandaag staan er bruinebonensoep en linzensoep op het menu, gemaakt door mantelzorgcoach Samantha van Inclusio. 'Ik kook graag en maak de soep met plezier. Ik inventariseer in de groep welke soep ze lekker vinden. Voor de volgende keer is kippensoep geopperd. Die heb ik volgens mij nog nooit gemaakt in de drie jaar dat ik hier soep maak, dus dat wordt de volgende. Op dit moment komen er vooral ouderen naar Buurtsoepie!, maar ook voor thuiswerkers is het een makkelijke manier om je lunch te scoren voor weinig. Zij zijn ook van harte welkom.'

hun beider herinnering aan het bombardement op de brug over het Rijn- en Schiekanaal in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hen was dat om te voorkomen dat de Duitsers kunstschaten uit de Leidse musea zouden meenemen. Grote Wil vertelt dat ze zich de angst na dat bombardement nu nog herinnert. Ook zij komt vaker in 't Trefpunt. Sinds het overlijden van haar zus woont ze alleen. 'Ik was hier vanochtend ook bij de koffie inloop en dan blijf ik voor de soep. Dat is toch leuker dan alleen eten.'

De drempel over

Inmiddels wordt er een tweede keer soep uitgedeeld. Iedereen laat het zich goed smaken en ook de broodjes gaan vrijwel allemaal op. Tine komt nog niet zo lang naar het Buurtsoepie!: 'Ik had ergens gelezen dat je hier iedere maand soep kan eten. Maar dan vind ik het toch een drempel om te gaan. Nu vind ik het eigenlijk steeds gezelliger worden en je hoort nog eens wat. Even een praatje maken, dat heeft iedereen nodig.' Een van de vrijwilligers is de penningmeester. Zij int na het eten bij iedereen de bijdrage van 2,50 euro. En dan zegt iedereen elkaar met een volle maag en vooral met een voldaan gevoel gedag. Sommigen zien elkaar al snel weer. Grote Wil: 'Vanavond eet ik in buurthuis Matilo. Kleine Wil zie ik daar ook. Hartstikke gezellig!'

Wilt u ook een keer bij Buurtsoepie! aanschuiven? Meld u dan aan bij Samantha van der Werf van Inclusio via 06 23 39 59 63. □



foto Jan Azier

had hier vrijwel geen contacten. Toen ben ik hier eens gaan kijken.' Kleine Wil (er zijn drie 'Willen', dus geven ze elkaar bijnamen) maakt een kwieke indruk. 'Ik ben 84 en ik slik geen ander medicijn dan af en toe een aspirientje. Ik ben geen mens om de

Leuker dan alleen

Deelnemers komen vaak via- via bij Buurtsoepie! Truus uit de Kapteynstraat hoorde erover via een vriendin en komt nu een paar maanden. Aan tafel praat ze met 'grote Wil' over



door Maaike Botden

De groene winterlinde is soms goudgeel!



door Rinny E. Kooi



Tom Kestens heeft gelijk! De takken en ook de twijgen van lindes zijn mooi en interessant. Ik kijk er altijd naar. Hoe zitten ze aan de boom, hoe bewegen de takken in de wind. Let op de vorm van de twijgen, die zijn niet recht maar een beetje zigzagachtig. Een winterboom laat in zijn 'naaktheid' iets zien wat als de boom veel bladeren heeft verborgen blijft. Kijk ook naar het uitbotten. Uit die kleine knoppen komen prachtige twijgen met bladeren tevoorschijn. Dat beeld zie je bij bijna alle soorten linde.

Kleine en grote bladeren

In de voortuin van de Lorentzkade 48 staat een winterlinde, *Tilia cordata*. Er komen in Nederland een aantal soorten lindes voor. De winterlinde heet ook wel kleinbladige linde. We hebben ook een grootbladige linde (heet ook zomerlinde), *Tilia platyphyllos*. De winter- en zomerlinde heeft men lang geleden gekruist. Wanneer is onbekend. Daaruit kwam de Hollandse linde voort, *Tilia x europea*, ook wel *Tilia vulgaris* genoemd. De x tussen *Tilia* en *europea* geeft aan dat we met een kruising te maken hebben. Die lindesoort kreeg in Leiden vaak de eer te worden gebruikt als eerbetoon aan een lid van het koninklijk huis, o.a. voor Wilhelmina en Beatrix in het Plantsoen. De winterlinde is mooi en geliefd. Terecht werd de winterlinde in 2016 op de landelijke Boomkwekersdag van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

'O LINDEBOOM, WAT ZIJN UW TAKKEN WONDRSCHOON'



Tom Kestens,
geb. 20 februari 1974



foto JosVersteegen

verkozen tot de boom van het jaar. In de Trouw van 18 oktober vertelde Wim Eikelboom dat de eeuwenoude en grote winterlinde van Oisterwijk de mooie boomverkiezing van 2023 won. Hij is mogelijk de laatste wilde winterlinde van Nederland.

Mooi maar ook lastig

Tussen het tiende en dertigste levensjaar beginnen lindes, afhankelijk van hun standplaats, te bloeien. Aangezien de winterlindes in onze wijk die leeftijd meestal al jaren geleden hebben bereikt bloeien ze volop. Eind juni en in juli zag ik dat ze dat dit jaar overvloediger deden dan normaal. Vervolgens lagen er eind augustus en in september opvallend veel dorre bloemen met hun kleine ronde vruchten op de straten. Het was prachtig te merken dat de eigenlijk groene boom als het ware goudgeel werd door de kleur van de bloemetjes. Het bloemblad is gelig. Er hangt als de linde bloeit een heerlijke geur rond die bomen. Bijen ontdekken altijd de bloeiende boom en zuigen dan de nectar op. Ook veel bladluizen bezoeken de lindes, dit vaak tot ongenoegen van de eigenaren van auto's die hun wagen onder lindes parkeren. Bladluizen produceren 'luizenmelk'. Dat is honingdauw, de plakkerige zoete stof die op de onder de bomen geparkeerde auto's valt. Ik wandelde met een groep mensen langs de Van den Brandelerskade en de Lorentzskade en vertelde over die plak op de auto's. Ik zei: 'Met een warme natte doek moet je over de auto wrijven. Dan lost die plak wel op en kun je die verwijderen'. Men deed mij de suggestie om dat nadrukkelijk in dit verhaal te vertellen.



Inheems?

Alleen als de voorouders van zo'n boom in Nederland groeiden hebben we met een echte inheemse soort te maken. Dat houdt ook in dat zo'n linde niet met een soortgenoot mag zijn gekruist. Zijn de door mij genoemde lindes in Leiden nog inheemse bomen? In die Trouw staat ook dat de linde-expert Bert Maes meldt dat in de winter- en zomerlindes tot de bedreigde inheemse flora van Nederland behoren en dat er nog maar

een paar schaarse groeiplaatsen, niet in Zuid Holland, over zijn. De winter- en zomerlindes in Leiden zijn dus geen inheemse bomen!

Naam van de winterlinde

Tussen 1800 en 1934 verscheen in delen de *Flora batava*, een boek over inheemse planten. In die *Flora Batava* staat dat de Linde 'sedert eeuwen een der meest geliefde boomen voor aanplantingen is'. Op 31 mei 2023 verscheen een nieuwe uitgave van de *Flora batava*, een groot en zwaar boek, gebaseerd op de oude uitgave. Ik kreeg de eer om in dat boek te schrijven over de winterlinde. Ik vroeg mij af waarom deze boom drie keer een nieuwe soortnaam kreeg en zocht dat uit. Die naamgeving gebeurde in een periode dat het veel moeilijker was dan nu om met elkaar te kunnen communiceren. Ook had men toen vaak onvoldoende gelegenheid om de wetenschappelijke lectuur te raadplegen.

Dat overkwam in ieder geval de Zwitserse botanicus Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795) die de linde in 1782 de naam *Tilia parvifolia* gaf. In de oude uitgave van de *Flora batava* staat de Winterlinde met de naam *Tilia parvifolia* Ehr. Ehr komt van Erhart. In 1782 maakte Ehrhart een voettocht door Nederland. Als veldbioloog had hij al lopend natuurlijk alle gelegenheid goed rond te kijken. Hij ontdekte toen de volgens hem nog onbekende winterlinde en gaf die de soortnaam *Tilia parvifolia*. *Parvifolia* betekent kleinbladig want *Parvi* betekent klein en *folia* blad. Echter, de winterlinde kreeg al twee keer eerder een wetenschappelijke soortnaam. De eerste keer noemde in 1786 de Britse botanicus Philip Miller (1691-1771) hem *Tilia cordata*. *Cordata* komt van *cordatus* en betekent hart, hartvormig. Zoals meer lindesoorten heeft de winterlinde een hartvormig blad. De tweede keer in 1772 noemde de Italiaan Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) hem *Tilia ulmifolia*. *Ulmifolia* betekent 'lijkend op de iep', mogelijk omdat de bladeren van de winterlinde net als die van de iep vaak een scheve bladvoet hebben. Hoewel ik de naam die Ehrhart gaf de mooiste vind, hoor ik *Tilia cordata* te gebruiken want officieel gaat de eerste wetenschappelijke naam gelden.



Kyoto-protocol

Lindebomen komen vaak voor in gedichten en liederen en worden vaak als herdenkingsboom aangeplant. Een voorbeeld is de bevrijdingsboom, een Hollandse linde, aangeplant in de Zeemanlaan. Een bijzonder voorbeeld van een aanplant was de gang van zaken in Brussel in 2020. Het Protocol van Kyoto, was in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en was geldig tot 31 december 2020. Doel ervan was te komen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In Brussel werd op 31 december 2020 het verstrijken van het Kyoto-protocol herdacht. Tijdens die herdenking zong Tom Kesten, 'O lindeboom, wat zijn uw takken wonderschoon', een parodie op het liedje 'O dennenboom'. Tevens werden er in die stad en omgeving 50 zilverlindes, *Tilia tomentosa*, aangeplant. Helaas bezoeken bladluizen die lindes niet. Hun biodiversiteitswaarde is daarom niet erg groot. Ik denk nu aan de winterlinde in de voortuin van Lorentzskade 48 en bedenk dan dat de winterlindes mede door de bladluizen heel belangrijk zijn voor ons klimaat en de biodiversiteit! Leve de winterlinde! □

Alle
Kastelen in
de wijk

KOM



JE OOK NAAR 'T KASTEEL

Buitenschoolse Opvang en Gastouderbureau

ALLE LOKATIES MET GROTE BUITENRUIMTES



071 - 566 12 76
www.tkasteel.nl

DOOD
LUISTER TOEKEN
BELEVENIS GIDS
NODIG LIEFDE WARM
TIJD STERK DICHTBIJ
ONZICHTBAAR
AANDACHT MENS
SCHOONHEID STIL
RUIMTE SAMEN

MOOIE UITVAART
PERSOONLIJKE
UITVAARTBEGELEIDING
ANGELIQUE VALK
06 53 96 44 20 (24/7)
MOOIEUITVAART.COM



VERENIGING PROFESSOREN- EN BURGEMEESTERSWIJK

Van der Waalsstraat 15 - 2313 VB Leiden
KvK 40448253

Han van Overbeeke (voorzitter)

Mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Tel.: 06 - 215 478 12

Jackelien Kuntz (secretaris)

E-mail: secretaris@profburgwijk.nl

John Molenaar (penningmeester)

E-mail: penningmeester@profburgwijk.nl

Sander La Grouw (bestuurslid)

E-mail: sanderlagrouw@profburgwijk.nl

Karin Verbaken (bestuurslid)

E-mail: karinverbaken@profburgwijk.nl

Loes van der Hulst (bestuurslid)

E-mail: loesvanderhulst@profburgwijk.nl

Thea Dickhoff (bestuurslid)

Uitleenmaterialen

E-mail: secretaris@profburgwijk.nl

WIJKKRANT

Maaïke Botden (hoofdredacteur)

Tel.: 06 - 270 924 74

E-mail: redactie@profburgwijk.nl

John Molenaar (advertenties)

Tel.: 06 - 531 893 60

E-mail: advertentie@profburgwijk.nl

BUURTHUIS

Buurthuis 't Trefpunt

Locate: op de hoek Professorenpad/
Franchimontlaan:

Coördinatie van activiteiten

Ali El Ali (buurtcoach) - Tel.: 06-547 747 47

E-mail: aelali@includio.nl

Reserveren van het buurthuis

Natascha Zwetsloot (sociaal beheerder)

Tel.: 06 - 235 309 29

E-mail: nzwetsloot@includio.nl

Activiteiten voor ouderen

Winnie Kleijntjens (seniorencoach)

Tel.: 06 - 233 377 09

E-mail: wkleijntjens@includio.nl

DUURZAAMHEID

Adviesgesprek van energiecoach

www.energiekleiden.nl/energiecoaches

Energieloket voor bewoners Leiden

Duurzaam Bouwloket - Tel. 071 - 204 30 13

www.duurzaambouwloket.nl

Erfgoed Leiden

www.erfgoedleiden.nl - Tel. 071 - 516 53 55

Werkgroep Duurzaam

E-mail: duurzaamprofburgwijk@gmail.com

www.profburgwijk.nl/c/duurzaamwijzer

Wijkambassadeurs GaGoed

Wilma van Griethuizen - Tel. 06 - 531 391 74

E-mail: duurzaamprofburgwijk@gmail.com

Maarten Stoffers

Burggravenlaan 9 - Tel. 06 - 509 442 91

E-mail: profburgwijk@gagoed.nl

Zonnepanelen

Steunpunt Zonnepanelen Profburgwijk:

zon.pbw@gmail.com

MINI-BIEBS

Franchimontlaan,

Hugo de Vriesstraat 31,

De Gijsselaarstraat, Scholtenstraat,

Van Bemmelenstraat,

Speeltuin 't Kasteel, Jongerenbieb,

Zoeterwoudsesingel 91a

OUDERENCONTACT PROFBURGWIK

Tel.: 06 - 577 02 80

E-mail: info@ouderencontactprofburgwijk.nl

POLITIE

Bureau Zuid

Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden

Tel.: 0900 - 8844

RELIGIE

Oud-Katholieke kerk

Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden

Pastoor: Age Kramer, age.kramer@okkn.nl

Tel.: 06 - 405 911 00

https://leiden.oudkatholiek.nl/

R.K. Petrusparochie

Lammenschansweg 40A

Pastoor J. Smith - Tel.: 512 19 12

Lorentzkade 16a - 2313 GB Leiden

Protestantse Kerk Nederland

Vredeskerk - Predikant: dr. G.J. Venema

Van Vollenhovenkade 24 - 2313 GG Leiden

Tel.: 514 23 17

SCHOLEN EN OPVANG

Partou Peuterpalet - Tel.: 516 04 44

Oppenheimstraat 4b - 2313 JE Leiden

Partou Basisbende - Tel.: 512 40 45

Oppenheimstraat 2-8a - 2313 JE Leiden

Peuterspeelzaal de Kleine Urt

Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden

Tel.: 088 - 304 30 56 + *

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden

Tel.: 088 - 304 30 64.

*Klantenservice SPL: 088 - 304 30 43

(van 9.00 tot 16.00 uur) -

E-mail: klantenservice@splopvang.nl

Kinderopvang 't Kasteel

Buitenschoolse opvang 't Kasteel de

Speelschans, Van Vollenhovekade 22 spl -

2313 GG Leiden, Tel.: 513 76 55

Buitenschoolse opvang 't Kasteel het

Croontje, Van Vollenhovekade 20

2313 GG Leiden, Tel.: 06 - 167 202 23

Buitenschoolse opvang 't Kasteel Roomburg

Van Vollenhovekade 20 - 2313 GG Leiden

Tel.: 513 54 74

Buitenschoolse opvang 't Kasteel Trigon

Cronsteinkade 19 - 2313 GX Leiden

Tel.: 513 64 08

Gastouderbureau 't Kasteel - Tel.: 566 12 76

Cronsteinkade 19 - 2313 GX Leiden

CompaNanny - Tel.: 207 37 04

Burggravenlaan 250 - 2313 JB Leiden

Bonaventuracollege - Tel.: 566 01 66

Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden

Stedelijk Gymnasium - Tel.: 512 13 65

Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden

Lorentzschool - Tel.: 514 17 77

Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden

International School Leiden

Tel.: 517 34 64

Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden

KDV en BSO Madelief - Tel.: 514 02 12

Hoge Rijndijk 13 - 2334 BA Leiden

St. Josephschool

Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden

Tel.: 513 22 63

SPEELTUIN

De Speelschans

Van Vollenhovenkade 22

Secretaris: Eelco Baks - 2313 GG Leiden

E-mail: info@despeelschans.nl

SPORTCLUBS

Hockey - LHC Roomburg

Sportpark Roomburg

Postbus 11077 - 2301 EB Leiden

Tel.: 513 22 25

Korfbal - LKV Sporting Trigon

Zoeterwoudsesingel 50

2313 EK Leiden - Tel.: 514 27 88

Tennis - TC Roomburg

Tennispark Roomburg

Tel.: 513 27 13

Gymsport Leiden

www.gymsportleiden.nl

info@gymsportleiden.nl

WIJKBEHEER

Servicepunt Woonomgeving

Tel.: 071 - 516 5501,

ma. t/m vr. van 7:30 - 17:00 u.

Bezoekadr.: Admiraal Banckertweg 15,

ma. t/m vr. van 7:30 - 17:00 u.

E-mail: woonomgeving@leiden.nl

WONEN

Woningstichting Ons Doel

Rijnsburgersingel 60

2316 XX Leiden

Postbus 569 - 2300 AN Leiden

Tel.: 522 20 25

ZORG

Radius

Dienstencentrum Zuidoost

Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden

Tel.: 707 42 00 - www.radiuswelzijn.nl

Maatschappelijk werk

Kwadraad

Haagweg 47 - 2321 AC Leiden

Tel.: 088 - 900 40 00

Verzorgingscentrum

Lorentzhof

Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden

Tel.: 514 95 95 - www.libertasleiden.nl

Buurtzorg team Leiden

Voor wijkverpleging thuis

Pompoenweg 9

2321 DK Leiden - Tel.: 06 - 122 025 11

Frappers

FIETSWINKEL

*De specialist op het gebied van
S-pedelecs, E-bikes en bakfietsen.*



Doezastraat 22

Urban Arrow, KLEVER, ASKÄ, OPIUM, Lovens, Riese und Müller, Schindelhauer, Achielle, Roetz, Brik!

PLUS
Lammenschans

bestel
bijvoorbeeld onze
heerlijke
en bekroonde
wijnen

Bestel je
boodschappen
makkelijk en snel op
PLUS.nl of met de
PLUS app



HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE

www.teeuwenverzekeringen.nl

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

Colofon

De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging
Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.



Hoofredactie: Maaïke Botden

(Eind)redactie: Monica Wigman, Roxali Bijmoer,
en Margot van Noordennen

Berichten voor de redactie: redactie@profburgwijk.nl

Webmaster: Colin Wells en Bloeme Burer

Website: www.profburgwijk.nl

Berichten voor de website: webmaster@profburgwijk.nl

Distributie en extra exemplaren:
Henk van der Veen (06 - 835 688 65)

Ontwerp, layout en intermediair: www.bofesto.nl
(06 - 5360 95 90). Oplage: 3.650 ex.

88 komt uit in april 2024.

Deadline kopij: 15 maart 2024.



Passion Food

A Herenstraat 43e
2313 AE Leiden
W www.passion-food.nl
T +31 (0)71 737 04 89
M info@passion-food.nl

Diner aan huis

Private Dining

Catering

Kookworkshops

Kookcursussen



Koffie & Taart

Lunch

Traiteur

Dagverse maaltijden

www.passion-food.nl | Herenstraat 43e Leiden | 071-7370489

Ivo van der Leek Makelaardij

Gespecialiseerd in oude & monumentale panden



Ivo van der Leek Makelaardij
Kanaalpark 140 te Leiden

Telefoonnummer: 071 203 21 06
E-mailadres: info@ivovanderleek.nl

www.ivovanderleek.nl



Herfst
in de wijk

foto Rob Beurse Fotografie