



WIJKKRANT

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk

Professoren- en Burgemeesterswijk vanaf 2000 beschermd stadsgezicht

Het oudste gedeelte van de Professoren- en Burgemeesterswijk zal vanaf het jaar 2000 beschermd stadsgezicht zijn. Dat blijkt uit de Leidse begroting voor 1999. Het gaat officieel om het vooroorlogse stadsgezicht Leiden Zuid-Oost.

Binnen dit gebied neemt de Petruskerk met de 72 aangrenzende huizen (voor de kerk, aan de Lammenschansweg) een bijzondere plaats in. Het gaat om een markant punt, dat in de afgelopen jaren vrijwel onveranderd is gebleven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Lammenschansweg zelf, die door vele veranderingen (onder meer het verdwijnen van de trambaan) een heel ander gezicht heeft gekregen.

Het beschermd stadsgezicht omvat een relatief groot gedeelte van de wijk. Vanaf de kerk loopt het in zuidelijke richting door tot aan de spoorlijn Leiden-Utrecht, dus ook De Sitterlaan, Stieltjesstraat en Melchior Treublaan zijn inbegrepen. De Burggravenlaan valt grotendeels buiten de bescherming, maar wat erboven ligt (Lorentzkade, Van den Brandelerkade, Roodenburgerstraat, Cobetstraat, Fruin-

laan, Kernstraat) zal straks beschermd zijn. Ook de Hoge Rijndijk valt onder stadsgezicht Leiden Zuid-Oost, met kleine aangrenzende stukjes. Diverse oudere straten met arbeiderswoningen (zoals de Rijndijkstraat) zijn zo sterk gewijzigd dat ze niet meer voor bescherming in aanmerking komen.

De structuur van de wijk, groenaanleg, straten en lanen, voor zover ontstaan voor 1940, is nog in hoofdzaak intact. Op enkele plaatsen is de oude wijk later natuurlijk wel vernieuwd of uitgebreid. Zo werd in 1973 het bejaardencentrum Lorentzhof gebouwd bij de Zoeterwoudsesingel, maar dit wordt niet als een aantasting gezien. De Zeemanlaan werd uitgebreid met enkele 'detonerende' winkelpanden, en aan de Meij van Streefkerkstraat zijn woningen gebouwd ten koste van de Reinwardt Academie. Buiten het beschermd stadsgezicht vallen bijvoorbeeld de Beijerincklaan, de Van Vollenhovenkade met aangrenzende straten en de Meijers/Uhlenbeckkade.

Wat de bescherming precies inhoudt is niet geheel duidelijk, maar het ligt voor de hand dat de bewoners/eigenaren niet veel aan hun voorgevels zullen mogen veranderen. Maar dat waren de meeste bewoners toch al niet van plan.

INHOUD

- 3 Weerbaarheidstraining voor senioren
- 4 Verkeersveiligheid in de wijk
- 6 Wijkwethouder Pechtold
- 9 Lorentzhof 25 jaar
- 10 Een liberale kerk
- 13 Boom in de Buurt
- 14 Buurtherinneringen
- 16 Afscheid fa. Janson
- 17 JOPPENSZ NIEUWS met programma
- 18 Kinderpagina SPEELPLAATS
- 19 WijkWijzer
- 20 WijkAgenda Colofon





“... ik ben bang om te verhuizen...”

Met zo'n kop kom je tenminste op de leestafel bij de dokter of Bruintje Beer. Maar houdt u vast, het wordt nog erger. Ik ben niet bang omdat ik geen afscheid kan nemen van mijn buren, zoals de lieve familie W. die altijd voor mijn huisje in het groen wilde zorgen. Nee het is erger... het gaat om een poes, oftewel KATZE! Tien jaar geleden kocht ik mijn knusse bovenhuisje met uitzicht op het spoor. In de balkondeur zat een katteluik. We hadden geen poes dus lette ik er eigenlijk niet zo op. Tot die koude novemberavond - regen kletterde tegen de ramen en de pannen vlogen van het dak - er een spits zwart smuitje naar binnen loerde. Hij kroop door het luik, sloop schichtig langs de plinten en ging lekker bij de verwarming zitten. Ik had het eerlijk gezegd niet zo op poezen, maar ja het was hondeweer, dus mocht hij even schuilen. Katze is nooit meer weggegaan, en ach wat houd ik veel van dat beest! Tot het onder de dekens slapen - zoals de teekles van mijn goede vriend A - heeft hij het nooit gebracht, maar het scheelt niet veel. Als niemand het ziet stop ik hem allerlei lekkere (gezondel!) hapjes toe. Hij moet tenslotte in conditie blijven om via z'n inbrekersroute thuis te kunnen komen. Een tijdje geleden was hij opeens ziek. Ik schrok me dood. Heel zielig zat hij daar. Droge neus, amechtig hijgen, vale vacht, kortom niets waard. De dierenarts constateerde een leverziekte. Ik voerde hem braaf z'n pillen, Katze werd weer beter - de oude levensgenieter die hij altijd was. Voor de zekerheid heb ik de sterke drank opgeborgen. Want als we op vakantie zijn heb ik altijd visioenen van hem: languit in de zon, pootjes achter het hoofd, zonnebril op, sigaret losjes tussen de lippen en een glaasje whisky onder handbereik. Want genieten van rust en warmte zijn z'n grootste hobbies. En in die hobbies zit het probleem. Volgend jaar gaan we naar de Thorbeckestraat verhuizen en zijn we opeens met z'n vijven (wij met baby, Roosje van vier, en Katze). Kleine kinderen vindt hij maar zo zo, dus of hij mee wil? ik vraag het me af. Het is tenslotte de poes die een thuis kiest, dus misschien blijft hij wel op 'sijn benarde veste en verwacht een anderen Heer'. (PS: tips voor het laten wennen van Katze aan een nieuw huis zijn welkom!)

Gilles Landheer, voorzitter

Parkeren in de wijk

Het is al een tijdje stil rond het parkeren. De vele honderden burgers en instellingen, die hebben gereageerd op de "Evaluatienota Parkeren", wachten het antwoord van de gemeente geduldig af. De werkgroep Parkeren waagde er een telefoontje aan en kan u het volgende meedelen: De "nota van beantwoording" wordt in januari 1999 besproken in een raadscommissievergadering. Omdat er in de raadszaal geen plaats is voor de eventueel 1900 "insprekers" (zoveel reacties waren er op de "Evaluatienota parkeren" binnen gekomen), zal nog een alternatief worden gezocht om wel iedereen in de gelegen-

heid te stellen te kunnen reageren op het voorlopige standpunt van het college. U begrijpt dat we als bewoners nu nog kunnen meediscussiëren over het parkeerbeleid, daarom roept de werkgroep parkeren u op, deze kans goed te benutten. DUS:

Bent u vóór, bent u tegen of heeft u een nóg beter plan? laat het weten, nu het nog kan! Alleen door goed overleg, komen we op de gulden middenweg!

Werkgroep Parkeren
pla Zoeterwoudsesingel 39

Kaartmiddag in de Vredeskerk

Heeft u maandagmiddag vrij en houdt u van klaverjassen, dan kunt u terecht in de hal van de Vredeskerk, gelegen aan de Burggravenlaan, waar een vijftigtal dames en heren gezellig zitten te klaverjassen. Voor de aanvang en tussen elke ronde is er gelegenheid voor een praatje of kennismaking. Deze kaart-middag is niet alleen voor buurt- en wijkbewoners, maar voor iedereen die gezelligheid en sfeer zoekt. Rondom is voldoende parkeergelegenheid en de stadsbussen 13, 14, 40 en 42 stoppen bijna voor de deur. Om 13.30 uur kunt u al komen en het klaverjassen begint om 14.00

uur precies tot 17.00 uur. Personen van 55+ zijn van harte welkom om een middag te komen kijken, alvorens men besluit wekelijks te komen. De toegangsprijs is f 2,50 p.p. per middag, inclusief een kopje koffie of thee en aan het einde worden enige prijsjes uitgereikt. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Nel Bergers, Kanaalweg 92, telefoon: 5146014 of de heer Jan Jansen, Burggravenlaan 229, telefoon: 5146932 (b.g.g. 5130293).

Tot ziens op onze gezellige kaartmiddag.

Kunst over de vloer

U had het al gemerkt. Kunst over de vloer is niet doorgestaan in het eerste weekend van november. Degenen die zich hadden aangemeld hebben daarover een brief gekregen. De reden is dat we gewoon even te weinig tijd hadden voor een goede voorbereiding. Zo gaat dat met vrijwilligers in een wijk! Maar uitstel is geen afstel. Let maar op, u hoort nog van ons.

Gilles Landheer & Steven Blok

Weerbaarheidstraining voor senioren

Ouderen worden af en toe geconfronteerd met situaties, waarin zij zich onveilig voelen, situaties op straat of rond de eigen woning. Berichten in de media over diefstal, insluiping, babbeltucs en dergelijke leiden er ook niet bepaald toe dat men zich veiliger gaat voelen in de huidige samenleving.

Onderzoek, onder andere van de politie, heeft geleerd dat senioren niet hulpeloos hoeven te staan tegenover een dreiging in de onmiddellijke omgeving. Op basis van ervaringen van slachtoffers van misdrijven zijn methoden ontwikkeld voor ouderen om minder risico's te lopen en om zich zo goed mogelijk te redden als de nood aan de man (of vrouw) komt. Dit alles is verwerkt in een soort cursus, een weerbaarheidstraining speciaal voor senioren in de wijk Zuid-Oost. Wat is "weerbaarheid"? Het gaat natuurlijk niet om een soort judo-cursus.

De deelnemers hoeven ook zeker niet over de grond te gaan rollen. Waar het wél om gaat: het zelf leren herkennen van de risico's van bepaalde situaties en daar op een verstandige manier mee omgaan. Veel aandacht wordt besteed aan het voorkómen van risico's. Het veilig opbergen van waardevolle zaken, wel of niet een handtas meenemen, en zo ja, hoe die het beste gedragen kan worden. Het zijn slechts enkele van de vragen die aan de orde komen. Ook de manieren waarop bedreigende situaties op straat kunnen worden aangepakt, worden in een kleine groep getoond, soms aan de hand van een film, soms doordat iets wordt voorgedaan. De deelnemers krijgen vervolgens al oefnend volop de gelegenheid om te ontdekken op welke manier ze het beste kunnen reageren.

De cursus wordt aangeboden in het kader van een breder project; het project "Leidse Senioren Zelfstandig", een samenwerkingsverband van Stichting Dienstverlening, Woningcorporatie

"Ons Doel" en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland. De cursus is georganiseerd in nauwe samenwerking met de Leidse Welzijnsorganisatie LWO. Daardoor konden de kosten laag gehouden worden, namelijk per keer slechts f 7,50. Het unieke van de cursus is, dat deze speciaal is ontwikkeld voor senioren, dus voor mensen ouder dan 55 jaar. Dat betekend dat deelnemers zich snel zullen thuisvoelen en dat een rustig tempo wordt gehanteerd. De cursus, bestaande uit 10 bijeenkomsten van ruim anderhalf uur, wordt op vrijdagmiddagen vanaf 15 januari gegeven in het Kruisgebouw naast de Vredeskerk. In de cursus zijn nog slechts drie plaatsen vrij. Belangstellenden wordt aangeraden zich snel te melden. Nadere informatie bij Lenie Koolhaas, coördinator Weerbaarheidstraining of Ada van Mil, Professorenpad 1, 2316 ZZ Leiden, tel. 5128183.

Procedure bestemmingsplan

- Voorontwerp
- ✓ Inspraak zes weken (t/m 29 oktober 1995)
 - ✓ Commentaar van College van Burgemeester en Wethouders
- Ontwerp
- ✓ Zienswijze indienen bij Gemeenteraad vier weken
 - ✓ Raadscommissie - mondeling toelichten
 - ✓ Gemeenteraad - vaststellen Vastgesteld bestemmingsplan
 - ✓ Bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten vier weken
 - Gedeputeerde Staten - hoorzitting
 - Gedeputeerde -Staten - goedkeuren
- Goedgekeurd bestemmingsplan (treedt in werking tenzij verzoek om schorsing)
- Beroep bij Raad van State zes weken
 - Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State - hoorzitting
 - Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State - uitspraak

Kerstboom op de Zeemanlaan

Voor het derde jaar in successie zorgt de wijkvereniging voor een prachtige grote Kerstboom in de wijk. Deze boom zal wederom geplaatst worden op het veldje aan de Zeemanlaan en voor een beetje extra licht zorgen tijdens de donkere dagen rond de Kerst.

De lampjes in de grote boom zullen op **vrijdag 18 december om 17.00 uur** worden ontstoken en we nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. Voor de kinderen zal er dit jaar weer warme chocolademelk zijn. Hopelijk tot dan.

Kerst-kinder-kermis

Vorig jaar was het een groot succes en daarom organiseert speeltuinvereniging "De Speelschans" nu voor de 2e maal een KERSTKINDERKERMIS. Op **woensdag 23 december a.s., van 13.00 tot 16.00 uur**, zijn de kinderen uit deze wijk van harte welkom in buurthuis Cornelis Joppensz en de naastgelegen gymzaal (gym schoenen mee!) Er zijn allerlei leuke spelletjes te doen, met net als op de echte kermis voor kinderen altijd prijs. De meeste spelletjes zijn gratis en slechts enkele

attracties kosten 50 ct. Gratis toegangskaarten zijn (zolang de voorraad strekt) af te halen in het buurthuis (Oppenheimstraat 6) op woensdag 16 december tussen 12.00 en 14.00 uur en op woensdag 23 december tussen 11.00 en 12.00 uur. Om de Kerstkinderkermis tot een succes te maken, hebben we veel vrijwilligers nodig die willen assisteren bij de inrichting en bij de spelletjes. Wilt u meehelpen, neem dan contact op met Alice Gans, tel. 5131096. Alvast bedankt!

Het Emoenakoor

Het Emoenakoor is een kerkkoor behorende bij de Vredeskerk aan de Burggravenlaan. Het koor bestaat uit 28 leden en bestaat al meer dan twintig jaar. In die tijd is een zeer uitgebreid en uiteenlopend repertoire opgebouwd.

Elk jaar presenteert het koor zich in een koffieconcert. Dit wordt meestal in juni ten gehore gebracht. Tevens organiseert het koor een kerstsamenzang. Zo ook dit jaar en wel op 23 december om 20.00 uur in de Vredeskerk. Tussen de samen- zang door zullen ook werken door het koor gezongen worden. Op het programma staan hele bekende, maar ook minder bekende liederen, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde Appalachian Carols. Volksmelodien die ontstaan zijn in het zuidelijk deel van het Appalachian gebergte in Amerika.

U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze kerstsamen- zang.

Verkeersveiligheid in de wijk: plannen zijn er, nu de uitvoering nog

In de vorige wijkkrant (nummer 11, augustus 1998) schreven we over de aandacht die de wijkvereniging bij de gemeente vraagt voor de verkeersveiligheid in onze wijk. De werkgroep van bewoners die zich hier mee bezig houdt, heeft op 28 oktober opnieuw overleg gevoerd met ambtenaren van de Dienst Verkeer en Vervoer. Aanwezig waren hierbij ook de wijkpolitie en de Dienst Milieu en Beheer. De bedoeling van dit overleg was om meer duidelijkheid te krijgen over de toezeggingen die al eerder gedaan waren. In het vorige artikel staan deze verwoord.

Het gaat om de verkeersveiligheid op de De Sitterlaan, de Burggravenlaan, de Kanaalweg en de Van Vollenhovenkade. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er gelukkig serieuze plan-



Als vertegenwoordiger van de Werkgroep Verkeersveiligheid geeft Thomas van Duin uitleg over hun standpunten.

nen zijn bij de ambtenaren, maar dat druk op de politiek nu nodig is om meer zekerheid te krijgen.

Burggravenlaan/De Sitterlaan

Ten aanzien van deze doorgangsweg gaat het om verschillende knelpunten. Ten eerste zijn dat de zebra's. Daar spelen drie problemen. De oversteekplaats ter hoogte van de Oppenheimstraat moet verlegd worden voor de oversteekende schoolkinderen. Dit was al enige tijd geleden toegezegd aan de klaar- overs; er was zelfs al financiering voor gevonden. Vervolgens gaat het om de oversteekplaats ter hoogte van de Lorentzkade: deze is vanuit het noorden benaderd slecht zichtbaar voor automobilisten en vice versa. Dit komt door de Lorentzbrug. Verplaatsing blijkt moeilijk. Daarom hebben we aandacht gevraagd voor zichtbaarheid met waarschuwingsborden en (portaal)verlichting. Ook moeten de stoepranden in de middenberm verlaagd worden, zodat rolstoelgebruikers en kinderwagens



Een delegatie van verschillende gemeentelijke diensten kwam aan de bewoners uitleg geven over de verkeerstechnische mogelijkheden in de wijk.

sneller en dus veiliger kunnen overste- ken. Tot slot is het de vraag of de zebra ter hoogte van de Van 't Hoffstraat voldoende veilig is, vanwege de bocht die de De Sitterlaan daar maakt. De veiligheid van de zebra's, zo werd ons door de ambtenaren medegedeeld, zal worden meegenomen in de beleids- nota Verlichting van de gemeente Leiden. Deze mededeling verbaasde de werkgroep, aangezien ons dat niet eerder was verteld. Wanneer deze nota tot werkelijke maatregelen zal leiden bleef onduidelijk. De werkgroep en de wijkvereniging hebben daarom besloten aan te dringen bij de verantwoordelijk wethouder op de zo spoedig mogelijke verbetering van de veiligheid rond genoemde zebra's. Vertraging vanwege de koppeling aan een beleids- nota die nog niet ten uitvoering wordt gebracht zouden wij zeer betreuren. Zeker de verplaatsing van de zebra bij de Oppenheimstraat zou hier geen hinder van mogen ondervinden.

Verplaatsing bushalte

Het tweede project is de herinrichting van de bocht in De Sitterlaan ter hoogte van de Van 't Hoffstraat. Het verkeer in de binnenbocht heeft daar al snel de

neiging om op het fietspad te gaan rijden. De wijkvereniging en de werkgroep gaan er nu op aandringen deze verbetering meteen door te voeren als de riolering in de De Sitterlaan wordt vernieuwd. Aangezien deze verbetering binnenkort wordt uitgevoerd, betekent dit dat de voorbereiding van het besluit om de laan daar anders in te richten snel moet starten.

Tot slot ligt er een ambtelijk voorstel om de bushaltes zo te veranderen dat de bussen op de rijbaan stoppen en de passagiers uitstappen op een eigen 'vluchtheuvel', waarachter langs dan het fietspad wordt gelegd. Bij deze verandering zouden mogelijk enkele parkeerplaatsen opgeheven moeten worden. Op de De Sitterlaan, ter hoogte van de Van 't Hoffstraat, zou de bushalte ook verplaatst kunnen worden. De wijkvereniging gaat er bij de wethouder op aandringen dat ook dat plan meegenomen wordt in het 'riool-project'.

Kanaalweg

De verkeersveiligheid op de Kanaalweg hangt, net als op de Burggravenlaan/De Sitterlaan, direct samen met de snelheid van automobilisten. Op de Kanaalweg houdt bijna niemand zich aan het maxi-

mum van 50 kilometer per uur, zo is ook de indruk van de politie. Zeker ter hoogte van de oversteekplaats naar Cronesteijn, maar ook bij zijstraten, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom ondersteunt de wijkpolitie het pleidooi om de signalering van de maximumsnelheid uit te breiden en een snelheidscamera te plaatsen. Dergelijke maatregelen horen thuis in weer een andere gemeentelijke beleidsnota, namelijk de nota Verkeersveiligheidsactieplan (VVA). U heeft in de vorige wijkkrant de inspraakreactie hierop van de wijkvereniging kunnen lezen. Probleem is dat we hierop nog geen antwoord van de gemeente hebben gekregen en dat ook deze nota nog niet ten uitvoer is gekomen. En als dat al gebeurt, dan is het helemaal niet zeker dat de Kanaalweg daarin prioriteit krijgt. Daarom zal de wijkvereniging ook daar schriftelijk bij de verantwoordelijke wethouder op gaan aandringen.

Van Vollenhovenkade

Aan en rond deze straat bevinden zich de basisscholen van onze wijken. Een deel ervan is eenrichtingsverkeer. Dat kwam de veiligheid meteen ten goede. Een pleidooi om het eenrichtingsverkeer uit te breiden stuit op bezwaren bij de gemeente. Vanuit de drie basisscholen zal gezamenlijk het initiatief worden genomen om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren. Het veronderstelt wel dat het lukt om ook de buurtbewoners in de directe omgeving te overtuigen van het belang.

Taaie kost

Ook in uw belang gaan de wijkvereniging en de werkgroep door met het bepleiten van maatregelen en het toezicht op de naleving van beloftes. Verkeers- beleid is taaie kost, maar we houden vol. We houden u op de hoogte en stellen uw reactie ook op prijs. Overigens zullen plannen van de gemeente tot verandering van een verkeerssituatie altijd worden voorgelegd aan direct betrokken buurtbewoners. Uw inspraak is gegarandeerd. Voor meer informatie en uw eventuele reacties kun u contact opnemen met Thomas van Duin, tel. 5131233.

de laat +
kromhout
makelaardij o.g.

071 579 31 00

Planciusplantsoen 13
2253 TS Voorschoten
071 579 31 00

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
071 516 80 80



Wijkwethouder A. Pechtold: "Ik ben geen wijkburgemeester"



Hij zal geen jubilerende bruidsparen bezoeken, linten doorknippen of straatfeesten opluisteren met zijn aanwezigheid. Alexander Pechtold (D66), de wijkwethouder van stadsdeel zuid, wil wel een aanspreekpunt zijn in de wijk, en zijn ogen goed de kost geven en zijn oren te luisteren leggen. En dat wordt begin 1999 een stuk makkelijker, als hij van de Kraaierstraat naar de Franchimontlaan verhuist. Hij zal dan officieel een bewoner zijn van de Professoren- en Burgemeesterswijk, het meest centrale gedeelte van stadsdeel zuid.

Wonen in het desbetreffende stadsdeel was geen verplichting toen het wijkwethouderschap werd ingesteld. „Maar het helpt natuurlijk wel. Ik heb altijd al graag in deze wijk willen wonen. Het lijkt hier een beetje op de binnenstad, maar het is rustiger. De huizen zijn ruim, licht en vaak voorzien van prachtige glas-in-lood-ramen. Daar kan wat mij betreft geen nieuwbouwwoning tegen op”, zegt Pechtold.

De wethouder van cultuur en milieu vindt het een goede ontwikkeling dat wethouders de verantwoordelijkheid voor een stukje stad hebben gekregen. „Er zijn altijd zaken die de portefeuille van een wethouder ontstijgen, omdat ze erg plaatselijk zijn, zoals de aanleg van een nieuwe speeltuin. Ik vind het prima als mensen mij straks gaan aanspreken op zaken die in de wijk spelen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedere wijkbewoner met kleine problemen bij mij over de vloer komt, maar ik zou erg gelukkig zijn met de aanloop van bijvoorbeeld wijkgebonden organisaties, zoals de wijkvereniging. Die weten het vaak beste wat er in de wijk leeft.”

Wijk van jong en oud

De Professoren- en Burgemeesterswijk is voor wat betreft Pechtold geen bevoorrechte buurt die weinig aandacht van de gemeente nodig heeft. „Het is echt niet zo dat het college denkt dat het een rijke wijk is die zijn eigen boontjes wel kan doppen. Het is natuurlijk geen wijk die je kan vergelijken met bijvoorbeeld Leiden-Noord, maar er zijn problemen genoeg waar de gemeente aandacht aan moet besteden. Zo is de wijk de afgelopen jaren sterk verjongd, en dat proces zal zich de komende jaren voortzetten. Dus moet je rekening houden met de jeugd, maar er tegelijkertijd ervoor zorgen dat er voor de ouderen ook nog genoeg activiteiten zijn.”

Bouwplannen

Hoewel woningbouw noch verkeer in zijn portefeuille zitten weet Pechtold dat die zaken veel bewoners van de wijk hoog zitten. Hij zal dan ook niet nalaten zijn collega-wethouders op de hoogte te brengen van de wensen van de wijkbewoners. „De zogenaamde inbreiding, het bebouwen van de open plekken in de wijk is niet altijd even gelukkig geweest. De woningbouw aan de Burggravenlaan/Hoge Rijndijk had er wat mij betreft niet hoeven te komen, omdat het eigenlijk niet zo in de wijk past. Voor de blauwe flat aan het Professorenpad wil ik wel weer een uitzondering maken om-

dat het toch weer een uniek stukje architectuur is in de wijk. En bovendien is het een bijzonder project voor ouderen en gehandicapten. Ik denk dat de gemeente nu wel erg voorzichtig moet zijn met verdere woningbouw binnen de grenzen van de wijk. Het beleid is nu overigens toch al veel meer gericht op een grote bouwlocatie buiten Leiden.” Als wethouder van D66 staat Pechtold voor een andere stijl van inspraak. „Dat betekent dus niet bewoners confronteren met plannen die al helemaal klaar zijn en waar eigenlijk nauwelijks meer iets aan valt te veranderen, maar al in een vroeg stadium de mensen erbij betrekken. Laat zo'n plan maar in overleg met de buurt tot stand komen. Ik vind het prachtig als je een groot project kan afronden zonder dat er nog een bezwaarschrift tegen wordt ingediend, omdat iedereen vanaf het begin de kans heeft gehad om de zaak bij te sturen.”

Parkeren

Ook de parkeeroverlast in de wijk, het gevolg van het betaald parkeren in de binnenstad, is een zaak die niet door de gemeente eenzijdig moet worden opgelost, vindt Pechtold. „Je ziet dat bewoners van die overlast afwillen, maar als dat betekent dat ze zelf een parkeervergunning moeten gaan aanvragen komt de zaak toch anders te liggen. Het gaat toch in feite om een probleem in gedeelten van de wijk op bepaalde tijden, en er is geen hard parkeerrestrictiebeleid voor nodig om dat op te lossen. Ik denk dat grote bedrijven en de gemeente, in feite ook een groot bedrijf, al veel kunnen doen door hun werknemers aan te sporen hun auto's niet vlak buiten de binnenstad achter te laten. Er moeten goede afspraken worden gemaakt”, vindt Pechtold.

Ook voor wat betreft de Professoren- en Burgemeesterswijk moet er op lange termijn worden gedacht, een jaar of tien vooruit, aldus de wethouder. „Wat voor problemen kunnen er in de komende jaren ontstaan. Ik denk dan aan het verbeteren van de sociale veiligheid, het regelen van kinderopvang en dat soort zaken. Verder kan het geen kwaad om de samenhang in de wijk, die veel tweeverdieners telt, te vergroten. Als wethouder van cultuur ben ik dan ook blij met een project als Kunst over de Vloer, waardoor je toch mensen bij elkaar brengt die elkaar normaal gesproken voorbij lopen. Maar er zijn natuurlijk meer activiteiten te verzinnen om het wijkgevoel te vergroten”, aldus Pechtold.

Wasstraatfeest



In de Wasstraat is ook dit jaar weer een straatfeest georganiseerd. Vanwege het slechte weer kon het op de geplande dag niet doorgaan, maar op zaterdag 29 augustus was het dan toch zover. Hoewel pas 's middags de activiteiten zouden starten, kwam de feeststemming er in de loop van de ochtend al aardig in. Het samen versieren en inrichten van de straat was een goede aanloop naar het feestgebeuren. 's Middags werden er kinderspelen georganiseerd, er waren enkele kraampjes met oude spulletjes en 's avonds was er de barbecue. De lampionnoptocht in het donker door de wijk was voor de kleintjes een hoogtepunt. Tijdens het feest werd er opgetreden door de speciaal voor deze gelegenheid samengestelde straatband. Zij zongen het Wasstraat-lied dat door Egbert Kemner, ook een bewoner uit de straat, is geschreven en gecomponeerd. Toen het later op de avond alsnog ging regenen kwamen de zeilen die boven de straat waren gespannen goed van pas. Hoewel een aantal bewoners door het uitstellen van het feest niet van de partij konden zijn, bliken wij terug op een goed geslaagd geheel!

Judith van der Kleij (bewoner)

Bibliotheek in de wijk

Wist u dat er een uitleenpost van de Openbare Bibliotheek Leiden gevestigd is in buurthuis Cornelis Joppensz? Deze uitleenpost richt zich op volwassenen en ouderen uit de Professoren- en Burgemeesterswijk. De uitleenpost heeft een goede collectie die bestaat uit populaire en literaire romans, groot-letterboeken en populair wetenschappelijke boeken. Mocht dit aanbod niet voldoende zijn dan kunnen lezers van de uitleenpost gratis boeken reserveren bij de andere vestigingen van de Openbare Bibliotheek Leiden. Vanaf 1 januari 1998 bedraagt het lidmaatschap voor de uitleenpost f 25,- per jaar voor leners van 21 tot 65 jaar en f 22,- voor 65+ers. Om lid te worden is een legitimatiebewijs (b.v. ziekenfondspas) verplicht.

Uitleenpost Professorenwijk is geopend op:

- maandag 14.00 - 16.00 uur
- woensdag 14.00 - 16.00 uur
- vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Adres: Buurthuis Cornelis Joppensz, Oppenheimstraat 6a, telefoon 5132462.

Kinderen t/m 13 jaar kunnen terecht in de Bibliobus. De bibliobus staat elke week in De Laet de Kanterstraat. In de bibliobus kunnen kinderen kiezen uit een collectie van baby, peuter en kleuterboeken, verhalende boeken in allerlei genres: grizzlyboeken, detectives, sprookjes, gedichten, strips en informatieve boeken over allerlei onderwerpen. Het lidmaatschap voor de Bibliobus is voor kinderen gratis. Om lid te worden is een legitimatiepas (b.v. ziekenfondspas) verplicht.

De bibliobus staat elke dinsdag van 15.30 - 17.00 uur in De Laet de Kanterstraat (hoek Cobetstraat).

Kinder-Restaurant geopend

Om uit eten te gaan hoeven we nu niet meer de wijk uit, want sinds kort is er nu ook een kinderrestaurant in de wijk, en wel in het buurthuis Corn. Joppensz. Het project is voortgekomen uit een samenwerking tussen Leidse Welzijns Organisatie en de Centrale Organisatie Kinderopvang Leiden. Samen met haar college Katica Lijk heeft Debby Jones van de naschoolse opvang "De Basisbende" een kinderrestaurant opgezet. Het is de bedoeling dat kinderen weleens zelf, samen met andere kinderen (onder begeleiding)

recepten lezen, koken en gasten bedienen. Iedere woensdag is er plaats voor 6 kinderen die allen minimaal één gast meenemen die komt eten. Om 16 uur beginnen de koks met koken en van 18 tot 20 uur zullen de gerechten worden geserveerd aan de gasten. Er wordt gekookt voor buurtbewoners; jong en oud, smulapen en lekkerbekken, iedereen kan komen, maar wel van tevoren reserveren (van 9 tot 12 uur: 5124369). Iedere is welkom om 18 uur om de culinaire hoogstandjes te eten.



Op een vakkundige wijze wordt er geserveerd.

Chefkok Katica ziet toe hoe de koks het hoofdgerechten bereiden.

Welkom in Lorentzhof

In onze wijk wordt onder de noemer "Leidse Senioren Zelfstandig" sinds ruim een half jaar gewerkt aan de leefbaarheid speciaal voor "senioren". Daaronder wordt iedereen die 55 jaar of ouder is verstaan.

Zowel vraagstukken op het gebied van wonen, van veiligheid als van zorg en welzijn komen aan bod. Woningbouwvereniging Ons Doel, Thuiszorg Groot Rijnland, Stichting Dienstverlening Leiden, Verzorgingshuis Lorentzhof, de Leidse Welzijnsorganisatie, de gemeente Leiden en de Politie: allemaal werken ze samen in dit project. Rond deze tijd worden de eerste resultaten van die samenwerking zichtbaar. Voor een groep senioren is een proef met weerbaarheidstraining gedaan en dat beviel zo goed, dat aanstaande winter een echte cursus op dat gebied gegeven zal worden voor een grotere groep.

Er wordt hard gewerkt aan een project om achterpadenverlichting overal in de wijk Zuid-Oost tot stand te brengen. Zo is er ook een leuk initiatief van Lorentzhof.

Het verzorgingshuis biedt momenteel plaats aan 119 ouderen. Naast verzorging en huisvesting heeft Lorentzhof ook welzijn hoog in het vaandel staan. Er worden dan ook veel activiteiten georganiseerd waar sinds kort niet alleen de eigen bewoners welkom zijn maar ook iedereen uit de wijk die zich aangesproken voelt.

Sinds enige tijd mag Lorentzhof wijkbewoners begroeten bij b.v. de recreatieavonden en het eettafelproject.

Cultuur

De recreatieavonden vinden meestal op dinsdag plaats. Zij bieden een afwisselend programma met optredens van zangkoren, operetteverenigingen, dia-voorstellingen en toneel. De avonden beginnen meestal om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur bent u welkom bij de koffie. Het programmaoverzicht treft u aan in de 55+krant, die gratis verkrijgbaar is bij Lorentzhof, bij de dagopvang Professorenpad en verder ook bij alle andere zorg- en welzijnspunten in de wijk en daarbuiten. Ditmaal treft

u het programma-overzicht ter kennisgeving ook in deze wijkkrant aan.

Maaltijden

Senioren vanuit de hele wijk zijn elke dag van de week van harte welkom bij de eettafel. Vanaf 12.00 uur gaan de deuren van Lorentzhof open en kunt u alvast een goede plaats aan tafel tussen gelijkgestemden uitzoeken. U hebt iedere dag de keuze uit twee steeds wisselende menu's bestaande uit een hoofdmaaltijd, nagerecht en soms ook soep. Hiervoor betaalt u de zeer bescheiden prijs van f 7,75. Neemt u van tevoren even contact op met Lorentzhof als u van plan bent om hier gebruik van te maken, dan weet de kok voor hoeveel mensen hij mag koken.

Klaverjassen

Elke middag van 14.30 tot 16.00 uur wordt in Lorentzhof op het zogenaamde Trefpunt (2e étage) geklaverjast. Op een ontspannen manier wordt er een stevig potje gespeeld. U bent hierbij van harte welkom en als u verzekerd wilt zijn van een partner neemt u dan even contact op met Magda Jehée tel. 5149545. Voor de thee betaalt u een kleine vergoeding (f 1,50).

Vervoer.

Als de afstand tussen uw huis en Lorentzhof een probleem is kunt u

Recreatieprogramma december 1998 en januari 1999.

Donderdag 10 december
Kerstconcert Sempre Avanti
Maandag 14 december
Leids Kerkkoor
Donderdag 17 december
Kerstmarkt
Dinsdag 5 januari
Dia's Parijs
Donderdag 14 januari
Nieuwkoopse Gemengd koor
Maandag 25 januari
Uitverkoop wintermode
Ceciliamode
Dinsdag 26 januari
Septet Residentieorkest

daarvoor een taxivergoeding aanvragen of gebruik maken van de Sterbus. Hebt u daarmee nog geen ervaring dan kunt u voor advies bellen naar de dagopvang van de Stichting Dienstverlening tel. 5128183, of naar Magda Jehée van Zorgcentrum Lorentzhof tel. 5149545.

Tot slot: het zijn senioren zelf die de ideeën aandragen voor verdere initiatieven. Wilt u ook meedenken? Dan horen we dat graag via één van bovenstaande telefoonnummers.

Lorentzhof: 25 jaar jong

Op 19 oktober gaf het jubilerende Zorgcentrum Lorentzhof een receptie waar ook de wijkvereniging voor was uitgenodigd.

Onze medewijkbewoners en het personeel van Lorentzhof werden door het wijkbestuur getraceerd op een bonbon. De voorzitter van het Lorentzbestuur dhr. Rademaker nam het cadeau van Ronald Stokkel en Gilles Landheer in ontvangst. Dhr. Moonen en mw. M. Jehée, penningmeester en activiteitenbegeleidster van Lorentzhof, kijken toe.



Leo Piek en zijn boek

Leo Piek, Stieltjesstraatbewoner sinds zijn geboorte in 1953 heeft zijn ei gelegd: het boek over zijn geliefde straat, dat een beeld geeft van de afgelopen 60 jaar, is uit. Het boekje, dat vol staat met anekdotes en vooral veel foto's, zal wellicht snel verzamelaarwaarde krijgen, want er zijn slechts 165 exemplaren gedrukt. Voor bewoners en oud-bewoners, sommige exemplaren zijn zelfs in Canada terecht gekomen. Om toch nog wat mensen te moeten te komen zullen er nog 30 boekjes extra worden gedrukt, maar die zijn ook al weer bijna vergeven. Wie dus nog een boekje wil zal zich moeten haasten.



Een liberale kerk in de wijk: de oud-katholieke kerk

De oud-katholieke kerk aan de Cronsteinkade is niet de opvallendste kerk van Leiden. Hij is vrij klein voor een kerk en wit geschilderd. Hij is gebouwd in 1926 in onze wijk, en onlangs gerestaureerd. Pastoor Frede vertelt van de kerk en zijn geschiedenis, die sterk verbonden is met Leiden.

"De kerk is gebouwd in 1926", vertelt Robert Frede, pastoor sinds 1993. "Een van de parochianen vertelde me dat hij hier als een van de eersten kwam wonen in de Burgemeesterswijk. Ze hoefden de eerste drie maanden geen huur te betalen. Dat was een lokkertje, omdat ze hier nogal dure woningen hadden gebouwd. Ze hoopten dat er meer zouden worden verkocht als er eerst maar wat mensen zouden wonen."

De kerk stond oorspronkelijk aan de Hooigracht, op de plaats waar het voormalige Elisabeth Ziekenhuis stond. De kerk stond daar vanaf zijn oprichting in 1694. Het was het huis van Hugo Franciscus van Heussen. Hij en zijn oom Guillaume van der Graft waren de oprichters van de Leidse parochie. Later ontstond in samenwerking met gelijkgestemden de oud-katholieke kerk in Nederland.

De kerk is ontstaan onder invloed van de komst van Jansenisten uit Frankrijk. Ze kwamen hier vanwege het wat liberalere klimaat. De Jansenisten waren een stroming binnen de toen nog ongedeelde rooms-katholieke kerk. De kerk aan de Hooigracht was om die reden

een schuilkerk: je mocht toentertijd weliswaar een ander geloof hebben, maar je mocht het niet in het openbaar belijden.

Missiegebied

De rooms-katholieke kerk, dat wil zeggen de paus en de priesters van de kloosterorden, hadden een sterk bevoogdende houding ten opzichte van de andere priesters. "Nederland werd gezien als een missiegebied", meent Frede. De rooms-katholieke kerk was bovendien erg gericht op een heiligen-cultus. In elke kerk waren er meerdere altaren, die gewijd waren aan verschillende heiligen. Die waren dan geschonken door een gilde of zo. Dat en de superieure houding van de priesters, waren de redenen voor de oud-katholieken om zich meer en meer van de roomse katholieke kerk af te wenden.

De afscheiding van de rooms-katholieke kerk gebeurde toen in 1723 de Leidse pastoor Steenoven tot bisschop werd verkozen. Dit verliep vrijwel geruisloos, afgezien van het feit dat Steenoven en alle parochianen in de ban werden gedaan.

"Het oud-katholicisme was en is nog steeds een liberaal geloof: je moet je laten leiden door je eigen geweten", stelt Frede. "En bij ons is absoluut geen sprake van een zendingsdrang".

"We vinden dat je je niet moet laten leiden door een door anderen opgelegde moraal of stelregels. Vanwege deze houding was het mogelijk dat er al vroeg, in 1920, priesters mochten huwen. Het is ook de reden dat er nu binnen onze kerk vrouwen tot priester kunnen worden gewijd."

Frede: "De schuilkerk was in 1926 niet alleen te klein geworden, maar er was achterstalig onderhoud en, het belangrijkste, het Elisabeth Ziekenhuis was te klein geworden en had zijn oog op de kerk laten vallen. Zij hebben de kerk gekocht en alles gesloopt. Dat zou nu ondenkbaar zijn." De inventaris is te zien in de Lakenhal. Alleen de preekstoel en de crucifix zijn nog te zien in de huidige kerk. "De huidige kerk is trouwens een typisch oud-katholieke kerk. Je herkent



Robert Frede

dat onmiddellijk: er is een eigen sfeer, die sterk verschilt van die van de katholieke kerk, bijvoorbeeld."

Anarchist

"De kerk is geschilderd door Chris Lebeau, een kunstenaar die toen erg bekend was. Hij was anarchist en zelfs atheïst. Dat vormde voor beide partijen geen belemmering, vreemd genoeg", merkte Frede op.

Hij schilderde onder meer de thema's geloof, hoop en liefde en daarin is zijn visie duidelijk te herkennen. "De gezichten van de mensen zijn somber, natuurlijk niet ongewoon in de crisistijd. Maar hij heeft ook Sacco en Vanzetti in boeiende opnamen en zelfs Lenin is vereeuwigd. Het marxisme-leninisme als geloof beschouwen kan nu zeer goed in sommige kringen, maar toen was dat ronduit vreemd." Lebeau baarde overigens in de wijk nog wel wat opzien, toen hij, tijdens zijn werkzaamheden aan de kerk, in een caravan ging wonen.

Kerstnacht

De parochie is klein en de kerk heeft vooral een functie voor de regio. Frede is momenteel niet alleen pastoor voor de Leidse, maar ook voor de Amsterdamse parochie. De Amsterdamse parochie is nogal wat groter en dat is de reden geweest voor Frede om Leiden te verwisselen voor Amsterdam, niet zonder enige spijt. De Stieltjesstraat beviel hem erg goed. "Onze parochie is inderdaad niet groot, maar wel hecht en levendig. En bestaat uit mensen van alle leeftijden. In onze kerk is iedereen welkom, zoals past bij onze liberale achtergrond. "En vooral op Kerstnacht", zegt Frede, "zou het leuk zijn mensen van allerlei pluimage in onze kerk te kunnen begroeten, ook de wijkbewoners".

De kerstnachtmis vindt plaats op 24 december 1998 om 22.00 uur. Om 21.30 is er een kerstsamenzang. Iedereen is welkom.

E. Roodnat - Schreuder FB

BELASTINGAANGIFTEN

De Mey van Streefkerkstraat 44

2313 JP Leiden

tel.: 071 - 5141002



ZAALBERG MAKELAARDIJ
Korevaarstraat 35, 2311JT Leiden
Tel. 071 - 5149147
Fax. 071 - 5128257

Privé H. Zaalberg
Sitterlaan 72, 071-5124691

Uw makelaar voor Leiden en Omstreken.
Onze vakkundige begeleiding en adviezen staan borg voor een goed en doelmatig resultaat.
Onze aanpak is fris en energiek.
Of het nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, hypotheekadviezen, oriëntatie- of zoekopdrachten, wij hebben de kennis voor U in huis.

Taxaties binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting.

**Al jarenlang het vertrouwde adres.
Maak eens een vrijblijvende afspraak.**



Bloemenshop
"Rozemarijn"

Gespecialiseerd in trendboeketten

Van 't Hoffstraat 5 Leiden telefoon 071 5121977

Post-Kantoor-shop
v. Zelm & Stolwijk

Van 't Hoffstraat 7 tel. 5122210
Voor al uw cadeau's, tijdschriften,
tabakswaaren, kantoorartikelen, postzegels,
wenskaarten, enz.



Drogisterij
Parfumerie Reform

Van Hartevelde
Zeemanlaan 22 Leiden
telefoon 071 5123577



De bank

Zeemanlaan 22B Leiden

BAKKERIJ



F.J.W. Raaphorst & Zn

Van 't Hoffstraat 21 Leiden
telefoon 071 5123695



Volop parkeergelegenheid

Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157



Van 't Hoffstraat 9 Leiden telefoon 071 5126738

't Hofje

GROENTE & FRUIT

Ook voor uw fruitschalen

Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831



Alles voor
uw huisdier



Eddy
BON

DIERESHOP

Zeemanlaan 37 2313 Leiden tel. 071 512 87 00

BOOM in de BUURT
DOOR RINNY E. KOOI



Over een koning in particulier bezit

In de tuin achter het huis Van der Sande Bakhuyzenlaan 26 staat een Eik, maar welke soort is het? In Nederland komen van nature twee soorten eiken voor, de Zomereik (*Quercus robur*) en de Wintereik (*Quercus petraea*). Volgens Heukels' Flora zitten de eikels van de Zomereik in groepjes van 1-5 bijeen met een gemeenschappelijke steel van 2-9 cm. Het blad van de Zomereik heeft nauwelijks een steeltje (0-7mm) en is niet-symmetrisch gelobd. De vruchten van de Wintereik vormen groepjes van 3-7 met een zeer korte steel. De bladsteel van de Wintereik is 10-25 mm lang en het blad is symmetrisch gelobd. Deze kenmerken heb ik gebruikt om te bepalen met welke Eik we te maken hebben. Ook in november kan men dat nog doen. Onder de boom liggen dan nog enkele hoedjes van de eikels met de steel. Ook zijn er nog bladeren te vinden. Eiken verliezen tegen de winter vaak later hun bladeren dan andere bomen; Wintereiken nog weer later dan Zomereiken. Uit de vergelijking bleek dat de Eik aan de Van der Sande Bakhuyzenlaan een Zomereik is. De meeste Eiken die bij ons zijn aangeplant zijn Zomereiken. In Nederland is de Wintereik zeldzaam; deze boom wordt ook weinig aangeplant. De Zomereik groeit op allerlei bodemsoorten, van de meest doorlatende zandgrond tot compacte klei. De Wintereik houdt minder van licht dan de Zomereik en groeit op beschutte plaatsen met een min of meer vochtige atmosfeer, voornamelijk op matig zure leemgronden.

Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen met welke Eik men te maken heeft. In Heukels' Flora staat dat er bomen zijn met intermediaire kenmerken die als bastaarden worden opgevat. Volgens de biologen zijn het dan geen "echte soorten" want echte soorten kunnen in de vrije natuur geen levensvatbare nakomelingen geven.

Ruud van der Meijden van het Rijksherbarium meldde dat ook deskundigen problemen hebben met de determinatie van de Zomer- en Wintereik: "Wat mensen uit het noorden van Europa de Wintereik noemen noemt men in het Middellandse zeegebied de Zomereik". Het probleem met het determineren komt doordat er flinke erfelijke verschillen bestaan tussen de "rassen" van de Zomereik in verschillende delen van Europa.

De verspreiding van de diverse Eiken (er zijn ook nog andere Eiken) over Europa is volgens Ruud door de mensen beïnvloed. Ook de Romeinen hebben daarbij een rol gespeeld. Ze gebruikten hout, Eiken en plantten ze elders aan. De eikels werden vervoerd om als veevoer te worden gebruikt. Als men een eikel verloor kon deze opgroeien tot een boom. Doordat diverse rassen van de Zomereik op plaatsen terecht kwamen waar ze oorspronkelijk niet thuis hoorden konden ze in hun nieuwe omgeving kruisen met de daar aanwezige rassen en verschenen er diverse (nieuwe) tussenvormen. Vroeger werd bij ons de Zomereik vereerd. De oude Germanen beschouwden de boom als heilig en hielden er hun vergaderingen onder. Het is de "koning" der bomen. Niet voor niets kreeg de boom de naam Robur = stoer, want tot de uitvinding van ijzer kaptgereedschap weerstond de Eik alle pogingen om hem te vellen.

De Eik van de Van der Sande Bakhuyzenlaan 26 is ongeveer zestig jaar oud. Onlangs is de boom met medewerking van de gemeente gesnoeid. Deze koning der bomen kan nog vele jaren mee. Dankzij het feit dat deze boom op de lijst van monumentale bomen van de gemeente Leiden staat zal deze Zomereik een hoffelijke, een koningwaardige, behandeling genieten.



Wout Hageman is geboren en getogen in de Rijndijkstraat. Sommigen noemen het de gezelligste straat van de Rijndijkbuurt. De eerste huizen zijn gebouwd rond 1898. Zijn ouders betrokken net voor de oorlog een huis, dat hij zelf in 1985 weer overnam.

"Het huis is niet groot. Vroeger was het ingedeeld zoals je dat vaak zag: een voorkamertje waar we eigenlijk nooit kwamen, er stond ook geen kachel. Die bevond zich in de achterkamer. Daartussen zat een alkoof waar mijn ouders sliepen. Met de trap kwam je meteen op zolder. Dat was een grote ruimte, met een dakkapel voor en een steekraampje achter. We hadden daar geen verwarming, dus het ijs stond op het glas als het buiten vroom. Toch hadden we het niet koud onder onze dekens van Van Wijk. Ik sliep daar met mijn twee broers en zus. Zij lag min of meer apart achter een gordijn.

Een dorp in de buurt: de Rijndijkstraat

Als je moest plassen, ging je de trap af naar de keuken. In het trappgat hing een fietslampje in een transformator. S'ochtends hing de kachelgeur van verbrande kranten en hout al snel in het hele huis. De kolen kwamen daarop. Vader luisterde dan om zeven uur naar het nieuws op de distributieradio." Wout is als jongste in het gezin geboren in 1941. "Wij waren met z'n zessen thuis, maar ik kende gezinnen in de straat waar tegen de tien kinderen op zo'n zolder moesten slapen. Dat zou je nu niet meer voor mogelijk houden."

Katholieke school

Om met zijn katholieke moeder te mogen trouwen is vader speciaal katholiek geworden. Daartoe is hij in de leer geweest bij Verbum Dei op de Plantage. "Heel streng was het thuis overigens niet, dat is volgens mij nooit zo met katholieken. Op zondag moesten we naar de kerk. Als ik op wat latere leeftijd spijbelde en mij ouders kwamen daar achter, dan kreeg ik het vooral met va-

der aan de stok. Ik herinner me nog goed dat bij ons in de straat een streng christelijk gezin woonde waar op zondag psalmen werden gezongen. Van al mijn vriendjes ging ik als enige naar de katholieke lagere school aan de Os- en Paardenlaan in Noorderkwartier. Dat was een hele afstand. Veel van mijn vriendjes gingen naar de school in de Munnikenstraat achter de Zijlsingel. Samen liepen we dan naar school, alleen moest ik dus verder. Verschillende van mijn vriendjes hadden nog nooit een kerk van binnen gezien. Ik nam ze dan wel eens mee naar een dienst."

Hand verloren

Vader Hageman was lasser bij De Jong's Machinefabriek in Hazerswoude Rijndijk. Door zijn specialisme werkte hij soms ook wel eens in een heel andere

25 Augustus 1948: kinderen van de leden van de buurtvereniging Rijndijkstraat maken een uitstapje naar Scheveningen en Rotterdam. Rechts is nog te zien het winkeltje van de SPAR, waar je op de pof kon kopen.



Foto: N. van der Horst

stad. Dan bleef hij daar ook logeren. "In de Rijndijkstraat woonden veel vaklieden, hoewel ook wel fabrieksarbeiders. Van Wijk had aan de Kanaalweg een fabriek waar verschillende arbeiders uit deze buurt woonden. Ik herinner me nog dat iemand uit de straat als kind brood bracht naar zijn vader die bij Van Wijk werkte. Hij zat net in het schaftlokaal en zijn zoon liep de fabriek in. Daar heeft hij toen zijn hand verloren in een machine."

Gefileerde tong

"Ja, de Rijndijkstraat was een arbeidersstraat. Er werd hard gewerkt om de kinderen behoorlijk te voeden en te kleden. De sfeer was anders dan in de Kanaalstraat en de Roomburgerlaan. Daar woonden toch andere mensen. Helemaal anders was natuurlijk de Verdamstraat, even verderop. Dan zit je eigenlijk al in de Burgemeesterswijk. Een van de bewoners daar was professor De Sitter. Hij woonde op de hoek met de Roomburgerlaan. Daar kwam een speciale visboer aan huis in een auto. Als buurtkinderen stonden we er om heen als hij tong voor De Sitter stond te fileren. Dat aten wij nooit. We trokken ook niet op met kinderen uit die buurt. Je speelde met kinderen met dezelfde achtergrond. We kwamen er wel, bijvoorbeeld om appels en pruimen te jatten uit hun grote tuinen. Natuurlijk werden we dan weggejaagd."

Leveranciers

"Een van de dingen die het gezellig maakte in de straat was de komst van leveranciers. Zo had je aardappelboer Spruitenburg, melkboer Van Egmond en visboer Haasnoot, die kwam uit Katwijk. Wij aten wel eens schar en bokking. Voor de melkboer was ons gezin zijn laatste klant. Dus om half elf 's avonds zat hij bij ons koffie te drinken. Wij lagen natuurlijk als kinderen al in bed. M'n broer heeft toen nog eens gesnoept uit de zak melkpoeder die op de gang stond. Hij kwam uit z'n bed en nam een hap en kreeg meteen een vreselijke hoestbui. Maar een slok water kon niet, want dan hadden ze hem ontdekt. Middenstanders hadden soms ook

een looper, een blinde sleutel, van de huizen van hun klanten. Dan konden ze zo naar binnen. Dat zou je je nou niet meer kunnen voorstellen."

Wateroverlast

De Rijndijkstraat was vroeger de uiterste rand van de buurt. Je keek ver weg naar de molen aan het Kanaal en de trein naar Utrecht. Daarachter begon meteen het weiland. "De koeien van boer Teske staken zo hun kop over het draad van onze achtertuin. Ze zijn ook wel eens onze tuin binnen komen lopen. Nou, de stromt liep van de muren. Daarover gesproken: vroeger loosden drie huizen samen op één beerput of rechtstreeks op een sloot. Eens in de zoveel tijd werd die dan leeggeschept. De drek werd dan op een naburig weiland gegooid. Als kind zakte je dan door de harde bovellaag. Pas later is een riool aangelegd. Er ligt trouwens nog steeds een sloot. De Rijndijkstraat heeft vaak wateroverlast gekend. De straat is namelijk heel snel in het weiland neergelegd en ligt ongeveer een meter lager dan de omgeving. Vocht trok snel op in de muren. Mijn ouders hebben niet voor niks een lambrizingering op de muren laten maken. Nog steeds zijn er problemen." "De buurt is steeds verder uitgebouwd. Ik weet nog dat in 1963 er een strenge winter was. In die periode lag de bouw aan de Roomburgerlaan enige tijd stil. Op een gegeven moment bleef er een stukje weiland over. Dat hebben bewoners toen maar als volkstuinten ingericht. Later zijn daar winkels gebouwd."

Leidse Riviera

"Ik heb een hele leuke jeugd gehad. We zaten buiten schooltijd de hele dag in de weilanden. In de zomer trok half Leiden, vooral uit de volksbuurten, naar het Kanaal. Daar zaten de gezinnen aan de waterkant. Een heerlijke plek om te zwemmen en te vissen. In de 'driehoek', het stukje land voor die hoge torenflat aan de Kanaalweg, werden zelfs tenten opgezet. Het werd hier wel de Riviera van Leiden genoemd. Je smeerde je als kind in met de bagger uit de sloten en sprong achter elkaar het Kanaal in. In de winter kon je hier al snel schaatsen. Poldersloten liggen snel dicht."

Buurtherinneringen

Wijkgenoot Thomas van Duin gaat op bezoek bij bewoners die al een groot deel van hun leven in de wijk wonen. Hun herinneringen aan het wel en wee van het buurtleven bieden een levendig kijkje in de geschiedenis van onze wijk.

Televisie de pest

Langzamerhand veranderde de straat. "Ik herinner me nog de eerste auto in de straat. Die was van een vertegenwoordiger. De straat is natuurlijk enorm veranderd: veel nieuwe gezinnen. Tja, het stroomt door; jonge gezinnen beginnen hier en verhuizen als er meer kinderen komen. De meeste huizen zijn vrij klein. Toch zijn er ook nog steeds bewoners van vroeger te vinden. Ook kinderen van vroeger, zoals ik, komen soms terug.

Toch is die gezelligheid er niet meer. Vroeger spraken mensen met elkaar in de straat. Je leefde op straat in de zomer. Ja, er was geen televisie en video. Dat is de pest voor gezelligheid. Mensen werken nog steeds hard, maar vaak voor luxe. Ik groot natuurlijk wel mensen, maar is het toch heel anders. Ik kom nog maar bij een enkeling over de vloer. Er is natuurlijk ook veel verbeterd. Als je vroeger bij elkaar naar binnen keek, zag het er eender uit: tafel in het midden, een lamp er boven. Nu heeft iedereen er door verbouwingen zijn eigen sfeer ingebracht. Dat maakt het veel afwisselender."

Geen ruzie

Het grappige is dat ik als kind de straat breed vond. Kijk maar op de foto, het is op zich geen heel smalle straat. Maar met al die auto's is dat het wel geworden. Iedereen wil z'n auto voor de eigen voordeur. Voor kinderen is het soms gevaarlijk op straat. Toch zijn hier nooit grote ruzies volgens mij. De sfeer is goed. Dat komt misschien juist ook doordat er mensen met zoveel verschillende achtergronden wonen. En de onderlinge contacten gaan via de kinderen. Daar zijn er de laatste tien jaar veel van bij gekomen. Ja, in de Rijndijkstraat wonen we nog met plezier."

Afscheidfeest van fa. en fam. Janson



De heer en mevrouw Janson schudde de handen en namen soms ook nog (zelfgemaakte) cadeaus of bloemen in ontvangst.



Mevrouw Borst praatte honderd uit met haar vroegere klanten en had het dus erg naar haar zin.

Wethouder Kruijt hield een toespraak, waaruit bleek dat het college van B&W de buurtwinkels een warm hart toedraagt en graag wil helpen deze in stand te houden, al is dat geen eenvoudige zaak.

Nawoord:
Het organiserend comité dankt iedereen die meegelopen heeft aan het welslagen van de receptie en al degenen die inanciëel hebben bijgedragen aan het cadeau.

De heer en mevrouw Janson kregen namens de Kamer van Koophandel voor hun jarenlange inzet de bronzen legpenning uitgereikt.

Op zaterdagmiddag 26 september j.l. was het een gezellige drukte in de grote zaal van zorgcentrum Lorentzshof. Daar werd de afscheidreceptie aangeboden aan de familie Janson van het gelijknamige kruideniersbedrijf aan de Cobetstraat. Van te voren was via de giro van de heer Spaargaren en een speciale doos in de winkel van de firma Vahrmeijer veel geld ingezameld (f 3470). Van dit geld zijn de onkosten van de receptie betaald, het fotoalbum met foto's en enkele cadeaus zoals bijvoorbeeld het cadeau voor mevrouw Borst, die 40 jaar in de zaak heeft gestaan. Al het werk is echter door vrouwelijke vrijwilligers gedaan, onder de bezielende leiding van de heer en mevrouw de Bruijne-Kotte. De zaalhuur is door de Wijkvereniging betaald. Er kon dus nog een

flink bedrag (f 2878) overhandigd worden aan de familie Janson. Een reis naar Australië (een hartewens van mevrouw Janson, wier broer daar woont) kan hiervan voor een behoorlijk deel bekostigd worden.

Kortom: de familie Janson is feestelijk maar ook met weemoed uitgewuifd. Door middel van de foto's kunt u een indruk krijgen hoe gezellig het was.



De heer Duijverman, een van de oudste klanten, hield een hartelijke toespraak.

Dankwoord van de familie Janson.

Wij willen graag iedereen die heeft meegelopen om onze afscheidreceptie tot een waar feest te maken van harte bedanken.
In de eerste plaats de leden van het organisatiecomité: mevrouw Biesheuvel, de heer en mevrouw de Bruijne-Kotte, mevrouw Gibbels, mevrouw Huson en de heer Spaargaren. Zij hebben alles fantastisch geregeld.
Ten tweede alle vrijwilligers, die zich de benen uit het lijf liepen om iedereen van een drankje met lekkers te voorzien of in de keuken druk bezig waren met inschenken en opruimen.
Ten derde de fotografen: mevrouw Han, mevrouw Koornstra en mevrouw Nieuwenhuizen, wat een leuke foto's zitten erbij, wat een mooi aandenken is het album, dat door mevrouw Gibbels en mevrouw Huson samengesteld is.
Ten vierde wethouder Kruijt, de Kamer van Koophandel en de Wijkvereniging. Deze zijn reeds schriftelijk bedankt maar nogmaals: Vêél dank!
En tenslotte alle goede gevers van een financiële bijdrage of van een cadeau, groot of klein. Heel hartelijk dank.
Dit feestelijke en ontroerende afscheid zullen we nooit vergeten.

MEDEDELING van de firma Janson

De zaak wordt per 31 december 1998 officieel opgeheven, maar in januari zal er nog enige tijd uitverkoop zijn. Helaas zijn er geen opvolgers gevonden. Wij danken alle klanten voor hun soms jarenlange klandizie en wensen iedereen het allerbeste toe.



Joppensz Nieuws december 1998



Buurthuis van de kook

Regelmatige bezoekers van het buurthuis was het al opgevallen. We hebben een nieuwe keuken in het buurthuis. Een voorziening waar we nog veel plezier van zullen hebben.
Zo vond op 11 november de openingplaats van het kinderkookrestaurant, dat iedere woensdagmiddag open is. En er wordt gewerkt aan nieuwe kookactiviteiten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwe activiteiten

Kaarten maken

Op woensdag 27 januari starten wij weer met een cursus kaarten maken. Deze cursus omvat 8 lessen met verschillende technieken, waaronder theezakjes, snijkaarten- 3 D.
Materiaal is bij de cursus inbegrepen. Wat men zelf mee moet brengen is een fijne schaar, snijmat, liniaal, mesje lijm en een zacht potlood.
De lessen zijn van 9.30 tot 11.30 uur.
De kosten bedragen fl. 40,-
U kunt zich opgeven bij het buurthuis of bij docente Tonnie Marcelis tel. 071 - 5144869.

Buurthuis
Cornelis
Joppensz

Oppenheim-
straat 6a
2313 EJ Leiden
Telefoon
071 513 24 62

Bij voldoende belangstelling zijn er plannen om meer kinderactiviteiten op te zetten, zoals een schaakclub voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Ook zijn er mogelijkheden om een kinderkoor op te zetten.

En op dit ogenblik is er een maal per maand een inloopavond voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Elke 1e vrijdag van de maand van 18.00 tot 21.00 uur.

Vanaf deze plaats wensen alle medewerkers van het buurthuis u een fijne kerstvakantie, een goede jaarwisseling en de beste wensen voor 1999.

Nieuwe gastvrouw

Buurthuis Cornelis Joppensz heeft er een nieuwe medewerkster bij. Met ingang van 26 oktober is Magda van Daalen-Neuteboom begonnen als gastvrouw.
Zij verleent assistentie bij allerlei voor komende werkzaamheden en zorgt voor koffie en thee bij de cursussen.

Feestdagen

Er komen weer drukke maar gezellige dagen aan. Dagen die iedereen het liefst in de huiselijke kring doorbrengt. Daarom is het buurthuis tussen kerst en oud en nieuw gesloten. Om precies te zijn van 24 december tot en met 3 januari 1999.
Alleen op 23 december is er een speciale kinderkermis in samenwerking met de speeltuinvereniging.
Vanaf 4 januari zijn we weer geopend voor alle activiteiten.



SPEELPLAATS

Boudewijn en het tandmannetje (Slot)



Hallo, alle kinderen van de Professoren-, Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt. Op jullie eigen pagina staat in deze wijkkrant het laatste deel van het spannende volgerhaal van Anne Teske. Samen met haar man David maken zij van vrijdagmiddag een gezellige én spannende middag.

Het was woensdagmiddag en Boudewijn had een vriendje te spelen. Vincent zat bij hem in de klas. Boudewijn probeerde voorzichtig een boterham te eten. Vincent zei trots dat hij al zijn tanden nog had. "Maar bij jou gaan ze er ook uit," zei Boudewijn. "Zal wel," zei Vincent onverschillig. "maar ik vind wel dat jij heel gek praat, Boudewijn." Oei, dat had Boudewijn zelf ook wel gemerkt, maar hij wist niet, dat het zo goed te horen was. "Geeft niks hoor," zei Lisette goedig. "dat gaat wel over, als je nieuwe tanden krijgt." "Ik praat niet gek gek," zei Vincent opschepperig. "Nee," zei Lisette, "dat komt nog wel als jij nieuwe tanden krijgt, als je groot wordt, net als Boudewijn." Boudewijn vond Lisette heel aardig. Na het eten gingen de jongens naar Boudewijn's kamer om te spelen. Toen ze binnenkwamen, keek Boudewijn voorzichtig rond. Gelukkig, niks te zien! Ze speelden een hele tijd samen met de trein. Moeder bracht twee stukken meloen, dat kon Boudewijn makkelijk eten. Toen ze samen zaten te smullen... hoorde Boudewijn het tandmannetje. Die wou natuurlijk ook een stukje meloen. Hij zette zijn bordje met het laatste stukje op de vensterbank. "Lust je niet meer?" vroeg Vincent, "mag ik het hebben?" "Nee, liever niet." "Waarom niet? Als jij toch niet meer wilt." "Nou, zo maar, kom we gaan verder spelen." Maar Vincent bleef aanhouden: "Toe, doe niet zo flauw, ik lust het nog graag. Toen nam Boudewijn een besluit: "Nee en ik zal je vertellen waarom niet. Maar... je mag het aan niemand vertellen, beloof je dat?" "Tuurlijk," zei Vincent en hij legde zijn open hand tegen de open hand van Boudewijn. "Nou dan, er is hier een tandmannetje." "Een wat???" "Een tandmannetje," zei Boudewijn zenuwachtig. "Een tandmannetje? Dat geloof ik niet, die bestaan niet." "Wel waar, die bestaan wel, de zandman bestaat toch ook?" "Da's heel wat anders," vond Vincent. "Niks anders," zei Boudewijn, "t zijn broertjes van elkaar." "Laat eens kijken dan, waar is hij?" "Ja, dat weet ik niet, soms komt hij en hij lust lekkere dingen." "Ook meloen?" vroeg Vincent. "Vast wel," dacht Boudewijn. Ze gingen kijken naar het bordje op de vensterbank. Het stukje meloen was weg... "Zo hé," zei Vincent, "da's ook gek!" Toen begon Boudewijn te vertellen van de tanden en de kwartjes en de brandweerauto en de rozijntjes. "En waar is hij nu?" vroeg Vincent. "Dat weet ik niet, soms zie ik hem." "Dat kan toch niet echt?" Toen hoorden ze duidelijk: "Hihihi!" "Nou hoor je het zelf," zei Boudewijn. Ja, dat was waar. Toen ging Vincent zoeken, zoeken, maar hij vond hem niet. "Heel

gek hoor," vond hij. "Zullen we naar beneden gaan?" "Goed," zei Boudewijn, "maar niks verklappen hoor," vond hij. "Heb ik toch beloofd," zei Vincent. Ze gingen naar beneden. Moeder was in de keuken. "Mam," vroeg Boudewijn, "mag Vincent blijven eten?" "Ja hoor, maar bel dan wel even naar huis, Vincent." Vincent zei niks. Hij keek naar de pitjes van de meloen, die op een bord lagen op het aanrecht. Toen trok hij Boudewijn mee naar de gang. "Ik weet wat!" fluisterde hij. "Wat dan?" "Die pitjes, daar kunnen we een grapje mee uithalen." Toen fluisterde hij Boudewijn wat in zijn oor. Boudewijn keek bedenkelijk. "Kan dat dan wel?" vroeg hij. "t Is toch maar voor de lol," zei Vincent. "Ja, maar als hij kwaad wordt?" "Nou en, wat zou dat nou, zo'n klein ventje, poeh, daar ben ik niet bang van. Jij soms wel?" "Neeeh," zei Boudewijn, dat niet, maar... "Toe nou joh!" "Nou, goed dan," zei Boudewijn. Ze gingen terug naar de keuken. "Mam, mogen wij die pitjes?" vroeg Boudewijn. "Ja, wat wil je ermee?" "Eh, geheimpje," zei Vincent vlug. Ze namen de pitjes mee en zochten er zes mooie uit. Toen nam Vincent zijn zakmes en sneed van alle zes een stukje af. "Alsjeblieft, nou, wat zeg je daarvan?" Ja, "t leken precies tandjes. Ze slopen stilletjes naar boven en in Boudewijn's kamer stopten ze de pitjes onder z'n kussen. "Heb je al opgebeld?" vroeg moeder toen ze beneden kwamen. "Nee, eh, ik ga toch maar thuis eten," zei Vincent. "Flauw," dacht Boudewijn. Toen hij naar bed ging, wilde hij de pitjes eerst nog weghalen, maar nee, toch deed hij het niet. De volgende morgen dacht hij meteen weer aan het tandmannetje. Vlug kwam hij overeind en trok z'n kussen opzij. Wat lag daar...? Zes zilvergekleurde rondjes van karton, waarop het getal 25 stond. Er lag een piepklein briefje bij: "Ik laat me niet foppen, groeten van de tandman!" "Tja, gelijk heeft hij," dacht Boudewijn. "Maar toch wel spijtig van die kwartjes. Nou ja, eigen schuld, dikke bult." Een beetje gniffelend dacht hij: "Ik geef er 3 aan Vincent!" Maar van het tandmannetje heeft Boudewijn nooit meer iets gezien of gehoord.

Er was eens...

Zo klinkt het ieder vrijdagmiddag na schooltijd in de herfst en de winter bij Anna en David op Zeemanlaan 8. Allerlei verhalen worden daar verteld waarna er getekend of geboetseerd wordt over het verhaal. Kinderen van 4 tot 9 jaar zijn van harte welkom. Het duurt altijd ongeveer ruim een uur. Tot Ziens!



De makers nog bedankt voor jullie mooie kleiwerken! Veel leesplezier met de avonturen van het tandmannetje. **D o o e e i i !**

LEDEN GRATIS ADVERTEREN

De Wijkkrant biedt de leden als extra service gratis advertentie-ruimte aan. Als u dus bijvoorbeeld op zoek bent naar een gebruikte kinderstoel of zelf van een overbodige salontafel af wilt, dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terecht. Neem contact op met Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39.

TE HUUR:
(Niet in kerstperiode) ± 50 meter feestverlichting.
Te bevragen bij Hein Teeuwen, telefoon 5149967.

TE KOOP GEZOCHT:
Oude Kerstversiering
Voor de Kerstboom zoek in nog enkele ouderwetse Kerstballen, vogeltjes, dennenappels, huisjes, etc. uit de jaren vijftig/zestig. Tevens zoek ik nog een oude "Raamster" met verlichting. Doet u er niets meer mee en wilt u mij er een plezier mee doen, dan graag een belletje naar 5122857. Alvast bedankt, Frank.

WANTED!
Hallo, wij zijn 2 HAVO leerlingen voor onze scriptie zoeken wij mensen die uit Sudan komen en hier al een tijdje wonen, mensen die een bepaalde relatie met Sudan hebben, of mensendie er voor een lange tijd op vakantie/voor werk zijn geweest.
Reacties naar: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden, telefoon: 071 514 66 65.



BLOEMENKIOSK LAMMENSCHANS

Tegenover station Lammenschans
TEL 071 514 18 12
LEIDEN

Elke dag grote sortering
bloemen en planten

GEOPEND: DINSDAG T/M ZATERDAG
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR



De Ambassadeur

071-5311777

Comfortabel vervoer, gecombineerd met ouderwetse dienstbaarheid, maakt dat taxi-rijden weer een genoegen kan zijn.

WIJKWIJZER

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) mevr. C. Monfils
Kanaalstraat 1 2313 NN Leiden tel. 5120859

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. Dhr. E.C. Meyer
Professorenpad 25 2313 TA Leiden tel. 5132155

Woningbouwvereniging Ons Doel
Schuttersveld 65 2316 ZZ Leiden tel. 5222025

Stichting Dienstverlening Zuid Oost
Professorenpad 1 2313 TA Leiden tel. 5128183

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden
Sector Wijkbeheer, wijk 3
wijkteam stadsdeel Zuid
De Bult, Roodsburgerweg 26 2314 XN Leiden tel. 5167615

Politiebureau Zuid
Witte de Withlaan, Voorschoten tel. 5258822 / 5258823

Buurthuis Cornelis Joppensz
Oppenheimstraat 6a 2313 JE Leiden tel. 5132462

Openbare Basisschool Lorentz
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG Leiden tel. 5141777

P.C. Basisschool Roomburg
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG Leiden tel. 5130958

R.K. Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 2313 JE Leiden tel. 5132263

Stichting Thuiszorg Groot Rijndam
Schuttersveld 1 2301 CG Leiden
Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale Van Vollenhovenkade 25 2313 GG Leiden tel. 5121894
Ouder- en kindzorg: 5241010

Naschoolse Opvang De Basisbende
Oppenheimstraat 2 tel. 5124369

Kinderdagverblijf Peuterpalet
Zoeterwoudsesingel 98/99 tel. 5124839

Peuterspeelzaal de Glijbaan
Burggravenlaan 17a tel. 5121331

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 tel. 5131061

Maatschappelijk werk sector Midden
Langegracht 1B 2312 NT Leiden tel. 5222727 (ma.-vr. 9-10 u.)

Verzorgingshuis Lorentzhof
Lorentzhof 1 2313 GA Leiden tel. 5149545

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk
voorzitter: Gilles Landheer, V.d. Waalsstr. 57a, tel. 5127697
secretaris: Ronald Stokkel, De Sitterlaan 43, tel. 5146665
penningmeester: Hein Teeuwen
p/a Teeuwen Assurantien, De Sitterlaan 89, tel. 514 99 67
lid: Steven Blok, Stieltjesstraat 14, tel. 514 30 19

AANMELDINGSKAART

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt f15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 55.67.659 van de Postbank **onder vermelding van Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk**. Deze kaart zenden aan de secretaris, R. Stokkel, De Sitterlaan 43, 2313 TK

NAAM: M/V

ADRES:

POSTCODE:

TELEFOONNR:

BANK-/ GIROREKENINGNR.:

HANDTEKENING:



De volgende Wijkkrant verschijnt eind april/begin mei. De inzendtermijn van kopy en advertenties sluit op **6 april a.s.** Tekst in WP 5.1 of Word 6.0 op 3,5" flop. Het adres is: Werkgroep Communicatie, Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden, tel. 513 03 88, e-mail: versvorm@xs4all.nl.

WIJKAGENDA

Datum	Activiteit	Meer informatie op pag.
Vanaf 10 dec.	Recreatieprogramma in Lorentzhof	9
18 december	Kerstboom op de Zeemanlaan	3
23 december	KerstKinderKermis	3
	Kerstsamenzang in de Vredeskerk om 20 uur	4
15 januari	Cursus Weerbaarheidstraining voor senioren	3
27 januari	Start cursus kaarten maken	17
6 april	Deadline van de wijkkrant 13	20
Elke maand.	Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 - 17.00 uur (elke maandag)	
	Bibliotheek in Buurthuis 14.00-16.00 uur	8
Elke dinsdag	Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat tussen 15.30 en 17.00 uur	8
	Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00-10.45 uur en van 11.15-12.00 uur	
Elke woensd.	Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 - 11.00 uur. Sociëteit voor 60-plussers in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur	
	Bibliotheek in Buurthuis 14.00-16.00 uur	8
	Kinderrestaurant in Buurthuis vanaf 18.00 u.	8
Elke vrijdag	Bibliotheek in Buurthuis 10.00-12.00 uur	8
Elke zondag	Thee-middag in Zorgcentrum Lorentzhof van 14.30 - 16.00 uur	
	Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een container bij het Luba-pand op de Zeemanlaan alwaar men het oud papier kan afgeven voor een goed doel.	

COLOFON

De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.

Redactie: Frank Buurman (eindredactie), Thomas van Duin Gilles Landheer, Ronald Stokkel, Anna van der Most - van der Scheer, Rinny Kooi, Rixt Schambach

Fotografie: Jos Versteegen

Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving

Druk: Mostert & Van Onderen!, Leiden

Verenigingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden, Postbank 55.67.659
Ingeschreven bij de K. v. K. 40448253



TEEUWEN ASSURANTIE BV

**HET ZEKERE
VOOR HET
ONZEKERE**

**DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967**

*HET BESTUUR VAN DE
VERENIGING PROFESSOREN-
EN BURGEMEESTERSWIJK,
DE VERSCHILLENDE
WERKGROEPEN EN DE
REDACTIE VAN
DE WIJKKRANT
WENSEN U PRETTIGE
FEESTDAGEN
EN EEN VOOR-
SPOEDIG
1999*