

de wijkkrant



nummer 57

Kunst over de Vloer in 900 woorden

Een hoop enthousiasme en tevreden bezoekers



Foto: Frans Hoek Fotografie

door Frans Hoek

Omdat we alle zes voorgaande keren na Kunst over de Vloer een verhaal schreven over hoe goed en mooi het allemaal was, vroeg hoofdredacteur Rob Beurse mij nu eens te schrijven over wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

Geen subsidie

Al in oktober 2012 ben ik naar een stel bijeenkomsten geweest over de subsidieverlening door de gemeente Leiden en in onze regio opererende fondsen. De boodschap die gebracht werd was: "De subsidiekraan gaat dicht.

Alleen achterstandswijken krijgen nog maar wat geld". Bedelen bij de verschillende fondsvertegenwoordigers hielp niets. "In de Professoren- en Burgemeesterswijk wonen alleen maar rijke mensen en die krijgen geen subsidie!"

Eerste vergadering in mineur

Al in november 2012 kwamen Verena Dieveveen en Joeki van Etteger bij mij op bezoek om Kunst over de Vloer (KodV) 2013 op te starten. Vorige keer was ook Mechteld Boon-Smit nog van de partij; zij zorgde voor het programma, maar vanwege haar drukke werk kon ze nu niet meer. Geen geld en geen impresario! Eerst maar eens kijken of er echt geen subsidie te halen was, anders zou er geen KodV komen.

> Lees verder op pagina 2.

En verder...

5 13 maart verkiezingsavond!

6 Lorentzhof straks weer helemaal bij de tijd

8 Thomas van Duin treedt af als voorzitter

9 Laatste nieuws....

9 Bestuursleden gezocht

11 Parkeerontheffing 2014

15 Bouwplan oppenheimstraat 2e fase ingediend

20 Hospice Issoria aan Burggravenlaan

22 De Kerstengel

25 Kerstvieringen

26 Wijkgroep Ouderen



Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**



Kerstviering
**Plantsoen
Zeemanlaan**

Zaterdag 14 december

Ontsteken van het licht:

17.00 uur

Pag. 5

Redactioneel

Ik zal hem missen



Thomas gaat weg. Thomas van Duin – inmiddels vijftien jaar voorzitter van onze wijkvereniging – gaat ons verlaten. Ik zal hem missen. Behalve dat hij als voorzitter bijdragen leverde aan het blad, zweefde hij als mederedactielid altijd op de achtergrond en keek en leefde mee met de totstandkoming. Een sparringpartner die ik node zal missen.

Maar het is nog niet zover. Dit nummer draagt ook zeker weer mede zijn signatuur en dat zal het volgende nummer ook nog zo zijn.

Maar er verlaten ons nog twee bestuursleden. Daar wordt in deze wijkkrant aandacht aan besteed in de zin van een oproep: Voelt u zich prettig in en betrokken bij de wijk? Heeft u een brede belangstelling? Gaan de belangen van wijk en bewoners u aan het hart? Bent u een teamspeler met veel waardering voor vrijwilligers? Neem dan contact op met Thomas van Duin.

Ik herhaal deze oproep hier in mijn redactioneel omdat het van groot belang is voor iedereen in de wijk, dat u zich aanmeldt voor het interessante en veelzijdige bestuurswerk.

Verder in dit nummer aandacht voor het bijna lachwekkende parkeervergunning-verlengingsprotocol. En natuurlijk de succesvolle editie van Kunst over de Vloer waarin deze keer ook veel ruimte was voor de jeugd. Daarnaast komt de voortgang rond de bouw in de Oppenheimstraat aan bod en is er aandacht voor Issoria, de club van Limetz, de kerstboomborrel, het afscheid van Thomas, de aanpak van de Lorentzhof en onze rubrieken. Riekje schreef tot slot voor ons weer een prachtig kerstverhaal.

Ik wens u veel leesplezier en goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2014.

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

Jacht op subsidie

Allereerst stuurde ik een brief naar Fonds 1818, dat ons alle eerdere zes keren had gesteund. Gelukkig kregen we de gebruikelijke 1500 euro. Via een zeer ongebruikelijke weg wist wijkmanager Sjaak van Rijn voor de allerlaatste keer voor ons aan 1500 euro te komen. Samen met 1000 euro van de wijkvereniging en een bedrag van ondernemers in de wijk was de inkomstenkant van KodV nu geregeld! Het was wel veel minder dan in 2011, maar we konden starten.

Impresario

Met het geld zat het dus goed. Nu moesten we een impresario zien te vinden. Een oproep in de wijkkrant leverde in eerste instantie niets op, maar ons bestuurslid Hanneke van der Veen raakte tijdens het uitlaten van de hond in gesprek met Ward Assmann, die deze functie wel wilde vervullen. Hij is professioneel hoornist en voorzitter van de hoornblazersbond. Dat moest goedkomen, want hij zit volledig in de muziekwereld.

Gastgevers

Ondertussen was het 2013 en ging Verena aan de slag met haar afdeling: de huizen waar de optredens konden plaatsvinden. Nu hebben we al jarenlang een vrij stabiele groep gastgevers, dus ook deze keer waren Sergio & Natalie van Keulen, Willeke Mojjet, Mayke & Arthur Hoogbergen, Jeanet Koomans, Moniek van Sandick, Ineke Smit, Juliëtte Zwaveling, Abel & José Boels-Lubbe, Anneke Teune, Mechteld Boon-Smit, Trudy Henstra en Herman & Doortje Vreeburg bereid hun huis open te zetten voor hordes bezoekers.

Programmavergaderingen

Nu geld en plekken beschikbaar waren ging parallel Ward aan het werk. We zijn vanwege het beperkte budget uitgegaan van twaalf optredens. De afgelopen jaren hebben we een aantal optredens voor kinderen af moeten zeggen wegens gebrek aan belangstelling. Daarom besloten we dat er dit jaar maar één kindervoorstelling zou komen, maar dan wel een knetterende. Ward kwam meteen met de suggestie van een zespersoons koperorkest. Je kunt kinderen niet vroeg genoeg met klassieke muziek in contact



Foto: FransHoekFotografie

brengen! Vreemd genoeg heet deze groep Koperkwintet KWIVR. Quint is toch vijf? Ward kweet zich uitstekend van zijn taak en bleef exact binnen het budget met een heel mooi programma.

Alle verdere voorbereidingen

Het moment brak aan dat alle andere zaken moesten worden ingevuld. Zo waren er bijvoorbeeld 49 boeketjes nodig. De uitvoerenden treden in één middag twee maal op. Ze krijgen de eerste keer een boeketje, dat ze dan meteen weer terug mogen geven. De tweede keer krijgen ze dezelfde bloemen, maar nu mogen ze deze houden.

Op de website werd het programma gepubliceerd. Het was al heel kort voor de sluitingsdatum van de wijkkrant, dus de tekst van de uitvoerenden werd rap

naar de ontwerper gestuurd. Daar bleek dat het veel te veel tekst was. Marco, de ontwerper, stuurde een voorlopig ontwerp waarop te zien was hoever de tekst over de rand van de middenpagina viel. Dat werd de kaasschaafmethode voor mij. In twee sessies en na het door elkaar husselen van de volgorde paste alles. Wat ik niet heb gezien was, dat gebruik gemaakt werd van het sjabloon van 2011. Echt een uur voordat de wijkkrant naar de drukker ging ontdekte Verena nog dat er een verkeerde datum bovenaan de pagina stond! Dat kon gelukkig nog worden rechtgezet. Later ontdekten we nog een paar slippertjes.

Achter kunst@ProfBurgWijk.nl zat Joeki van Etteger. Zij zorgde dat alle bezoekers op de juiste plek kwamen, echt een enorme klus.



Foto: Anneke Teune

De gastgevers hebben natuurlijk niet genoeg stoelen voor zo'n invasie van bezoekers. Daarvoor werd een verhuurbedrijf ingezet die de stoelen moest brengen en daarna weer ophalen.

Contracten

Aan de uitvoerenden werden contractjes toegestuurd. Als reactie kwam van KWIVR de melding dat ze een podium van vijf bij zeven meter nodig hadden. Oef, dat past niet in een huiskamer! Gelukkig kende Verena John van Helder, het hoofd van de St.Josephschool. We mochten de voorstelling daarheen verplaatsen. In die aula passen met een beetje inschikken honderd kinderen!

Bezoekers

Het was natuurlijk mooi dat intern alles geregeld was, maar bezoekers zijn toch wel essentieel. De entreegelden vormen een fors deel van de begroting. Dus werden er overal zelfontworpen posters opgehangen, flyertjes verdeeld en persberichten uitgestuurd die in alle kranten in Leiden werden opgenomen.

De grote dag, 3 november

De dag zelf was een groot succes. Er waren zeventig bezoeker(tje)s bij de kindervoorstelling. Verder vrijwel volle kamers, een hoop enthousiasme en tevreden bezoekers. Over twee jaar gaan we weer proberen of het ons lukt KodV 2015 rond te krijgen. <

Column

Door Thomas van Duin - Voorzitter



Mijn een-na-laatste column

Heel brutaal doe ik nu: ik claim nog één column in de wijkkrant van april 2014. Brutaal, omdat er dan hopelijk een nieuwe voorzitter is gekozen door de ledenvergadering van de wijkvereniging. Dus laten we zeggen dat het dan een overdrachtscolumn is. Mensen, wat een raar gevoel is dat na bijna vijftien jaar, om dit te schrijven. Vijftien jaar voorzitter, met veel plezier!

Het wordt een heel spannend jaar. Met hopelijk een vernieuwd bestuur, met nieuwe politieke verhoudingen en een nieuwe gemeentebestuur. Weer opnieuw kennismaken met politici en wethouders en onze wijken en al haar bewoners weer goed op de kaart zetten. Met hopelijk niet alleen een goed parkeerbeleid en een oplossing voor het omstreden bouwproject aan de Oppenheimstraat. Maar ook met de ontwikkeling van de nieuwe studentencampus net ten zuiden van ons, nieuwe initiatieven van de enthousiaste werkgroep ouderen en natuurlijk de viering van het Koningsfeest, op zaterdag 26 april.

Ik zal het langzamerhand wat meer op afstand gaan meemaken. Zet hem op! <



Jacqueline
HAARMODE
VOOR HEM EN HAAR

HEREN 65+
Speciaal tarief knippen op dinsdag **€15,50**

Maandag en woensdag gesloten

V.D. WAALSSTRAAT 19 • LEIDEN • 071-5140439

Nog geen lid?
Stuur een mailtje naar:
info@profburgwijk.nl, of kijk op:

www.profburgwijk.nl
onder de knop <Lid worden>

 Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**



Mabelle's
Tuinonderhoud
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 SJ Leiden
T: 071 514 26 95
M: 06 126 452 16
E: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

delatête

Praktijk voor echte
huidverbetering

Een bezoek aan De la Tête is uniek.
Ervaar zelf het verschil en maak
vandaag nog een afspraak!

De la Tête, Praktijk voor huidverbetering
Marijke de Kok - van 't Hooft
Lammenschansweg 18, 2313 DM Leiden
Telefoon: 071-5156963
Email: marijke@delatete.nl
www.schoonheidssalon-delatete.nl

- Alleen gebruik van 100% natuurlijke producten
- Alle producten zijn vrij van parfum, minerale olie en chemische conserveringsmiddelen
- Analyse van de huidconditie geeft inzicht in de oorzaak. Hierdoor is echte huidverbetering mogelijk.
- Zelfs de meest gevoelige, allergische, acne- of eczeemhuid is goed te behandelen
- Acne-behandelingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen

Lid van branchevereniging ANBOS



Zaterdag 14 december

Op zaterdag 14 december wordt het winkelgebied in de Professorenwijk geheel in kerstfeer ondergedompeld. Komt u die dag ook klokslag 17.00 uur naar het pleintje op de Zeemanlaan? Daar kunnen alle wijkbewoners de feestelijke ontsteking van de lichtjes in onze wijkkerstboom meemaken.

Wat kunt u vanaf 17.00 uur verwachten?

- Ontsteking van de lichtjes;
- Vuurkorven om de kou tegen te gaan;
- Een kersttoespraak;
- Kerstsamenzang;
- Samen het glas heffen op kerst 2013 en alvast op het nieuwe jaar;
- Chocomel en sterretjes voor de kinderen. <

Ontsteken van de kerstlichtjes in de Wijkkerstboom

Foto: FransHoek Fotografie

19 maart 2014 gemeenteraads verkiezingen

Verkiezingsavond Professoren- en Burgemeesterswijk met alle politieke partijen die in Leiden meedoen.

**Donderdag
13 maart 2014**

aula Stedelijk
Gymnasium, Fruinlaan
19.30 uur

Programma

19.30 uur inloop en stemmen vooraf

20.00 uur start programma

21.30 uur tussentijds stemmen

22.00 uur einde en stemmingsuitslagen

Een initiatief van de wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk

Er zijn natuurlijk vragen te over, zoals:

- Hoe moet het verder met het parkeerbeleid?
- Hoe verstandig is het bouwplan aan de Oppenheimstraat?
- Hoe kunnen senioren langer prettig thuis blijven wonen?
- Hoe kan bewonersparticipatie bij gemeentelijk beleid beter?

Maar u heeft natuurlijk ook uw vragen! En die kunt u uiteraard stellen.

Kom daarom, dit is uw kans! <

Interview met Anne Kroezen van Libertas Leiden over voortgang renovatie

door Margot Lodewijk

“De voorlopige ontwerpfasen hebben we onlangs afgerond”, vertelt Anne Kroezen, sectormanager intramurale zorg bij Libertas Leiden en verantwoordelijk voor de renovatie. “In deze fase zijn we alle wensen in kaart gebracht en is – waar mogelijk – het ontwerp aangepast. Zo is de entree ruimer van opzet geworden en is de indeling van de kamers nu praktischer. En de fietsbrug naar de Lorentzkade blijft een fietsbrug, al wordt die wel vernieuwd.”

Ouderen met veel zorg

“Het was vooral belangrijk om goed vooruit te denken en bij de renovatie alle trends en veranderingen mee te nemen die spelen in de zorg. Een belangrijke trend is bijvoorbeeld om mensen zo lang mogelijk thuis te houden. Senioren gaan pas naar een verzorgings- of verpleeghuis als het echt niet anders meer kan. Hierdoor komen na de renovatie in de Lorentzhof met name ouderen terug die veel zorg nodig hebben.”

Kroezen haalt de plattegrond erbij en laat zien wat dit betekent: “We krijgen veertig verpleeghuisplekken voor mensen met dementie en 27 verzorgingsplekken voor ouderen met lichamelijke klachten. Verder komen er zeven plekken voor kortdurende opvang, na bijvoorbeeld een heupoperatie.”

“De veertig bedden voor mensen met dementie worden verdeeld over vijf ‘huizen’ binnen het pand. Hier leven straks – achter een eigen voordeur met bel – acht bewoners bij elkaar, met een eigen slaapkamer en een grote gezamenlijke huiskamer en keuken. Dit nabootsen van een gezinssituatie past in de nieuwe visie op zorg voor dementerenden. Verder krijgen ouderen met lichamelijke klachten

Informatieavond voor omwonenden

Dinsdag 11 november was er een informatiebijeenkomst over de renovatie, waar zo'n dertig omwonenden op af kwamen. Aanwezig waren naast Libertas Leiden ook de gemeente, woningcorporatie Ons Doel en instelling Ipse de Bruggen.

Anne Kroezen: “Zoals verwacht gingen de meeste vragen niet zozeer over de renovatie van de Lorentzhof, maar over de plannen met de rest van het gebied. We hebben meteen aan het begin van de avond gezegd, dat wij daar nog niets over konden zeggen. Dat gold ook de gemeente, woningcorporatie Ons Doel en instelling Ipse de Bruggen. Zij gaven aan dat hiervoor nog geen concrete plannen zijn. Wel beloofden zij voor het einde van het jaar met een tijdspad te komen.”

“De meeste aanwezigen waren tevreden over de plannen met de Lorentzhof. Vragen gingen met name over de parkeerdruk, bouwoverlast en groenvoorziening. De parkeerdruk zal substantieel afnemen, omdat er veel minder bewoners en personeel terug komen in het gerenoveerde pand. Een goede groenvoorziening vinden wij ook heel belangrijk en we hebben dan ook aangegeven dat we alleen waar nodig gaan bestraten.”

“De bewoners die direct bij de poort wonen, hadden overigens hele andere vragen dan de overige aanwezigen. Met hen gaan we binnenkort apart in gesprek. De overige omwonenden houden we regelmatig op de hoogte, onder andere door middel van dit soort bijeenkomsten.”

een tweekamerappartement, in plaats van de zitslaapkamer die ze nu hebben. Ook dat past bij deze tijd.”

Levendig centrum voor wijkbewoners

Kroezen woont met haar gezin in onze wijk. Ze hoopt dat de Lorentzhof ook voor wijkbewoners een levendig centrum gaat worden. Enerzijds door voorzieningen die ook door hen kunnen worden gebruikt, zoals een prikpunt van SCAL en een activiteitenprogramma voor ouderen. Anderzijds door een ontmoetingsplek te zijn: “We zijn aan het nadenken over hoe

het wijkrestaurant ook een buurtfunctie kan vervullen, zodat ook buurtbewoners graag bij ons vertoeven.”

De verhuizing start – geheel volgens planning – in het tweede kwartaal van 2014. De bewoners gaan dan naar verzorgingstehuis Rijn en Vliet aan de Churchilllaan. Vervolgens wordt het gebouw allereerst van nieuw isolatiemateriaal en een nieuwe, mooie gevel voorzien. “Ook al is het ‘maar’ een renovatie, we gaan het goed aanpakken, zodat de Lorentzhof weer helemaal bij de tijd is en dat decennialang zal blijven.” <

In de vorige wijkkrant schreven we er al over: de nieuwbouwplannen voor de Lorentzhof zijn vervallen. In plaats hiervan start in 2014 een flinke renovatie van het gedateerde pand. Wat is de laatste stand van zaken? “We hebben goed vooruitgedacht, straks kan de Lorentzhof er weer vele jaren tegenaan. En we hopen dat wijkbewoners ook graag bij ons komen vertoeven.”

“Lorentzhof straks weer helemaal bij de tijd”



advertentie

Tijd voor een waardevol kerstkado?

familie- & bedrijfsfotografie

ROB BEURSE FOTOGRAFIE

Studioadres: Frambozenweg 27 - 2321 KA Leiden
www.robbeursefotografie.nl - telefoon: 06-51163780

profiel-fotoactie
2 personen voor 1 = 50 euro

Thomas van Duin treedt af als voorzitter

Een wijk onthoofd



Foto: RobBeurseFotografie

Het gerucht is waar. Thomas van Duin, al sinds de vorige eeuw het onwrikbaar hoofd van onze wijkvereniging, treedt af als voorzitter. Op een stille, zonnige herfstdag bel ik bij Thomas aan, op de Van de Sande Bakhuyzenlaan. Ik neem plaats naast de poes die nóg ouder is dan Thomas' voorzitterschap, dat bij zijn voorgenomen aftreden in het voorjaar, vijftien jaar geduurd zal hebben. Tijdens een gesprek dat meermalen door telefoontjes wordt onder-, en tenslotte enigszins voortijdig, zelfs afgebroken – er zijn familieomstandigheden – blikken we terug.

Ja, het is dus zo. Na lang nadenken en aarzelen heeft Thomas besloten dat het tijd is om zich op de komende jaarvergadering van de wijkvereniging niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. Hij heeft het nog steeds naar zijn zin en er is zeker geen sprake van dalende motivatie. Hij geniet ervan om met een goede ploeg in de wijk aan het werk te zijn. Maar toch is het moment daár. Vijftien jaar is een mooi rond getal en de wijkvereniging bestaat in 2014 twintig jaar. En daarbij komt dat hij, om privéredenen, niet zeker weet of hij nog lang in de wijk zal wonen. Het feit dat er nog twee collega's, Rob

Beurse en Frans Hoek, als bestuursleden zullen aftreden, maakt dat er in één keer drie 'senioren' vertrekken. Dat motiveert extra om op zoek te gaan naar goede vervanging.

In 1999 nam Thomas het stokje over van een bestuur dat vijf jaar eerder tot oprichting van de wijkvereniging was overgegaan, omdat er een concrete aanleiding was: een nieuw bestemmingsplan. Het bundelen van de krachten tegenover de politiek, maar ook het binden van de bewoners door middel van aandacht voor de historie van de wijk en berichten in de wijkkrant, waren doelen die de 'startgroep' en vervolgens Thomas en zijn besturen zeer na aan het hart lagen. Daarbij beschikte de nieuwe wijkvoorzitter over nuttige bestuurlijk ervaring, dankzij zijn werk bij de vakbeweging. Bestuursleden kwamen en gingen, maar Thomas bleef.

Stempel

Heeft Thomas van Duin niet een sterk stempel op de wijk gedrukt? Deels wel, geeft hij toe. Maar dat is vooral naar buiten toe. Lang is hij het gezicht geweest van de wijkvereniging naar de Leidse politiek. Maar binnen de wijk niet. De rollen zijn goed verdeeld. Alle bestuursleden staan voor hun activiteiten. "Er zetten zich jaarlijks zo'n zeventig bewoners actief in bij verschillende zaken. Dat maakt mij enorm trots: een grote betrokkenheid, een hoog ledental, meer dan duizend, een veelheid aan initiatieven en belangenbehartiging."

Als ik Thomas vraag een hoogtepunt te noemen uit zijn bestuursperiode, snelt hij naar de kast en zet gedecideerd een bronzen bever voor mijn neus. Het blijkt de Beverprijs, een initiatief van de Leidse woningcorporatie Ons Doel. Het is een trofee die in 2005 door burgemeester Lenferink aan de wijkvereniging is uitgereikt, wegens haar bijdrage aan het prettige leefklimaat in de wijk. Waarmee nog eens wordt onderstreept hoe belangrijk het is om te proberen om de belangen van alle bewoners uit de wijk te behartigen, ook al is het bestuur zelf daar vaak niet helemaal een afspiegeling van. Een ander succes waar Thomas trots op is, is het Koninginnedagfeest. Deze naoorlogse traditie, in de jaren zeventig uit beeld geraakt, is de afgelopen vijftien jaar opnieuw tot grote bloei gekomen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Het aftreden van de drie bestuursleden zal ongeveer samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke issues voor onze wijk: het parkeerbeleid en de herbezinning van de gemeente op de betrokkenheid van de burger bij het beleid en de leefomgeving. Thomas hoopt op verhitte debatten. En hij hoopt op goede opvolgers in het bestuur: nieuwsgierige mensen met een brede belangstelling, die goed in een team kunnen functioneren, en beschikken over een warm gevoel voor onze wijk. Ja, een trotse voorzitter treedt af, maar nee, hij is ervan overtuigd dat zonder hem de wijk niet in de kou zal komen te staan. <

Ringweg Oost

door Frans Hoek

Is 7 jaar 'tegen-denken' voor niets geweest?

Op 20 november was er weer een sessie van AggloLAB071. Deze sessie ging over kansrijke pakketten verkeersmaatregelen. Alle ooit als niet aanvaardbaar gehonoreerde oplossingsrichtingen van de Ringweg Oost deden weer helemaal mee!



Alleen de tunnels onder de Sumatrastraat en onder het kanaal naar de Leiderdorpse Zijldijk waren definitief uit zicht verdwenen. Daarvoor zijn echt helemaal geen handen meer op elkaar te krijgen.

Een van de mogelijke oplossingen is het plan van de, naar eigen zeggen, onafhankelijke architect Syb van Breda. Hij pakt gewoon de RWO, maar dan met een brug van industriegebied de Waard naar de Zijldijk. Zie www.route071.nl. Kwalijker voor onze wijk is, dat hij ook een lans breekt voor het doortrekken van de N11 naar de Kanaalweg. Deze zou ter hoogte van het Kanaalpark over het Kanaal moeten komen en met een rotonde aansluiten op de Kanaalweg. Er hoeft alleen maar één groot kantoorgebouw gesloopt te worden.

Andere oplossingen gaan ook uit van een brug in het verlengde van de Kanaalweg en het doortrekken van de N11. De nieuwe eufemistische naam is nu 'Waardboulevard'. Voor ons is het gewoon de RWO. Voor mij schokkend is ook dat de Bruggravenlaan opduikt onder de naam 'Burggravenboulevard' Kennelijk voorziet men zo veel sluipverkeer dat die weg veel drukker gaat worden.

Een oplossing die wij hebben aangedragen is de A4. In de tunnelbak komen per richting 4 banen te liggen, waarvan er 1 ongebruikt blijft. Er kan heel eenvoudig 1 baan per richting voor lokaal verkeer ingezet worden.

Punt is, dat zowel het doortrekken van de N11 als het doorsteken naar de Zijldijk door de respectievelijke gemeenteraden in het verleden tot No Go area is verklaard. Kennelijk worden er met de komende verkiezingen verschuivingen in standpunten verwacht. Wij, van de samenwerkende organisaties langs de RWO, verzoeken alle bewoners eens contact op te nemen met de lijsttrekkers van hun politieke partij met de vraag waarom van die standpunten lijkt te worden afgeweken.

Beter nieuws kwam op 25 november van een bijeenkomst over het Lammenschansplein. Dat plein wordt in het kader van de Rijnlandroute herontwikkeld. De Europaweg wordt 2 x 2 banen. De Lammebrug wordt vervangen, nu 2 meter hoger en met 4 rijbanen richting Voorshoten en 2 richting A4. De Trekvluitbrug wordt ook vervangen en komt 0,5 meter hoger te liggen en kan niet meer open. Ook deze brug krijgt 6 rijstroken. De inspraak is komend voorjaar. <

Wie doet mee aan een nieuwe fase voor de wijkvereniging?

Bestuursleden gezocht!



De wijkvereniging bestaat in 2014 precies twintig jaar. In al die tijd heeft zij een goede reputatie opgebouwd op het gebied van activiteiten en belangenbehartiging en een groeiend aantal leden (inmiddels meer dan duizend). Dat is dankzij de tientallen vrijwilligers en een enthousiast bestuur.

Om de zoveel jaren vernieuwt het bestuur. Dat houdt iedereen fris en alert. Tijdens de jaarvergadering in de maand maart 2014 zullen drie bestuursleden aftreden:

- **voorzitter** Thomas van Duin,
- **interim-secretaris** Rob Beurse,
- **bestuurslid** Frans Hoek (webmaster, coördinator Kunst over de vloer, documentalist Joods weeshuis).

Daarom zoekt de wijkvereniging belangstellende wijkgenoten voor het interessante en veelzijdige bestuurswerk. Voelt u zich prettig in en betrokken bij de wijk? Heeft u een brede belangstelling? Gaan de belangen van wijk en bewoners u aan het hart? Bent u een teamspeler met veel waardering voor vrijwilligers? Neem dan gerust contact op met voorzitter Thomas van Duin: voorzitter@profburgwijk.nl <

Wijnhandel - Slijterij

Drankenhandel Leiden
Zeemanlaan 22-B 2313SZ 071-2400285

Bierwinkel - Kadoshop

In onze ruim opgezette winkel aan de Zeemanlaan vindt u een keur aan producten op het gebied van:

- ✓ Wijn
- ✓ Speciaalbier
- ✓ Gedistilleerd

Ook voor uw feest en/of partij kunt u bij ons terecht!
Statafels / Partytenten / Glaswerk / Biertaps etc.

De winkel is geopend op:
Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur
Zaterdag van 08.30-17.30 uur

Kom langs in onze winkel voor meer informatie of kijk op:
www.drankenhandelleiden.nl
www.speciaalbierpakket.nl

info@fysiotherapievandersalm.nl
www.fysiotherapieleiden.nl
T 071-512 47 88

GROEPSPRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE
VAN DER Salm

'Uw bewegen is onze zorg'

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden
Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

advocaat in de buurt?

MR. A. HOEKSTRA-WAGEMANS
ADVOCAAT

MEIJERSKADE 13
2313 EG LEIDEN
TEL: 071 - 514 77 41
FAX: 071 - 514 86 95
MR.HOEKSTRA@HETNET.NL
WWW.MEESTERHOEKSTRA.NL

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

Ron Joop van der Hoeven
Kwik Timmer- en onderhoudswerk

www.ronkwik.nl 06 24 20 54 07
J. van der Hoeven 06 54 74 88 81

door Regine Scholten

De Blauwe Zone is inmiddels een saai en beetje sleets dossier geworden. De blauwe banden langs de straten zien er na bijna twee jaar wat pips en bleek uit. Maar de wijkvereniging houdt vol. 19 maart 2014 staat met rode letters in de agenda. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk komt er daarna een totaaloplossing voor de parkeerproblematiek in onze wijk. Tot die tijd wordt 'de proef' ongewijzigd voortgezet en is in de Blauwe Zone een parkeeronthefing nodig.



Parkeeronthefing Blauwe Zone 2014

Bewoners van de Blauwe Zone hebben als het goed is een brief van de gemeente ontvangen voor de aanvraag van een nieuwe parkeeronthefing voor heel 2014. De vorige ontheffing loopt eind dit jaar af.

Kosten: EUR 23,48 per auto. Een intrigerend bedrag. Bij aanvang van de proef met de Blauwe Zone kostte de ontheffing EUR 30,00 per auto. Die ontheffing gold voor 2012 en 2013, dus gemiddeld EUR 15,00 per jaar. Nu is het EUR 23,48 per auto voor alleen 2014. Toch weer extra kosten dus.

Het bedrag dat moet worden

betaald voor een parkeeronthefing in de Blauwe Zone is een legesbedrag. Leges zijn kostendekkende vergoedingen voor administratieve handelingen van de overheid, zoals de afgifte van een ontheffing.

Nieuwe bewoners

Ook nieuwe bewoners die halverwege 2013 in de Blauwe Zone kwamen wonen, moesten € 30,- betalen om tot einde dit jaar te kunnen parkeren. Dat geldt ook voor wie in de loop van 2014 naar

de Blauwe Zone verhuist: de ontheffing kost dan € 23,48, ook als deze dan nog slechts enkele maanden zal gelden.

Stel dat de politiek halverwege 2014 maatregelen treft, bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren. Dan vindt geen gedeeltelijke restitutie van de betaalde leges plaats, omdat het een vergoeding is voor een administratieve handeling (afgifte ontheffing Blauwe Zone) die de gemeente inmiddels heeft verricht. <



Tabletles voor senioren bij Libertas Leiden

Tablets zijn zeer gebruiksvriendelijke handcomputers, bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar zeker ook voor senioren. Met een zachte tik op of een veeg over het scherm gaat de wereld voor je open. Denk eens aan het onderhouden van sociale contacten, het maken van foto's, het spelen van spelletjes en internetten. Met het gebruik van apps op de tablet is nog veel meer mogelijk. Een app is een programmaatje dat – met een tik op het scherm – geeft wat je zoekt, zoals het nieuws, weerbericht of uitzending gemist. Ook de zorg gebruikt steeds vaker de

tablet voor zorg op afstand. Denk aan contact met verpleegkundigen, arts of apotheek. Voor senioren die willen leren omgaan met de tablet start Libertas op de dinsdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur met:

Tablet Workshops voor 60+ beginners

De lessen worden gegeven door Sietske Smit (vrijwilliger).
Locatie: servicecentrum Herenstraat 61.
Kosten: € 15,- voor 4 lessen van 1,5 u.
Aanmelden: dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00 en 11:30 uur.
Telefoon 071-5120483 of e-mail s.pracht@libertasleiden.nl <



Verhuisplannen of toch verbouwen?

U wilt weten wat de verbouwing gaat kosten? Wij adviseren u graag, ook omtrent de bouwkundige staat van de aan te kopen woning.

www.maatwerk-leiden.nl

Menno de Jong 06-29 50 25 70

Pieter Versnel 06-55 86 37 20



Iets goed doen kost minder dan het overdoen.



door Monica Wigman

Nieuw in de **wijk**

Sinds de zomer woont de familie Schuiling: Dimitri (43), Leontien (37), Raoul (8), Julia (6), Pepijn (2) en de katten Stippel en Truffel op Cobetstraat nr 2. In zijn vroege jeugd woonde Dimitri in Leiderdorp en Oegstgeest. Via de VS kwam hij terecht in Groningen waar hij verder opgroeide en studeerde. De wieg van Leontien stond in Dordrecht.

'Voor het eerst in ons leven zijn we niet meer op zoek.'



het goed wonen is in de professorenwijk.' Ze kochten het huis van de familie Heezen die er 26 jaar heeft gewoond.

Nadat de kinderen uit huis waren vertrokken, besloot het echtpaar Heezen samen met hun overburen op de hoek van de Kernstraat (die daar ook al 26 jaar woonden en inmiddels goede vrienden) hun beider huizen te koop te zetten en samen een boerderij te kopen in Noord Holland. Bij hun afscheidsfeest voor de buurt, werden Dimitri en Leontien en ook de kopers van het huis aan de overkant uitgenodigd. 'Dat vind ik zo tekenend voor deze buurt,' zegt Dimitri, 'zo vriendelijk. Het was de ideale manier om onze nieuwe burens te leren kennen.' Leontien: 'We vinden ook echt dat we alleen maar leuke burens hebben.'

Na de middelbare school ging ze een jaar naar de VS om vervolgens in Amsterdam te gaan studeren. Ze onderbrak haar studie om een jaar door Australië te trekken. Na haar terugkomst ontmoetten ze elkaar op een feestje.

Na een paar jaar werd Raoul geboren. Na zijn geboorte zochten ze een woning dichterbij Den Haag waar Leontien inmiddels werkte. Ze streken neer in Leiderdorp, maar het was duidelijk dat dit tijdelijk zou zijn. Funda bleef een van de meest bezochte sites. Ze bleven dromen over het 'echte' huis, het huis dat paste bij hun beeld van waar hun kinderen zouden moeten opgroeien. Toen het derde kind zich aandeede, ondernamen ze actie.

'Telkens als we hier langs reden, kregen we een goed gevoel en we hoorden dat

dak. Het duurde even voordat ze kon thuisbrengen dat het peren waren uit de perenboom van de buurman...'

'Eigenlijk is dit nog beter dan buiten wonen. Ik heb altijd gezegd dat ik rustiger wilde wonen, de randstad uit. Maar toen ik hier een van de eerste avonden met Pepijn de stad in fietste om pizza's te halen, kon ik de grijns niet van mijn gezicht halen. Wat heerlijk om weer in de stad te wonen. Vooral in zo'n prettige stad als Leiden.' Leontien: 'Dat je even op de fiets stapt en naar de Hortus kan, de markt of het museum van volkenkunde. Dat doe je zo veel makkelijker vanaf hier.'

Als het aan Dimitri en Leontien ligt, gaan ze hier niet meer weg. 'Het zegt genoeg dat ik sinds we hier wonen niet meer op Funda heb gekeken,' zegt Dimitri, 'Voor het eerst heb ik niet meer het idee dat ik op doortocht ben.' <

Het Zingend Hart zoekt zangers

Wil jij wel in een koor zingen, maar niet op de achtergrond blijven? Dan is kamerkoor Het Zingend Hart wat voor jou!

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een bas en projectzangers voor ons jubileumjaar 2014

Repetities: woensdagavond, Vredeskerk
Mail: info@hetzingendhart.nl
Bel: 06 515 20 829
Surf: www.hetzingendhart.nl

Kdans

DANS VANAF 4 JAAR
T/M VOLWASSENEN

De leukste dansschool van Leiden!

(in jouw eigen wijk)

*Dans vanaf 4 jaar t/m volwassenen

*Breakdance voor jongens

*Het hele jaar door kan men een gratis proefles doen

*Voordeliger dan andere dans- en balletscholen uit de regio

*Voor meer info: www.k-dans.net

Dinsdag

15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.15 uur

Kleuters (jongens en meisjes uit groep 1/2)
Groep 3/4 (en 5)

Donderdag

15.30-16.15 uur
16.15-17.15 uur
17.15-18.15 uur
18.15-19.15 uur
19.15-20.15 uur
20.30-21.30 uur

Kleuters (jongens en meisjes uit groep 1/2)
Groep 3/4
Groep 5/6/7
t/m 15 jaar (vanaf groep 8)
t/m 20 jaar
Volwassenen

Vrijdag

15.30-16.30 uur

Breakdance (jongens vanaf groep 3)

In de gymzaal van de Lorentzschool

(Van Vollenhovekade 17)



www.k-dans.net



KdansLeidenZoeterwoude

Bouwplan Oppenheimstraat 2e fase ingediend

door Eddie Lamberts

De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan aan de Oppenheimstraat 2e fase is op 23 oktober jl. formeel ingediend. Hiermee is de eerste stap gezet in de vergunningsprocedure. Uit de stukken blijkt dat het bouwplan op meer punten van het bestemmingsplan afwijkt dan eerder door de gemeente is aangegeven.

In de bespreking van het Uitvoeringsbesluit van het project Oppenheimstraat 2e fase in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 23 mei jl. is door de verantwoordelijke wethouder aangegeven dat "het bestemmingsplan dit project toestaat". Het totale bouwplan zal ontwikkeld worden binnen de kaders van het recent vastgestelde bestemmingsplan Zuidelijke Schil.

Het wordt steeds duidelijker dat het bouwplan bij lange na niet binnen de kaders van het bestemmingsplan past. Het was al bekend dat de parkeerplaatsen en de zogenoemde Kiss & Ride-strook in strijd zijn met het bestemmingsplan. Uit de ingediende stukken blijkt nu ook dat de toegestane goothoogte van zes meter en het toegestane bebouwingspercentage van 50% wordt overschreden. Verder wordt het bestratingspercentage van maximaal 30% overschreden door de aanleg van een toegangspad naar de parkeerplaatsen.

De wijkvereniging heeft op 10 oktober een brief gestuurd aan Raadscommissie Onderwijs & Samenleving en de wethouders over de bouwplannen. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van de buurtbijeenkomst die door de wijkvereniging is georganiseerd voor bewoners uit de straten rond de Oppenheimstraat. Aanleiding hiertoe was de bezorgdheid van veel van deze bewoners over de bouwplannen. Tijdens deze bijeenkomst is een buurtcommissie ingesteld. Deze commissie beïnvloedt inmiddels heel actief de plannen met als doel de

verwachte overlast te verminderen. Het belangrijkste bezwaar van de omwonenden is de compactheid van het plan en de vele verschillende functies die in het nieuwe pand worden gehuisvest. Hierdoor zal de verkeersdruk van de al overbelaste straten nog verder toenemen met alle veiligheidsrisico's van dien. Verder vrezen de omwonenden voor nog meer parkeeroverlast van zowel auto's als fietsen en aantasting van het groen in de straat.

alternatieven te onderzoeken, voordat onomkeerbare stappen worden gezet en er straks een onhoudbare situatie ontstaat rond de Oppenheimstraat.

In de reactie van de gemeente op de brief is aangegeven dat een alternatieve locatie voor de gymzaal niet wenselijk of mogelijk is. Ten aanzien van de overbelaste verkeerssituatie in de Oppenheimstraat durft de gemeente zelfs te beweren dat het aanleggen

Bouwplan past bij lange na niet binnen de kaders van het bestemmingsplan

De wijkvereniging is van mening dat het ambitieniveau van de gemeente (te) hoog is en pleit voor een minder compact bouwplan. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld één of twee functies op andere locaties te huisvesten. Vooral voor de gymzaal zijn alternatieve locaties denkbaar, zoals de ruimte gelegen naast de Lorentzschool. Een andere mogelijkheid is de locatie van de huidige gymzaal aan de Lammenschansweg bij de Lorentzhof. Voorts is het de vraag of het creëren van BSO-opvang nog wel van deze tijd is, gezien de teruglopende vraag naar opvang.

In brief van de wijkvereniging van 10 oktober jl. wordt het gemeentebestuur en de raad dringend verzocht om

van een Kiss & Ride-strook de verkeersdoorstroming zal verbeteren. Zowel de complete brief van de wijkvereniging als de reactie van de gemeente kunt u lezen op onze site: www.profburgwijk.nl.

De volgende stap in de vergunningsprocedure is de publicatie van het ontwerpbesluit. Dit zal naar verwachting medio december plaatsvinden. In dit besluit zal het gemeentebestuur aangeven dat zij voornemens is om de omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen te verlenen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het plan indienen. <

Gratis proefles 1		<p>€ 8,- per les <i>Deelnemer per seizoen (± 20 lessen)</i></p> <p>TACOYO IS BIJZONDER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tacoyo verbetert uw houding, figuur en souplesse. • De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training. • U traint in een ontspannen, niet prestatiegedruchte sfeer. • U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau. • Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw. • wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten. • Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend. • Iedere les gebruikt inspirerende muziek. • Tacoyo gebruikt geen apparaten.
Gratis proefles 2		
Gratis proefles 3		
Ter waarde van € 24,-*	<p>TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek</p> <p>Iedere maandagavond in Leiden</p> <p>Van Vollenhovekade 17, gymzaal Lorentzschool</p>	<p>Informatie en opgeven voor een proefles:</p> <p>Tacoyo Trainer Viktor Verwoerd (m) 06-41549731 (e) v.verwoerd@tacoyo.nl</p> <p><small>*Alleen voor nieuwe cursisten en niet in combinatie met andere acties.</small></p>

www.tacoyo.nl



Foto: F. Karin Bleij

K'dans verovert de wijk

door Nynke Smits

Onze afspraak ging bijna niet door. Karin Pleij, eigenares van de Zoeterwoudse jazzdansschool K'dans, was met haar gezin geveld door een virusje. Dus toen ik de volgende dag toch het rustige wijkje in Zoeterwoude binnenreed, was ik aangenaam verrast, want een blozende, dynamische jonge vrouw deed de deur voor mij open. Vanaf dat moment werd ik opgetild en meegezogen in een wervelend enthousiasme: Karin Pleij is deze zomer naar onze wijk gekomen en wanneer ik na een uurtje haar huis weer verlaat, is dat met Sister-Act-visioenen van een wijk die weldra zal swingen.

Na tien jaar Zoeterwoude – geen kind meer dat niet danst bij K'dans – besloot Karin, om de vleugels uit te slaan en

uitbreiding te zoeken in Leiden, de stad waar ze één ochtend per week op een basisschool voor de klas staat. Ooit was ze fulltime juf, maar de passie voor dans nam bezit van haar leven. En nu groeit Karin uit haar dorp. Via flyers en contacten met de buitenschoolse opvang rekruteerde zij uit onze wijk in no time acht groepen. Op de dinsdag en donderdagmiddag bijvoorbeeld jazzt de jeugd – van Kasteel-kleuters tot pubers – in de gymzaal van de Lorentzschool, waar op de donderdagavond ook de volwassenen uit hun dak kunnen gaan. De meeste lessen geeft Karin zelf, maar haar twee rechterhanden zijn Amanda en Ilona, terwijl Tim de stoere jongens breakdance leert op vrijdagmiddag.

Mega passie
Wat Karin drijft is duidelijk: een mega passie om liefst de hele wereld te laten dansen, te laten genieten van muziek en bewegen. Haar dansschool moet de

leukste van Leiden zijn. Plezier, daar gaat het om. En dat wil niet zeggen dat ze niet gaat voor kwaliteit. Met haar vijf Zoeterwoudse selectiegroepen neemt ze deel aan de Nederlandse Kampioenschappen jazzdansen. Daar komt training, ambitie en precisie bij kijken. Maar voor de meeste kinderen en volwassenen zijn genieten van muziek en bewegen de voornaamste doelen. Aan het eind van het schooljaar mondt al dat wervelen uit in een grote eindshow, waarin alle groepen optreden, elk op een andere choreografie van Karins' hand.

Ook zo'n zin in dansen gekregen? Dan kun je bij Karin terecht. Wil je alles weten van K'dans? Kijk dan op www.K-dans.net.

BMS
Netwerk Notarissen

Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

> Alle rechtsgebieden

> Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten

> Gratis abonnement op onze elektronische nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl

drive4all VERKEERSOPLEIDINGEN

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in een prettige sfeer en op ontspannen wijze leren autorijden in je eigen tempo volgens de nieuwste lesmethoden.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

Kijk op www.drive4all.nl of bel 06-22682485 voor meer informatie.

Loek Groenewegen, Kanaalweg 37



ErfenisSupport

Praktische hulp en deskundig (fiscaal) juridisch advies bij erfenissen. Estate planning.



Mr. Wencke van Dijk
Cobetstraat 50, 2313 KD, Leiden
Postbus 1074, 2302 BB, Leiden
Mobiel: 06-20404929
E-mail: info@erfenissupport.nl
Website: www.erfenissupport.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs.



MOOIE UITVAART

Een Mooie Uitvaart...

...past bij de levensstijl van de overledene
...biedt troost en steun aan hen die achterblijven

Complete uitvaartbegeleiding

Ook voor vrijblijvende informatie



Warme groet,
Angelique

Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |
06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com |
www.mooieuitvaart.com

Leyden Exclusive Taxi

Uw auto met chauffeur ook per uur te huur

Schiphol of Rotterdam The Hague airport
vanuit Leiden

Per enkele reis €50,-
Retour €90,-

071-2602222

Voor tariefberekeningen:
www.leydenexclusivetaxi.nl

Pedicure Letta

Pedicurebehandeling
Voetmassage



Letta van Noort • Zeemanlaan 19 • 2313 SV Leiden • 071-5120157

TEEUWEN VERZEKERINGEN

HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE

WWW.TEEUWENVERZEKERINGEN.NL

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

door Caroline Piet

Fotograaf Rob Beurse:



"Ik breng de wijk in beeld door de ogen van de wijkbewoners"

Rob Beurse is niet alleen de hoofdredacteur van de wijkkrant, hij heeft nog vele andere talenten. Een ervan is fotografie. En als fotograaf heeft hij in het bijzonder oog voor de prachtige en bijzondere plekjes in de Professoren- en Burgemeesterswijk. In zijn redactionele stukjes klinkt dat ook altijd door. Daarnaast is Rob een 'mensenmens'. En een en een is twee. Zo kwam hij op idee om inwoners uit de wijk te vereeuwigen op hun favoriete plek in de wijk.

Rob vertelt: "Ik breng de wijk in beeld door de ogen van de wijkbewoners. Ik leef me daarbij in de mensen in die zich aanmelden en probeer de door hen gekozen plek te laten zien door hun ogen. Het is mijn streven om in elk nummer minimaal één pagina te vullen met 'De favoriete plek in de wijk'. Als ik terugkijk valt het

mij op dat het veel 'groene' foto's zijn. We hebben dan ook een prachtige, groene wijk. Maar gelukkig zijn er ook mensen die de voorkeur geven aan heel levendige plekken met een straat waar veel te beleven is."

Mensen

Over de vraag wat hij het liefste fotografeert hoeft Rob niet lang na te denken. Mensen! "Ik hou van mensen, ben een mensenmens. Het liefst maak ik portretten en familiefoto's. Bij Pico Communicatie, waar ik werk als communicatieadviseur heb ik een kleine studio ingericht. Daar ben ik van alle gemakken voorzien. Maar ik ga ook vaak naar mensen toe. Wat oudere mensen fotografeer ik graag in hun eigen vertrouwde omgeving. Ze zijn daar het meest op hun gemak en dus zichzelf. En het is direct een mooie herinnering aan 'thuis' voor kinderen en kleinkinderen. Naast portretten voor particulieren fotografeer ik natuurlijk ook voor bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld mensen in hun werksituatie en evenementen."

Wensen

Op de vraag of hij nog wensen heeft voor de volgende nummers antwoordt Rob dat hij nog wel graag wat meer 'favoriete plekken in de wijk' zou willen fotograferen. Locaties waaraan je direct ziet wat onze prachtige Professoren- en Burgemeesterswijk te bieden heeft. "Ik denk dan aan speciale plekken zoals de kerken, de sportvelden of een bepaalde kinderspeelplaats."

Voor de volgende wijkvergadering in april zou Rob graag nog een aantal foto's met mensen uit de wijk willen maken. "Dan kan ik daar tijdens de Algemene Ledenvergadering in april een kleine tentoonstelling van maken."

Dus, beste mensen, bedenk wat jouw favoriete plek in de wijk is en laat je op professionele wijze op je favoriete plek vereeuwigen. <

Het was een komen en gaan van bouwvakkers met materialen, maar eind september opende Hospice Issoria eindelijk de deuren van haar nieuwe onderkomen. Het statige pand op de hoek van de Fruinlaan en Burggravenlaan heeft een ware metamorfose ondergaan. Tijd om een kijkje te gaan nemen en te ontdekken wat de nieuwe bestemming van het pand inhoudt.

Wanneer je over het pad met knerpende kiezels de tuin in loopt, ervaar je al dat dit een bijzondere plek is. Een rijtje geparkeerde fietsen verraadt bedrijvigheid, maar er heerst vooral rust. Het lijkt zelfs alsof de auto's op de Bruggravenlaan een beetje rustiger rijden.

Hospice Issoria is een woonhuis voor terminaalzieke mensen. Doelstelling van Issoria is de best passende zorg te bieden aan mensen in de laatste levensfase. In een optimale sfeer en een huiselijke omgeving. Het hospice

Hospice Issoria

Metamofose aan de Burggravenlaan

is niet nieuw. Het heeft de afgelopen tien jaar gefunctioneerd in een pand aan de Plantage. Dit was echter te klein, er was geen ruimte voor moderne sanitaire voorzieningen en een ruime huiskamer ontbrak. In het nieuwe pand zijn zeven gastenkamers met eigen sanitair gerealiseerd, één logeerkamer, een uitgebreide keuken, en een huiskamer annex bibliotheek. Ook zijn er kantoorruimtes van waaruit Issoria palliatieve zorg en rouwondersteuning biedt bij mensen thuis.

Jacinta van Hartevelde is mede-oprichtster van Issoria en vertelt over de geschiedenis van het hospice. Jacinta, verpleegkundige van oorsprong, werkte als onderzoekster bij het VU-ziekenhuis, maar miste het contact met patiënten.

Ze besloot een hospice op te richten dat zorg zou gaan bieden aan mensen in de terminale fase van hun ziekte. "Tijdens mijn werk als verpleegster heb ik de palliatieve zorg altijd heel bijzonder gevonden. Mensen die dood gaan kijken door je heen. Je kan niets verbloemen en alle franje verdwijnt. Dat maakt het bieden van stervensbegeleiding, en het verzorgen van iemand die gaat sterven zo intensief en leerzaam."

"Er was wel een lange adem voor nodig om het voor elkaar te krijgen", vertelt Jacinta. Het was moeilijk een goed pand te vinden, en ook de financiering was een probleem. Uiteindelijk heeft het zeven jaar geduurd voordat het hospice er was. "Eigenlijk wilden we de hoop al bijna opgeven. Maar toen zagen mijn man en ik

tijdens een wandeling in de duinen voor het eerst de Issoria-vlinder. We hadden de naam Issoria gekozen omdat de vlinder in veel culturen een symbool is voor wederopstanding. Een vlinder die uit zijn cocon kruipt en naar het licht opstijgt wordt gezien als verbeelding van het sterven van de mens. Voor ons was het zien van de Issoria een teken om door te zetten. En dat hebben we gedaan. Samen met een groep betrokken vrijwilligers, waarvan een deel nog steeds actief is bij het Hospice."

Het plan vond uiteindelijk onderdak bij het pand aan de Plantage dat eigendom was van een Stichting van Leidse paters, Verbum Dei. Daar heeft het tien jaar gezeten, en nu is dan na een aantal maanden verbouwen de verhuizing naar

de Burggravenlaan een feit.

Het pand aan de Burggravenlaan heeft al verscheidene bestemmingen gehad. Het gebouw wordt in 1924 gebouwd als woonhuis voor het gezin van Jacques Guillaume Jean Verheij van Wijk, directeur van de wolfabriek Van Wijk & Co, gevestigd aan de Hogewoerd. De Burggravenlaan is dan nog grotendeels onbebouwd en wordt een aantal jaren later in een advertentie omschreven als 'Buiten wonen en toch in de stad'. In het huis worden elf kinderen geboren en zijn tweede vrouw sticht er in de jaren zestig de peuterspeelzaal Kruieltje, voor die tijd een noviteit.

Na het overlijden van de heer en mevrouw Verheij van Wijk in de jaren zeventig wordt het pand verkocht aan

een assurantiekantoor en in 1986 vestigt de Protestants Christelijke Schoolvereniging zich er. Deze vereniging doet er de administratie voor dertien basisscholen en vier middelbare scholen in de regio. Op het moment dat Issoria het pand koopt is het duidelijk dat het jarenlang als kantoor is gebruikt. Er moet dan ook veel gebeuren voordat het als hospice in gebruik kan worden genomen. Het hele pand wordt 'gestript' en waar mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Dat is bij binnenkomst meteen voelbaar. In de grote hal, met visgraat parket, loopt een statige houten trap naar boven. Het tapijt op de trap en het linoleum in de lift ruiken nog nieuw, maar de uitstraling van het huis verwijst naar vroeger, naar boenwas, naar rennende kindervoetjes

en dienstmeisjes met gesteven schorten voor.

Er zullen in het hospice rond de vijftig gasten verblijven per jaar. Aan deze gasten wordt 24 uur per dag, zeven dagen in de week zorg geboden. In het hospice werken ongeveer zestig vrijwilligers in de zorg en er zijn nog zo'n vijftig vrijwilligers met meer indirecte taken als het verzorgen van de tuin en het uitgeven van een magazine. Ook is er een team van verpleegkundigen werkzaam. Gasten houden hun eigen huisarts. Als deze te ver weg woont neemt een huisarts in de buurt van het hospice de zorg over. En er zijn 'rouwondersteuners' die naasten na het overlijden kunnen ondersteunen bij de rouwverwerking. Ook mensen die een dierbare verloren hebben die niet in Issoria is overleden kunnen hier een beroep op doen. Drie coördinatoren, waar Jacinta er één van is, sturen de organisatie aan.

Het hospice ontwikkelde zich ook tot een expertisecentrum over sterven en rouw. Zo heeft Jacinta de ervaring die ze de afgelopen jaren heeft opgebouwd in 2012 vastgelegd in een boek 'Leven in het zicht van de dood'. "Als je hoort dat jezelf of een dierbare gaat sterven, dan staat je wereld op zijn kop", licht Jacinta toe. "Er komt zoveel op je af. Verdriet, woede, wanhoop. Hoe ga je om met het verlies, hoe geef je betekenis aan de tijd die je nog rest? Mensen die sterven, spreken vaak in beeldtaal. Ze hebben het bijvoorbeeld over 'op reis gaan'. Dit kan voor naasten heel verwarrend zijn. Wat moet je doen als je moeder vraagt of haar koffer klaarstaat terwijl ze nauwelijks nog kan lopen? Dan is het goed om te weten dat dit soort figuurlijke uitspraken juist veel voorkomen en dus 'normaal' zijn. En als je met die kennis luistert is de boodschap beter te begrijpen."

Als dochter van de drogist aan de Zeemanlaan is de wijk bekend terrein voor Jacinta. "Ik ben heel blij met deze plek", zegt ze. "Het ligt centraal en toch rustig. En ondanks alle bouwactiviteiten, hebben we van de burens nauwelijks een wanklank gehoord." Komende tijd wil het hospice bezien op welke manier er met de wijk verbanden kunnen worden gelegd. Een gastles op het Gym of het Bona, het creëren van maatschappelijke stages voor scholieren uit de wijk? In ieder geval geen getimmer en gesleep met bouwmaterialen meer. De rust is weergekeerd. <



Foto: Franshoek Fotografie

Kerstverhaal

door Riekje Renes

De Kerstengel



Foto: RobBeunse Fotografie

“Mam, is er bij jou ook een engel in de kamer gekomen?”
“Wat bedoel je schat, een engel, waarom?”
“Om te vertellen dat je een kindje kreeg.

Hoe wist je het anders?”

Marja houdt beschermend haar handen voor haar bollende buik, als Mieke haar zesjarig dochttertje op haar schoot wil klimmen.

“Voorzichtig voor het kindje, lieverd. Dat ik een kindje krijg, kon ik aan mijn buik voelen.”

“De juf heeft van morgen op school verteld dat Gabi-jet met grote vleugels in veel licht bij Maria kwam. Heb jij wel eens een engel gezien?”

Marja glimlacht en strijkt over haar blonde piekhaartjes.

“Dat is een heel oud verhaal, Mieke. Nee, zo’n engel zie je tegenwoordig niet meer.”

“Wel zonder vleugels? Is die Gabi-jet ‘ze kwijtgeraakt?”

“Gabriel is zijn naam.”

“Oh ja, dat zei de juf. Is de buurvrouw vroeger een engel geweest?”

“Hoe kom je daar nu bij?”

“Je noemt haar vaak een engel als ze op mij gepast heeft.”

“Engelen waren in oude verhalen vaak helpers. Daarom noemen we mensen die helpen soms een engel.”

“Bestaan ze helemaal niet meer?”

“Dat weet ik niet, lieverd.”

Marja zucht en beseft dat de kerstdagen in aantocht zijn. De juf op school is al met de verhalen begonnen. Wat kan ze in haar omstandigheden ervan maken? Voor Mieke moet het toch feestelijk worden.

“Maria was heel blij. Ze werd de moeder van het kerstkindje. Wordt ons kindje ook met Kerst geboren?”

“Dat zou kunnen, maar misschien ook ervoor of erna, het moet nog wat groeien. Ga maar spelen, mama wil even rusten.”

Als Marja met gesloten ogen op de bank ligt, speelt het kerstverhaal door haar hoofd. Maria had het ook niet gemakkelijk. Ze dreigde net als zij een ongehuwde moeder te worden. In die tijd heel wat erger dan nu. Gelukkig ontfermde Jozef zich over haar. Dan die reis van Nazareth naar Bethlehem door het onherbergzame bergland van Juda op de rug van een ezeltje. Een bevalling in een stal met een os en ezel als getuigen. Gelukkig zal zij in een ziekenhuis bevallen. Dat heeft de verloskundige geregeld. Maar hoe moet het daarna? Met de ware Jozef heeft ze geen geluk. Twee kinderen moet ze vaderloos

opvoeden. Twee vaders zijn uit haar leven verdwenen.

Joost, de vader van Mieke, was de liefde van haar leven. Ze vielen voor elkaar in hun studietijd. Hij geneeskunde, zij Nederlands. Na zijn artsexamen wilde hij een wereldreis maken langs medische hulpdiensten in derde wereldlanden. Haar eindschrijft was nog niet klaar. Ze zou zich na haar doctoraal bij hem voegen. Ze had al een opdracht van een tijdschrift voor een verslaggeving. Mieke was het gevolg van hun onstuimige maar onzorgvuldige afscheidsnacht. Ze heeft het hem nooit kunnen vertellen. Haar brieven naar het eerste adres kwamen onbestelbaar terug. Alle contactmogelijkheden liepen dood. Ze schreef naar alle bekende medische hulporganisaties, maar bij geen was een Joost Verdonk bekend. Met freelance opdrachten, vertaal- en correctiewerk hield ze Mieke en zichzelf in leven. Ze kon veel thuiswerken en ze had een schat van een buurvrouw.

Een jaar geleden ontmoette ze David op de redactievergadering. Hij zwierf over de wereld als fotograaf. Hij had een reportage over medische posten in crisesgebieden gemaakt. Heeft hij soms ergens een Nederlander Joost Verdonk ontmoet? Ze vertelt haar verhaal. Het klikt tussen hen. David wil een vader voor Mieke worden maar ook een kind van zichzelf hebben. Hij heeft wel geweten dat ze dat onder haar hart draagt. Overgelukkig gaat hij op reis. Om sneller bij een grote luchthaven te komen stapt hij in een krakkemikkig privévliegtuigje, dat neerstort. Zo blijft ze alleenstaand moeder, eerdaags met twee kinderen.

Het zijn de donkere dagen voor Kerstmis. Marja ziet alles somber in. Het voelt niet goed in haar buik. Ze kan amper voor Mieke zorgen. Een kerstsfeer in huis te brengen, brengt ze helemaal niet op. Gelukkig is het feestelijk op school. Mieke brengt steeds knutselwerkjes mee die een plaats in de kamer krijgen. Op de laatste dag voor de vakantie zelfs een klein kerstboompje.

“Mooi hè mam? Ik mocht hem hebben van de juf. De kerstengel komt hem versieren, zei ze.”

De buurvrouw die Mieke de laatste week brengt en haalt, schrikt van Marja’s van pijn verwrongen asgriuw gezicht. Ze belt de verloskundige die haar direct naar het ziekenhuis stuurt. Als Marja na een keizersnee op de intensive care haar ogen opent, ziet ze een vaag vertrouwd mannengezicht over haar heen gebogen staan.

“Joost?”, mompelt ze. “Ja, ben je wakker?” Die stem is een echo uit een ver verleden,

ze moet nog dromen in haar niet uitgewerkte narcose, haar ogen vallen weer dicht.

“Ja, eindelijk heb ik je gevonden, slaap maar lekker door.”

Naast haar bed zittend, haar handen omklemd overdenkt Joost zijn zoektocht vol miscommunicatie. Door motorpech in de jungle kwam hij nooit op de eerste post aan. Marja’s brieven bereikten hem niet. In de rimboe leek alleen de tamtam te werken. Telefoonlijnen waren steeds gestoord. Eindelijk had hij contact met hun oude studentenflat. Ze was vertrokken, adres onbekend. Zijn reactie was dat ze dus niets meer van hem wilde weten. Nog voelt hij de wanhoop van toen. Hij bleef daardoor jaren langer dan hij ooit van plan was. Dan leest hij in het vliegtuig naar Nederland in een tijdschrift een artikel van Marja. Direct na de landing belt hij de redactie. Van het vliegveld gaat hij per taxi naar het verkregen adres. Daar treft hij de buurvrouw en Mieke. Zou dat zijn kind...? Marja blijkt in het ziekenhuis voor een bevalling. “Ze is dus getrouwd.”, stamelt hij opnieuw teleurgesteld. De buurvrouw vertelt over de neergestorte vader en de spoorloos uit haar leven verdwenen vader van Mieke.

Ilings is hij naar het ziekenhuis gegaan. Hij wijkt hij niet van haar bed. Als ze helemaal wakker is vertellen ze elkaar hun wanhopige pogingen. De puzzelstukjes van hun beider zoektocht vallen in elkaar. “Ik weet niet of je me nog hebben wil, Marja, maar ik zou graag samen met jou Mieke verder opvoeden en ook de kleine David. In zijn ontwikkeling kan ik zien, wat ik van Mieke heb gemist. Zie je dat zitten?” Marja’s ogen stralen ja. Op Eerste Kerstdag huppelt Mieke binnen en roept: “Joost is de kerstengel, want hij heeft de boom versierd.

“Joost is je vader!” <



Garage Peter

- Apk
- Onderhoud
- Reparaties

Al meer dan 35 jaar een betrouwbaar en betaalbaar adres voor alle reparatie werkzaamheden aan uw auto

Gerestraat 2 / 2311 NW Leiden
071-5143050 / 0617421125



Gediplomeerde harpiste geeft muzieklessen in Leiden.

- Prettige lesomgeving
- Flexibele lestijden
- Klassiek, pop, volksmuziek, alles is mogelijk
- Gunstige tarieven
- Geen wachtlijsten

Leerlingen van alle leeftijden zijn welkom!
Voor meer informatie: www.liesbethvreeburg.nl
Telefoonnummer: **06 48 85 31 33**
Email: info@liesbethvreeburg.nl

Als je vastloopt in de relatie met jezelf, je partner of je kind

Met mijn begeleiding kom je snel tot de kern van je probleem, je krijgt inzicht in de bron van je probleem en in hoe het ook anders kan! Aan het einde van de therapie sta je steviger, als mens, als partner of als ouder.

Relatie met je partner
Relatiebegeleiding kan jou en je partner helpen als de relatie in zwaar weer is gekomen of als jullie merken dat de afstand en spanningen tussen jullie toenemen en de intimiteit in de relatie mist.

Relatie met je kind
De komst van een kind verandert de dynamiek binnen je relatie en je gezin. Mijn begeleiding brengt rust in het contact tussen ouder en kind en helpt negatieve patronen te doorbreken.

Relatie met jezelf
Soms loop je vast in je leven en kom je er op eigen kracht niet uit. Het lukt je niet van het leven te genieten. Therapie helpt je bij vragen rondom rouw en verdriet en als je bijvoorbeeld last hebt van stress, somberheid of angstklachten.

Neem gerust contact met mij op
Brecht Rutgers van der Loeff
Praktijk Voorouders
Nonnensteeg 1-3, 2311 VJ Leiden
06 -14 47 53 66.
info@voor-ouders.nl



voorouders
Lid van de NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten).
Vergoeding via zorgverzekering is mogelijk.

www.voor-ouders.nl



Olyerhoek
Groente en Fruit

Kamerlingh Onnesplein
(station Lammenschans)

Voor al uw groenten en fruit

U kunt ook gebruik maken van onze bestel- en bezorgservice, telefoon: 06 - 53 682 282, e-mail: bestelling@olyerhoekgroenteenfruit.nl

Wij verzorgen ook fruit bij:
Kinderdagverblijven,
op basisscholen en op het werk

Kijk ook eens op
www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

Kerst Vieringen

Kerst in de St. Petruskerk

ZONDAG 22 DECEMBER

16.00 uur Kerstsamenzang

DINSDAG 24 DECEMBER

Kerstavond

19.00 uur Gezinsviering (kinderkoor)
22.00 uur Eucharistieviering (Nachtmis) met het Petrus(project)koor

WOENSDAG 25 DECEMBER

Kerstmis

09.30 uur Eucharistieviering met de Cantorij (tevens kindervoordienst en crèche)
12.00 uur Kindje wiegen bij de kerststal

DINSDAG 31 DECEMBER

Oudjaar

17.00 uur Woord- en Gebedsviering

Op zondag 22 december 2013 wordt de Kerstsamenzang gezongen in de Sint Petruskerk, waarin de traditionele Kerstliederen ruimschoots aan bod komen. Het Petruskoor en het Kinderkoor geven hieraan hun medewerking, onder de bezielende leiding van dirigent Coen Huisman. Na afloop is er warme chocolademelk en Glühwein. Wij hopen op een grote opkomst, kom en zing mee...
Werkgroep Kerstsamenzang Sint Petruskerk-Leiden

Kerst in de Oud Katholieke Kerk

DINSDAG 24 DECEMBER

Kerstmachtviering

21.45 uur Traditionele nachtmiss in het sfeervol versierde kerkje. Na afloop wordt er Glühwein geschonken in de gemeentekamer.

WOENSDAG 25 DECEMBER

Kerstmorgen

10.30 uur een eucharistieviering met humoristisch instap-kerstspel voor de kinderen. Na afloop zijn er koffie, limonade en versnaperingen.

Kerst in de Vredeskerk

DINSDAG 24 DECEMBER

Kinderkerstfeest

16.00 uur - 17.00 uur

Kinderen spelen een kleine musical, 'Het familieportret'. We zingen samen bekende kerstliedjes, en de kinderen kunnen in de kerststal naar het kindje Jezus kijken! Een dienst voor ieder die in ongedwongen sfeer samen met (klein)kinderen Kerst wil vieren.

Kerstavond - broodmaaltijd

18.00 uur Opgave: tel. 5227006

All I want for Christmas'

20.00 uur Een bijzondere dienst waarin de boodschap van Kerst tot uitdrukking komt in muziek, beeld en verhaal. Voorganger: *dominee René Venema*; muzikale medewerking: koor bestaande uit gospelrockformatie Dawwagiem en gemeenteleden, o.l.v. *Tim Hermsen*.

DINSDAG 25 DECEMBER

Kerstmorgen

10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, met een vertelling voor jong en oud. Voorganger: *dominee René Venema*



Op 16 oktober jl. kwamen ongeveer vijftig mensen bij elkaar om als Wijkgroep Ouderen door te praten over de mogelijkheden van deze nieuwe organisatie. Met vele actieve betrokkenen en andere wijkgenoten zaten we die middag bij elkaar.



Mieke Schlatmann, een bestuurslid met deskundigheid op dit gebied, vertelde ons over bestaande initiatieven in andere wijken in Nederland. Ze richtte zich daarbij op vier specifieke vormen:

- 1 Wijken waarin gezamenlijk inkoop van diensten is georganiseerd;
- 2 Wijken waarin wijkbewoners onderling bezig zijn met speciale woonvoorzieningen in de wijk;
- 3 Wijken waar culturele activiteiten en gezelligheidsbijeenkomsten worden georganiseerd;
- 4 Wijken waar vraag en aanbod wat betreft burenhulp structuur heeft gekregen.

Vervolgens werden vier groepen gevormd die hebben doorgepraat over de mogelijkheden voor ons in onze wijk.

De groep die doorpraatte over gezamenlijke inkoop wil graag meer weten over de andere organisaties. Zij stellen voor verkennende gesprekken te voeren met Amsterdam en Zoetermeer, de twee genoemde voorbeelden in de buurt. Een mogelijkheid is gezamenlijke inkoop wat betreft honden uitlaten en/of tuinonderhoud. Het bestuur van de Wijkgroep heeft besloten dat die verkennende gesprekken er zullen komen en dat we in de volgende algemene bijeenkomst van mei 2014 mensen daarover aan het woord zullen laten.

De groep die doorpraatte over woonvoorzieningen was het erover eens dat het zeer spijtig is dat de bouwplannen voor de geplande appartementen aan de Lorentzkade en de Lammenschansweg zijn afgeblazen. De behoefte aan dat soort woonvormen – als het eigen huis te groot en/of te

bewerkelijk wordt – bestaat nog steeds en velen willen graag in de wijk blijven wonen. Het bestuur herkent deze behoefte en hoopt op eventuele mogelijkheid om met vereende krachten een stimulerende rol te spelen. Voorlopig hierbij een oproep aan alle belangstellenden uit onze wijk die hiermee aan de slag willen gaan: geef je op! Op 10 februari 2014 houden we hierover een aparte bijeenkomst.

De groep die doorpraatte over activiteiten in de wijk zoals excursies, leeskringen, sociëteitsmiddagen, voorleesmiddagen met nabespreking had een aantal direct uitvoerbare plannen en goede ideeën (zie kader). U kunt zich direct aanmelden. We nodigen wijkgenoten die het leuk vinden om een nieuwe activiteit te starten graag uit zich te melden op ons telefoonnummer: 06 - 57702800!

De groep die praatte over de mogelijkheden om voor burenhulp vraag en aanbod bij elkaar te brengen, kwam niet tot direct toepasbare ideeën. Mogelijk kan er een proefproject gestart worden op het niveau van één of twee straten gezamenlijk. Ouderen en jongeren kunnen samenwerken: jongeren kunnen soms geholpen worden door ouderen, zoals ouderen soms hulp kunnen gebruiken van jongeren. Meer uitwerking is nodig: wordt vervolgd.

Tot slot: er kwam ook spontaan een groep tot stand die wilde praten over levensvragen. Het bestuur heeft in reactie op de uitkomsten van deze groep

door Carolien Polderman, voorzitter

Wijkgroep Ouderen werkt ideeën uit



aan onze wijkgenoot Jac van der Hoeven gevraagd een gesprekskring te starten in de wijk. Jac van der Hoeven is pastor en heeft veel ervaring met het voeren van gesprekken over levensvragen. Misschien kennen velen van u hem al. U kunt zich daarvoor opgeven; in overleg wordt dan een opzet gekozen.

Alles overziend was het een zeer interessante middag die voorlopig richting geeft aan het werk van de Wijkgroep. We blijven als bestuur onverminderd openstaan voor initiatieven en ideeën. Graag! <



Leeskring geschiedenis

Wie vindt het leuk mee te doen aan een leeskring geschiedenis? De meeste leeskringen praten over Nederlandse of vertaalde literatuur. Ook in de wijk bestaan twee dergelijke leeskringen. Maar geen leeskring geschiedenis – althans tot voor kort. In november jl. is in onze wijk een leeskring geschiedenis van start gegaan. De leeskring staat open voor nieuwe leden. Wij denken daarbij vooral aan oudere wijkbewoners, mede omdat het initiatief voor deze leeskring is ontstaan onder de paraplu van de Wijkgroep Ouderen in onze wijk. Welke boeken kunnen in deze leeskring besproken worden? Geen enkel historisch onderwerp sluiten wij op voorhand uit. Integendeel, geschiedenis strekt zich wat ons betreft uit van petite histoire tot world history, van biografie tot historische cartografie, van historische reisboeken tot militaire en koloniale geschiedenis, van geschiedenis van de Middeleeuwen en het Romeinse Rijk tot het Rijk van de Mogols in India.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de leeskring geschiedenis, dan kunt u dit doorgeven aan de Wijkgroep Ouderen, tel. 06 - 577 028 00.

14 mei 2014 - Eerstvolgende algemene bijeenkomst Wijkgroep Ouderen

Plaats en tijd worden aangekondigd in de volgende wijkkrant!

NIEUW: Het Wijkkompas

Vol trots kunnen wij u melden dat u binnen enkele dagen de eerste versie van het Wijkkompas in de brievenbus kunt verwachten!

Het Wijkkompas richt zich in eerste instantie op de diensten voor ouderen die onze eigen wijk te bieden heeft. Waar aangewezen voegen we landelijke diensten toe, maar ook de van gemeentewege gesubsidieerde instellingen voor zorg en welzijn Activite, Libertas en Radius bieden veel.

Activiteit Samen Uit...

...met wijkgenoten Anneke Rebergen en Helias Udo de Haes. Het idee is om met een zekere regelmaat op vrijdagochtend koffie te gaan drinken op leuke plaatsen. We willen op stap met mensen die zelfstandig wonen, nog best een kwartiertje kunnen lopen van de auto naar een uitspanning, en die er behoefte aan hebben om eens naar buiten te gaan. We halen u op tussen half 11 en kwart voor 11, en brengen u om ongeveer half 1 weer thuis. Wat de kosten betreft: voor uw eigen rekening komen uw consumpties, en bij bestemmingen buiten Leiden, vragen wij € 2.- als bijdrage aan de benzinekosten.

Wij gaan elke tweede en laatste vrijdag van de maand:

- 17 en 31 januari naar Cronesteijn
- 14 en 28 februari naar Vlietland
- 14 en 28 maart naar Katwijk
- 11 en 25 april naar Meijndel
- 16 en 30 mei nog onbekend

U kunt zich opgeven bij de wijkgroep op tel. 06 - 577 028 00 (werkdagen van 9.30 uur tot 12.30 uur).

Een aparte serie data om samen uit te gaan voor een bezoek aan de schouwburg, een concert of een museum is in voorbereiding. Interesse? Neem contact op!

Voorleesmiddagen rondom het korte verhaal

Het Nederlandse korte verhaal geniet een nogal beperkte belangstelling en verdient meer. Wij willen daarom voor geïnteresseerde wijkbewoners een middag of meerdere middagen organiseren waarin een kort verhaal zal worden voorgelezen. Vooraf een korte inleiding en als afsluiting, als we dat willen, een korte nabespreking met elkaar.

De eerste middag zal worden gehouden op de middag van donderdag 16 januari. Precieze tijd en plaats worden nader bekendgemaakt – dat zal afhangen van het aantal aangemelde deelnemers.

Anmelding bij de Wijkgroep Ouderen, tel. 06 57702800 op werkdagen tussen 9.30 en 11.30

Gespreksgroep Levensvragen

In deze gespreksgroep wisselen we met elkaar gedachten uit over de (grote) vragen die in ons leven zijn opgekomen. We bespreken die ervaringen en delen onze 'levenswijsheid'. Iedere deelnemer is ervaringsdeskundige.

Maximaal aantal deelnemers: dertien wijkgenoten

Data: maandelijks, te beginnen 4 januari

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Gespreksleiding: Jac van der Hoeven

Anmelding bij de Wijkgroep Ouderen tel. 06 57702800 (op werkdagen tussen 9.30 en 11.30)

Oproep

Wie van u wil meepraten over de mogelijkheid van appartementen voor ouderen in de buurt van de Lorentzhof, aan de Lammenschansweg? De eerdere plannen gaan niet door, maar er zijn misschien nieuwe plannen mogelijk. Er zullen nog steeds wijkgenoten zijn die overzichtelijker en gelijkvloers willen gaan wonen.

Als u wilt meepraten over eventuele mogelijkheden, meld u dan aan bij de Wijkgroep Ouderen op tel. 06 - 577 028 00 (werkdagen tussen 9.30 en 11.30). U wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 februari 2014. Tijd en plaats hoort u nog.

Een halve eeuw geleden was er een band gegroeid tussen families uit onze wijk en een Frans dorpje. Op bijeenkomsten met ouderen in de buurt hoor je nog steeds de vraag: "Ben je ook 'met de Limetzclub' mee geweest?"

door Alfred Dernison

gezongen. Volksdansen lieten Limetz kennis maken met onze folklore, zoals de Driekusman. Het hoogtepunt van de avond was een toneelvoorstelling, die keurig in het Frans werd gespeeld. Tijdens de reis werden de deelnemers

knarsende radio te horen was.

Excursies

Tijdens de reis werden ook excursies gemaakt. Vast punt was natuurlijk Parijs. De bus werd bij de Eiffeltoren geparkeerd, vervolgens werd een plekje bij de Notre Dame gezocht, waarna men laat op de middag op Montmartre eindigde. Daarnaast werd een bezoek aan Chartres of Rouen gebracht, terwijl er ook wat kleine uitstapjes in de buurt werden gemaakt, zoals naar het slot van Richard Leeuwenhart in les Andelys. Met de reis naar Frankrijk waren de activiteiten natuurlijk niet over. De Limetzgangers kwamen door het jaar om de veertien dagen bijeen. Er werden lezingen gehouden, Joop Koevoets voerde een poppenspel of schimmenspel op. Sommige clubleden bleken begaafde musici te zijn. En dan begonnen in het voorjaar de repetities voor de 'seance' in Limetz.

Het onderdak in Leiden was soms een probleem. Aanvankelijk was het clubhuis aan de Garenmarkt het honk, maar dat moest voor de Fiat garage worden gesloopt. Af en toe kon men in het Profje terecht, maar ook dat werd gesloopt. Uiteindelijk werd Nieuw Minerva de thuisbasis.

De club de Limetz was aanvankelijk nauw met de 'Profburgwijk' verweven. In 1962 werd kapelaan De Jong overgeplaatst naar Den Haag, daardoor kwamen ook enkele

Hagenaars de Club versterken. Enkele jaren daarna maakten ook Leimuidenaars hun opwachting. Met hen kreeg de club in de persoon van ds. Gijsbers ook een eigen dominee.

Na het twintig jarig bestaan ebde de club weg. Het reisdoel Limetz verloor zijn glans. Er was geen Hollandse pastoor meer. Het dorp had met de bouw van een satellietstad in de buurt zijn plattelandskarakter verloren. De vaste kern van clubleden was uitgewaaierd. De secularisatie ging een rol spelen. Maar vooral was de vakantiebesteding van jongeren veranderd. Voor een busreis naar een Frans dorp liepen niet velen meer warm. Met tienertour, het aanbod van reisbureaus of zelfs het eigen autootje was het moderne toerisme ontstaan. <

Literatuur:

- Artikelen in: *Leidse Courant*;
- *Regionale krant departement Yvelines*.

ondergebracht bij gezinnen uit het dorp. Hieruit zijn langdurige vriendschappen ontstaan, namen als Delphini, de le Bove, Salaun en Jacques werden zelfs bekende namen in onze wijk. Het hoofdkwartier van de club bevond zich in de pastorie. Daar werd gekookt en de grote zaal werd als eetzaal gebruikt. Op zondag werd de hoogmis opgedragen. Celebrant was de 'aalmoezenier, de Jong en de Hollanders vormden het zangkoor. Terwijl normaal geen kip naar de kerk kwam pulde die bij deze gelegenheid uit. Op 14 juli namen de Hollanders deel aan de nationale feestdag. Men liep mee in de rondgang door het dorp en luisterde bij het monument des morts naar de toespraak van de president die via een

CLUB de LIMETZ



▪ Om aandacht te vragen voor de 'seance' op het kerkplein maakt een groepje Leidenaren in folkloristische kostuums een rondgang door het dorp.

In 1962 bleek er bij verschillende jongeren die contact hadden met de Petruskerk belangstelling te bestaan voor een club met een cultureel karakter.

Jan Willem de Jong, pas als kapelaan in Leiden benoemd was al eens met jongeren uit Wateringen (zijn vorige parochie) naar het dorpje Limetz geweest. De pastoor in Limetz, pastor Schmitz, was een Hollander en via hem werden contacten met de Franse bevolking gelegd. Een jaarlijkse reis naar dit dorpje werd het ankerpunt voor de nieuwe club. Joop Koevoets, spraakleraar en beeldend kunstenaar, werd bij het project betrokken.

Weekje Limetz

Twintig jaar lang zijn jongeren uit onze wijk s' zomers voor een week, later zelfs twee weken, naar het plaatsje op de grens van Normandië getrokken. Centraal bij de reis stond het opvoeren van een 'seance', een culturele avond op het dorpsplein. Er werd gemusiceerd en



▪ Het dubbeldorp Limetz-Villez ligt op de noordoever van de Seine, halverwege tussen Parijs en Rouaan.



Favoriete plek in de wijk van Beb van der Wilk

Uitzicht over het Roomburgerpark

Het uitzicht vanuit mijn flat is altijd de moeite waard: Afwisselend in ieder seizoen. Met alle tinten groen in de lente, bloeiende rozen in de zomer en prachtige herfstkleuren in het najaar. Een winters sneeuwopak kan me minder bekoren, maar dat is meestal weer snel verdwenen.



Foto: RobBeurseFotografie

Een foto van uw favoriete plek in de wijk?

Laat hem vastleggen door fotograaf Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie plekjes in onze mooie wijk foto's maken. Hij wil deze foto's graag combineren met een klein stukje tekst over waarom die plek uw favoriete plek is.

Van de foto's en dat kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk een tentoonstelling. Daarbij wordt in de komende uitgaven van de Wijkkrant steeds één van die foto's met het bijbehorende tekstje opgenomen. Als u hieraan mee wil

werken neem dan contact op via: email info@robbeursefotografie.nl of 06 - 511 637 80 <

laat uw woondromen uitkomen



Woondromen waarmaken www.delaatfides.nl



HUIDVERZORGINGSSTUDIO Ineke de Graaf

Van 't Hoffstraat 35
2313 SN Leiden
071-5148043
ineke@huidverzorgingsstudio.nl
www.huidverzorgingsstudio.nl

Lid

Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig advies zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en lichaamsbehandelingen van **Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf**.

Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en richt zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor de duurzaamheid van de behandeling wordt verlengd.

Naast de verscheidene huidverzorgende behandelingen zoals harsen, professionele fruitzuurpeelings, diverse massages en huid-advies, kunt u ook terecht voor een pedicure-behandeling en definitieve ontharing met behulp van de diodelaser. Deze laatste behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeute die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten. In onze studio hebben wij iedere acht weken een nieuwe gezichtsbehandeling die op het seizoen afgestemd is. Deze worden bijzonder gewaardeerd. Wij verwelkomen u graag om dit zelf eens te ervaren!



De Wijkkrant is er voor iedereen, maar lid worden doe je apart!

In april, september en december valt bij iedereen in de wijk de Wijkkrant in de bus. Bij het bestuur komen regelmatig vragen binnen waaruit blijkt dat men daardoor denkt dat men lid is van onze Wijkvereniging. Maar zo zit dat niet.

Iedereen

De wijkvereniging Profesoren- en Burgemeesterswijk behartigt namelijk de belangen van iedereen die in onze wijk woont. Daar zijn we een wijkvereniging voor. Om iedereen goed op de hoogte te houden van wat er allemaal in onze wijk gebeurt en leeft en waar de wijkvereni-

ging zich mee bezig houdt geven wij de Wijkkrant uit. Een blad over onze wijk voor iedereen die in onze wijk woont.

Lid

De mensen die lid zijn van de wijkvereniging maken het mogelijk dat dit blad verschijnt. Mede door hun financiële bijdragen zijn we naast een flink aantal andere activiteiten die we verzorgen en de hulp van een aantal vrijwilligers in staat deze wijkkrant te maken en bij u te bezorgen.

Dus...

... het feit dat u de wijkkrant ontvangt betekent niet dat u dat u lid bent van onze wijkvereniging. Maar u kunt natuurlijk wel lid worden en op die manier uw steun en sympathie zichtbaar maken. Voor slechts € 10,- per jaar (inderdaad u leest het goed: slechts € 10,- per jaar) bent u lid van de wijkvereniging en helpt u daadwerkelijk mee al onze wijkactiviteiten mogelijk te maken. <

Keurslager Ed Nozeman bekroond met een ster



Keurslager Ed Nozeman uit Leiden heeft op dinsdagavond 19 november tijdens de landelijke finale van Slager met Ster in Rotterdam een ster toegewezen gekregen. Slager met Ster word je niet zomaar. De afgelopen maanden heeft het team alles uit de kast gehaald om te behoren tot het selectieve sterwinnaarsgezelschap. <

door Marijke Boter

Heeft u een thuis een poes of kat? Misschien is deze dan wel op de foto gezet! Ruim een jaar geleden maakte Marijn van 't Veer een serie foto's van poezen uit onze wijk. "Voor mijn opleiding aan de Fotovakschool in Amsterdam moest ik een fotoserie maken over de wijk waar ik woon. Omdat er veel katten buiten rondlopen, heb ik ervoor gekozen om die op de foto te zetten."

Anderhalf jaar geleden begon Marijn op de Fotovakschool. Aankomende zomer hoopt hij zijn opleiding af te ronden. "Ik fotografeer al heel lang. Maar omdat ik er mijn geld mee wilde gaan verdienen, vond ik ook dat ik iets goeds moest afleveren. Dat leer ik nu op mijn opleiding. Ik hoop zo als autonoom fotograaf aan de slag te kunnen, maar het is moeilijk om op die manier je geld te verdienen. Daarom ben ik ook commercieel fotograaf."

Marijn begon met fotograferen omdat hij van mooie dingen houdt, vertelt hij. "Maar die mooie dingen kan je niet



Marijn van 't Veer legde katten uit onze wijk vast

allemaal meenemen. Ze zijn te groot of zitten vast. Daarom leg ik ze vast op de foto. Zo kunnen ze toch mee naar huis. Daarnaast exposeer ik. Zo heb ik bij Vooraf en Toe gehangen. En ik hoop binnenkort een expositie te houden in Duitsland."

Andere specialiteiten

Niet alleen de katten uit onze wijk zijn door Marijn gefotografeerd, hij maakt ook andere foto's. Zijn specialisme is namelijk landschappen. En welke dat zijn, dat maakt niet zo veel uit voor Marijn. Zo fotografeert hij in Nederland, maar hij is ook in Engeland, Duitsland,

Zwitserland en Noorwegen geweest. "Ik heb geen voorkeur voor een bepaald landschap. Zee of bergen, ik vind het allemaal mooi. Ik let meer op licht. Veel fotografen vinden het licht bij de ondergaande zon mooi, maar ik houd van grijze lichten. Dat vind ik spannend en uitdagend."

Bent u benieuwd of uw kat ook op de foto staat, kijk dan op de website van Marijn. <

www.bmv-foto.eu/poes-in-buurt/

WINKELIERSVERENIGING • PROFESSORENWIJK

Prof. Wijk



Keurslager Ed Nozeman
Bloemenshop Rozemarijn
Drogisterij/Parfumerie
van Harteveld
Tandprothetische
praktijk R. Brouwer

Elly's Beestenboel
Huidverzorgingsstudio
Ineke de Graaf
Weydeland
Kaasspecialzaak
Marthy's Haarstudio
Drankenhandel Leiden

www.profwijkwinkels.nl



De Van 't Hoffstraat een winkelstraat? Er zijn inderdaad winkels in de Van 't Hoffstraat, dat valt niet te ontkennen. Maar een echte winkelstraat... nee! Denkend aan de Van 't Hoffstraat als winkelstraat doemen er Dickens- of Anton Pieckachtige denkbeelden op. Er is natuurlijk wel een aantal ambachtelijke winkels, zoals een slager en een kaas- en delicatessen-specialist, maar de straat zou een stuk gezelliger worden als er (weer) een bakkerij en een groente- en fruitwinkel zouden zijn. Misschien zelfs een fietsenmaker of schoenenzaak. Een kapperszaak naar Rotterdams voorbeeld (Schorem Haarsnijder en Barbier), dus geen concurrent voor de huidige. Een lunchroom of een bescheiden restaurantje, een snackbar wellicht? Als die dezelfde hoge kwaliteit kunnen bieden als de huidige ondernemers in de Van 't Hoffstraat, waarom niet?



Van 't Hoffstraat

Vroeger stond de wijk bol van de kleine winkeltjes, bijna op elke straathoek was er een te vinden. Nog maar enkele hebben de strijd met ondermeer de supermarkten nog niet hoeven opgeven. De meeste winkeltjes uit vroeger tijden zijn geschikt gemaakt voor bewoning en die bewoners krijg je natuurlijk hun huis niet uit om de boel weer in staat van lang vervlogen tijden te brengen. Jammer, maar dat is niet anders! Zeker is dat een winkelstraat aantrekkelijk moet zijn voor de wijkbewoners; meer winkels betekent meer parkeerdruk en daar is überhaupt het laatste woord nog niet over gezegd. Maar als een winkelstraat kan bieden wat men 'in de stad' niet kan – niet alleen het leveren van kwaliteit, maar ook persoon-

lijke aandacht – dan trekt dat vanzelf publiek. Maar goed, zonder het overhoop gooien van bestemmingsplannen en alle juridische rompslomp die daarbij komt kijken en dan ook nog ondernemers kunnen vinden die hun nek willen uitsteken, blijft het bij een geromantiseerd droombeeld.

Anders wordt het als de feestdagen voor de deur staan, dan wordt er gezorgd voor feestverlichting en worden er zo links en rechts wat evenementen georganiseerd door de winkeliers- en/of wijkvereniging. Hoe zou het uitpakken als die krachten gebundeld worden om een heuse kerstmarkt in de Van 't Hoffstraat te organiseren. Ruimte zat! Auto's eruit, kraampjes

erin. De plaatselijke winkeliers kunnen dan hun (kerst)waar uitstallen, aangevuld met hobbyisten die hun zelfgeknutselde kunst en kitsch aanbieden, misschien een enkele handelaar ertussen! En wat dacht u van warme chocolademelk of glühwein, hapjes met een Belgisch biertje, erwtensoep. Een koor of band om het geheel muzikaal vorm te geven? Een (levende) kerststal? Dit alles in combinatie met het jaarlijks terugkerende ontsteken van de lichtjes in een echte kerstboom (wel hufferproof). Dat moet toch te realiseren zijn? Om, al is het maar voor één dag in het jaar, dat Dickens- of Pieckgevoel bij onze wijkbewoners op te wekken. Gezellig... <

De nootkacypres, de Alaskacypres, in een bijzondere groenstrook

*Jungle De stad is net een jungle. De ogen-
schijnlijke rust is slechts een momentopname
van de strijd om het bestaan. Dan wint de
een, dan wint de ander. Tussen beton en
groen is het niet veel anders.*

Sjon Heijenga (Geb. 1961, in: Deventer bomenboek, 2007, Thieme Deventer)

Tussen de huizen van de Moddermanstraat en de Scholtenstraat ligt een prachtig ingerichte groenstrook. Als we Leiden een jungle willen noemen vormt dit deel ervan een soort Arboretum, een plaats waard op de Groene kaart, de kaart van beschermd groen. Halverwege het voetpad achter de huizen langs de Moddermanstraat staat een nootkacypres, een *Xanthocypari nootkatensis* 'pendula'.

De naam van de nootkacypres

De nootkacypres, *Xanthocypari nootkatensis* (D. Don) Farjon & Harder, is een langzaam groeiende boom met geel hout. Van nature komt de boom voor in Noord-Amerika, van Alaska tot in Californië. Daarom heet hij ook wel Alaskacypres. In de wijkkrant van december 2012 schreef ik hoe ontdekkingsreizigers over de wereld trokken en onbekende bomen ontdekten. De ontdekkingsreiziger en botanicus Archibald Menzies (1754-1842) ontdekte in 1793 op het Canadese eiland Nootka (Britisch Columbia) een bijzondere boom. De Schotse botanicus David Don (1799-1841) gaf in 1824 deze boom de wetenschappelijke soortnaam *Cupressus nootkatensis* nadat hij hem op uiterlijke kenmerken had beschreven. *Cupressus* komt van het geslacht *Cypres*. *Cyperus* is de Latijnisering van het Griekse woord *Kupēros* (Backer, C.A., 2000. Verklarend woordenboek van

wetenschappelijke plantennamen, Veen, Amsterdam; dit boek is de belangrijkste bron voor dit artikel). Daarmee werd in de oudheid een plant met geurende wortels aangeduid. Sommige *Cyperus* soorten bezitten geurende, onderaardse wortelknolletjes. De door Menzies ontdekte boom bevat de geurende stof nootkaton die voor parfums wordt gebruikt. Sinds 1824 is de geslachtsnaam diverse keren veranderd. In 1841 maakte de Franse botanicus Edouard Spach (1801-1879) van *Cupressus* de geslachtsnaam *Chamaecyparis*. *Chamai* komt uit het Grieks en betekent laag. De naam betekent dus lage *Cypres*. Een vreemde naam want in zijn natuurlijke verspreidingsgebied kan de nootkacypres hoog worden. In 1864 stelde Anders Sandoe Oersted (1816-1872) de geslachtsnaam *Callitropsis* voor. De Fransman Étienne Pierre Ventenat (1757-1808) beschreef het geslacht *Callitris*. *Callitris* komt uit het Grieks. *Kallos* = schoonheid; *Treis* = drie. De geslachtsnaam duidt erop dat bij de allereerste beschreven soort uit dit geslacht de naalden en kegelschubben zeer duidelijk gerangschikt zijn in drietalige kransen. Die omschrijving is ook van toepassing op de nootkacypres. Toen ik de schubben bekeek kon ik dat goed zien. De Franse coniferendeskundige Élie-Abel Carrière (1818 - 1896) noemde de boom de *Thuyopsis borealis*, zo vermeld in Journal of the Royal Horticultural Society, Volume 14, 1892. *Thuyopsis* betekent lijken op een *Thuja*. Ik vind dat de nootkatensis niet op een *Thuja*, een boom, lijkt. *Borëalis* komt van *borëas* (Latijn) is noorden. Algemeen bleef men echter de



namen *Chamaecyparis nootkatensis* en *Cupressus nootkatensis* gebruiken.

En toen...

In 1999 trok een aantal onderzoekers door het Vietnamese gebergte, dichtbij Yunnan in China. Een van hen, Phil Cribb, ontdekte een extreem zeldzame conifeer die later door Aljos Farjon, de coniferenspecialist van Kew Garden in Londen, *Xanthocypari vietnamensis* werd genoemd (Farjon, 2008, Conifers, Timber press). De hiermee meest verwante boom moest de Alsakacypres zijn, onder meer omdat beide soorten geel hout hebben (*xanthos* (Grieks) = geel). Er werd een nieuw plantengeslacht omschreven waarvan enkel deze twee bomen deel gingen uitmaken. De nootkacypres werd *Xanthocypari nootkatensis* (A. K. Farjon & D.K.Harder, 2002). Lange tijd waren de beschrijvingen veelal op uiterlijke kenmerken gebaseerd. E. Eckenwalder (2009, Conifers of the World, Timber

press) schrijft dat uit recent DNA-onderzoek (tegenwoordig een belangrijke onderzoeksmethode) blijkt dat deze boom een sterke overeenkomst vertoont met bomen uit het geslacht *Cupressus*. Volgens hem moet daarom toch de oorspronkelijke naam *Cupressus nootkatensis* worden gebruikt.

Kenmerken

De Nootkacypres werd in 1850 in Rusland en Duitsland ingevoerd en zo over Europa verspreid (D. More, & J. White, 2003. Cassell's trees of Britain and Northern Europe). De boom kan 40-50 meter hoog worden en een stamdikte van 3,7 meter bereiken. Sommige bomen zijn vermoedelijk al 3500 jaar oud. De bomen hebben twijgen die steeds kleinere groepen vormen (zie tek.). Twijgen vertakken zich 'in het platte vlak'. Zij zijn bedekt



met driehoekige platte groene schubben. Ik ging die tellen. Op één twijgje van 15,9 cm lang en 4,5 cm breed kwam ik tot 3.822 schubben. Een grote boom kan ontegenwoordig veel schubben hebben en is daardoor een belangrijke zuurstofproducent. Van de platte schubben op het twijgje zit er één in het midden en twee aan de zijkanten. In die 'zijkantschubben' ontstaan de nieuwe twijggjes (zie tek.). Dat twijgje met getelde schubben vormde zestien kleinere twijggjes, deze zestien produceerden vervolgens 169 kleinere twijggjes, en die kleinere waren alweer bezig waren met de aanzet tot 76 nieuwe.

De nootkacypres maakt 1- 1,5 cm grote vrouwelijke kegels met kleine gevleugelde zaden. Aan de uiteinde van de twijgen worden hele kleine mannelijke (1,5 mm) en nog kleinere vrouwelijke bloemen gevormd.

'Pendula'

De Alaskacypres is van nature een boom met hangende twijgen en wordt ook wel 'dweeping cypres' genoemd. De boom waarover ik schrijf heeft iets extra's. Het heeft een echte treurvorm en krijgt daarom 'Pendula' achter de naam (*Pendulis* (Latijn) = hangend. Omstreeks 1875 is er in Nederland een treurvorm ontstaan met extra hangende twijgen (De Koning & Van den Broek, Dendrologie, KNNV). Datzelfde proces heeft vaker plaatsgevonden. Zo'n treurvorm produceerde kiemkrachtige nakomelingen (zie More, & White, 2003. Cassell's trees of Britain and Northern Europe). Kennelijk is er in het erfelijk materiaal van de geslachtscellen een mutatie opgetreden waardoor de andere vorm mogelijk is. De 'Pendula' vorm kan ook op **een andere wijze** ontstaan. Dat vertelde mij Arie Lautenbach, van

de Nederlandse Coniferen Vereniging. De Nootkacypresen hebben de pendulavorm in de top. Zo'n top werd gestekt en groeide uit tot een boom met een treurvorm.



Door vegetatieve vermeerdering is deze vorm 'gestabiliseerd'. Hoe kan dat? Dat herinnerde mij aan de groene klimop *Hedera helix* L. Als een bloeiende twijg van die plant wordt gestekt kan daaruit een bloeiend struikje worden gekweekt zonder klimmende ranken. Zo'n struikje groeit dichtbij de besproken boom. Hoe kan zo'n proces biologisch worden verklaard? Remko Offringa (Instituut Biologie Leiden) gaf mij als verklaring dat dit te maken heeft met verschillende stadia van ontwikkeling. Planten hebben meristeen, stamcellen van waaruit zij kunnen aangroeien (groter worden). Het erfelijk materiaal in een cel is niet alleen noodzakelijk voor de vorming van nageslacht maar ook voor de productie van nieuw weefsel. Meristeen kunnen enorme veranderingen ondergaan waardoor zij informatie doorgeven voor de productie van een ander type weefsel. Plantenhormonen kunnen hierbij een rol spelen. Die veranderingen treden waarschijnlijk op in de 'gestekte in de top' van een Alaskacypres en ook in een klimoptwijggje. In principe verandert het erfelijk materiaal niet blijvend. Nakomelingen van een gestekte kop zouden de oorspronkelijke niet-treurvorm moeten krijgen. Lautenbach bevestigde dat dat het geval is.

Groenstrook

De Alaskacypres is in onze wijk een bijzondere boom die ook nog op een unieke plek staat. Wie heeft de inrichting van deze bijzondere strook en de aanplant van de nootkacypres tussen de flats bedacht? Misschien dat een lezer mij dat kan vertellen. <

advertentie

Alchemilla

Tuinontwerp- en adviesbureau

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag



In de rubriek buurtherinneringen pakken we met Claas Griffioen de draad van zijn jeugdherinneringen weer op. Van ijspret, het World Racing team, meneer Questro van de zondagschool en de inwonende studenten ome Bram en ome Wim.

• Ijspret op de Zoeterwoudse Singel, 1954, bron: Beeldbank RAL.



• Koek en zopie zakt door het ijs.

Openbare ijsbaan op de Singel

Het liep uit op een heuse achtervolging, waarbij de politiemann op zijn fiets door het Plantsoen reed en Claas en zijn vrienden aan de overkant renden. Toen de ijsbaan eindelijk open ging, kregen de jongens er lol in om met de slee van de schuine walkant het ijs op te schieten, wat hen op kwade reacties van schaatsers kwam te

staan. 'Want je keek natuurlijk niet uit'. 's Avonds hingen er grote lantaarns in de bomen van het Plantsoen, die de ijsbaan in sprookjeslicht zetten. De vader van Claas vertelde hem dat ze 's nachts petroleum in de scheuren van het ijs uitgieten en dat in de brand steken om de ijsbaan vlak te maken.

'Als de Singel op zondagmiddag nog dicht lag was je helemaal blij, want dan konden we rechtstreeks naar tante Ank lopen, die recht tegenover ons woonde aan het Plantsoen. De verplichte visite

met limonade duurde dan voor je gevoel toch wat minder lang.'

In de extreem koude winters van 1976 begint de Claas voor de deur een koek en zopie, waar hij de waar van zijn vader voor een zacht prijsje aan de man brengt. Claas heeft dan ook een vaste dienstbetrekking bij Siebel juweliers in Den Haag. Hij maakt een bord van etalagekarton met het opschrift 'Koek en zopie zakt door het ijs' Een gedenkwaardig jaar, waarin voor de 4e keer de Elfstegentocht werd gehouden. Sindsdien is het er nog maar een paar keer van gekomen. De heer Griffioen laat mij trots het zilveren kruisje zien dat hij al klaar heeft liggen voor de volgende editie.

Acht bakfietsen

'Toen ik een jaar of twaalf was ging ik op zaterdag bestellingen bezorgen voor bakkerij Nagtegaal. Er stonden in de goeie jaren daar wel zeven of acht bakfietsen schuin ingeparkeerd. Je begon om acht

uur en tussen de middag kreeg je eten bij mevrouw Nagtegaal. Soep, broodjes en een gebakje dat je zelf mocht uitkiezen. Dat was "eten en drinken tegelijk". Om twee uur ging ik door naar K&G, waar ik pijper was (fluitspeler). Het oefenlokaal zat in de Plantsoenschool en later in de Oosterstraat. Als je 's avonds terug moest was het er zo luguber als de pest. Halen en brengen bestond natuurlijk niet. Toch had ik het er reuze naar mijn zin. Op 3 oktober speelden we echte marsmuziek en liepen we mee in de optocht. Alles uit het hoofd natuurlijk, ik kon geen noot lezen.

Daniel Chantepie de la Suassaye

's Zondags gingen mijn ouders naar de kerkdienst in de Aula van de MULO in de Asserstraat en in latere jaren naar de Vredeskerk, waar mijn vader jarenlang ouderling was. Wij gingen tijdens de dienst naar onze prinses Ireneschool, waar de zondagschool werd gehouden. De zondagschool heette "Daniël Chantepie de la Saussaye", wat ik een prachtige naam vond. Net als zo'n honderdvijftig andere kinderen luisterde ik er wekelijks naar een bijbelverhaal waarna een 'creatieve verwerking' volgde. Mijn vrienden zaten er ook, want die waren uiteraard hetzelfde georiënteerd. Toen we wat ouder waren gingen we naar de Jeugdkapel onder leiding van de heer Lagerwerf. Op zondagmiddag volgde de vereniging waar we sjoelden en wilde spellen deden. Onze meester, meneer Questro, had een lang touw met een slof aan het uiteinde dat hij over de grond rondraaiden. Wij moesten er overheen springen. Wie het touw raakte was af. Het ging steeds harder en wilder. Geweldig vonden we dat.'

New World Racing Team

Als klap op de vuurpijl van zijn buurtherinneringen verhaalt Claas over het door Hans Troost uit de Wasstraat opgerichte 'New World Racing Team', dat op de singel wedstrijden organiseerde voor zeepkisten. Iedereen die zo'n wagen had kwam. De een had zijn voertuig nog mooier opgesierd dan de ander. Buiten-sporig was Simon Arnoldussen, de broer van Dirk, die er handremmen op had. Het reglement was simpel. Een van ons riep 'Klaar voor de start, af!', en daar ging het. Ik hield ervan om de boel aan het lachen te krijgen en startte expres te vroeg. Vals!, riep dan iemand, en dan moesten we weer overnieuw. Toen het Motorhuis 15 jaar bestond organiseerden wij als 'New World Racing Team' spontaan



• Koek en zopie achtergrond.

een reclamecampagne. We spanden een doek tussen twee harken waar we het ijzeren deel van af hadden gehaald en bevestigden dat op onze zeepkisten. In verkiezingstijd werd het doek ingewisseld voor leuzen als 'KVP, kampioen ver pissen' of 'VVD, veel vrije dagen'.



• Rechts adjudant b.d. van de politie, H. Van der Kaaij.

Ome Wim en ome Bram

Op de mulo kreeg ik profijt van de studenten die op onze zolderverdieping woonden, ome Wim en ome Bram. Wij woonden eigenlijk in bij mijn tante, die ons huis in 1954 voor f 26.000 had gekocht, destijds een hoog bedrag, en dus moest er verhuurd worden. De jongens waren tevreden met hun butagaskachelkje

en aten met de pot mee. Veel makkelijkere kostgangers dan meisjes, die moesten wassen en zo. Van hen leerden we ook mosterd eten en spaghetti koken. Als ik lastige wiskunde- of natuurkundeopgaven had, toog ik naar zolder voor uitleg. De kamer van ome Wim en ome Bram stond blauw van de rook en de tafel was bezaaid met bierviltjes en lege bierflessen. Ze vertelden me ook altijd wanneer de feestjes en verjaardagen van Minerva waren. Ik ging dan met een vriend de stad in. We posteerden ons onderaan de trap van het huis waar de fuif plaatsvond en riepen: 'Joh, is die en die er ook? Nee maar die komt straks zeker. Kom maar boven. Na vijf biertjes riepen we 'Joh, hij komt zeker niet. Dag!, en maakten we ons snel uit de voeten.'

Claas houdt van gemak en gezelligheid en kwam na zijn studie voor zilver-smid weer thuis wonen. 'Op mijn 29e ben ik van huis uit getrouwd. Helaas waren we niet gefortuneerd genoeg om in mijn geliefde wijk te komen wonen, maar de goede tijd zal me altijd bij blijven.'

>

Wilt u meedoen aan de rubriek buurtherinneringen? Stuur dan een mail naar buurtherinneringen@gesineke.nl, of een briefje naar de redactie van de wijkkrant.

Johannes Diderik van der Waals

In deze rubriek wordt een professor, naar wie een straat is vernoemd, uitgelicht. Deze keer is het Johannes Diderik van der Waals.



Aan alles komt een eind, zo ook aan de rubriek 'de professor'. Vanaf het eerste nummer van het jaar 2000 tot het laatste, die u nu voor u heeft, zijn er 41 kort voorgesteld. In deze wijkkrant de laatste. Maar zeker niet de minste. De enige echte Leidse Nobelprijswinnaar. In Leiden geboren en gestudeerd, maar wel zijn gehele verdere leven gewoond en gewerkt in Amsterdam. Hij is de eerste hoogleraar natuurkunde aan de kersverse (in 1877 ontstaan uit het Amsterdamse Atheneum Illustre) Universiteit van Amsterdam. Hij is van grote betekenis voor de studie en het bedrijven van natuur-, schei- en wiskunde aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Deze uiterst bescheiden en in zichzelf gekeerde man droeg een groot goed met zich mee. Hij was geniaal. Hij heette Jan van der Waals.

Dit genie is nooit helemaal op juiste waarde geschat en hij heeft altijd een

beetje in de schaduw gestaan van mensen als Lorentz of Einstein. Dat Kamerlingh Onnes alle eer opstreek van het door hem vloeibaar gemaakte helium (overigens niet door Onnes zelf, hij noemde Van der Waals als hét grote brein erachter) is hem natuurlijk gegund; hij heeft er een groot deel van zijn leven aan gewerkt. Maar zonder Van der Waals was het hoogstwaarschijnlijk nooit zover gekomen. Van der Waals was in zijn tijd degene die het bestaan van moleculen voor waarheid hield, tot die tijd waren moleculen en atomen vooral een hypothetische aanname. Hij wist het zeker en nog tijdens zijn leven werd dat ook experimenteel bewezen. Nu is het tijd om professor Van der Waals op een welverdiend voetstuk te zetten!

Onderwijsgave

Zoals eerder vermeld is Johannes Diderik van der Waals in Leiden geboren, als oudste van tien kinderen van timmerman

Jacobus van der Waals en diens echtgenote Elisabeth van den Burg. Hij groeit op in een pieplein huisje in de Jan Vossensteeg. De financiële situatie thuis is niet van dien aard dat Van der Waals kan gaan studeren. Na de lagere school volgt hij de MULO en wordt al snel aangenomen als hulpje van een onderwijzer. Een goede keus, Van der Waals beschikte namelijk over de juiste gaven om in het onderwijs verder te kunnen. Het resulteert dan ook in het behalen van een aantal akten tot beoefening van het leraarsambt, waaronder ook de akte voor hoofdonderwijzer. Daarnaast, en dat moet voor die tijd een fortuin gekost hebben voor iemand die nog niet veel verdiende, loopt hij wiskundecolleges aan de universiteit van Leiden. Door onvoldoende vooropleiding mag hij geen examens afleggen. In 1864 wordt hij naar Deventer geroepen om aldaar leraar te worden aan de plaatselijke HBS. Twee jaar later kunnen de koffers weer gepakt worden als hij in

Den Haag aan de HBS wordt aangesteld. Koffers? Ja, want in de tussentijd trouwt hij zijn, eveneens van Leidse geboorte, tien jaar jongere vrouw; Anna Magdalena Smit. Zij krijgen vier kinderen, daarover straks kort meer. In Den Haag lijkt alles op rolletjes te lopen en na verloop van tijd heeft Van der Waals zich opgewerkt tot directeur van de HBS. Een sollicitatie naar een baan aan een Rotterdams Gymnasium loopt op niets uit, maar het tij lijkt toch in zijn voordeel te keren. Door een wetwijziging wordt het hem mogelijk gemaakt toch zijn academische examens af te leggen, waarna in rap tempo het kandidaats wis- en natuurkunde en het doctoraal behaald worden en in 1873 zijn promotie volgt. Het proefschrift dat hij verdedigde zou een enorme impact hebben op de studie van de natuur- en scheikunde. Hoewel in eerste instantie alleen verschenen in het Nederlands, moeten er al snel vertalingen komen in het Duits, Frans en Engels van 'Over de Continuïteit van den Gas- en Vloeistoestand'. Hiermee luidde Van der Waals, zonder zich daar van bewust te zijn, de tweede gouden eeuw der Nederlandse wetenschap in.

Jan jr.

In datzelfde jaar (1873) wordt zijn oudste zoon geboren. Deze krijgt dezelfde naam als pa en daar zou het niet bij blijven; hij gaat zijn vader opvolgen als hoogleraar theoretische natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam. Na Jan jr. volgen drie dochters. De middelste daarvan krijgt later bekendheid door haar dichtwerk, eerst onder een pseudoniem maar al vrij snel onder haar eigen naam: Jacqueline van der Waals. Haar werk is enigszins donker, tegen het depressieve aan. Een gen van pa en een niet zo gemakkelijke jeugd zijn daar waarschijnlijk de oorzaak van. Haar jeugd en dat van haar zussen en broer wordt opgeschrikt door de vroege dood van hun moeder. Anna Magdalena van der Waals-Smit sterft op 34-jarige leeftijd en zo verdwijnt de belangrijkste pijler onder het gezin. Deze klap kan Van der Waals nauwelijks verwerken, hij sluit zich op in zijn huis en wil alleen nog in gezelschap van zijn kinderen verkeren. Zijn oudste dochter neemt, voor zover dat kon, de verantwoordelijkheid voor het huishouden op zich. Ze woonde toen al in Amsterdam, aan de PC Hooftstraat en na verloop van tijd daar de gordijnen lange tijd niet open geweest. Het rouwproces heeft lange tijd in beslag genomen. Van der Waals doet wel overtuigd zijn werk, hij was namelijk al enige tijd professor aan de Amsterdamse

universiteit. Hij publiceert in die tijd weinig tot geen werk. Vriend voor het leven Heike Kamerlingh Onnes kan dit niet aanzien en onderneemt met succes pogingen om de ernstig in zichzelf gekeerde Van der Waals uit zijn benarde situatie te trekken.

Professor

Zoals gezegd is Van der Waals gepromoveerd tot hoogleraar. In 1877 wordt in Amsterdam de eerste universiteit van die stad geopend. Het Atheneum Illustre krijgt promotierechten en wordt daardoor van een voorbereidend wetenschappelijke en wetenschappelijke instelling, een universiteit dus. Daar moesten wel wat professoren voor aangesteld worden. Samen met Hugo de Vries en Jacobus van 't Hoff is Van der Waals één van de grote drie. Zij hebben de universiteit van Amsterdam direct op de kaart gezet. Van 't Hoff en Van der Waals worden uiteindelijk beloond met een Nobelprijs, respectievelijk voor scheikunde (1901) en natuurkunde (1910). Het is dat er voor plantkunde geen Nobelprijs bestaat anders was De Vries de eerste geweest!

Dat Van der Waals een rustige, soms wat norse man was kwam niet tot uiting tijdens zijn colleges, de man werd door zijn leerlingen op handen gedragen. Honderden toehoorders waren muissstil als Van der Waals op duidelijke, trage toon en iets krakende stem de toch wel zeer ingewikkelde stof behandelde. Hij maakt het de toekomstige natuurkundigen zeker niet gemakkelijk maar weet waarschijnlijk toch vooral boeiend te zijn. Door zijn leerlingen wordt hij dan ook aan het eind van zijn carrière overladen met cadeaus, hulde en oorverdovend applaus.

Maar wat maakte Van der Waals nu zo groot? De grootste klapper is natuurlijk zijn proefschrift. Hij weet daarin te berekenen hoe groot moleculen zijn, hoeveel er van een bepaalde stof in een kubieke centimeter passen en dat deze moleculen elkaar aantrekken. Hieruit ontstaat het begrip *Vanderwaalskrachten*. Nog belangrijker is het vinden van een kritische temperatuur voor een bepaald gas. De temperatuur waarboven een gas niet vloeibaar gemaakt kan worden, ook niet onder hoge druk. In een later stadium ontdekt hij het principe van de 'overeenstemmende toestanden'. Van der Waals is overtuigd dat alle stoffen zich identiek gedragen tijdens de overgang van gas- naar vloeistoffase. Met behulp van de toestandsvergelijking kan hij zo het gedrag van andere stoffen voorspellen. Laat dit nu de handleiding

geweest zijn voor Kamerlingh Onnes en anderen om de laatste 'permanente gasen' toch vloeibaar te krijgen (waterstof en helium). Daarna houdt hij zich voornamelijk bezig met het onderzoek naar de zogeheten binaire mengsels en ternaire mengsels, mengsels die uit twee of drie stoffen bestaan. In deze periode is zijn werk van onschatbare waarde voor onderzoekers als Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom, die zich scheikundig op de faseleer richtten. Van der Waals was zelf geen experimenterend onderzoeker, dat liet hij liever aan anderen over. Bij hem zat het tussen de oren, hij begreep wat er gebeurde, kon zich verplaatsen in een bepaalde situatie en zette dat - met behulp van zijn wiskundeknobbel - op papier. Hij heeft heel veel betekend voor de Nederlandse wetenschap. Door zijn inzet regende het prijzen voor Nederlandse onderzoekers. Ook hij is overladen met blijken van hulde. Hij was al vroeg in zijn carrière lid van de KNAW, schopte het tot voorzitter van dit genootschap en wordt in 1910, twee jaar na zijn afscheid als hoogleraar, uitgenodigd om in Zweden het hoogst haalbare voor een wetenschapper in ontvangst te mogen komen nemen: de Nobelprijs voor de natuurkunde! Na zijn emeritaat geniet Van der Waals van een rustig leven, hij heeft nog wat functies zoals curator van de Leidse universiteit. Begin 1923 gaat het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Een jaar eerder had hij zijn dochter Jaqueline al ten grave moeten brengen, zij stierf aan maagkanker. Dit moet een klap geweest zijn die hij na het eerder zo tragische overlijden van zijn vrouw niet meer te boven moet zijn gekomen. Van der Waals overlijdt op 8 maart 1923, op 84-jarige leeftijd. Vier dagen later wordt onder grote belangstelling zijn stoffelijk overschot op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam ter aarde besteld.

Mijn vraag.. waarom eert Leiden deze held van de wetenschap niet (behalve het toekennen van een straatnaam)? <

Bronnen:

- *De geschiedenis van de scheikunde in Nederland (H.A.M. Snelders);*
- *De tweede gouden eeuw (B. Willink);*
- *Nederlandse helden der wetenschap (dr. G.C. Gerrits);*
- *Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek;*
- *Pioniers der natuurwetenschappen;*
- *Van der Waals: krachten die de wereld bijeen houden (Rob van den Berg, wet. bio.);*
- *Van Stevin tot Lorentz (A.J. Kox, M. Chamalaun);*
- *Wikipedia;*
- *Winckler Prins Encyclopedie.*



De wijkmakelaar van
de Professorenwijk en de
Burgemeesterswijk

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
T +31(0)71-5162372 | E gijsdekok@remax.nl | www.remax.nl/gijsdekok



Huber
bouw & installatie
glas in lood

huberbouw.nl - huber-glasinlood

**TAXICENTRALE
ELTAX**

071-521 21 44

Voor tariefberekeningen:
www.taxicentrale-eltax.nl

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

van **HARTEVELD** Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie
al meer dan 75 jaar in deze wijk.

Met een uitgebreid assortiment van:
drogisterij producten, baby artikelen,
zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, **reform artikelen**, afslank
producten en natuurlijk een gratis **advies**
van onze medewerkers.

De **winter** komt er aan, dus de tijd voor
een **goed advies** om gezond de winter door
te komen met de juiste vitamines, producten
ter bescherming van de huid, of een
behandeling in onze salon.

Nog steeds 10% klantenkaart korting op:
**Burberry-Boss-Cacharel-Chanel-Dior-
van Gils-Gaulthier- Paco Rabanne-enz.**

Kiek in de pot TRAITEUR

Buffetten
Party-schalen
Lunchgerechten
High-tea's
Diners
Soiree's



Kijk voor Kerst &
Oud-en-Nieuw
op onze website

Uw traiteurs Nico van Hooidonk
& Tineke van Boheemen

Tel 071 - 512 0608

www.kiekindepot.nl

Vereniging Professorens-
& Burgemeesterswijk

de wijkkrant

Een hoop enthousiasme
en tevreden bezoekers

Colofon

De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging
Professorens- en Burgemeesterswijk te Leiden.

Hoofdredactie: Rob Beurse
Eindredactie: Margot Lodewijk en Rob Beurse
Redactie: Thomas van Duin en Rob Beurse
Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl
Internet: www.profburgwijk.nl **Webmaster:** Frans Hoek
Vaste medewerkers: Alfred Dernison, Coco Hoek,
Hans Elstgeest, Frans Hoek, Marian Rappoldt, Rinke
Berkenbosch, Rinny E. Kooi, Titia Buddingh, Margot
Lodewijk, Riekje Renes, Monica Wigman, Nynke Smits,
Gesineke Veerman.
Foto's en illustraties: Frans Hoek, Jos Versteegen,
Rinny E. Kooi, Rob Beurse en anderen.
Ontwerp, layout en intermediair: www.beau-design.nl
(06 - 53.60.95.90). **Oplage:** 3.750 ex.

Wijkkrant 58 komt uit in april 2014.
Deadline kopij: 17 maart 2014

A.G. Tuinen

5% korting bij volledige aanleg of renovatie van uw tuin

10% korting op het maandelijks onderhoud van uw tuin

UW WIJKHOVENIER
Professorens- en Burgermeesterswijk

Voor voorjaars- en/of najaarsnoei,
tuinadvies, onderhoud, aanleg,
renovatie of beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste
adres. Bel of stuur een e-mail voor een
vrijblijvende afspraak.

A.G. Tuinen T | 06 - 46124214
Stieltjesstraat 32 W | www.ag-tuinen.nl
2313 SK Leiden E | info@ag-tuinen.nl

Favoriete plek in de wijk van Rinny E. Kooi



Als ik vanaf het bruggetje in de richting kijk van de Burggravenlaan of het Rosarium zie ik in het water een spel van kleuren. Dat komt door de weerspiegeling van riet, waterlelies, lucht, bomen en een enkel gebouw. Het is een plaats die ik associeer met de stad, de vrije natuur en de polder. Daar kan ik van genieten en mijn dagelijkse besommeringen vergeten. Een tijdje geleden stond ik daar met kinderen uit de straat, met Florian, Cathelijne, Storm, Lili en anderen. Toen ik hen vertelde waarom ik dit zo'n mooie plek vond gaven zij mij gelijk!

*Het bruggetje tussen
de Meijerskade en
Uhlenbeckkade*



Foto: Robbeurse Fotografie



Vereniging **Professoren-
& Burgmeesters**wijk

Nog geen lid? Om u aan te melden kunt u een email sturen naar penningmeester@profburgwijk.nl. Vergeet u niet om uw adres te vermelden. Of meld u schriftelijk aan bij de Penningmeester:
Agnes van Lierop, Moddermanstraat 79, 2313 GP Leiden