



**Het kinderkoor
van de Petruskerk**

Bij de adventkrans



door Margot Lodewijk

Ruim dertig jaar bestaat het kinderkoor van de St. Petruskerk inmiddels. De laatste vijftien jaar onder leiding van Coen Huisman, met de onmisbare hulp van zijn moeder. "Het is geweldig om kinderen te leren zingen. Ze ontwikkelen zich vaak zo snel."

"Dag en nacht, Heer", zingt een groep kinderen uit volle borst. Achter een piano zit Coen Huisman, die de melodie speelt, het tempo aangeeft en zelf ook meezingt. Elke woensdagmiddag is het vaste prik: de kinderen van het kinderkoor van de Petruskerk rennen niet het schoolplein op, maar gaan naar een klaslokaal voor een half uur durende repetitie.

Ze oefenen voor de maandelijkse optredens tijdens de gezinsmis op zaterdagavond. En op dit moment ook voor twee extra optredens aan het einde van het jaar: in de dagopvang voor senioren aan het Professorenpad en tijdens de kerstviering met kerstspel in de St. Petruskerk.

> Lees verder op pagina 2.



En verder...

- 7** Nieuw: Drankenhandel Leiden
- 8** Ringweg Oost en aansluiting A4
- 11** Blauwe Zone
- 15** Wijkvereniging zoekt betrokken bewoners!
- 19** Start tweede leeskring
- 21** Kerstvieringen in de wijk
- 22** Kerstverhaal
- 26** Opkomst van een Hollandse stad
- 44** Uw favoriete plek in de wijk



Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**

Redactioneel

Draaikonterij

Zonder dat je er erg in hebt sluipen ze naderbij. Zo geniet je nog na van je zomervakantie en voor je het weet zit je midden in de donkere dagen voor Kerst. De dagen waar de meeste mensen warmte en gezelligheid aan verbinden. Neem alleen maar de traditionele ontsteking van de kerstboomlichtjes op het plein van de Zeemanlaan (dit jaar op 15 december). Een moment van elkaar ontmoeten, maar ook een moment van bezinning. Dat moment van bezinning wens je wethouder Strijk, die zich bezighoudt met en verantwoordelijk is voor de parkeerproblemen in de wijk, ook toe. De mensen die met de lasten van de markering van de Blauwe Zone geconfronteerd worden morren luid en duidelijk. Ze nemen, evenals de

wijkvereniging, stelling tegen de op niets gebaseerde tweedeling van onze wijk en de opvattingen van wethouder Strijk hierover. Het lijkt erop dat deze laatste, zo ongeveer uitvinder van het draaikontenrecept, wat duizelig van dat gedraai aan het worden is. Hij erkent de onaanvaardbaarheid ervan maar doet vervolgens niets, en schrijft dat ook. Merkwaardig. U leest er meer over in deze krant.

Daarnaast natuurlijk onze 'feuilleton' over de Ringweg Oost, schreef Riekje Renes weer een heerlijk kerstverhaal, is er aandacht voor de lusten en lasten van de Blauwe Zone, interviewden we de eigenaren van de nieuwe Drankenhandel Leiden en blikt Alfred Dernison terug in de Leidse tijd. Maar we openen in deze



kersttijd met het St. Petrus Kinderkoor. Onschuldiger kan bijna niet. Ik wens u veel leesplezier en een gezond en vooral onschuldig 2013. <

Rob Beursee, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina



Coen oppert om 'Dag en nacht, Heer' tweestemmig te zingen. Hij vraagt een meisje om de tweede stem te doen. Ze schudt van nee, toch een beetje te eng. Dan doen we het toch met z'n allen, zegt Coen. Even later klinkt hetzelfde liedje prachtig tweestemmig door het lokaal.

"We schrijven de tekst op behangrollen en hangen die hoog in de lucht op. Zo kijken de kinderen omhoog om de tekst te lezen en dat is meteen goed voor het zingen", legt mevrouw Huisman uit.

Jarenlange betrokkenheid

Coen en mevrouw Huisman zijn al lang betrokken bij het kinderkoor. Voor het begin van de repetitie, vertellen ze hierover. Coen: "Het kinderkoor bestaat zeker al dertig jaar. Lange tijd oefenden ze in de Petruskerk, maar toen het koor in 1997 min of meer op één oor lag, heb ik het overgenomen. Mijn moeder werkte in die tijd als juf op de St. Josephschool, dus ik ben bij haar in de klas gaan oefenen."

"Het mooie van op school repeteren is dat ouders niets extra's hoeven te doen, qua halen en brengen", vult mevrouw Huisman aan. Ze is inmiddels allang geen juf meer, maar ook zij komt nog steeds elke woensdagmiddag naar de

Josephschool om Coen te helpen. Met het klaarzetten van alle spullen, én niet onbelangrijk, om de kinderen een snoepje te geven aan het einde van de repetitie.

Studentenbaan

Coen was nog student wiskunde, toen hij met het kinderkoor begon. Voor hem was het leiden van het koor een studentenbaantje. In 2000 kwam het volwassen gemengde koor van de Petruskerk erbij. Naast zijn huidige werk als leraar wiskunde, studeert hij op dit moment orkestdirectie aan het conservatorium in Den Haag.

Coen: "Ik vind het leuk om me steeds meer in deze richting te ontwikkelen. En ik blijf het leuk vinden om kinderen het zingen te leren. Ze ontwikkelen zich vaak snel. Soms komen er kinderen bij het koor die geen toon kunnen houden, maar na een tijdje zelfs solo kunnen zingen. Kinderen willen het zelf ook graag beter doen, ze zijn leergierig. Ik ga natuurlijk met kinderen wat speelser om dan met volwassenen en we passen het repertoire op hen aan."

Een uitgebreid repertoire

Het repertoire waar Coen en zijn moeder uit kunnen putten is eindeloos. Mevrouw



Huisman: "Er zijn zoveel geschikte liedjes. Ons eigen repertoire bestaat uit zo'n 150 liedjes, maar er komen steeds nieuwe liedjes bij. Onlangs overleed Joop Stokkermans en toen kwamen we tot de ontdekking, dat we veel liedjes van hem zingen. Het zijn oude liedjes, maar ze blijven nieuwe generaties aanspreken."

Het koor heeft natuurlijk altijd te maken met golfbewegingen. Het mag nu wel weer wat groeien, vertelt Coen. "Het gaat goed, met veertien kinderen, maar twintig kinderen is ideaal. Kinderen

gaan altijd in groepjes weg, vaak aan het einde van de lagere school. Goede stemmen mis je in het begin wel, maar aan de andere kant krijgen jongere kinderen dan de kans om qua stem te groeien. Vaak durven ze dan ook wat meer, als de oudere kinderen weg zijn."

"Ook al werk ik nu met de zoveelste generatie kinderen, het blijft geweldig om hun ontwikkeling te zien. Op een of andere manier lukt het steeds om uren vrij te plannen en het oefenen tussen de bedrijven door te blijven doen."

Bij de adventkrans

Na 'Dag en nacht, Heer' zoekt mevrouw Huisman het volgende liedje uit: 'Bij de adventkrans', heel toepasselijk voor de kerstoptredens. Coen zet de eerste tonen in, zodat de kinderen de toonhoogte weten. En vlak daarna klinken de heldere, zuivere kinderstemmen weer door het lokaal. <

Kerstoptredens van het kinderkoor:

19 december

Hoe laat?

16.30 uur

Waar?

Professorenpad 1

(Dagopvang voor senioren)

24 december

kerstavond - viering met kerstspel

Hoe laat?

19.00 uur

Waar?

St. Petruskerk



Samen

Nog enkele weken en dan sluiten we 2012 af. Wat ging het weer snel. En wat trots ben ik opnieuw op de activiteiten die we dit jaar hadden. Koninginnedag en het jubilerende burgerbal trokken vele kinderen en volwassenen. Ze lieten zien hoe dergelijke festiviteiten een succes zijn dankzij de inzet van de enthousiaste deelnemers en actieve wijkbewoners. Ook deze wijkkrant is zo'n voorbeeld van teamwork: mensen in hun kracht zetten en er iets moois van maken.

Als wijkvereniging proberen we de smeerolie van de levendige wijk te zijn. We zijn initiatiefnemer, organisator of ondersteuner. Het hangt er van af wat

nodig is en wat we kunnen opbrengen. Hoewel we over het algemeen niet te klagen hebben over de inzet van betrokken bewoners, zijn er geregeld momenten dat we actief op zoek zijn naar versterking. Logisch, iedereen zet er ook weer eens een punt achter. Dit is zo'n moment. We besteden daar veel aandacht aan, omdat we aan de vooravond van weer een ambitieus jaar staan.

Wegens vertrek van enkele van ons zoeken we voor het bestuur versterking voor de komende periode. Vers bloed in het bestuurswerk, mensen die een brede interesse hebben en willen bijdragen aan een actieve wijkvereniging.



Ook de Koninginnedaggroep Oranje Boven wil graag door met een versterkt team, zodat de viering op 30 april komend jaar geen gevaar hoeft te lopen.

Elders in deze wijkkrant ziet u de oproepen staan. Denk er serieus over na. We doen het samen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt. Doet u mee? <



Jacqueline
HAARMODE
VOOR HEM EN HAAR

HEREN 65+
Speciaal tarief
knippen op
dinsdag **€15,50**

Maandag en woensdag gesloten

V.D.WAALSSTRAAT 19 • LEIDEN • 071-5140439



PICO communicatie

- Conferenties
- Evenementen groot en klein (ook privé)
- Communicatie: van concept tot implementatie
- Fotografie



Doelgericht en effectief
www.picocommunicatie.nl
T: 0651 163780 - E: rob@picocommunicatie.nl



Mabelle's
Tuinonderhoud
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 SJ Leiden
T: 071 514 26 95
M: 06 126 452 16
E: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

de . la . Tête
Schoonheidssalon
voor echte huidverbetering



Marijke de Kok-van 't Hooft
Lammenschansweg 18
2313 DM Leiden
071-5156963

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!



DR. BAUMANN®
Exclusive Bionomic Beauty Care.

Een stralende huid

Droge of gevoelige huid?
Couperose of acne? Eczeem
of allergie?
Anti-aging of ontspanning?
Bij Schoonheidssalon de la
Tête kunt u terecht met al uw
wensen op het gebied van
gezichtsverzorging.
Wilt u een gezonde, mooie,
stralende huid, kennismaken
met Schoonheidssalon de la
Tête en de producten van
dr. Baumann?

Maak dan nu afspraak
voor een ontspannende
gezichtsbehandeling en,
als nieuwe klant, krijgt u een
kennismakingsset met de
producten van dr. Baumann
cadeau.

Marijke
Marijke
de Kok-van 't Hooft



www.schoonheidssalon-delatete.nl

Zaterdag 15 december

Ontsteken van de kerstlichtjes in de Wijkkerstboom

Op **zaterdag 15 december** wordt het winkelgebied in de Professorenwijk geheel in kerstsfeer ondergedompeld. Komt u die dag ook klokslag 17.00 uur naar het pleintje op de Zeemanlaan? Daar kunnen alle wijkbewoners de feestelijke ontsteking van de lichtjes in onze wijkkerstboom meemaken.

Wat kunt u vanaf 17.00 uur verwachten?

- Ontsteking van de lichtjes;
- Vuurkorven om de kou tegen te gaan;
- Een kersttoespraak;
- Kerstsamenzang;
- Samen het glas heffen op kerst 2012 en alvast op het nieuwe jaar;
- Chocomel en sterretjes voor de kinderen.

Foto: Franshoek Fotografie



De Speelkamer

Kinderwinkel • Meubels • Kleding • Speelgoed

Terweeweg 54c, Oegstgeest | 071-528 31 70 | www.despeelkamer.nl

GROEPSPRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE
VAN DER Salm
M. van der Mark
P.A.M. van der Salm
F.J. van Bommel-Haselhoff
B.J.G. Verroen-Rouwenhorst

*'Uw bewegen
is onze zorg'*

www.fysiotherapieleiden.nl
071-512 47 88

de Fysiotherapeut

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden
Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

advocaat in de buurt?

MR. A. HOEKSTRA-WAGEMANS
ADVOCaat



MEIJERSKADE 13
2313 EG LEIDEN
TEL: 071 - 514 77 41
FAX: 071 - 514 86 95
MR.HOEKSTRA@HETNET.NL
WWW.MEESTERHOEKSTRA.NL

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

R.n
Kwik
Timmer- en
onderhoudswerk

**Joop
van der
Hoeven**

www.ronkwik.nl

06 24 20 54 07

J. van der Hoeven

06 54 74 88 81



Foto's: RobbeurseFotografie

Nieuw: Drankhandel Leiden

door Coco Hoek

Met bier kun je geweldige combinaties maken



De bijdrage van onze studentenpopulatie aan het succes van slijterijen is groot. Maar dat was altijd gebaseerd op het principe 'bewaars niet tot morgen wat je vandaag nog kunt drinken,' of, wetenschappelijk geformuleerd, 'dum nihil est in poculo, iam repleatur denuo'. Voor degenen die het lo Vivat niet meer paraat hebben: Als niets meer in de beker is, dan vullen wij hem weer gewis.

Joeri Paardekooper van de kersverse drankenhandel aan de Zeemanlaan was in deze context een heel bijzondere student. Hij kocht bier, welzeker, maar hij bewaarde dat en verwierf zo een indrukwekkende verzameling. Tijdens zijn studie (Criminologie) begon hij daarmee al een webshop.

"De webshops schoten als paddestoelen de grond uit, en ik had al dat bier. Ik ben gewoon vanuit mijn eigen kamer begonnen en het liep meteen al geweldig. In twee jaar tijd ben ik van de huiskamer naar een garage verhuisd, en toen naar een loods en een grotere loods. Maar daar mocht ik vanwege het bestemmingsplan geen klanten ontvangen.

"Ik werkte in mijn studietijd ook al in een slijterij, en wilde van mijn passie mijn beroep maken. Via een makelaar kwamen we uit bij dit pand. We kregen op 15 september de sleutel en zijn eerst met een kleine verbouwing begonnen. Maar tijdens de werkzaamheden stond de deur al open en waren er direct klanten. De eerste dagen hebben we in allerijl een mandje met wisselgeld neergezet. Daarna hebben we ervoor gezorgd dat er een kassa en een pinautomaat kwam. Na de feestdagen willen we verder met de verbouwing, om alles precies te maken zoals we willen."

De feestdagen zijn uiteraard een toptijd voor de branche. En Drankhandel Leiden heeft het volledige assortiment. Maar als je hart bij bier ligt, is zo'n decembermaand dan toch leuk? Dan is het toch vooral wijnen verkopen?

"Dat hoeft helemaal niet. Ook met bier kun je geweldige combinaties maken en het is heel goed mogelijk om een mooi diner te geven met bij iedere gang een bijpassend bier. Neem bijvoorbeeld de beroemde kerstkalkoenen van Slagerij Nozeman. Het hangt af van de vulling die je gebruikt, maar een St Feuillien Blond zou heel goed bij een kalkoen met milde vulling passen. Kies je voor een pittige,

stevig gekruide vulling, dan is de St. Feuillien Bruin een prachtige combinatie.

"En ook bij het voor- en nagerecht is een bier te vinden. Al maak je een diner van twaalf gangen, wij kunnen het begeleiden." Een bier bij het dessert? Dat zou wel heel leuk en origineel zijn. En Joeri en zijn zakenpartner Andries van Berge-Henegouwen geven alvast een tip voor de sinterklaastijd: Neem bijvoorbeeld St. Bernardus Abt 12. Dat is een aanrader voor de koude winteravond, en past mooi bij de sinterklaas-zoetigheid. Ook hopen ze, verklapt Andries alvast, voor sinterklaas nog het bier Speculator binnen te krijgen. Een bier met speculaas als basis.

Laat nu de wintermaanden maar komen met de feestdagen en gezellige etentjes. Voor een diner waar nog lang over gesproken gaat worden: Joeri en Andries en hun bierarrangement op maat! <



Stand van zaken Ringweg Oost en aansluiting Leiden op de A4



Foto: FransHoekFotografie

Nog niet uit beeld, wel vertraagd

door Frans Hoek

Woensdagavond 19 oktober was het dan zover. Wij, de samenwerkende wijkorganisaties langs de geplande Ringweg Oost (RWO), hadden alle politieke partijen uitgenodigd voor een debat met de bewoners over de RWO. Alle politieke partijen gaven acte de présence in het wijkgebouw in De Kooi en de zaal pulde uit van de belangstellenden. Ik zag verschillende mensen zwaaien met onze groene wijkkrant.

De bewoners langs de route spraken allemaal hun zorgen uit over hun stukje van de route. Er bleek nu niemand blij te zijn met de komst van de weg. De oppositiepartijen bleken ook allemaal tegen de gevonden oplossing voor de RWO door de Kooi. Een van de bezoekers lichtte zijn eigen oplossing toe voor een alternatieve aansluiting van de RWO via een brug naar Leiderdorp.

Vuurwerk

Het echte vuurwerk ontstond toen de vertegenwoordiger van de SP vertelde dat zij in de gemeenteraad tegen de RWO zullen stemmen. Julian van de Kraats lichtte toe dat de SP in het collegeakkoord weliswaar voor een RWO had

getekend, maar niet voor deze RWO. Verwarring alom: collegecrisis? Snel tellen leerde dat er zonder de SP nog steeds een meerderheid voor deze uitwerking van de weg was.

De volgende dag kwam het bericht door dat de VVD zich ook tegen de RWO door de Kooi heeft gekeerd. Exit RWO-plannen, dus. Het vreemde is, dat uit de kranten bleek dat vrijwel alle politieke partijen dit nu als een overwinning claimen. Waarom was die bijeenkomst eigenlijk nodig? De RWO is hiermee absoluut niet uit beeld, wel spreken we over jaren vertraging. Wethouder Strijk moet nu weer gaan onderhandelen met zijn collega in Leiderdorp. Voor het geheugen: men is daar niet tegen de komst van die weg,

Laatste Nieuws
Ringweg Oost gaat definitief niet door
De Ringweg Oost, die Leiden beter bereikbaar en de binnenstad autoluw moest maken is van tafel. Leiden en Leiderdorp gaan opnieuw beginnen met het benoemen van hun verkeersproblemen en het bedenken van oplossingen. Die moeten eind 2013 op tafel liggen. Ook Oegstgeest wordt betrokken in dit nieuwe proces.

maar er ligt een lijst met 26 vrijwel on-
vervulbare eisen. Ook een manier om nee
te zeggen.

Voor de binnenstadsplannen van Leiden
een forse tegenslag. In de Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoerplannen gaan er
in plaats van de ook niet doorgesane
RijnGouweLijn meer bussen door Leiden
rijden. Voorlopig hoofdzakelijk door de
Breestraat. Voor diezelfde Breestraat cir-
culeren nu plannen om deze winkelstraat
voetgangersgebied te maken. Zonder
een oplossing voor de bussen, zoals een
RWO, is dat niet realistisch.

Aansluiting Leiden op A4

De provincie is bezig met detailplannen
voor de Rijnlandroute. Het deel door
Voorschoten komt nu door een geboorde
tunnel. In het kader van die Rijnlandroute
wordt er een bypass aangelegd in het
verlengde van de Churchillaan door de
sportvelden die daar liggen en door de
Oostvietpolder. Deze bypass gaat aanslui-
ten halverwege de Europaweg.
Leiden is daar niet zo gelukkig mee.
Ten tijde van het ontwerp was er in de
Oostvlietpolder nog een industriegebied
gepland, maar dat is niet doorgesane.
Nu gaat naast de verstoring van het
groengebied een raar driehoekje polder
ontstaan waar niemand wat aan heeft.
De kans dat een projectontwikkelaar daar
wel raad mee weet, is aanwezig. Tot eind
december heeft Leiden de mogelijkheid
om alternatieven voor dit plan voor te
stellen, mits de kosten niet de pan uit rij-
zen. Voor de duidelijkheid: het blijft een
provinciaaangelegenheid en Leiden mag
alleen maar voorstellen doen.

N11

Om te beginnen is er onderzocht of
de N11 op de Kanaalweg kon worden
aangesloten. Allereerst langs de spoor-
baan door het park
Cronesteyn. Door
de geplande tunnel
in de Kanaalweg
onder het spoor
komt er dan een
rare aansluiting
door het kanto-
renpark. Verder
is een weg dwars
door Cronesteyn
onderzocht met
een aansluiting
dicht bij het Lam-
menschansplein.
De te verwachten

stormen van protest maken deze optie
onrealistisch. De derde optie gaat langs
de Bult. Ook niet zo handig, want dat
zal dan ten koste gaan van hockey- en
tennisvelden en naar mijn idee zal de
Roomburgerlaan-Fruinlaan dan een bij-
zonder drukbereid traject worden. Nu
er voorlopig geen RWO komt, zijn deze
drie onderzoeken gestaakt want de te
presenteren alternatieven zullen eind de-
cember al implementeerbaar moeten zijn.
Hoewel er nog meer opties zijn is de
meest gewenste die van het opwaarderen
van de huidige situatie bij het Lammen-
schansplein. De Vlietbrug is afgeschreven
en moet binnenkort worden vervangen.
De Lammebrug is dat nog niet, maar
het past binnen het beschikbare budget
om ook deze te vervangen. De brug
moet dan verhoogd worden naar 4,50
meter boven het water (nu 2,25 meter).
Hierdoor hoeft deze aanzienlijk min-
der vaak open. De brug kan zo breed
worden uitgevoerd dat de opstelstroken
al op de brug beginnen. Samen met een
verbreding van de Europaweg is dan het
verkeersprobleem voor een zeer lange
periode opgelost.
Het Lammenschansplein zal moeten
worden geherstructureerd, want de brug
komt hoger te liggen. Het plein kan een-
voudiger worden uitgevoerd als de slui-
pweg naar de flat naast het plein wordt
afgekoppeld. Ook wordt er gedacht aan
het afkoppelen van de Kanaalweg, zodat
er een T-kruising ontstaat, waardoor het
verkeer veel sneller kan worden afgewik-
keld. De Kanaalweg moet dan ergens
verderop op de Lammenschansweg wor-
den aangesloten. Een zeer interessante
opmerking was wel dat er in de spits
maar vierhonderd auto's per uur afslaan
naar de Kanaalweg. Waarom was de RWO
ook al weer nodig? <

advertentie

Winterworkshop collages maken

maak een kunstwerk op papier rondom eigen foto's met
mooie stukjes papier en stof, linten, krijt, crêpepapier, verf,
balpen, kleurpotlood, geschreven teksten enz.

meerdere data, steeds op zaterdag of zondag van 10.00
tot 13.00 uur in Kunstcentrum Haagweg 4 begane grond.

info en data: rjam.geurts@tiscali.nl



Gezocht

Versterking Team Koninginnedag

Al ruim tien jaar organiseert een (wisselend)
team van enthousiaste wijkbewoners het
grote Koninginnedagfeest op het plein
De Laat de Kanterstraat – Cobetstraat op 30
april. Voor de organisatie van het feest in
2013 zoeken we nieuw organisatietalent.
Het team bestaat uit ongeveer acht
personen. Zij verdelen onderling de taken
en verantwoordelijkheden en vergaderen
regelmatig vanaf februari. Aanmelden kan
via e-mail: secretaris@profburgwijk.nl



Gezocht

Bedelarm- bandje kwijt

Bij de geboorte heeft onze dochter een
bedelarmbandje gekregen van haar opa
en oma.
Bij elke bijzondere gelegenheid wordt het
armbandje uitgebreid met een bedeltje.
Inmiddels hangt het armbandje al aardig
vol met een olifant, een beertje, een
schoen, een hartje, een klavertje vier, een
varkentje, een vlinder, etc.
Helaas is mijn dochter het armbandje
kwijt geraakt. Wie oh wie heeft het
misschien gevonden? U zou ons heel blij
maken!

Esther van der Linden-Ribbens
huibesther@casema.nl

Wijnhandel - Slijterij - Bierwinkel - Kadoshop

Drankenhandel Leiden

Zeemanlaan 22-B 2313SZ 071-2400285



Moët & Chandon
Brut Impérial

€ 31.95



Courvoisier
V.S. Cognac 70cl

€ 16.45



Lior 43
Hele liter!

€ 17.95

AGED
8
YEARS



Production notes
Matured 8y in oak
is a combination of
the finest Highland and
sherry casks.

GlenDronach 8y
Octarine

€ 24.95

Win een reis naar Argentinië
t.w.v. 5000 euro!



Scan de QR code en doe mee!
www.wijnkring.nl/salenteinactie

Salentein Reserve serie
adviesprijs per fles € 13,50

nu 6 flessen voor
€ 62,50



*Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2012



Parkeeroverlast Wethouder ziet probleem, maar grijpt niet in

”Met een verschuivende parkeerdruk was rekening gehouden, maar niet in de mate waarin die zich nu in sommige aangrenzende gebieden manifesteert. De huidige begrenzing roept weerstand op en het kan niet de bedoeling zijn dat oplossing van het probleem in de ene buurt ten koste gaat van de andere buurt.” Wethouder Verkeer Robert Strijk erkent dat de parkeeroverlast in de Burgemeesterswijk onaanvaardbaar is, maar grijpt niet eerder in dan in 2014. De getroffen buurt blijft daarom boos. De wijkvereniging blijft bij het pleidooi om zo snel mogelijk de blauwe zone uit te breiden en hoopt dat de raadscommissie dit ook vindt.

Op 13 november heeft wethouder Robert Strijk een uitvoerige brief gestuurd aan de gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over de stand van zaken rond de proef met de ‘blauwe zone’. De druk vanuit de wijkvereniging en van bewoners van de Burgemeesterswijk in het afgelopen half jaar heeft daar mede voor gezorgd. Het moet gezegd worden: de wethouder geeft ruiterslijk toe dat de parkeeroverlast een groot probleem is, dat eigenlijk niet had mogen ontstaan. Tot niet geringe verbazing van bewoners blijken wethouders en ambtenaren overvallen door dit gevolg van de gekozen begrenzing van de blauwe zone: de Lorentzkade, Thorbeckestraat en Zoeterwoudsesingel “Van enig enthousiasme in de aangrenzende gebieden is in ieder geval geen sprake. Daar komen heel andere geluiden

vandaan. Waar men gewend was voor de deur te parkeren wordt men geconfronteerd met verschuivend parkeergedrag van lang en vreemd parkeerders. Men misgunt bewoners in de blauwe zone hun verkregen parkeervrijheid niet, maar wil er ook niet het kind van de rekening van worden,” aldus de wethouder. “Het algemene beeld in aangrenzende gebieden staat in schril contrast met dat in de blauwe zones. Wat daar aan parkeergelegenheid en ruimtelijke kwaliteit is gewonnen dreigt in straten in de directe omgeving verloren te gaan. Daar staat de woonomgeving onder druk en is de situatie soms bepaald wanordelijk.” Ook de recente parkeertellingen bevestigen de problemen, zoals we in de vorige wijkkrant schreven.

Niet eerder dan 2014

Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zou je zeggen. Hoopgevend is daarom de opmerking: “Om te voorkomen dat de situatie er uit de hand loopt, kunnen de signalen die ik krijg niet genegeerd worden en zal op enigerlei wijze actie ondernomen moeten worden.” Wethouder Strijk stel dan ook vast dat de grenzen van de blauwe zones verkeerd zijn. Maar nu al besluiten de grenzen te verschuiven, wil hij niet. Daar is geen geld voor en ook daarom lijkt Strijk liever over te willen stappen naar het systeem van geheel betaald parkeren. En hij wil niet eerder dan 2014 met een beter systeem starten en die betere keuze in 2013 maken en uitwerken. “Hierbij ga ik ervan uit dat terugkeer naar de periode van voor 1 januari 2012 geen optie is.”

Kanaalweg

In een brief aan de raadscommissie reageren kritische bewoners van de Burgemeesterswijk Regine Scholten en Cas Roest teleurgesteld door op de brief van de wethouder, door het uitblijven van maatregelen op de korte termijn. “De parkeeroverlast kan worden opgelost door de begrenzing van de blauwe zone in de Burgemeesters- en Professorenwijk op te rekken. De grens moet zodanig worden getrokken, dat parkeren in aangrenzende gebieden met vrij parkeren geen reëel alternatief is voor mensen die in de binnenstad moeten zijn. Daarom is het Kanaal een logische en duidelijke grens en moet de blauwe zone tot aan het Kanaal worden uitgebreid.” Zij hopen dat de raadscommissie dit standpunt deelt en de wethouder dwingt alsnog snel maatregelen te nemen.

Zie www.profburgwijk.nl voor de brief van wethouder Strijk, de reacties hierop en de uitspraak van de rechtbank. <

Rechtszaak verloren

In 2011 is een bewoner van de Zoeterwoudsesingel een rechtszaak tegen de gemeente gestart. Hij eiste dat de blauwe zone wordt uitgebreid, om parkeeroverlast ook bij hem in de buurt te verkleinen. De rechtbank is van mening dat de keuze voor de begrenzing van de blauwe zone weloverwogen is gemaakt en dat de gemeente Leiden bereid zegt te zijn het beleid eventueel aan te passen als dat nodig is. De bewoner heeft de zaak daarom met recent negatief besluit verloren.



▪ Regine Scholten.

Volgestouwde straten

straat de kade opdraaien is gevaarlijk geworden: tot aan de hoek, in het gras en op de stoepen van de brug staan auto's geparkeerd, die afslaande fietsers en auto's het zicht op elkaar benemen. Regine vreest dat een ongeluk niet lang op zich laat wachten. Brandweerauto's – zo toont een filmpje op haar site – moeten behoedzaam manoeuvreren.

Regine was verbaasd over sentimenten die ook loskwamen op haar blog: 'waar waren jullie toen wij last hadden van het parkeerprobleem?'. Ook wat haar betreft komt de oude situatie niet terug.

Inmiddels hebben de blog, de vele reacties van de buurtbewoners en de inspanningen van de wijkvereniging de aandacht van de gemeente getrokken. Men begint te zien dat er niets is opgelost, dat er een nieuw probleem is gecreëerd. Er zijn kleine pleisters op de wonde: vergunningen voor ondernemers in de buurt, lagere parkeertarieven voor werkenden in de binnenstad. Effect heeft al dit lapwerk niet.

Als terugdraaien van de Blauwe Zone geen optie is, resteert alleen verdere uitbreiding tot aan het kanaal. Bezoekers van de binnenstad zullen parkeren aan de overkant van het water toch niet zien als een reëel parkeeralternatief? Voorlopig lijkt de gemeente uitbreiding overigens te duur te vinden. Ja, handhaven kost geld. Maar daar mag sowieso wel eens werk van worden gemaakt. Voor stoepen, bruggen en grasvelden tonen parkeerders maar weinig ontzag. Was dit soms direct al het plan van de gemeente, vraagt Regine zich wel eens af. Moet de wijk in stapjes worden 'klaargekneed' voor betaald parkeren? Een ieder die geïnteresseerd is in het parkeerprobleem kan, in afwachting van een oplossing, maar ook ter bespoediging ervan, terecht op de blog van Regine Scholten: <http://parkeerverlast.blogspot.nl> <

Zittend in de huiskamer van Regine Scholten aan de Van den Brandelerkade, heb ik prachtig uitzicht op de robuuste klok van de Petruskerk. In een felle opklaring steekt een naar het koper verkleurende moerascipres scherp af tegen de tijdelijk blauwe lucht. Maar de middenberm van gazon en sloot wordt door een overmaat aan 'blik' aan het oog onttrokken. Als ik ga staan, zie ik over de geparkeerde voertuigen heen, aan de overkant een bijna lege Lorentzkade. Het middenplantsoen is scheidslijn geworden. Tussen Blauwe-Zone en vrij-parkeren-gebied. Overal in de wijk herhaalt zich dit beeld: binnen de zone her en der verspreid een auto, voorbij de blauwe stoepanden, direct om de hoek, volgestouwde straten.

Toen Regine Scholten, al vijftien jaar woonachtig aan de Van den Brandelerkade, merkte dat er met de invoering van de Blauwe Zone, een acute verplaatsing van de parkeeroverlast ontstond – iets wat haar niet verbaasde, iedereen had het al voorspeld – besloot zij om op internet een forum in te richten voor de wijkbewoners. Op haar blog ontving zij al gauw een regen aan reacties ter ondersteuning van haar bezwaren. Bijvoorbeeld dat het nieuwe parkeersysteem tot griezelige situaties leidt op de Van den Brandelerkade, die een doorgaande weg vormt naar de basisscholen

'Iedereen had het al voorspeld!'

en de sportvelden aan de overkant van de Burggravenlaan. Vanaf de Thorbecke-

Blauwe Zone lust

door Nynke Smits

Voor Paula Groenendijk, die al sinds 1986 op de De Sitterlaan woont, was de invoering van de Blauwe Zone in januari 2012 een verademing. Vijfentwintig jaar geleden leek het nog zo handig: wonen in de onmiddellijke omgeving van station Lammenschans. Al gauw bleek dat ze zich daar op had verkeken.

Weldra vulden zich al om zeven uur 's ochtends de straten rond het station met de auto's van nette dames in mantelpak en heren met aktetassen die zich, met achterlating van hun voertuig, per trein naar hun kantoren spoedden in

eigen voordeur kwijt te kunnen! Het is een helende luxe waar Paula en haar burens naar hartenlust van genieten. Het autoloze zondag-gevoel bekwam je, toen je op 3 oktober de Lammenschansweg inkeek. Waar was het aloude 'beleg' van verkeer uit de omliggende dorpen? De Lammenschans was, net als Leiden, 'ontzet'. Want ook op 3 oktober golden de normale verordeningen. Paula wil deze vorm van ontzetting nooit meer missen. En dat is een beetje de angst: dat de zo professioneel geventileerde protesten uit de nieuw belaste straten het Blauwe Zonebeleid weer zullen terugdraaien.

Solidair

De gemeente heeft zijn best gedaan de problemen op te lossen, vindt Paula.

En voor de buurt rond het station werkt het. Maar ja, als ervaringsdeskundige begrijpt zij maar al te goed wat parkeeroverlast betekent en ze wenst dat niemand toe. Er is dus maar één oplossing. Paula roept de wijk op om solidair met elkaar te zijn ten aanzien van het parkeerbeleid. Laten we allemaal 'gaan' voor uitbreiding van de zone. De oude situatie mag niet worden teruggedraaid. De gemeente zal bezwaar maken. Er moet worden gehandhaafd, dat is duur. Maar dan betalen we maar iets meer. En, o ja, misschien kunnen de wijkbewoners ook iets minder hard op het gas trappen, want de De Sitterlaan is geen parkeerterrein, maar ook geen racebaan.

<

De Lammenschans ontzet

Den Haag of Utrecht. De buurt werd geconfisqueerd door forenzen. Wanneer omwonenden een boodschapje wilden doen – je moet ook wel eens met je drie katten of met je vier konijnen naar de dierenarts – dan werd het bij terugkomst onmogelijk om de tassen of de veestapel in de buurt van de eigen voordeur weer uit te laden. Want overdag ging de parkeeraanwas gestaag door. Je had bijvoorbeeld de dagjesmensen. De dames die lekker gingen shoppen in Utrecht. En vergeet ook niet het sportief met rugzak beladen pas gepensioneerde echtpaar dat tijdens hun reis naar Thailand – lekker met de trein naar Schiphol – de auto voor drie weken gratis op de De Sitterlaan parkeerde. In vijfentwintig jaar groeide een parkeerprobleempje uit tot parkeerellende.

Herademing

Dat de wijk nu pas, nu ook 'de andere kant' met parkeeroverlast te kampen heeft, in beroering raakt en in het geweer komt, dat steekt Paula Groenendijk wel een beetje. Want sinds de invoering van de Blauwe Zone herademt het Lammenschans-kwartier. Wat een weldaad om eindelijk de auto eens voor of rond de

▪ Paula Groenendijk.





Zoekt u een betrouwbare en servicegerichte aannemer voor grote en kleine werkzaamheden aan uw woning?

MAATWERK is reeds 14 jaar een klein aannemersbedrijf met all-round personeel in eigen dienst
Uw werk in één hand en één aanspreekpunt van plan tot oplevering



Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie.
Neem hiervoor contact op met Menno de Jong (06-2950 2570) of Pieter Versnel (06-5586 3720)
Meer info? Bezoek de website www.maatwerk-leiden.nl

Wijkvereniging zoekt betrokken bewoners!

m/v

Een heerlijke wijk om in te wonen. Het is niet voor niets dat mensen er vaak jarenlang blijven. De wijkvereniging probeert haar steentje bij te dragen aan het welbevinden van de bewoners van onze wijk en investeert graag, gesteund door vele tientallen vrijwilligers, in activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: de Koninginnedagviering, Kunst over de Vloer, Burgerbal, de Leeskring, Burgerrun en het feestelijk ontsteken van de kerstboom. De wijkvereniging is tevens een platform voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen zoals het verkeersbeleid, het parkeerbeleid en de groenvoorziening.

De wijkvereniging op zoek naar mensen met hart voor de wijk die zich beschikbaar willen stellen voor één van de binnenkort vrijkomende bestuursfuncties.

BENT U:

- Betrokken bij het wel en wee in de Professoren- & Burgemeesters-wijk & Rijndijkbuurt?
- Enthousiast, creatief en gericht op samenwerking?
- Op zoek naar een interessante en zinvolle tijdbesteding?
- Woonachtig in één van de genoemde wijken?

HET LEVERT U OP:

- Leuke contacten in de wijk.
- Inzicht in de diverse ontwikkelingen binnen uw wijk.
- Ervaring met belangenbehartiging en bestuurswerk.
- Tevredenheid om bij te dragen aan de leefbaarheid in onze fraaie wijken.

Heeft u belangstelling, wilt u meer weten, nader kennismaken, proefdraaien? Aarzel niet en neem contact op met de secretaris van de wijkvereniging:

Gerard Hendriks
secretaris@profburgwijk.nl of
071 5141741.



						<p>€ 8,- per les Deelname per seizoen (± 20 lessen)</p>			
<p>TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek Iedere maandagavond in Leiden Van Vollenhovekade 17, gymzaal Lorentzschool</p>				<p>TACOYO IS BIJZONDER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tacoyo verbetert uw houding, figuur en souplesse. • De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training. • U traint in een ontspannen, niet prestatiegerichte sfeer. • U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau. • Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw. • wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten. • Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend. • Iedere les gebruikt inspirerende muziek. • Tacoyo gebruikt geen apparaten. 					
								<p>Informatie en opgeven voor een proefles:</p>	
								<p>Tacoyo Trainer Viktor Verwoerd (m) 06-41549731 (e) v.verwoerd@tacoyo.nl</p>	
				<p>Geef je op voor een proefles!</p>					

www.tacoyo.nl

<p>BMS Netwerk Notarissen</p> <p>Notarissen mr. R.H. Breedveld mr. E.J. Moolenaar mr. M. Schwarze</p> <p>Plantsoen 25 2311 KG Leiden T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35 E info@bmsnotarissen.nl</p> <p>www.bmsnotarissen.nl</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Alle rechtsgebieden > Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten > Gratis abonnement op onze elektronische nieuwsbrief > Eigen parkeerterrein
--	--

<p>ErfenisSupport</p> <p>Voorkom problemen, regisseer zelf uw nalatenschap.</p> <p>Praktische hulp en deskundig (fiscaal) juridisch advies bij de voorbereiding en de afwikkeling van erfenissen.</p> <p>Mr. Wencke van Dijk Postbus 1074 2302 BB Leiden Mobiel: 06-20404929 E-mail: info@erfenissupport.nl Website: www.erfenissupport.nl</p>



Wat is tai chi?

Heeft u wel eens mensen in een park of op tv van die langzame sierlijke bewegingen zien uitvoeren? Wat zij doen heet tai chi, een Chinese bewegingsleer en verdedigingskunst.

Steeds meer mensen doen aan tai chi, zowel mannen als vrouwen, zowel jongeren als ouderen. Tai chi is een mooie activiteit, want je beweegt heel ontspannen en rustig en je aandacht is gericht op wat je doet.

Wat leert u bij tai chi? Goed en stevig staan, soepel lopen (voorkomen van vallen), ontspannen, aandacht richten, bewegen met het hele lichaam, voelen hoe u beweegt en beginselen van zelfverdediging.

Gratis proefles tai chi

Komt u eens een gratis proefles tai chi meemaken? U sluit u dan aan bij een bestaand groepje enthousiaste Tai chi cursisten.

Wanneer: vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Waar: Herenstraat 61 Leiden

Docent: Philip Unger. Hij beoefent tai chi al 12 jaar, traint al jaren, onder meer bij de bekende Chinese tai chi leraar Wee Kee Jin en is docent geweest in het middelbaar onderwijs.

Aanmelden: telefoon: 071-5210483, e-mail: s.pracht@hotmail.com of kijk op de website www.libertasleiden.nl. <

Naslagwerk over de bouw, de historie en de onderwijsvisie van ROC Leiden Lammenschans



Knooppunt van ambities

Onlangs verscheen een uniek naslagwerk over de nieuwbouw van ROC Leiden Lammenschans: 'Knooppunt van Ambities'. Het boek vertelt in woord en beeld (twee derde bestaat uit foto's): de onderwijsvisie van ROC Leiden, het proces dat aan de bouw voorafging en de bouw zelf. U vindt er het verhaal van de architect en het naslagwerk geeft een overzicht van 225 jaar beroepsonderwijs in Leiden. Burgemeester Henri Lenferink schreef het voorwoord.

In dit interessante boek komt een groot aantal mensen aan het woord: architect Thomas Rau, voormalig voorzitter College van Bestuur ROC Leiden Jacques van Gaal, directeur Green Real

Estate Aart Jan Verdoold, Marianne Rijnveld van het Da Vinci College en Martin Kroep, directeur Heijmans Utiliteitsbouw. Ook technische aspecten zoals de constructie van het gebouw en warmte-koude opslag komen aan bod. Daarnaast geven buurtbewoners en studenten hun mening over deze nieuwbouw. In zes fotokaternen is het proces van bouwrijp maken, de bouw, de oplevering en de ingebruikname van het pand te volgen. 'Knooppunt van Ambities' is mede tot stand gekomen dankzij bij de nieuwbouw betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen. Speciale dank gaat uit naar Green Real Estate, Heijmans Utiliteitsbouw, Installatie Werk Zuid-Holland (IWZH), Da Vinci College en ROC Leiden.

Het boek is te bestellen via: h.feunekes@roc.nl en kost € 32,50. <

Training mobiel bellen voor 60-plussers

Wilt u ook beter leren omgaan met uw mobiel: bellen, sms'en, nummers opslaan en meer? Voor meer informatie kunt u bellen (071-5120483), mailen (s.pracht@libertasleiden.nl) of langskomen bij ons servicecentrum, Herenstraat 61 (tussen 9.00 tot 13.00 uur). <



drive4all

VERKEERSOPLEIDINGEN

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in een prettige sfeer en op ontspannen wijze leren autorijden in je eigen tempo volgens de nieuwste lesmethoden.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

Kijk op www.drive4all.nl of bel
06-22682485 voor meer informatie.

Loek Groenewegen, Kanaalweg 37



Leyden Executive Taxi

- Flexibel Directieervoer
 - Airportservice
 - Roadshows
- €47,50

per uur excl. 6%btw van Leiden tot Leiden

0800 - 8299444
www.leydenexecutivetaxi.nl Free Number

Pedicure Letta

Pedicurebehandeling
Voetmassage



Letta van Noort • Zeemanlaan 19 • 2313 SV Leiden • 071-5120157



MOOIE UITVAART

Een Mooie Uitvaart...
...past bij de levensstijl van de overledene;
...biedt troost en steun aan hen die achterblijven

Complete
uitvaartbegeleiding
Ook voor vrijblijvende
informatie



Warme groet, Angelique

Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |
06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com
| www.mooieuitvaart.com

TEEUWEN VERZEKERINGEN

HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE

WWW.TEEUWENVERZEKERINGEN.NL

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

Door het grote aantal aanmeldingen voor de leeskring voor ouderen in de wijk is er nog steeds een wachtlijst. Maar daar gaat nu verandering in komen, want op 8 februari 2013 gaat De Tweede Kring van start. In dit interview kunt u kennis maken met Carolien Polderman die deze leeskring zal gaan leiden.



Foto: RabbeurseFotografie

door Hanneke van der Veen

Start tweede leeskring senioren

Passie

“Die passie voor boeken heb ik al van kinds af aan”, vertelt Carolien. We zitten bij haar thuis aan de hoge tafel, omringd door stapels boeken en boekenkasten en met uitzicht op de tuin die ondanks de herfststormen toch nog weelderig groen is voor de tijd van het jaar. “Ik was vroeger al een fanatiek lezertje in de bibliotheek. De boeken stonden ingedeeld op leeftijdscategorieën en je mocht pas aan de volgende categorie beginnen als je acht jaar was. Ik weet nog dat ik stond te trappelen om aan die boeken te beginnen want die voor onder de acht jaar had ik al uit.”

Ook de andere huisgenoten bij Carolien thuis lazen allemaal graag en wisselden onderling hun boeken uit. Zij herinnert zich nog het standaard antwoord op de vraag “Wat wil je voor je verjaardag?” Dat was altijd: “een boek!” De keus om Nederlands te gaan studeren was dan ook niet zo verwonderlijk. Inmiddels heeft Carolien als gepensioneerd docente Nederlands een rijk gevuld leven, met nóg meer gelegenheid om invulling te geven aan haar geliefde bezigheid: lezen! En die passie wil zij graag delen met anderen.

Avonturen beleven

De boeken die in de leeskring besproken zullen worden komen uit de leeskring van Pro Biblio, waar een bescheiden vergoe-

ding voor wordt gevraagd. In de leeskring zitten steeds zeven gelijke exemplaren zodat de leeskringleden niet zelf naar de bibliotheek toe hoeven. Bij elke leeskringbijeenkomst, zo’n vijf tot zes keer per jaar, leveren de leden hun vorige exemplaar in en ontvangen zij meteen het boek dat de eerstvolgende keer besproken zal worden. Dat kan dus heel gevarieerde literatuur zijn.

Carolien vertelt hoe boeiend zij het vindt om te zien hoe onze literatuur door de jaren heen veranderd is. Ze zou naast de modernste literatuur ook wat oudere boeken willen voorstellen, maar daarover zal gepraat worden in de groep. De moderne boeken zijn heel anders dan die van vijftig jaar geleden.

Carolien: “Ina Boudier Bakker, een schrijfster uit de twintiger jaren, zou bijvoorbeeld heel verrast zijn als zij een modern boek zou lezen. Zij vertelde alles van buitenaf, alsof ze van tevoren al wist wat er gebeurd was. Als je een modern boek leest, ben je vaak als het ware één van de personages en krijg je als lezer niet méér informatie dan het personage heeft. Dat maakt het spannend...” Carolien benadrukt nog eens wat lezen zo boeiend maakt: “Je kan in je eigen leven maar een beperkt aantal dingen meemaken. De dagen zijn kort. Maar je kunt avonturen beleven in een boek.”

Om de hoek

“De meerwaarde van deze leeskring,” zegt Carolien, “is dat het zo laagdrempelig is en daardoor ook heel toegankelijk voor de senioren onder ons. Lezen in de wijk met mensen die om de hoek wonen. Mensen die je misschien nog niet eerder hebt ontmoet maar die wel met elkaar de liefde voor verhalen delen.”

Ter onderscheiding van de al bestaande leeskring is de naam De Tweede Kring bedacht. Het plan is om bij elkaar te komen bij leeskringleden die daar thuis gelegenheid voor hebben. Dat is dus altijd hier in de wijk. Voor mensen met een mobiliteitsprobleem is er een vrijwillige chauffeur beschikbaar.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 8 februari 2013 van 10.30 tot 12.30 uur op een nader te bepalen locatie. Vóór de zomer komt de groep daarna nog bij elkaar in maart en in mei om ná de zomer weer verder te gaan in oktober, november en in januari 2014.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: Carolien Polderman, telefoon 071-514 42 95 of e-mail cwpoldevries@xs4all.nl Als er meer aanmeldingen komen dan er plaatsen zijn, zal er misschien weer een wachtlijst moeten komen. <



Gezocht

Materiaal opslag + beheerder

De wijkvereniging beheert allerlei materialen (tenten, statafels, geluidsapparatuur) bestemd voor activiteiten in de wijk, zoals straatfeesten, Koninginnedag en Burgerbal. Leden van de wijkvereniging kunnen hiervan gebruik maken.

De vrijwilliger die voor de vereniging het beheer en de opslag van deze materialen jarenlang trouw heeft verzorgd, heeft aangegeven daarmee te willen stoppen. Daarom zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe opslagruimte in de wijk en tevens naar een vrijwilliger die het beheer (o.a. de opslag en uitlening van het materiaal) wil verzorgen.

Aanmelden kan via e-mail: secretaris@profburgwijk.nl



Impresario gezocht voor Kunst over de Vloer 2013



Het duurt nog bijna een jaar voordat het traditionele tweejaarlijkse Kunst over de Vloer georganiseerd zal worden. Toch is het organisatiecomité al weer bij elkaar geweest om de zaken in gang te zetten.

Niet voor niets, want overal drogen de Leidse subsidiepoten op en wat er nog rest gaat naar de ontwikkelingswijken. Hoewel de subsidieaanvragen nog moeten worden verstuurd, gaan we ervan uit dat we komend jaar met een aanzienlijk kleiner budget moeten gaan werken. Dat betekent dat we kleinere groepen zullen uitnodigen en dat we mogelijk minder voorstellingen zullen arrangeren.

Voor 2011 hadden we een volledig op elkaar ingespeeld team, maar nu moeten we het vooralsnog zonder een impresario stellen. Welke wijkgenoot is ingespeeld op de muzikscene in de omgeving en is bereid ons te helpen om van KodV 2013 weer als vanouds een succes te maken? Aanmelden kan via ons e-mailadres: Kunst@profburgwijk.nl.

Frans Hoek



Portretfotografie

Een portret van uzelf, uw zoon of dochter – een familieportret van uw gezin – een foto samen met uw partner – een foto van uw huisdier.

ROB BEURSE FOTOGRAFIE



www.robbeursefotografie.nl - telefoon: 0651 163780



Gerda van Wingerden
Begeleiding & Training

Relaties

~ eigenheid in verbinding ~

- Roept uw relatie regelmatig spanningen op?
- Heeft u moeite met contact maken?
- Wilt u meer nabijheid in uw relaties?

Voor advies en begeleiding in privé- en werkrelaties.

Bent u geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een gratis, oriënterend gesprek: telefoon 071-5123552 of via website: www.gerdavanwingerden.nl

Kerst Vieringen

Kerst in de St. Petruskerk

ZONDAG 23 DECEMBER

16.00 uur Kerstsamenzang

MAANDAG 24 DECEMBER

Kerstavond

19.00 uur Gezinsviering (kinderkoor)

22.00 uur Nachtmis (Cantorij)

DINSDAG 25 DECEMBER

Kerstmis

09.30 uur Hoogmis,
(St. Petrus-projectkoor)

12.00 uur Kindje wiegen

MAANDAG 31 DECEMBER

Oudjaar

17.00 uur Woord- en Gebedsviering

Kerst in de Oud Katholieke Kerk

MAANDAG 24 DECEMBER

Kerstmorgen

22.00 uur

DINSDAG 25 DECEMBER

Kerstmorgen

10.30 uur

Advent en Kerst in de Vredeskerk

ZONDAG 2 DECEMBER

1e Advent

10.00 uur Voorganger: G.J. Venema

ZONDAG 9 DECEMBER

2e Advent

10.00 uur Voorganger: M. Boelen
*M.m.v. cantorij,
o.l.v. Liesbeth Boertien*

ZONDAG 16 DECEMBER

3e Advent

10.00 uur Doopdienst
Voorganger: G.J. Venema

ZONDAG 23 DECEMBER

3e Advent

10.00 uur Voorganger: J.R. Wolthaus

MAANDAG 24 DECEMBER

Kinderkerstfeest met kerstspel

16.00 uur

MAANDAG 24 DECEMBER

Kerstavond

20.00 uur Festival of Lessons and Carols
Voorganger: G.J. Venema
*M.m.v. cantorij,
o.l.v. Liesbeth Boertien en
Peter-Bram 't Hoen*

DINSDAG 25 DECEMBER

Kerstmorgen

10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
(Voor jong en oud)
Voorganger: G.J. Venema



Kerstverhaal

door Riekje Renes



Kerst Concert

Al dagen bladert Lucia door haar partituren en oude concertprogramma's. Als dirigent van een amateurkoor vindt ze het lastig om een mooi kerstconcert samen te stellen. Haar koor heeft in de loop der jaren bijna alles al gedaan. Middeleeuwse motetten, Oost-Europese liedjes, Engelse carols en Franse chansons. Gloria's en Magnificats van klassieke en moderne componisten. Er zijn zoveel optredens in december. Een koor moet zich onderscheiden van andere uitvoeringen. Anders komt er niemand, behalve de trouwe aanhang van de leden. Zuchtend gooit ze de muziekboeken weer in de kast. Het liefst geeft ze helemaal geen concert dit jaar.

Opeens krijgt ze een idee. Bijna het hele koor heeft vorig jaar meegedaan aan de Scratch Messiah en daarvoor flink geoefend. Als ze daaruit het eerste deel eens gingen doen? Dat past goed bij kerst. De voorspellingen over en de geboorte van Jezus worden daarin bezongen. For unto us a child is born en Glory to God in the highest zijn prachtige koornummers. En als ze de recitatieven en aria's nu eens niet door een solist laat doen – dat wordt veel te duur – maar door de hele groep altén, sopranen, bassen of tenoren? Is er wel genoeg evenwicht tussen de stemmen? Er zijn weinig bassen en veel zichzelf erg goed vindende sopranen. Ze zal het voorleggen aan de koorleden op de komende repetitie. Het zal een stevige discussie geven.

Het rommelt toch al onder de leden. In hun persoonlijke leven is veel aan de hand. Ze doemen één voor één op in haar gedachten. Patrick, de mooie diepe bas, is depressief sinds zijn vrouw is overleden. Voor hem een groot verlies, maar ook voor de altensectie. Als hij niet opgehaald wordt door tenor Jurjen – die blij is dat hij een avond van huis kan – vergeet hij te komen. En Jetje het sloofje met drie kleine kinderen. Haar zuivere sopraanstem zingt zo graag, maar het wordt haar zo moeilijk gemaakt. Nooit is haar man op tijd thuis om op te passen. Soms komt hij haar uit de repetitie halen omdat een kind huilt. Marianne, de alt die een solo zou kunnen zingen, is alleenstaand en zwanger. Zou ze het kerstconcert wel halen? Dreigende ontslagen, scheidingen,

zieke ouders en verhuizingen beheersen de gesprekken vooraf, in de pauze en na afloop van de repetities. Het lijkt wel een therapeutische zelfhulpgroep.

Zelf zit ze ook in de kreukels sinds Peter uit haar leven is verdwenen. Hij ging vorig jaar met zijn orkest op tournee door Amerika en is daar gebleven. Als Nederlandse cellist kreeg hij een aanbod van het New York Philharmonic. Zoiets sla je niet af, mailde hij. En in de nieuwe wereld wilde hij alle banden met het oude verbreken. Dat kwam hard aan. Ze mist hem erg. Persoonlijk, maar ook voor het koor. Peter regelde altijd de instrumentale begeleiding. En als het optreden doorgaat, moet ze achter een kerk of zaal aan en de publiciteit gaan doen. Ook daarbij was Peter een grote steun. Het duizelt Lucia. Kan kerstmis dit jaar niet ongemerkt voorbij gaan?

Op de eerstvolgende repetitie kakelt alles door elkaar. Ja, nee, tenzij, afhankelijk van wanneer en waar. Iedereen ziet deel I van de Messiah wel zitten. Bij het repeteren beginnen ze met de solo's. Die laten zingen door de betreffende stemgroep werkt leuk. Marianne mag het Behold a virgin shall conceive and bear a son, Emmanuel alleen zingen. In haar vergevorderde zwangerschap klinkt het ontroerend. Lucia's pogingen een locatie voor de uitvoering te krijgen stranden helaas keer op keer. Ze is ook veel te laat begonnen. Eerst lijkt het niemand te deren dat er geen optreden komt. Maar als de stad zich met dennengeur vult, de sterren in de etalages verschijnen, de lichtjes in de bomen stralen en er in hun oefenlokaal een kerstboom staat, krijgen ze toch de kriebels. "Kunnen we niet naar een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis?" Ieder lid heeft wel ergens iemand zitten waar het koor volgens hen welkom zou zijn. Lucia belt met de directies. Er is inderdaad belangstelling voor, het liefst op één van de kerstdagen. Dan begint het gekrakeel opnieuw. Allerlei privé-plannen doorkruisen een gemeenschappelijk moment. Geen optreden dus. Teleurgesteld neemt iedereen op de laatste repetitie voor kerst met lauwe wensen afscheid tot in het nieuwe jaar.

Op eerste kerstdag zit Lucia alleen thuis. Van Peter heeft ze slechts een afschuwelijke Amerikaanse kerstkaart ontvangen. Geen uitgebreide mail, geen lang telefoongesprek. Diep in haar hart

heeft ze eigenlijk op zijn overkomst gehoopt. Verdrietig beseft ze dat hun relatie echt voorbij is. Wat een leegte! Geen Peter, geen kooruitvoering. Ze steekt wat kaarsen aan en zoekt landerig naar een cd die bij haar stemming past. Geen Weihnachtsoratorium, ze wil helemaal geen kerstmuziek. Ze kiest voor blues. Als de smartelijke saxofoonklanken door haar kamer slepen, gaat de telefoon. Ze springt op. Peter? Het zou kunnen, het is nu lunchtijd in New York. Ze hoort een paar maten van Behold a virgin bibberig klinken en daarna Marianne enthousiast roepen dat ze een zoon gebaard heeft en hem Emmanuel gaat noemen. "Kom je hem bewonderen?"

Ze krijgt een ludieke inval en zet de telefooncirkel voor het afblazen van een repetitie in werking met de boodschap: Marianne heeft een zoon. Over een uur in de kraamkliniek!

Als een flashmob in de hal 'For unto us a son is born' zingen?

Zou het werken? Iedereen heeft het toch zo druk met zijn familie? Als ze verdekt in de hal staat, ziet ze Jurjen met Patrick komen. Daarna druppelen steeds meer leden binnen. Zelfs Jetje met haar jongste. Perfectie is nu niet nodig, alleen spontaniteit. In het midden van de hal zet ze haar mp3-speler op de kleine luidsprekers voor de instrumentale intro. De stemmen vallen krachtig in, de blijde woorden buitelen over elkaar heen. Om samen te eindigen in een jubelend Wonderful, mighty, everlasting Prince of Peace.

Uit alle kamers klinkt applaus. Met kind in haar armen roept Marianne vanaf het de hal ingerolde bed: "Dit is de mooiste Kerstmis van mijn leven!"

Dat is het ook voor mij, denkt Lucia, zelfs zonder Peter. <



Nieuw in de wijk

Het is best lastig om deelnemers aan deze rubriek te vinden. Zeker, er wordt nog steeds volop verhuisd en verbouwd, maar de nieuwe bewoners komen niet van ver. Zo zijn er op het stukje Cobetstraat tussen De Laat de Kanterstraat en de Fruinlaan maar liefst zes nieuwe gezinnen komen wonen het afgelopen jaar, maar allemaal zijn ze afkomstig van een woning binnen de wijk. Ze komen van de P.J. Blok-, de Roodenburg- of Du Rieustraat. Dus strikt genomen niet geschikt voor deze rubriek. De bewoners die deze keer aan bod komen, zijn niet veel, maar toch ietsjes verder verhuisd. Joost Haasnoot (41) en Hettie Janssens (42) woonden zo'n 12 jaar op de Hartmanstraat. Zij verhuisden naar de Roodenburgerstraat nr 3.

"Naar volle tevredenheid", haast Hettie zich om te zeggen, "Een heerlijke buurt en leuk contact met de burens, maar we groeiden er gewoon uit." Uiteraard had dat iets te maken met de komst van de twee kinderen (Anne-Mei (9) en Céline (4)), maar ook met de uitdijende verzameling spullen van Joost. Zoals Anne-Mei, even uit bed gekomen om te zien wie er met haar ouders aan het praten is, enthousiast vertelt: "We hebben wel zesduizend gitaren en een miljoen vissen. En een overleden wandelende tak!" Hettie beaamt: "De verhuizer vertelde dat een 'normaal' gezin met twee kinderen meestal 40 kuub spullen heeft, wij hadden er 60..." Dit heeft onder meer te maken met de nevenactiviteit van Joost. Naast zijn werk als wetenschapper bij Crucell, is hij kunstenaar. Hij schildert en maakt beelden. Ze zijn onder meer te bewonderen in het Plantsoen (vrouw) en de Burcht (bank in vorm van verftube).

Hettie en Joost zijn heel gelukkig met hun nieuwe onderkomen. "Het is elke dag weer heerlijk thuiskomen", vertelt Joost. Vooral de ruimte en het mooie oude huis maken het prettig. Het huis dateert uit 1900 en dat sprak ze enorm

'Ik verdwaal hier nog wel eens'



aan. "We hebben wel zo'n drie maanden verbouwd", vertelt Hettie, kinderlongarts in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam: "We hebben alles opnieuw geleverd, nieuwe keuken, schuifdeuren uit de serre gehaald, de kamer-en-suite weer in ere hersteld en in de hal het toilet en de kast verplaatst, zodat er een deur naar de keuken gemaakt kon worden." Als oud-studenten in deze stad, zijn ze inmiddels verknocht aan Leiden. Vanwege de bereikbaarheid naar de A4, en de wens om de kinderen op dezelfde school en opvang te houden, zochten ze hier in de buurt. "We zagen een huis in de Wasstraat, ook uit deze tijd, maar dat was echt een

bouwval. Zo'n groot project zagen we niet zitten. Maar je zag al meteen dat het een prachtig huis kon worden. Voor dit huis zijn we direct gevallen, en het was beter onderhouden, hoewel het toch nog een behoorlijke verbouwing is geworden." Al met al heeft Anne-Mei nog wel een beetje heimwee naar het oude huis: "Ik vind het een beetje te groot, ik verdwaal er nog wel eens."

Sporen van oude bewoners vonden ze vooral in de tuin. Joost heeft een vlinder aangelegd en stuitte daarbij op vele lagen oude tegels. Kennelijk was dat ooit de

gewoonte om zo de verzakte tuin op te hogen. Ook bij het graven van een meter diepe vijver stuitte de schep weer op dikke lagen tegels.

Ze moeten hard nadenken of er ook nadelen zijn te bedenken, maar dat is niet het geval. Of het moeten de meeuwen zijn, die graag nestelen op het platte dak. "Op een dag liep Céline trots naar buiten met in haar armen een schaal zelfgebakken cakejes voor oma. En opeens... flatsj, een grote kledder op haar gezicht en op alle cakejes. Ze was er helemaal beduusd van!" <

Groepspraktijk voor Fysiotherapie Van der Salm

De 'Groepspraktijk voor Fysiotherapie Van der Salm' is al jaren gevestigd aan de Lammenschansweg. De praktijk heeft de kwaliteit van de fysiotherapie hoog in het vaandel staan. Per 1 april kwam de kans voorbij de praktijk voor manuele therapie van mevrouw Schoof (Hogewoerd 166) over te nemen. Voor deze overname was het noodzakelijk op zoek te gaan naar een extra manueel therapeut. Die werd gevonden in de persoon van Michiel Eggen. Hij is aanvankelijk gestart op de Hogewoerd om de patiënten geleidelijk te laten wennen aan de wisseling van locatie. Over een half jaar komt hij naar de Lammenschansweg.



▪ Peter van der Salm vorig jaar tijdens het ontsteken van de lichtjes in de wijkkerstboom (foto FransHoekFotografie).

Droevige verandering

Eind augustus werd de situatie voor ons als praktijk abrupt anders. Op 29 augustus overleed geheel onverwacht onze geliefde collega Peter van der Salm. Peter was de oprichter en daarmee naamgever van de praktijk. Hij was dag in dag uit bezig met het reilen en zeilen van de organisatie. Het doet ons groot verdriet hem te moeten missen. Op zo'n verlies kun je je niet voorbereiden maar de realiteit is dat we de patiëntenzorg zo goed mogelijk willen continueren.

Als achterblijvende maatschapsleden vinden wij het heel belangrijk dat de praktijk in zijn geest – namelijk aanbieden van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg – wordt voortgezet in onze wijk. Wij zullen dan ook onze uiterste best doen dit te realiseren, voorlopig onder dezelfde naam.

Specialisaties

Door de diverse specialisaties in onze praktijk kunnen wij u verschillende vormen van fysiotherapie bieden. Alle collega's zijn algemeen fysiotherapeut. José richt zich daarnaast op de behandeling van bekkenproblematiek en oncologische patiënten. Martin richt zich op de behandeling van reumatische aandoeningen en longproblematiek. Geertrui is zowel manueel therapeute als bedrijfsfysiotherapeute en richt zich daarnaast op de behandeling van mensen met een chronische aandoening aan huis en in de verzorgingshuizen Groenhoven en Lorentzhof. Zoals hierboven vermeld, richt Michiel zich meer op manuele therapie.

Tevens hebben wij de mogelijkheid aquagymnastiek te bieden. Op de woensdagmiddag leidde Peter van der Salm al vele jaren twee oefengroepen in het 5 mei zwembad. Gelukkig kunnen wij nu bekend maken dat deze groepen vanaf 31 oktober zijn voortgezet onder leiding van Annette Terpstra, oefentherapeute mensendieck.

Sinds 2010 is er ook een dependance in het voormalig Joods weeshuis aan de Roodenburgerstraat 1A. In dat pand is tevens huisartsenpraktijk Roodenburg gevestigd en apotheek De Aloë. Sinds begin dit jaar zijn wij ook op de donderdagavond voor u geopend.

Geertrui Verroen-Rouwenhorst, Martin van der Mark, José van Bommel-Haselhoff en Michiel Eggen



De opkomst van een Hollandse stad

Foto: RobBeurseFotografie

Onze wijk behoorde tot 1896 tot het ambacht Zoeterwoude. Ditmaal kijken we naar het ontstaan van onze vroegere buurman, Leiden.

Men kan voor de stad Leiden drie bouwstenen aanwijzen: de Burcht, het Grafelijke Hof en een dorpje aan de Breestraat. Op het Waardeiland, waar de Oude en Nieuwe Rijn samenvloeden was een vluchtheuvel opgeworpen. Hierop ontstond een kleine burcht. In Rijnsburg was ook een burcht. Daaraan was een munt verbonden. De keizer verwoestte die burcht in 1047. Graaf Floris I verlegde toen het zwaartepunt van het bestuur naar Leiden en begon een nieuwe munt op de Leidse Burcht.

De heuvel werd driemaal opgehoogd tot dat begin 1200 een burcht met een dikke weermuur en kantelen op een negen meter hoge heuvel was ontstaan. Aan de zuidkant van de Rijn ontstond een grafelijke hoeve. Deze was het uitgangspunt voor ontginningen. De graaf bezat er behalve een woning, een kapel, een grote boomgaard en een krijthoeve waar toernooien konden worden gehouden. Tegenover de Burcht aan de tegenwoordige Breestraat groeide

een dorpje. Het bestond uit een rijtje boerderijen, gebouwd op de rivieroever die werd aangeplempt met mest en huisvuil. Hoewel al rond 800 de plaatsnaam Leython in onze streek voorkomt zijn er hier nog geen vondsten van voor 1200 gedaan.

Leiden kreeg een duidelijke impuls door de Loonse oorlog in 1204. In dat jaar was graaf Dirk VII overleden. Die had alleen een dochter, Ada. Maar die mocht haar vader niet opvolgen, want

de opvolging in het graafschap verliep alleen in de mannelijke lijn. Moeder en dochter zouden daardoor hun inkomsten uit het graafschap verliezen. De weduwe liet daarom Ada nog voor de begrafenis trouwen met de Luikse Graaf van Loon. Die zou het graafschap erven en zijn schoonmoeder en zijn vrouw aan inkomsten uit de nalatenschap helpen. De broer van Dirk, Willem, betwistte dit. Ada werd op de Leidse Burcht gevangen genomen door Rijnlandse edelen, die met Willem bevriend waren, en later naar Schotland afgevoerd. Een Kennemer legertje nam vervolgens de burcht in. Van Loon deed, gesteund door de bisschop van Utrecht, een aanval op de Burcht die fiks beschadigd raakte. De ruitery vluchtte van het Waardeiland, maar zakte door de grote brug over de Nieuwe Rijn. Wat tal van slachtoffers ten gevolge had. Graaf Willem had inmiddels een leger uitgerust en versloeg Van Loon bij Voorschoten. De bondgenoten lieten Van Loon daarna in de steek. In 1208 kon Willem I zich graaf van Holland noemen.



Bedrijvig

Er brak een bedrijvige periode aan. Op het grafelijke hof werden stenen gebouwen opgericht. Voor de graaf werd een stenen woning gebouwd, Lokhorst genaamd. Volgens de overlevering zijn daar Willem II en Floris V geboren. Het Steen werd een indrukwekkende verdedigingstoren en spoedig in gebruik genomen als gevangenis. Er kwam een stenen kapel gewijd aan Sint Pieter die snel als Leidse parochiekerk zou gaan dienen. De Burcht bleef geruime tijd een ruïne. Pas na zo'n dertig jaar werd deze opgeknapt en kreeg de stad ook een omwalling. Het Rapenburg werd de Vestgracht. De jonge nederzetting werd ook in juridisch opzicht een stad en wel door het stadsrecht. De inkomsten van de graaf hingen oorspronkelijk met de landbouw samen. Door het verlenen van rechten

werden handel en industrie gestimuleerd en kon de vorst veel meer verdienen. De oudste akte van Leiden dateert van 1266, maar daar zijn enkele privilegiereleningen aan voorafgegaan. De burgers van Leiden kregen tolvrijdom in het graafschap. De belastingplicht werd beperkt tot de bottinge (een lage oude grafelijke belasting) en een bijdrage van tien pond in speciale omstandigheden zoals een grafelijk huwelijk. In geval van oorlog moest de stad ten hoogste 25 soldaten leveren. Er werden duidelijke regels voor het strafrecht opgesteld. De schout en schepenen kregen daarnaast het recht om plaatselijke verordeningen uit te vaardigen.

Grondafstoting

Naarmate de stad groeide stootte de graaf grond af. Een mogelijkheid daarvoor ontstond in 1229 toen Willems opvolger het hof van wijlen vrouw Meileinde in Den Haag kocht. In 1268 kreeg de Duitse orde grond ten zuiden van de Pieterskerk in handen, evenals de bevoegdheid om de pastoor te benoemen. Rond de Burcht woonden aanvankelijk alleen mensen die iets met het krijgsbedrijf te maken hadden, maar gaandeweg vestigden zich op het Waardeiland ook mensen met een andere inkomstenbron. Zo werd in 1291 grond bij de Burcht verkocht aan een burger: een zekere Schoenmaker.

Nadat het graafschap in Henegouwse handen was gekomen kwam de uitgifte van gronden aan de Leidse burgers goed op gang. De woningen aan de Breestraat veranderden van boerderijen in huizen met grote kelders. Het Waardeiland raakte bebouwd. In 1314 ontstond een kerkje op het Hogeland dat gewijd werd aan St. Pancras. Aan de Hogewoerd groeide een voorstad. In het midden van de veertiende eeuw ontstond ook ten noorden van de Rijn langs de Veenweg, de tegenwoordige Haarlemmerstraat, een nederzetting met een eigen kerk, de Lieve Vrouwenkerk.

De jonge stad ontwikkelde een regionale centrumfunctie die vooral tot uitdrukking kwam in de weekmarkt. Namen langs de Rijn herinneren vandaag nog aan de producten die daar werden aangeboden: Vismarkt, Botermarkt, Turfmarkt, Boommarkt. Vlees mocht alleen verkocht worden in de vleeshal die oorspronkelijk bij de Pieterskerk stond. Het werd daar streng gekeurd.

Ook de zorg kreeg een plaats in de stad. Aan de Breestraat werd het

Catharijnegasthuis gesticht. Eerst was het een opvang voor zwervers maar gaandeweg werd het een ziekenhuis en verzorgingscentrum waar bejaarden zich konden inkopen.

Cadeautjes

De uitgroei van de stad vroeg om een bestuurlijke bevestiging. Die kwam nadat de toenmalige graaf in 1345 was overleden. Zijn weduwe Margaretha nam het bestuur over. Om de bewoners van het graafschap gunstig te stemmen deelde ze allerlei cadeautjes uit. Leiden mocht het grondgebied vertienvoudigen. Kort hierop droeg Margaretha het bestuur over aan haar zoon Willem V. Deze bevestigde aanvankelijk de rechten die zijn moeder had verleend. Maar spoedig bedacht de graaf zich en trok alle rechten in. In 1356 kwam hij hierop terug en bepaalde dat de stad mocht houden wat inmiddels bebouwd was. Maar nieuwe uitbreidingen werden niet toegestaan. Toch was de stad niet slecht af. Een groot deel van het Waardeiland, het Mareldorp, de voorstad op de Hogewoerd en een kleine uitbreiding aan het Noordeinde gingen nu tot Leiden behoren. De graaf bleek geestesziek te zijn. Hij werd afgevoerd naar Quenois in Henegouwen en door zijn broer Hertog Albrecht vervangen.

Landhonger

Albrecht werd geconfronteerd met een voortdurende landhonger van de stad Leiden. In 1386 gaf hij na geduldig onderhandelen toestemming voor een nieuwe uitbreiding, waar ook de ambachtsheer van Zoeterwoude mee instemde. Een gebied begrensd door de tegenwoordige Witte Singel, Zoeterwoudsesingel en Geregracht werd aan de stad toegevoegd. De inrichting volgde niet zonder meer de bestaande verkaveling. Er werd een reeks van straten en grachten ontworpen. Zo ontstonden de tegenwoordige Groenhazengracht, Kaiserstraat, Doezastraat en Korevaarstraat. Dit was de laatste middeleeuwse stadsuitbreiding. Er was voldoende ruimte ontstaan om binnen de veste te bouwen. Pas in 1611 werd de stad opnieuw vergroot. <

Literatuur, o.a.:

- R.C.J. van Maanen, 2002, *Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, Leiden;*
- F.H. Lugt, 2012, *het ontstaan van Leiden, Leiden.*

Fitter de feestdagen in?

Sporten onder deskundige begeleiding in kleine groepen?
Bij u om de hoek?

Dat kan!

Gratis!
Fithheidstest*
4 Proeflessen*
* Vraag naar de
actievoorzwaarden

- Sport je Fit
- Sporten onder leiding van fysiotherapeut
- Bodyshape op zondag*
- Yoga*
- Pilates*
- Voedingsconsulteren*

* locatie Arcade

Visser Fysiotherapie en Sport
Van Vollenhovekade 20a
2313 GG Leiden
071-512 31 11



www.sgcvisser.nl
www.sgcarchive.nl



Wij staan voor u klaar op dinsdag t/m
zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur.
aan het Kamerlingh Onnesplein
(station Lammenschans)

**BESTEL TIJDIG UW
KERSTBOODSCHAPPEN!**

DIT KAN IN DE WINKEL, PER TELEFOON OF PER E-MAIL:
BESTELLING@OLYERHOEKGROENTENFRUIT.NL
OP MAANDAG 24 DECEMBER ZIJN WIJ OPEN!!!

Voor al uw groenten en fruit

Wij verzorgen ook fruit bij:
Kinderdagverblijven,
op basisscholen en op het werk
Kijk op www.olyerhoekgroenteenfruit.nl
telefoon: 06 - 53 682 282

Als je vastloopt in de relatie met jezelf, je partner of je kind

Met mijn begeleiding kom je snel tot de kern van je probleem, je krijgt inzicht in de bron van je probleem en in hoe het ook anders kan! Aan het einde van de therapie sta je steviger, als mens, als partner of als ouder.

 **Relatie met jezelf**
Soms loop je vast in je leven en kom je er op eigen kracht niet uit. Het lukt je niet van het leven te genieten. Therapie helpt je bij vragen rondom rouw en verdriet en als je bijvoorbeeld last hebt van stress, somberheid of angstklachten.

 **Relatie met je partner**

Relatiebegeleiding kan jou en je partner helpen als de relatie in zwaar weer is gekomen of als jullie merken dat de afstand en spanningen tussen jullie toenemen en de intimiteit in de relatie mist.

 **Relatie met je kind**

De komst van een kind verandert de dynamiek binnen je relatie en je gezin. Mijn begeleiding brengt rust in het contact tussen ouder en kind en helpt negatieve patronen te doorbreken.

Neem gerust contact met mij op

Brecht Rutgers van der Loeff
Praktijk Voorouders
Nonnensteeg 1-3, 2311 VJ Leiden
06 -14 47 53 66.
info@voor-ouders.nl



voorouders

Lid van de NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten).
Vergoeding via zorgverzekering is mogelijk.

www.voor-ouders.nl

een wijk met allure

verdiend
stijlvol drukwerk!

alle tinten grijs, miljoenen kleuren!

Rooseveltstraat 14m
2321 BM Leiden
Tel.: 071 - 512 87 70
Fax: 071 - 512 87 72
E-mail: drsparta@online.nl



Nieuw theehuis in Park Cronesteyn



De twee appartementencomplexen naast de Lorentzschool moeten er volgens de gemeente Leiden toch Vanaf komend voorjaar is de stad een theehuis rijker: De tuin van de smid. Het theehuis zal zich vestigen in het (voormalige) bezoekerscentrum van NME midden in Park Cronesteyn.

“Wat een vreemde naam voor een theehuis?” denkt u misschien. Dat zit zo: Sjaak van de Geijn, dé Leidse smid, rende tijdens het hardlopen vaak langs het bezoekerscentrum en hij vond het er veel te stil. Omdat hij ook jaren in de horeca werkzaam is geweest ontstond er van-

zelf een plan. Hij zocht contact met de gemeente om de mogelijkheid voor een theehuis te onderzoeken, en dat plan viel in goede aarde. Nu gaat hij het theehuis runnen samen met zijn vrouw.

‘De tuin van de smid’ werkt zoveel mogelijk met biologische streekproducten uit de polders rond Leiden. Het woord ‘tuin’ geeft aan dat hier meer gebeurt dan alleen koffie en thee schenken. Het theehuis krijgt een buurtfunctie waarbij wijkbewoners elkaar tegenkomen en waar onder andere IVN bijeenkomsten worden georganiseerd. Ook NME blijft natuur en

milieuactiviteiten organiseren met het theehuis als thuisbasis.

Daarnaast is het theehuis een ideale startplek voor excursies, hardloopwedstrijden, cursussen, kinderfeestjes, en is er gratis Wifi. En heel belangrijk: natuurlijk komen er ook weer dieren in de wei te lopen. Kortom: dit theehuis brengt leven in het park!

De ontwikkelingen van het theehuis zijn te volgen op Twitter @detuinvandesmid en op Facebook: detuinvandesmid. <

Heeft u ze nog gezien...? Wij niet!

Er zijn geen inbrekers meer gesignaleerd sinds de grote opknabbeurt van de brandpoort in de Professorenwijk, waarover eerder in de wijkkrant van september 2011 een artikel stond.

Dit project kwam tot stand dankzij de voorlichting van de wijkagent dhr. M. Cuvelier, en een goede samenwerking van de buurtbewoners. De poort is voorzien van een goede drainage, sterke betontegels, verlichting en een prachtig smeedijzeren hek (ontworpen door architect M. Ballieux, een van de buurtbewoners).

Dit alles heeft ertoe geleid, dat bewoners veel vaker gebruikmaken van de poort,

Ja, u leest het goed:
**nul inbraken
in het
afgelopen
jaar.**

waardoor er vele malen meer beweging is in de poort. Daar waar dat nodig was hebben diverse bewoners ook het hang- en sluitwerk aangepast. Velen hebben daarbij gebruik gemaakt van het advies van de firma Freeke Inbraakbeveiliging uit Katwijk, die in het najaar van 2011 in de Vredeskerk een nuttige presentatie gaf over het beveiligen van woonhuizen.

Natuurlijk kloppen we het direct af (op blank hout) maar... we zijn dus al een

jaar niet meer bezocht door lieden die onze dierbare spullen meegraaien en er klein geld van maken. Het gaat daarbij niet om een laptop of een tablet, maar wel om het armbandje van je oma, of de trouwring van je overleden vader. Juist het gemis van die persoonlijke kleinoden doet pijn, en natuurlijk het idee dat ze in je huis geweest zijn.

Wij hopen dat dit zo blijft, maar ook dat het de andere wijkbewoners aan het denken zet. Steek ook eens de koppen bij elkaar en maak de brandpoort veiliger! Woningbouwvereniging ‘Ons Doel’, die eigenaar is van de huurwoningen in de wijk, heeft het grootste gedeelte al voorzien van verlichting.

Voor een goed advies en het maken van een opzet kunt u contact opnemen met: Thea Jasper, De Sitterlaan 77. <

Rob, Paul en Thea

Enny Gibbels stond aan de wieg van twee belangrijke Leidse burgerinitiatieven: de bouw van Molen de Put en het referendum tot behoud van het voormalig koninklijk militair invalidenhuis en bijbehorende bomen. Haar herinneringen aan een veelbesproken stukje van onze wijk.

▪ Kop boven ingezonden brief in het *Leids Dagblad*, 7 maart 1995.



Het laten verdwijnen van oude, monumentale bomen is pijnlijk



▪ Raadhuis in Middelharnis.

Een huis in de tuin

Ik zoek Enny op in de kleine herenkledingwinkel waar ze werkt. We zijn oude

Hoe een meisje uit Goeree-Overflakkee zich thuis ging voelen in Leiden



▪ Enny met flessen wijn (rechts) tijdens afscheidsfeest voor buurtkruidenier Janson.

Vijftien bomen en een molen

bekenden en raken gezellig aan de praat. Of ze mee wil doen aan 'buurtherinneringen', vraag ik. "Ja, natuurlijk", antwoordt Enny. Hoera! Zo gemakkelijk gaat het meestal niet.

We spreken af bij haar thuis. Enny woont in de Kernstraat, tegenover het voormalig koninklijk militair invalidenhuis (hier gevestigd tot 1935). Het is een jaren zestig woning die zo in de tuin van beide burens lijkt te zijn gezet. Enny heeft het zelf ook altijd gek gevonden dat de toenmalige burens (professor van der Klauw, biologie, en dokter de Jager, huisarts) dit stukje grond er niet bij gekocht hebben. Toen zij en haar man het in 1963 kochten stond de nieuw opgeleverde woning al drie jaar leeg. De aannemer had het huis aanvankelijk voor zichzelf bedoeld, en plande een werkruimte in de tuin. Maar de werkruimte kwam er niet en zijn vrouw wilde niet weg van haar geliefde stek op de Oude Rijn. "Ik heb nooit begrepen waarom het drie jaar te koop stond", zegt Enny. "Waarschijnlijk vond 'men' het geen uitzicht hebben."

In de serre met de voormalige eetzaal waar we op uitkijken was de ingang van een groothandel in loodgietersmaterialen (Ico-Atibu). Het was een voortdurend

komen en gaan van loodgieters in busjes die hun materialen kwamen ophalen. De tuin lag vol met buizen en kabels. "Ik dacht: ik leef naar het zuiden, waar de achtertuin is", zegt Enny. "Het was trouwens best leuk hoor, er woonden egeltjes in die buizen."

Oase

Enny neemt me mee naar haar oase, de achtertuin. "Van de week zat er voor het eerst een bonte specht", vertelt ze. "Ik heb ook weer kleine egeltjes gezien. Moet je kijken hoe hoog de leilandii nu is die we hebben aangeplant toen we hier kwamen wonen. En we hebben hier zelfs een moerascypres die dankzij de vochtige bodem uitstekend gedijt. Twee jaar geleden heb ik voor het eerst een egelcarroussel gezien. Om een uur of elf 's avonds, hoorde ik opeens 'grrr, grrrommm' en gesnuif. Twee egeltjes begonnen om elkaar heen te draaien. Ik pakte mijn fototoestel en installeerde me met een warme jas in de tuinstoel. Om half vier 's nachts kwam het vrouwtje tot stilstand en het mannetje eindelijk tot de daad. En al die tijd had ik er klaarwakker bijgezeten, af en toe naar de keuken rennend om wat te eten. Wat een beestjes he?"

Vijftien bomen

In 1988 vertrok de groothandel uit het voormalig koninklijk militair invalidenhuis. De gemeente had het pand toen net op de gemeentelijke monumentenlijst gezet, omdat het was ontworpen door de Leidse architect Posthumus Meyjes. Het pand werd aangekocht door een projectontwikkelaar. Toevallig kwamen mensen uit de buurt erachter dat hij de eetzaal en de serre wilde slopen en een groep oude bomen wilde rooien.

Enny: "Deze bomen zijn bij de bouw in 1917 gepoot. Koningin Wilhelmina heeft het complex geopend en de vlaggenstok geschonken. De gemeente had het pand nota bene een jaar geleden op de monumentenlijst gezet. En later ijskoud beweren dat de eetzaal en serre latere toevoegingen waren. Mijn buurvrouw Eva Biesheuvel wilde een protestbrief schrijven. "Bomen kunnen niet praten, we moeten burgergenoten mobiliseren",

historische bomen mochten blijven staan. Wat nu? Enny: "Op een dag lag er een anonieme brief op de mat. Met daarin de gouden tip dat we een referendum konden organiseren. Om het aan te kunnen vragen hadden we binnen twee maanden 5500 handtekeningen nodig van ingeschreven Leidse burgers. Het zou het eerste referendum op burgerinitiatief worden in Nederland."

5500 handtekeningen

Enny, die al ervaring had met het burgerinitiatief voor de bouw van Molen de Put, zou het regelen. Hoe breng je zoveel mensen in beweging voor vijftien bomen, zonder internet en petities.nl? Enny legt het uit alsof het een fluitje van een cent is. "Met kaarten. Aan iedere sympathisant geef je een stapel genummerde kaarten waarop vijftien handtekeningen moeten komen. Je houdt precies bij aan wie de kaarten gegeven zijn en controleert de

behoud gestemd. Wat had ze gedaan als de bomen toch waren geveld? "Dan had ik gordijnen voor de ramen genomen", lacht Enny. "Ik leefde toch 'naar achteren'."

Janson

In 1999 sloegen Eva Biesheuvel en Enny weer de handen ineen. Ditmaal organiseerden ze een afscheidsfeest in de Lorenzshof voor buurtkruidenier Janson (Koninginnedagplein, Cobetstraat). Het was een geweldige winkel die van alles en nog wat verkocht. Enny showt me haar bij Janson gekochte zelfgemaakte schort, met toepasselijk kerstmotief. De foto's zeggen de rest.

Leidse geschiedenis

"Iets voor elkaar krijgen en de stad mooier maken, dat vind ik enorm leuk", zegt Enny. Na het organiseren van de 'machtige, grandioze superloterij' voor Molen de Put (waarvoor ze onder andere tien



▪ Bij Janson.



▪ Zelfgemaakte schorten bij de ingang van Janson.



▪ Bouw van Molen de Put (1987).

zeiden we. "Een vriend raadde ons aan om een stichting op te richten. Een bevriend notariskantoor regelde de rest. Het redden van de serre en bomen was in die periode ons dagelijks werk. Ik deed de 'buitendienst' en Eva Biesheuvel de 'binnendienst'.

Annie Versprille (destijds gemeente-archivaris en buurtbewoonster uit de Cobetsstraat) kwam met oude stukken waaruit bleek dat de opening had plaatsgevonden in de serre, opgeluisterd door een klein orkest. Mijn kamer was een archief in wording, we procedeerden tot en met de Raad van State aan toe. Daar beweerde een Leidse gemeenteambtenaar dat met de nieuwbouw de restauratie van het hoofdgebouw bekostigd zou worden. Toen zei iemand in de zaal: 'Als het over een aantal jaar weer gerestaureerd moet worden, wat sloop je dan?' Ik zal het gezicht van de rechter nooit vergeten. Hij kon een glimlach niet onderdrukken. We wonnen de zaak." Dit betekende echter niet dat de vijftien

teruggelaten kaarten op dubbelen. Het ging gewoon. Mensen namen de kaarten mee als ze ergens in Leiden op visite gingen. We hadden zelfs handtekeningen uit de Stevenshof en Merenwijk. Mensen uit de Zeeheldenbuurt tekenden omdat ze altijd langs onze mooie bomen fietsten. We kwamen op de radio en het NOS-journaal. Ik gaf op zondag rondleidingen over het terrein. De gemeente was razend en zei dat het ons om ons uitzicht ging. Ik heb ook geen uitzicht op Molen de Put", zei ik. "Wij vonden dat als de gemeente hier eigenhandig gaat rooien en slopen er een kwalijk precedent wordt geschapen. We hebben zelfs de beroemde boomchirurg Copijn erbij gehaald die we uit eigen zak betaald hebben. Kom eens naar de bomen kijken, hoe waardevol zijn ze? Het bleek uniek te zijn dat vijftien bomen van die leeftijd nog zo bij elkaar staan." Op Vrouwendag (8 maart) 1995 liep Enny triomfantelijk met een taart in haar handen voor de cameraploeg van RTL-nieuws. De Leidse bevolking had voor

dagen op de Leidato heeft gestaan naast de auto die er te winnen viel) heeft ze zestien jaar in het comité van de Leidse Open Monumentendagen gezeten. Ze laat het Leidse jaarboekje uit 1990 zien met een foto van het raadhuis van haar geboortedorp Middelharnis. Het is in 1639 ontworpen door de Leidse stadsarchitect Arent van 's Gravesande. Van het bordes loopt de enige 'draeyende trap' die in Nederland bewaard is gebleven, gebaseerd op de vroegere trap van het Leidse stadhuis. Hoe is het toch mogelijk dat er zo'n verband bestaat tussen een dorpje op Goeree-Overflakkee en Leiden?, peinst Enny. Ook een van de antieke voorhangsels uit de Leidse synagoge blijkt uit Middelharnis afkomstig. De verwantschap tussen beide plaatsen zal dan ook wel de reden zijn dat zij zich zo thuis voelt in Leiden, vermoedt ze. Wie weet. <

Wilt u meedoen aan de rubriek buurt-herinneringen? Stuur dan een mail naar buurtherinneringen@gesineke.nl, of een briefje naar de redactie van de wijkkrant.

de laat + fides

makelaardij o.g.

Ons aanbod is te vinden op internet:

www.delaatfides.nl

Bijna 30 jaar in de regio en al 15 jaar bij u in de wijk

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

Planciusplantsoen 26b
2253 TS Voorschoten
Telefoon 071 - 579 31 00

VOOR:

- AANKOOP EN VERKOOP
- HUUR EN VERHUUR
- TAXATIES
- VEILINGOPDRACHTEN
- BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN

071 5168080



HUIDVERZORGINGSSTUDIO Ineke de Graaf

Van 't Hoffstraat 35
2313 SN Leiden
071-5148043
ineke@huidverzorgingsstudio.nl
www.huidverzorgingsstudio.nl

Lid 

Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig advies zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en lichaamsbehandelingen van **Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf**.

Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en richt zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor de duurzaamheid van de behandeling wordt verlengd.



Naast de verscheidene huidverzorgende behandelingen zoals harsen, professionele fruitzuurpeelings en diverse massages, kunt u ook terecht voor een pedicure-behandeling en definitieve ontharing met behulp van de diodelaser. Deze laatste behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeute die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten. In onze studio hebben wij iedere acht weken een nieuwe gezichtsbehandeling die op het seizoen afgestemd is. Deze worden bijzonder gewaardeerd. Wij verwelkomen u graag om dit zelf eens te ervaren!



Hydrangea

Een heester die je veel ziet in voortuinen in onze wijk is de bolhortensia. Misschien een beetje ouderwets, maar nog steeds geliefd en goed passend bij de dertiger jaren sfeer. Behalve de bolhortensia, *Hydrangea macrophylla*, zijn er nog ongeveer tachtig andere soorten bekend. Ze komen oorspronkelijk voor in Oost- en Zuidoost-Azië, het zuidoosten van Noord-Amerika en in het Andesgebergte. Op verschillende plekken zijn fossiele resten van *Hydrangea's* gevonden, dus het is een oeroude plant. In China en vooral in Japan worden hortensia's al eeuwenlang gekweekt. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw werden de eerste *Hydrangea's* door plantenverzamelaars mee naar Europa genomen. Aan het einde van de negentiende eeuw was de hortensia een exotische modeplant, die alleen als oranjerieplant werd gehouden, een plant voor de rijken. Tot men ontdekte dat hij toch redelijk winterhard was. Vanaf de jaren dertig kwamen er steeds meer cultivars op de markt en werd de *Hydrangea* een populaire tuinplant. De naam komt uit het Grieks en betekent 'watervat'. De Franse botanicus Philibert Commerson (1717-1773) gaf de *Hydrangea* de naam Hortense. Hij vergezelde tussen 1766 en 1769 de ontdekkingsreiziger Bougainville op een expeditie naar China. Op die reis verzamelde hij meer dan 150 plantensoorten en een daarvan noemde hij naar Hortense. Om welke Hortense het gaat is echter niet duidelijk. Volgens sommigen is het zijn maîtresse Hortense Baret die verkleed als bediende met hem meereisde. Volgens anderen gaat het om Hortense Lapeaute, de vrouw van een horlogemaker en astronoom die ook aan de expeditie deelnam. De bolhortensia staat het liefst in de halfschaduw, in vochthoudende, licht

zure grond. De bloemknoppen worden al voor de winter aangelegd en kunnen bevriezen bij strenge vorst. Ter bescherming is het beter om de uitgebloeide bloemen pas in het voorjaar af te knippen, net boven de nieuwe sterke knoppen. De bloemen blijven lang mooi en veranderen langzaam in kleine kantwerkjes. Naast de soorten met de bolle bloemen, zijn er ook soorten met afgeplatte bloemschermen, de zogenaamde 'lacecaps' of Tellerhybriden. In het midden zitten de kleine echte bloemen met daaromheen een rand van steriele lobbloemen. De kleur van de bloemen hangt samen met de zuurgraad van de grond: op zure grond kleuren ze blauw, op kalkrijke grond roze. Een bijzondere vorm van *H. macrophylla* is 'Ayesha'. De bloempjes in de bolle bloeiwijzen lijken op die van de sering en geuren licht. *Hydrangea serrata* is een randbloeier die iets beter winterhard is dan *H. macrophylla*. Bloem en blad blijven doorgaans wat kleiner. De snoei bij deze soorten bestaat alleen uit het elk jaar helemaal verwijderen van de drie oudste takken. Bij het inkorten van de twijgen knip je de bloemknoppen eruit! Voor een zonnig plekje in de tuin zijn *H. arborescens* en *paniculata* de aangegeven soorten. De overbekende *H. arb.* 'Annabelle' heeft grote bolle bloemen die langzaam van groen naar wit verkleuren maar nooit roze worden bij het verbloeien. Daarom is hij mooi te combineren met gele, oranje en rode bloemen. Als je 'Annabelle' in het voorjaar terugsnoot, krijg je enorme bloemen die vroeg of laat treurig naar beneden gaan hangen omdat hun gewicht te zwaar wordt voor de dunne stengels. Als je haar niet snoeit, krijgt ze meer, maar kleinere bloemen en blijft ze beter overeind. *H. arb.* 'White Dome' heeft meer afgeplatte bloemschermen

op steviger stengels. *H. paniculata* heeft meestal witte pluimvormige bloemen die naar roze verkleuren, maar er zijn ook een paar roze cultivars. Het blad van de hortensia is niet zijn sterkste punt, hoewel sommige soorten wel mooi kunnen verkleuren in de herfst. *H. m.* 'Altona' en 'Hamburg' kleuren prachtig rood in de herfst, evenals *H. s.* 'Grayswood'. Om ook echt mooie herfstkleuren te krijgen moeten ze zonnig staan op goed vochthoudende grond. Er zijn een paar soorten die wel bijzonder mooi blad hebben. *Hydrangea aspera* subsp. *sargentiana* kan drie meter hoog worden en heeft heel groot donkergroen fluwelig blad. De bloemen zijn ook groot, plat en lila. Hij heeft graag een beschut plaatsje in de schaduw en mag niet uitdrogen. Een andere mooie bladplant is *H. quercifolia*. Zoals de naam al zegt, lijkt het blad op grote stevige eikebladeren. Bij het uitlopen is het grijsgroen en in het najaar kleurt het prachtig donkerrood. Het blad blijft lang hangen en ook de kaneelkleurige schilferende takken zijn mooi om te zien in de winter. Hij bloeit met witte pluimen. *H. involucrata* 'Hortensis' ten slotte, heeft langwerpige behaard blad en zachtroze gevulde bloemen. Een mooie kleine heester die goed past in een border tussen vaste planten. Met zo veel verschillende soorten om uit te kiezen mag een hortensia eigenlijk in geen enkele tuin ontbreken. <

WINKELIERSVERENIGING • PROFESSOR EN WINK

Prof. Wijk



Keurslager Ed Nozeman
Bloemeshop Rozemarijn
Drogisterij/Parfumerie
van Harteveld
Tandprothetische
praktijk R. Brouwer

Elly's Beestenboel
Huidverzorgingsstudio
Ineke de Graaf
Weydland
Kaasspecialzaak
Marthy's Haarstudio

www.profwijkwinkels.nl

De kleinste huisjes van de wijk

De herfst is toch wel het kleurrijkste seizoen. De bomen en struiken die hun blad gaan verliezen geven tijdens een kortstondige periode een kleurenpracht waar de bloesem in het voorjaar enigszins bij verbleekt. Van helder rood tot warm bruin, van lichtgroen naar geel. Bijna alle nuances in kleur worden uitbundig tentoongespreid.

Kortstondig, dat wel, want na een tijdsbestek van ongeveer zes weken, zeg vanaf oktober tot half november, is het gedaan met de romantiek. De winter dient zich aan. Soms al met matige vorst en ook, hoewel dat wat minder vaak voorkomt, sneeuw. Het gevallen gebladerte bedekt de aarde – als het niet wordt weggeveegd – met een deken voor al wat leeft op en in de grond ter bescherming tegen de naderende koude. En daar, tussen dat gebladerte, daar is het waar ik u deze keer mee naar toe wil nemen...

Veel soorten

In onze wijk groeien namelijk allerlei soorten paddenstoelen. Wie zijn of haar ogen goed de kost geeft kan deze wonderjes van de natuur niet ontgaan. Een zeer gevarieerd aanbod van grote, kleine, dikke en dunne paddenstoeltjes bevolkt onze straten. Want ze komen niet alleen voor in onze de boomrijke parken, ook bij huizen en in de poortjes tussen de huizenblokken, in tuinen, overal waar de omstandigheden voor de paddenstoel

aangenaam zijn. Vaak is een vochtige omgeving met bescherming van groter gewas als bomen en grote struiken de ideale groeiplaats. We zien een grote variëteit aan paddenstoelen en elke variëteit stelt weer haar eigen eisen aan bodem en omstandigheden. De paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Deze plant zich ondergronds voort door middel van schimmeldraden (zwamvlokken of mycelia). Alleen de 'hogere schimmelsoorten' produceren een vruchtlichaam.

Paddenstoelen worden geassocieerd met de herfst en dat klopt in zoverre dat de meeste soorten ook wel in dat jaargetijde uit de grond te voorschijn komen. Oktober is de maand waarin de meeste zich vertonen. In werkelijkheid is de paddenstoel er het hele jaar door. Tijdens het verschijnen van dit blad zijn er nog veel paddenstoelen te vinden. Misschien moet u er nu wat meer moeite voor doen om ze te vinden, maar ze zijn er. Met name in de grote parken in de buurt en soms ook op zeer verrassende plekjes, behalve tijdens vorstperiodes en zeer droge periodes in de zomer.



Giftig

Geniet van hun aanwezigheid, ze zijn een aanwinst voor de wijk, maar... handen thuis! Paddenstoelen zijn dan niet perse beschermd maar vaak zijn ze niet eetbaar en soms zelfs (heel) giftig. Wie meer informatie over paddenstoelen wil is het boek 'Vliegenzwammen op het Rapenburg' geschreven door de Leidse bioloog Hans Adema aan te raden. Hierin worden ruim 250 soorten beschreven die in Leiden waargenomen zijn.

Mijn dank aan:

- Hans Adema, bioloog, paddenstoelenkenner (mycoloog) en wijkbewoner en
- Rinny E. Kooi, biologe en wijkbewoonster, die beiden belangeloos aan dit bescheiden project hebben bijgedragen!

Externe (niet officiële) bron:

- Wikipedia

Foto's:

- Hans Adema en Hans Elstgeest.

De Reuzenlevensboom

"Ora et labora was hun devies,
maar hier onder de levensboom
rusten ze en wachten
op d'eeuwigheid.
De wachter, altijd groen,
deelt hun eenzaamheid."

Malihapi Malu (geb. in 1955, onuitgegeven werk)



Met kerst wordt de geboorte van Jezus in Bethlehem herdacht. Dit kindeke werd in doeken gehuld en in een kribbe gelegd. Zou Jezus in het noordwesten van Noord-Amerika zijn geboren dan was hij vast en zeker in een kribbe van het hout van de reuzenlevensboom gelegd. Het hout van die boom werd voor veel gebruiksvoorwerpen, zoals wiegjes gebruikt. Dat blijkt uit archeologische vondsten (Stewart, H., 1995. Cedar. University Press Washington).

Herkomst

De reuzenlevensboom (*Thuja plicata* D. Don) werd in 1791 ontdekt. Eeuwenlang zwierven ontdekkingsreizigers en veroveraars per boot over de wereld op zoek naar 'vreemde landen' waar zij 'schatten' verzamelden om mee naar huis te nemen. Aan boord waren vaak wetenschappers. Een bekend voorbeeld is viceadmiraal Robert FitzRoy (1805-1865) die met zijn boot de Beagle tussen 1831-1836 rondtrok met aan boord Charles Darwin (1809-1882). De wetenschappelijke gasten aan boord verzamelden vaak (soms levende) biologische objecten die ze mee naar huis namen voor verder onderzoek. Op die manier werden veel bijzondere dieren en planten in West-Europa ingevoerd. In NCB Naturalis zijn daarvan nog voorbeelden te vinden. Zo trok ook de Spanjaard Alessandro Malaspina (1754-1810) met zijn boot over de wereld met aan boord de Franse botanicus Louis Née (1734-1803). In 1791 kwam hun boot aan op het eiland Nootka

(British Colombia) aan de Canadese kust van de Stille Oceaan. Daar ontdekte Née enkele bijzondere bomen, o.a. de reuzenlevensboom, een naaldboom. In 1795 verzamelde een andere man, de marine-officier en botanicus Archibald Menzies (1754-1842), monsters van deze soort. De Schotse botanicus David Don (1799-1841) gaf de boom de wetenschappelijke naam *Thuja plicata*. D. Don achter de wetenschappelijke naam verwijst naar hem. De zaden van deze levensboom werden in 1853 door William Lobb (1809-1864) opgestuurd naar de tuin van James Veitch (1792-1863) in Mount Radford, Exeter (Brosse, J., 2010, Larouse des Arbres, Larousse). Daar begon men met het kweken van deze soort. Dat was ook het begin van de aanplant van deze boom op diverse plaatsen in West-Europa o.a. in Leiden. Dat gebeurde niet alleen als boom maar ook als heg. Ook daarvoor leent deze soort zich heel goed. In Leiden is de reuzenlevensboom volop aangeplant, o.a. bij de ingang van het Roomburgerpark aan de Hazewinkelstraat. Tegenover nr. 8 staan twee reuzenlevensbomen. Het is de eerste Noord-Amerikaanse boomsoort die met goed gevolg in Europa geteeld werd (De Cleene, M. & M.C. Lejeune, 2000. Compendium van rituele planten in Europa. Stichting Mens en Cultuur, Gent.). Van deze soort zijn inmiddels diverse variëteiten gekweekt. De reuzenboom behoort tot de Cupressaceae, de cipressen. In West-Europa zijn nog enkele andere *Thuja*-soorten onder andere de

oosterse levensboom (*T. orientalis*), herkomst China en de westerse levensboom (*T. occidentalis* L.), herkomst Noord-Amerika.

Naam

De geslachtsnaam *Thuja* (ook wel geschreven als *Thuya*) is de Latijnse vertaling van een oude Griekse plantennaam *thu a*, waarmede een Noord-Afrikaanse boom met geurig hout werd aangeduid. *Plicata* komt van het Latijnse woord *plicāre* wat vouwen, plooiën betekent (Backer, C.A., 2000. Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, Veen, Amsterdam). De *Thuja* geeft een heerlijke geur af. De geslachtsnaam past dus wel degelijk bij deze soort. Echter, het lijkt mij dat die naam oorspronkelijk niet van een *Thuja* kwam maar van een andere soort boom uit Noord-Afrika, een soort die van nature geurt zoals de *Ceder*. *Plicata* verwijst naar het 'gevlochten patroon' van de schubachtige stompe (helder- en glanzend groene) bladeren op de afgeplatte twijgen.

Eigenschappen

De reuzenlevensboom groeit van nature in Noord-Amerika langs de westkust van Alaska tot Noord-California. Hij behoort tot de hoogste bomen ter wereld. Hij kan ca. 60 m. hoog worden en een leeftijd bereiken van 1500 jaar (Stewart, H., 1995. Cedar. University Press Washington). De hoogste soort ter wereld, de mammoetboom (*Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchholtz) kan ca. 85 m bereiken.

Deze soort (ook een naaldboom), is het afgelopen jaar aangeplant voor Meijerskade 15 in het plantsoen. De wintergroene reuzenlebensboom kan een temperatuur van – 25°C. verdragen. In het natuurlijk verspreidingsgebied groeit deze boom in bossen. Daar ziet men bomen die alleen bovenin zijtakken hebben; de onderste zijn verdwenen. Onder deze soort kunnen

schors grijsbruin en gaat een beetje loslaten. De eenhuizige boom krijgt kleine onopvallende roodbruine mannelijke en groene of paarsachtige vrouwelijke bloemen aan de uiteinden van twijgen. Na de bevruchting verschijnen kleine eivormig kegels van ca. 1,5 cm die op de twijgen staan. Elke rijpe kegel bestaat uit tien tot twaalf dunne, elkaar overlappende schubben die uitstaan als stekels.



Uitwendig toegepast is de etherische *thuja*-olie een middel tegen wratten. Uit de bladeren betreft de farmaceutische industrie medicijnen tegen kanker, infectie, overmatige transpiratie en een vette huid. Heel veel gebruiksvorwerpen worden gemaakt van allerlei delen van de boom: doodkisten, meubels, kano's enz. De indianen weven wiegjes van wortelmateriaal en maken matrasjes van zacht bewerkte bast (zie Stewart). Omdat de *Thuja* zeer oud kan worden wordt hij vaak gebruikt voor klimaatonderzoek. Op grond van zijn jaarringen kan informatie worden verzameld over het weer in de loop der jaren. Als de boom vanwege slecht weer (droogte of kou) niet kan groeien zijn de ringen anders dan in een gunstiger weertype. De altijd groene wachter in het lied van Malihapi Malu is natuurlijk de levensboom. En de levensboom waarover hij dichtte was daadwerkelijk een *Thuja* (zie De Cleene & Lejeune).

allerlei andere planten groeien. Bij ons wordt de boom vaak als alleenstaand exemplaar aangeplant. Zo'n boom verliest de onderste takken niet. De uiteinden van die takken raken vaak de grond. Omdat het onder zo'n boom donker is kunnen daar geen andere planten groeien. De kroon van de reuzenlebensboom is smal kegelvormig met een spitse top en omhoog gebogen takken. Daaronder wordt de boom breder. De boomschors is roodachtig bruin en vezelig. In Noord-Amerika wordt gesproken over de 'Red cedar'. Met het ouder worden wordt de

Levensboom

In het gebied waar de reuzenlebensboom voorkomt staat hij symbool voor eeuwig leven. Sinds zijn invoering in West-Europa is hij dat ook hier geworden. Soms wordt hij zelfs als kerstboom gebruikt. Diverse andere boomsoorten – soorten die erg oud kunnen worden – spelen in de Chinese, Joodse, Perzische, Assyrische en Griekse rituelen, mythologie en cultuur een vergelijkbare rol. Mogelijk gebruikten de indianen al meer dan 6000 jaar hout en andere delen van de boom. Medicinaal is de etherische *Thuja*-olie van betekenis.

Winter

Maud Albers, een leerling van groep 6b van de openbare basisschool De Wiz@rd in Deventer beschreef een droom over een grote boom (Deventer Bomenboek, 2007):

Ik liep door een heel groot bos.

In het midden stond een boom en plotseling begon het te sneeuwen. Het was een prachtig gezicht. Mijn droomboom was de grootste van het hele bos.

Bomen

Ik droom Over grote bomen Met sneeuw er op Leuk

Wandelaars zouden hieraan kunnen denken als ze de reuzenlebensboom deze winter in het Roomburgerpark in de sneeuw zien staan. <

advertentie

Alchemilla

Tuinontwerp- en adviesbureau

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag



Paulus Scholten

In deze rubriek wordt een professor uitgelicht naar wie een straat genoemd is. Deze keer is het Paulus Scholten.



Paul Scholten kan gezien worden als een jurist van zeer grote betekenis. Vooral door zijn grote belangstelling voor de historische, ethische en met name de geloofsbeschouwelijke kant van de rechtswetenschap. Een gedreven man, met een christelijke levensovertuiging. Hij stimuleerde zijn leerlingen tot actief deelnemen aan de te behandelen onderwerpen. Scholten is van groot belang geweest voor de Amsterdamse rechtenfaculteit en het universitaire leven in het algemeen. Samen met onder andere Cornelis van Vollenhoven (zie hier een connectie met Leiden) werden regelmatig lezingen gehouden voor studenten van de verschillende rechtenfaculteiten in het land. Hij heeft zich tijdens de Tweede Wereldoorlog van zijn goede kant laten zien door actief op te treden tegen de bezetters, die zich op hun beurt van hun slechtste kant lieten zien en Scholten

naar Limburg verbanden (later naar een onderkomen op de Veluwe). Na de oorlog wil hij de draad weer oppakken maar in oktober 1945, na zijn zeventigste verjaardag, neemt hij afscheid en wordt hij lid van de Eerste Kamer. Na een half jaar komt daar een abrupt einde aan als hij aan boord van ms Delftdijk op weg naar de VS en Canada komt te overlijden. Hieronder volgt zijn levensloop die begint in Amsterdam in 1875.

1875 - 26 augustus. Paulus Scholten wordt in Amsterdam geboren. Paul is zoon van Catharina Elisabeth Ledebor en haar man Gerbert Scholten, makelaar te Amsterdam. Paul zal zijn hele leven Amsterdam als thuishonk hebben.

1881 - september. Paul begint zijn lagere schooltijd die hij zonder al te veel moeite na zes jaar weer verlaat.

1887 - september. Paul begint aan het

Amsterdamse Stedelijk Gymnasium (Barlaeus Gymnasium). Hij zet zich intensief in als deelnemer aan het schoolverenigingsleven waaraan hij steeds met veel overgave zijn medewerking verleent.

1893 In dit jaar laat hij zich inschrijven op de Amsterdamse Universiteit met een studierichting aan de juridische faculteit, hoewel hij dat eigenlijk niet van plan was. Hij had veel liever letteren als studierichting gekozen, gevoed door zijn grote interesse in de Nieuwe-Gids-beweging, maar het was zijn toenmalige leermeester J.F. Houwing die hem wist te overtuigen van zijn gaven op het juridische vlak.

1895 - 8 februari. Kandidaatsexamen wordt met goed gevolg afgelegd.

1898 - 26 januari. Ook het doctoraal-examen wordt zonder problemen met goed gevolg afgelegd.

1899 - 25 mei. Na verdediging van het

proefschrift 'Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad' bij prof. J.F. Houwing (1857-1921) volgt zijn promotie in de rechten. Ook in de jaren op de universiteit neemt Scholten intensief deel aan het studenten- en verenigingsleven. Direct na zijn promotie vestigt hij zich als advocaat en procureur in zijn geboortestad.

1903 - 23 april. Deze dag treedt Scholten in het huwelijk met Grietje Fockema waarna het jonge gezin in de komende jaren wordt vergroot met de komst van een dochter en twee zonen (één van die zonen was Ynso die van 1963 tot 1965 minister van justitie is in het kabinet Marijnen, een coalitie van KVP, ARP, CHU en VVD). Ditzelfde jaar wordt Scholten benoemd tot rechter-plaatsvervanger, een functie die hij twaalf jaar heeft vervuld.

1906. Scholten start zijn leraarsambt met een tijdelijke functie als lector in het Burgerlijk recht en Burgerlijke rechtsvordering te Amsterdam die hij voor een korte periode heeft uitgevoerd.

1907. Een klein jaar na zijn benoeming tot lector wordt hij benoemd tot hoogleraar te Amsterdam in het Romeinse recht (tot 1914), stopt hij als advocaat en werpt zich op als redacteur van het 'Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie', wat hij tot 1930 bleef doen.

1910. In dit jaar worden de richtingen Burgerlijk recht en rechtsvordering (zoals eerder tijdens zijn lectoraat) aan hem toevertrouwd.

1914. Het Oudvaderlands recht en de Encyclopedie der rechtsgeleerdheid worden voor de komende zeven jaar aan zijn leeropdracht toegevoegd. Het Romeinse recht wordt weer uit zijn takenpakket geschrapt.

1915. Aanstelling als raadsheer-plaatsvervanger aan het Amsterdamse gerechtshof (hij trad af als rechter-plaatsvervanger).

1922. Het jaar waarin Scholten wordt benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

1924. Scholten richt een Rechtshogeschool op in het voormalige Batavia. Hij maakt eerst twee reizen naar Batavia om de nodige voorbereidingen te treffen voor de oprichting van deze school.

1930. Scholten aanvaardt de functie als secretaris van de afdeling letterkunde van de Academie van Wetenschappen te Amsterdam.

1932. Benoeming tot Rector-Magnificus in het jubileumjaar (300-jarig bestaan

van de Amsterdamse instelling van Hoger Onderwijs). Algemeen deel uit de Asser-serie wordt door Scholten verzorgd, bewerkt en aan de serie toegevoegd. Na een jaar draagt hij zijn rectoraat over aan een volgende kandidaat.

1934. Scholten geeft in samenwerking met diverse anderen lezingen ten behoeve van het door Cornelis van Vollenhoven opgerichte Leids Universiteits Fonds. Deze lezingen gingen door het leven als de zogenoem-



de Studium Generale en waren bedoeld de rechtswetenschap tegen privatisering te beschermen en de onderlinge band tussen de diverse universiteiten te versterken.

1940 - 14 september. Een bijeenkomst met H.B. Wiardi Beckman en B.M. Telders wordt door de bezetter verboden. De tekst van de rede van Scholten wordt in een brochure uitgegeven en in grote getalen verkocht.

Oprichting van een college van overleg met diverse andere universiteiten. Scholten zendt in oktober een verzoek aan de Rijkscommissaris om de discriminerende maatregelen die waren aangekondigd tegen de Joodse ambtenaren niet uit te voeren.

1941. Er wordt geprobeerd om via de Secretaris-Generaal van Justitie J.J. Schrieke (een NSB-er) in gesprek te komen met Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart over de gang van zaken op het terrein van de rechten van de mens (Jodenvervolging, opdringen van het nationaalsocialisme, etc). Scholten had zich opgeworpen om een persoonlijk contact in dezen te bewerkstelligen dat werd door de bezetter als zeer bedreigend ervaren.

1942 - 17 februari. Vlak voor het geplande gesprek met Seyss-Inquart wordt Scholten gearresteerd en verbannen naar Limburg (Valkenburg). Later in het jaar wordt Scholten naar de Veluwe overgebracht waar hij werd gedwongen te verblijven. Prof. Aalders trad op als woordvoerder bij het geplande bezoek

aan Seyss-Inquart zodat alle moeite niet helemaal voor niets was geweest. Bij zijn arrestatie van 17 februari werd Scholten ontslagen uit al zijn functies

1945 - 5 mei. Einde Tweede Wereldoorlog. Scholten en vele andere hoogleraren en lectoren keren huiswaarts en worden in hun ambt hersteld. Voor korte tijd vervolgt Scholten zijn leeropdracht in het Burgerlijk recht en de wijsbegeerte des rechts.

1945 - 20 juli. Scholten aanvaardt het lidmaatschap van de Nationale Adviescommissie betreffende het naoorlogs Nederland waar verschillende groeperingen (waarvan verschillende tijdens de bezetting illegaal waren) zich met de problematiek van de wederopbouw bezig hielden (de zo genoemde groep-Scholten).

1945 - 25 oktober. Paul Scholten treedt af als hoogleraar en laat het universitaire leven achter zich als hij benoemd wordt tot lid van de Eerste Kamer als vertegenwoordiger van de Christelijke Historische Unie (met KVP en ARP in 1973 gefuseerd tot CDA) en als lid van het Hoge College voor de Rechtelijke Macht. Hij kon op het politieke vlak toch niet mee gaan in het beleid van de CHU. Hoewel hij altijd overtuigd christen is gebleven, ging in 1946 zijn politieke voorkeur uit naar de in dat jaar opgerichte PvdA (voortgekomen uit onder meer de SDAP en Vrijzinnig Democratische Bond).

1946 - 1 mei. Tijdens een reis met zijn vrouw naar de Verenigde Staten en Canada (waar ze hun dochter gingen bezoeken en waar hij ook een reeks lezingen zou geven) aan boord van ms. Delftdijk komt er na een ernstig hartfalen een einde aan Paul Scholtens leven. Dat hij de ongemakken voorafgaand aan het hartfalen op eigen houtje heeft gedragen is op te maken uit het feit dat hij dit voor zijn omgeving verborgen heeft gehouden. 'zonder praal en pracht is zijn overschot met de eenvoud, die Scholten paste, aan de Canadese grond toevertrouwd', zoals collega Prof. E.M. Meijers het verwoordde in het levensbericht voor de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen (jaarboek 1947/48). <

Bronnen:

- *Levensbericht KNAW, E.M. Meijers;*
- *Nieuw Ned. Biografisch woordenboek;*
- *wikipedia (niet officiële bron);*
- *winkler prins encyclopedie;*
- *www.parlement.com.*

Lidmaatschap
slechts
€ 10,-
per jaar



Ledenaanbieding:
**Het prachtige boek
Buurtherinneringen**

Ter introductie slechts:

7.50
■ Voor leden.

De gewone prijs is €15!

Het boek is te koop bij
Postkantoor-Shop Van Zelm,
Van 't Hoffstraat 7.

Word nu lid van onze wijkvereniging!

Aanmeldingskaart

Aanmeldingskaart voor Lidmaatschap

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professorens- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel minimaal € 10,- en kan worden overgemaakt op Postbank rekening nr. 55.67.659 ten name van Ver. Professorens- en Burgemeesterswijk Leiden, o.v.v. lidmaatschap. (U kunt ook gewoon een acceptgirokaart van ons ontvangen, waarna u kunt betalen). Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar onze secretaris: Gerard Hendriks, Kanaalweg 40, 2313 DV Leiden.

M V

Voorletters : Naam

Roepnaam :

Adres :

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer :

E-mailadres :

Rekeningnummer :

Handtekening : Datum:

U kunt ook lid worden via e-mail: info@profburgwijk.nl, of het formulier invullen op onze website www.profburgwijk.nl onder de knop <Lid worden>.



Vereniging **Professorens-
& Burgemeesterswijk**



Wijkvereniging

Vereniging Professorens- en Burgemeesterswijk

Postbus 11129 - 2301 EC Leiden
KvK 40448253

Thomas van Duin (voorzitter)
Telefoon: 06 23866740 - 513 1233
E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl

Gerard Hendriks (secretaris)
Telefoon: 06 - 1967 3714

Kanaalweg 40 - 2313 DV Leiden
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl

Agnes van Lierop (penningmeester)
E-mail: penningmeester@profburgwijk.nl

Hendrik van Sandick (bestuurslid)
Telefoon: 512 43 30

E-mail: hendrikvansandick@hetnet.nl

Hanneke van der Veen (bestuurslid)
Telefoon: 514 75 70

E-mail: ja123vdveen@hetnet.nl

Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)
Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510

E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl

Rob Beurse (bestuurslid/redactie wijkkrant)
Telefoon: 514 00 95

E-mail: Redactie@profburgwijk.nl

De Buurt

Bewonerscommissie Zuidoost

(samenvoeging van de bewonerscommissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. van Woningstichting Ons Doel)

Secretaris: Corrie Deutz
Professorenpad 115 - 2313 TC Leiden

Telefoon: 071-5315936
E-mail: cdeutz@gmail.com

Voorzitter: vacature
Penningmeester en wnd.voorzitter:

Joke le Fèbre
Dozystraat 26 - 2313 NL Leiden

Telefoon: 071-5125159
E-mail: febre34@zonnet.nl

Overige bestuursleden:
Corrie Monfils

Gerrit Mets
Janny v.d. Steen

Buurtactiviteiten Roomburg
Van Vollenhovenkade 1

(in clubgebouw van Hockeyclub Roomburg)
Telefoon: 513 24 62

E-mail: roomburg@lwo.nl
Postadres: Stadsdeelbureau Zuid

Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden
Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Politie

Politie Bureau Zuid

Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Telefoon: 0900 - 8844

Religie

Oud-katholieke kerk

Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Pastoor: Paul Brommet - Telefoon: 514 22 10
website: www.okkleiden.nl

R.K. Petrusparochie

Lammenschansweg 40
Pastoor: J. Smith
Herensingel 3 - 2313 JS Leiden
Telefoon: 512 19 12

Protestantse Kerk Nederland

Vredeskerk
Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 24 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 23 17

Scholen

B4Kids Peuterpalet

Oppenheimstraat 4b - 2313 JE Leiden
Telefoon: 516 04 44

B4Kids De Basisbende bso

Oppenheimstraat 2-8a - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 40 45

Peuterspeelzaal De Glijbaan

Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden
Telefoon: 5121331

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 10 61

Stichting 't Kasteel

Buitenschoolse opvang

Sportpark Roomburg
Telefoon: 513 54 74

Bonaventuracollege

Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Telefoon: 566 01 66

Stedelijk Gymnasium

Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Telefoon: 512 13 65

Openbare Basisschool Lorentz

Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 17 77

P.C. Basisschool Roomburg

Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58

R.K. Basisschool Sint Joseph

Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 22 63

Speeltuin

Speeltuin 'de Speelschans'

Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Ed van Lent
M. Treublaan 5 - 2313 VG Leiden
Telefoon: 06 - 511 94 207
E-mail: ed@vanlent.nl

Sportclubs

Hockey - LHC Roomburg

Sportpark Roomburg
Postbus 11077 - 2301 EB Leiden
Telefoon: 513 22 25

Korfbal - LKV Sporting Trigon

Zoeterwoudsesingel 50 - 2313 EK Leiden
Telefoon: 514 27 88

Tennis - TC Roomburg

Tennispark Roomburg - Telefoon: 531 67 50

RK Gymnastiek- en Volleybalverg. Groen-Wit

Telefoon: 514 91 27 - E-mail: info@groenwit.nl
www.groen-wit.nl

Gymnastiekverg. Nieuw Brunhilde

Telefoon: 521 53 08 - www.nieuwbrunhilde.nl

Chr. gymnastiekvereniging D.O.S.

Telefoon: 589 40 93 - www.dos-leiden.nl

Wijkbeheer

Servicepunt Woonomgeving

Telefoon: 071 - 516 5501, ma. t/m vr. van
7.30 - 17.00 u. Bezoekadres: Admiraal
Banckertweg 15, ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.
E-mail: woonomgeving@leiden.nl

Wijk
wijzer

De Wijk

Kerstgroep

Marijke Boter - E-mail: marijkeboter@versatel.nl

Leeskring Profburgwijk

Hanneke van der Veen - Telefoon: 514 75 70

De Tweede Kring

Carolien Polderman - Telefoon: 514 42 95

Wonen

Woningstichting Ons Doel

Rijnsburgersingel 60 - 2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN Leiden
Telefoon: 522 20 25

Zorg

ActiVite

www.activite.nl - Telefoon: 516 14 15
Burggravenlaan 250 - Leiden
Uitleencentrale: Van Vollenhovenkade 25

Locaties in de Profburgwijk:

Burggravenlaan 250 - 2313 GG Leiden
Van Vollenhovenkade 75 - 2313 GG Leiden
Telefoonnummers:

Voorlichting en Preventie: 514 89 18

Uitleen (hulpmiddelen): 512 18 94

Thuiszorg: 514 89 24

(Consultatiebureau-diëtiste-gezondheidscontroles-cursussen)

Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp

Stichting Radius

www.radiuswelzijn.nl

Telefoon: 707 42 00 - Professorenpad 1

Client/ouderadviseur:

Mw. Mieke van Zijp

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland

Boshuizerkade 44 - 2321 TT Leiden

Telefoon: 531 35 32

Verzorgingscentrum Lorentzhof

www.libertasleiden.nl

Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden

Telefoon: 514 95 95

Meer ruimte nodig?

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
071-5162372 / 06-30034949 / gijsdekok@remax.nl

erkend lid van
vastgoedpro 

huber
bouw & installatie
glas in lood

huberbouw.nl ~ huber-glasinlood

TAXI Sleutelstad
071-750 4978

www.taxisleutelstad.nl

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

van HARTEVELD Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

*Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie
al meer dan 75 jaar in deze wijk.*

Met een uitgebreid assortiment van:
drogisterij producten, baby artikelen,
zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, **reform artikelen**, afslank
producten en natuurlijk een gratis **advies**
van onze medewerkers.

De **winter** komt er aan, dus de tijd voor
een **goed advies** om gezond de winter door
te komen met de juiste vitamines, producten
ter bescherming van de huid, of een
behandeling in onze salon.

Nog steeds 10% klantenkaart korting op:
**Burberry-Boss-Cacharel-Chanel-Dior-
van Gils-Gaulthier- Paco Rabanne-enz.**

Kiek in de pot uw traiteur

Kiek in de Pot heeft voor de feestdagen een folder met smakelijke menu's samengesteld. Bestellingen zijn op de kerstdagen af te halen.



Dagverse maaltijden

Party-schalen	Buffetten
High-tea's	Soiree's
Diners	Lunchgerechten
Delicatessen	Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79 • 2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608
www.winkelstandinbeeld.nl

Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**



Colofon

De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.

Hoofredactie: Rob Beurse

Eindredactie: Margot Lodewijk en Rob Beurse

Redactie: Thomas van Duin en Rob Beurse

Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl

Internet: www.profburgwijk.nl **Webmaster:** Frans Hoek

Vaste medewerkers: Alfred Dernison, Coco Hoek, Hans Elstgeest, Frans Hoek, Marian Rappoldt, Rinke Berkenbosch, Rinny E. Kooi, Titia Buddingh, Margot Lodewijk, Riekje Renes, Monica Wigman, Nynke Smits, Gesineke Veerman.

Foto's en illustraties: Frans Hoek, Jos Versteegen, Rinny E. Kooi, Rob Beurse en anderen.

Ontwerp, layout en intermediair: www.beau-design.nl
(06 - 53.60.95.90). **Oplage:** 3.750 ex.

Wijkkrant 55 komt uit in april 2013.

Deadline kopij: 18 maart 2013

A.G. Tuinen

UW WIJKHOVENIER Professoren- en Burgermeesterswijk

Voor najaars- en/of voorjaars snoei, tuinadvies, onderhoud, aanleg, renovatie of beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste adres. Bel of stuur een e-mail voor een vrijblijvende afspraak.

A.G. Tuinen
Stieltjesstraat 32
2313 SK Leiden

T | 06 - 46124214
W | www.ag-tuinen.nl
E | info@ag-tuinen.nl

door Rob Beurse

Favoriete plek in de wijk van Stefania Monni



Stefania Monni begon samen met haar vriend haar kennismaking met de wijk - "een heerlijke wijk, een wijk met een ziel", zoals ze zelf zegt - op een kamer aan de van den Brandelerkade. Ze had elk jaargetijde uitzicht op het plantsoen en het water voor haar deur.

De foto is gemaakt vanaf de Lorentzbrug, haar favoriete plekje.

Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?

Laat hem vastleggen door fotograaf Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie plekjes in onze mooie wijk foto's maken. Hij wil deze foto's graag combineren met een klein stukje tekst over waarom die plek uw favoriete plek is. Een van die foto's (uw keuze) krijgt u van

hem als bedankje. Van de foto's en dat kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk een tentoonstelling. Daarbij wordt in de komende uitgaven van de Wijkkrant steeds één van die foto's met het bijbehorende tekstje opgenomen.

Als u hieraan mee wil werken neem dan contact op via:
email info@robbeursefotografie.nl
of 06 - 511 637 80

Herfst langs de Lorentzcade



Foto: RobBeurseFotografie