

de wijkkrant



nummer 51

Goed bezocht wijkfeest perfect geslaagd



door Nynke Smits

Het is zondagochtend 13 november en stil in de wijk. De profburg-burgers slapen uit. Het is de dag na het feest. Enkele honderden wijkbewoners zijn op de avond van 12 november naar het Stedelijk Gymnasium gestroomd voor het feest dat het jubileumjaar zal afsluiten. Tot in de nacht gaan de beentjes van de vloer. Het bestuur van de wijkvereniging, dat een jaar geleden in de wijkkrant een rijk jubileumprogramma aankondigde, heeft zijn belofte waargemaakt.

De avond neemt rustig een aanloop. De leden van het wijkbestuur ontvangen de gasten in de hal. Met een welkomstdrankje in de hand zie je ze aandachtig studeren op oude wijkfoto's: "Kijk, een trambaan op de Lammenschansweg!" en "Hé, 't was daar nog weiland!" Ook wordt er nippend en zittend genoten van diverse oude films: heren met hoeden storten cement voor de funderingen van de Sint Petruskerk, mannen met petten rijden kruiwagens, priesters in kazuifel zegenen met wijwaterkwast een blok beton. Het 'Alledaagse leven in de Zeeman- en de Sitterlaan' toont de dertiger en veertiger jaren met witgeschorte dienstmeisjes die neuzen afvegen, nauwgerokte moeders die verjaarspartijtjes

organiseren, meisjes met bestrikte hoofden in brave kringspelen. Hier kan men zich vergapen aan 'de goede oude tijd'. Bij de boekentafel staat Rob Beurse, gesecondeerd door jongens met een laptop. Boekje kopen? Bent u lid van de wijkvereniging? Even kijken... Nee? Ter plekke worden er leden gewonnen, onmiddellijk worden betaalachterstanden vereffend.

Voor we de feestzaal betreden kijken we nog even achterom: goudpapieren versieringen fonkelen boven de hoofden. Vóór ons in de zaal is het plafond verlaagd met bontpapieren slingers.

> Lees verder op pagina 2.

En verder...

- 8** **Professorenlezing**
Zondag 11 december
- 7** Nieuwe gymzaal Oppenheimstraat
- 10** Laatste nieuws Blauwe zone
- 11** Kunstenaar Annelies Brakkee
- 12** Liefdewerk oud papier
- 16** Laatste nieuws Ringweg-Oost
- 17** Jubileum goudenregen geschonken door de gemeente
- 19** Meeuwenoverlast
- 20** Kerstverhaal
- 22** Dag Blauwe...



Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**

Redactioneel

Zekerheden

En, ja hoor, daar was hij weer, als een baken in onzekere tijden: de Sint. Zaterdag 26 november was het een heerlijk spektakel voor de kleintjes en kinderen onder ons in de Van 't Hoffstraat en Zeemanlaan. Die zekerheid is er gelukkig nog. Zoveel zekerheid is er echter niet altijd, want er spelen op dit moment nogal wat zaken die aan duidelijkheid te wensen overlaten. Neem nou de Ringweg Oost. In dit nummer komen we daar uitgebreid en met best wel wat emotie op terug. En wat te denken van de RijnGouwelijn? Komt-ie nu wel of komt-ie nu niet? Komt-ie wel door de stad of over bestaand spoor? We besteden er in deze wijkkrant slechts marginaal aandacht aan omdat er zoveel onduidelijk is. Maar we zitten

op het vinkentouw. En dan de blauwe zone. Ter viering van gelimiteerd twee uur parkeren en van de 'gunst' dat je als autobezittende inwoner van deze wijk een vergunning van 30 euro mag aanschaffen wordt ons schitterend beschermd stadgezicht 'versierd' met een blauw lijnenspel. Of we aan dit laatste kunnen ontkomen leest u ook elders in dit nummer. Gelukkig hebben we naast Sint Nicolaas en de parkeervergunning nog wel een paar zekerheden. Zoals onze onvolprezen kerstbijeenkomst op zaterdag 17 december en niet te vergeten onze meeuwen. Ook over deze onderwerpen kunt u meer lezen. Verder blikken we terug op het uitbundige jubileumfeest, het muziekfeest Kunst over de Vloer, de



komt van een fijn speeltuintje aan de Melchior Treublaan, het Burgerbal, de verrijking van het plantsoen voor de Sint Petruskerk met twee goudenregens en nog vele andere zaken. En natuurlijk vindt u in dit nummer weer een prachtig kerstverhaal van Riekje Renes.

Ik wens u veel leesplezier, fijne kerstdagen en een heel voorspoedig en gezond 2012. <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> *Vervolg voorpagina*

Muren worden opgevrolijkt door kleurige cijfers '75' en overall langs pilaren en wanden bloeien grote bossen gladiolen in Leidse kleuren. Deze metamorfose van school in feestzaal is het werk van José Lubbe en Ria Hoogendoorn. José vertelt dat ze al dagen lang een huis vol gladiolen met water en warmte heeft gekoesterd, om ze precies op deze avond in hun volle glorie te kunnen tonen. O ja, en verder heeft zij in de Du Rieu straat maar liefst 17 kaartjes verkocht voor het wijkfeest!

Dansvloer

Op het podium heeft de Blue Tone Big Band zich inmiddels geïnstalleerd en begint te spelen. De avond is nog jong en het publiek wat ouder, maar dat laat onverlet dat, terwijl met elk nummer tempo en volume aanzwellen, de dansvloer zich vult met quicksteppende of losjes swingende paren. Steeds meer mensen scharen zich rond de tafeltjes, waarop sfeerlichtjes branden en nootjes uitnodigend klaarstaan. We schuiven aan bij een jong stel: Rients en Jeanne. Nu nog woonachtig op een bovenhuis in de Kernstraat, zullen ze binnenkort een eigen woning in de Bakhuis Roozenboomstraat gaan betrekken. Ze hopen wat leeftijdgenoten te leren kennen op het wijkfeest. Gelukkig is daar later op de avond, wanneer het middelbaar en jongere publiek binnenstroomt, ruim de gelegenheid voor.



Ontmoetingen

Voor mevrouw Van der Voort kan de avond al niet meer stuk: na minstens vijftig jaar loopt ze een oude jeugdvriend tegen het lijf, de heer Peltenburg. Namen en herinneringen borrelen op. "Weet je nog, dat ik bij de Gidsen zat? En als we dan naar huis gingen, dan wachtten jullie ons op met de jongens van de Lodewijksgroep!" Meneer Peltenburg glundert nu hij er aan terugdenkt. De twee oude vrienden zijn geboren en getogen in de wijk, hebben tijdens hun werkzame leven de stad verlaten, maar nu zijn ze terug en hebben elkaar, op het wijkfeest, wéér gevonden. Mevrouw Van der Voort, geboren Van Harteveld, heeft in de zeventiger jaren nog in de drogisterij gestaan

aan de Thorbeckestraat. Háár vader is de maker van één van de filmpjes in de hal. Omdat je in de oorlog soms meer hebt aan een zak aardappelen dan aan een camera, maakte een ruilhandelje in 1941 een eind aan het filmen. Geleund op een sta-tafel luistert meneer Smitenaar samen met vrouw en buurvrouw naar de muziek. Hij is niet zo'n 'feester', maar voor deze 'dorpsachtige sfeer met band' komt hij graag uit zijn huis aan de Roodenburgerstraat. Met smaak vertelt hij hoe zijn moeder in 1970, met een particuliere hypotheek, een huis kocht aan de Van den Brandelerkade. Ook leert hij ons hoe indertijd het verhuizen van een 'professorenstraat' naar een 'burgemeestersstraat' werd beschouwd als een vorm van opwaartse mobiliteit.

Wijklied

Ondertussen stroomt de zaal steeds voller en wordt een projectiescherm ontvouwd. Jan Dobbe heeft een jubileumlied gecomponeerd op de wijs van Peter Koelewijn's Angeline en even later zingt en deint de zaal mee bij het refrein:

*Oooo, Professoren, in '36 geboren
Een dijk van 'n wijk op 'n plek
dichtbij de zee!
Oooo, Burgemeester, ik leef, werk
en ik feest er,
Ik woon als een vorst en dat
stemt me zeer tevree!
En ieder roept: hiep, hiep, hiep...
HOERA! (HOERA!)*

Met een boeket bedankt Thomas van Duin de versiersters van de zaal, medeorganisatoren Hendrik van Sandick (even onvindbaar) en Hanneke van der Veen alsmede Anneke de Leede die het middagprogramma voor de kinderen heeft georganiseerd en uiteraard Jan Dobbe voor het lied. Het jubileumlied zou menigeen de rest van de avond door het hoofd gezongen hebben, ware het niet dat een nieuw muzikaal evenement zich aandient, namelijk de coverband Talking

Loud. Dit is waarvoor Liesbeth, Ciska, Renée en Marianne, of te wel 'de Leesclub van de Zeemanlaan', zijn gekomen, want: (buur)man speelt in de band! Bij de eerste noten stuift het viertal richting podium en zet het op een swingen.

Worst en kaas gaan door de zaal. De dansvloer wordt voller... de stemming is opperbest.



In zijn glimmend bordeauxrode pak zweept de basgitaar van wijkvoorzitter Thomas van Duin ons op met de pop, soul, funk en disco klanken van Talking Loud. Wie nog wil praten moet inderdaad luid spreken. Dansen is nu de betere optie.

De volgende ochtend ligt de wijk weer netjes en stil te soezen in de novemberzon. Het is de day-after. De bewoners draaien zich nog eens om in hun bedjes en mompelen tevreden: "dank je wel wijkbestuur en alle anderen die zich hebben ingezet voor dit perfecte feest! Verzin maar gauw weer een jubileum!" <

Met dank aan de directie van het Gymnasium, Ton Blom en Ronald Jansen voor hun ruimhartige medewerking.



Terugkijkend op 2011 zie ik een zeer geslaagde viering van 75 jaar Professorenwijk. Taartjes voor de jarige buurt rond de St. Petruskerk, de sportieve Professorenrin, de grote jubileumdag, de historische tentoonstellingen wijkfilms, het nieuwe boek Buurtherinneringen (nog steeds te krijgen!), 6 Professorenlzingen en de plaatsing van een Gouden Regen. En: het 50ste nummer van de wijkkrant en het 1000ste lid van de wijkvereniging! De jarige St.Petruskerk had een fraai jubileumconcert en brengt een eigen historisch boek uit. De inzet van diverse vrijwilligers en de belangstelling en waardering van bewoners en oud-bewoners was hartverwarmend. Daar doe je het voor. Bedankt allemaal! Het geeft weemoed omdat het voorbij is,

Feestelijk en alert

maar ook fijn om even weer op adem te komen. Want het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. En dat jaar vraagt alertheid.

De proef met het parkeerbeleid 'blauwe zone' komt er aan en dat is niet naar ieders tevredenheid. Hopelijk lost het parkeerproblemen op en veroorzaakt dit beleid die juist niet. En hopelijk lukt het om lelijke blauwe belijning beperkt te houden.

Zal het enorme bouwproject Lorentzhof komend jaar al van start gaan? En hoe wordt er dan omgegaan met de omwonenden?

Komt die RGL-tram er plotseling toch? Die zou toch buitenom rijden over bestaand spoor? En dan niet meer verder naar de kust? En wat gaat dat ook al weer voor onze wijken betekenen?

Gaat de N11 doorgetrokken worden tot aan de Kanaalweg? Het is een schrikbeeld van jaren geleden, dat kortgeleden

weer opdook. Park Cronesteyn krijgt het dan zwaar te verduren en de Kanaalweg wordt echt druk. Het heeft te maken met verkeers-circulatie. Dat geldt ook voor het plan van de Ringweg Oost (RWO). Door samenwerkende bewonersorganisaties wordt er flink tegengas gegeven, want de noodzaak van dit duurste verkeersplan ooit wordt zeer betwijfeld.

Kortom: de wijkvereniging krijgt het weer druk, een rustig jaar zit er weer niet in. Ik hoop dat ik op u kan rekenen. Om te beginnen met uw lidmaatschap. Op naar de 1500 leden! Elders in deze wijkkrant leest u hoe u lid kunt worden.

Ik wens u een goed 2012! <





Vanaf eind september, van dinsdag tot en met zaterdag op onze nieuwe locatie aan het Kamerlingh Onnesplein (voorheen bloemenkiosk)

BESTEL TIJDIG UW KERSTBOODSCHAPPEN!

BESTELLEN IS MOGELIJK, DIT KAN OOK PER E-MAIL: BESTELLING@OLYERHOEKGROENTENFRUIT.NL

Voor al uw groenten en fruit

Wij verzorgen ook fruit bij:
Kinderdagverblijven,
op basisscholen en op het werk

Kijk op www.olyerhoekgroenteenfruit.nl
telefoon: 06 - 53 682 282



- Conferenties
- Evenementen groot en klein (ook privé)
- Communicatie: van concept tot implementatie
- Fotografie



Doelgericht en effectief

www.picocommunicatie.nl
T: 0651 163780 - E: rob@picocommunicatie.nl



Mabelle's Tuinonderhoud en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 SJ Leiden
T: 071 514 26 95
M: 06 126 452 16
E: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

Jacqueline haarmode

voor hem en haar



Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,50

Maandag en woensdag gesloten

Van der Waalsstraat 19
2313 VB Leiden



Tel. 071 - 5140439

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon



Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie al meer dan 75 jaar in deze wijk.

Met een uitgebreid assortiment van: drogisterij producten, baby artikelen, zelfmedicatie medicijnen, **vitamine preparaten**, reform artikelen, afslank producten en natuurlijk altijd een gratis **advies** van onze medewerkers.

De **winter** komt er aan, dus de tijd voor een **goed advies** om gezond de winter door te komen met de juiste vitamines, producten ter bescherming van de huid, of een **behandeling** in onze salon.

Ook nog 10% klantenkaart korting op geuren van: **Armani**, Burberry, **Chanel**, **Dior**, J.P. Gaultier, **Nina Ricci**, enz.

Kerstborrel op zaterdag 17 december

Kerstviering in de wijk

Op zaterdag, 17 december zal het winkelgebied in de Professorenwijk geheel in kerstfeer worden ondergedompeld.

's Middags zorgt de Winkeliersvereniging ervoor dat er muzikale Kerstmannen te zien en te horen zijn, het winkelend publiek kan zijn tegoedbonnen omzetten in een drankje en de Kerstmannen leiden het publiek om klokslag 17.00 uur naar het pleintje op de Zeemanlaan. Daar kunnen alle wijkbewoners de feestelijke ontsteking van de lichtjes in onze Wijkkerstboom meemaken.

Kunstboom

Onze kerstboom zal weer een echte Kunstboom worden want we doen net als vorig jaar mee aan het stedelijk project "Magnetisch groen". Een Leidse kunstenaar zal op originele wijze de versiering van onze boom verzorgen. Wat kan men vanaf 17.00 uur verwachten?

- Ontsteking van de lichtjes;
- Vuurkorven om de kou tegen te gaan;
- Kersttoespraak;
- Kerstsamenzang;
- Samen het glas heffen op kerst 2011 en alvast op het nieuwe jaar;
- Chocomel en sterretjes voor de kinderen. <

Op zoek naar de koning

Kinderkerstfeest

16.00 - 17.00 uur

Op de dag vóór kerstmis is er een kinderkerstfeest voor alle kinderen uit de Professorens- en Burgemeesterswijk. De kinderen van de Vredeskerk voeren een leuk kerstspel op, waarin ze op zoek gaan naar een goede koning, maar onderweg heel rare figuren tegenkomen! Kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom! <

Zaterdagmiddag 24 december. **Vredeskerk**, 16.00-17.00 uur.



Wijk-kerst- samenzang

zondag 18 december
Vanaf 15.30 uur

Op zondag 18 december staan vanaf 15.30 uur de kerkdeuren van de gastvrije St. Petruskerk voor de gehele wijk open, om iedereen te verwelkomen bij de traditionele kerstsamenzang.

Het wordt hopelijk weer als vanouds: 'voor de wijk, en door de wijk'. Om 16.00 uur zullen de eerste klanken van het orgel klinken om ons te begeleiden bij het openingslied 'Komt allen tezamen'.

Vele bekende kerstliederen zullen ook daarna uit volle borst meegezongen kunnen worden.

Een nieuw kerstverhaal zal niet ontbreken en de aanwezige kinderen kunnen zingend hun eerste stappen zetten op weg naar 'The Voice of the Angels'.

De soepel gezongen stembanden kunnen zo rond 17.00 uur op temperatuur gehouden worden met warme chocolademelk of glühwein. Vergeet u niet een geldelijke bijdrage mee te nemen voor het hulpproject, de restauratie van onze zusterkerk de Petrus & Paulus in Jimma, Ethiopië?

Namens de organisatie,
Peter van der Salm. <

Zoekt u een betrouwbare en servicegerichte aannemer voor grote en kleine werkzaamheden aan uw woning?

MAATWERK is reeds 13 jaar een klein aannemersbedrijf met all-round personeel in eigen dienst
Uw werk in één hand en één aanspreekpunt van plan tot oplevering

- Advies, ontwerp, compleet verzorgen van uw eventuele bouwaanvraag én realisatie van alle bouwwerken zoals: aanbouw, dakopbouw, schuur, dakkapel, dakramen, kozijnaanpassingen, etc.
- Complete keukens en badkamerverbouwing met al het bijbehorende installatiewerk zoals aansluiten en aanleggen van centrale verwarming, gas, water, elektra, riool en mechanische ventilatie;
- Vervangen begane grond vloeren door geïsoleerde betonvloer
- Aanleg van nieuwe groepenkast en nieuwe groepen. Elektriciën in eigen dienst;
- Vervangen van ramen, deuren, kozijnen en dubbel glas met behoud van de oorspronkelijke profileringen en afwerking. Glas-in-lood;
- Alle timmer- en montagewerkzaamheden in de woning;
- Verbouw zolderetage, indeling met b.v. 2e badkamer;
- Woningverbetering en aanpassingen om langer thuis te kunnen blijven wonen;
- En nog véél meer...



Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie.
Neem hiervoor contact op met Menno de Jong (06-2950 2570) of Pieter Versnel (06-5586 3720)

MAATWERK • van der Waalsstraat 7 • werkplaats 071-5891157 • info@maatwerk-leiden.nl • www.maatwerk-leiden.nl

Oplossing op loopafstand

door Rinke Berkenbosch

Naast taal en rekenen en veel andere dingen die je met je hoofd moet doen, moeten leerlingen van basisscholen natuurlijk ook gymmen. Dus zijn er gymzalen nodig. Maar daarvan zijn er niet genoeg in de Professoren- en Burgemeesterswijk. De bedoeling is dat er een nieuwe gymzaal komt, aan de Oppenheimstraat. Die moet in 2014 gereed zijn.



Nieuwe gymzaal Oppenheimstraat

Als er iemand is die werkelijk alles weet van de gymzalenkwestie, dan is het wel Moniek van Sandick, CDA-gemeenteraadslid sinds 2006. Zij heeft zich in de zaak vastgebeten, samen met Erwin Zijleman, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Lorentzschool.

De Lorentzschool betrok niet zo lang geleden een nieuw gebouw aan de Van Vollenhovenkade. Van alle gemakken voorzien, maar met slechts één gymzaal. Ook de nieuwe St. Josephschool aan de Oppenheimstraat heeft één gymzaal. Daar tussenin staat de kleinere Roomburgschool, die het zonder eigen gymzaal moet stellen.

“De norm is,” zegt Moniek van Sandick, “dat leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 twee keer per week drie kwartier kunnen gymmen. Dat is bepaald niet overdreven, vind ik. Dat is gezond. Het zou erg jammer zijn als we dat niet zouden kunnen waarmaken. Die twee keer drie kwartier per week is in elk geval de basis voor mijn verhaal. In totaal hebben de drie scholen ongeveer 50 groepen 3 tot en met 8. Een schoolweek heeft 26 uur. Dan is het een eenvoudige rekensom: er is een derde gymzaal nodig om al die groepen te bedienen.”

Inderdaad: een eenvoudige rekensom. Des te vreemder dat het wél gelukt is in korte tijd twee fonkelnieuwe schoolgebouwen neer te zetten en niet meteen ook voldoende gymzalen. Van Sandick: “Het probleem van een tekort aan gymzalen is eigenlijk sluipenderwijs ontstaan. Het is nooit een bewuste keuze geweest. Het is eerder een praktische consequentie van de fusies in het basisonderwijs. Daarmee zijn niet alleen scholen verdwenen, maar ook

CDA-raadslid Moniek van Sandick: “Twee keer drie kwartier bewegen is voor jonge mensen heel belangrijk.”

gymzalen. Kijk, de Lorentzschool heeft 900 leerlingen, net zoveel als bijvoorbeeld het Vlietlandcollege. Voor een middelbare school is twee gymzalen niets bijzonders. Bij een basisschool ligt dat anders. Verder heeft bijvoorbeeld de St. Josephschool één vijfde gymzaal extra nodig, de Lorentzschool een halve, en de Roomburgschool iets daar tussenin. In zo'n situatie ga je als afzonderlijke school niet een hele gymzaal

extra bouwen. Maar dan moet de gemeente de regie voeren op een ongebonden gymzaal voor meerdere scholen. Dat hebben we over het hoofd gezien.”

Blessures

Het gymzalenprobleem speelt al een tijdje, en de betrokken scholen hebben van alles geprobeerd om er een mouw aan te passen. Groepen van de Roomburgschool zijn zelfs een tijdje met bussen naar een zaaltje aan de Vondellaan gebracht. Daar kregen ze één les per week, van 90 minuten. Dit experiment is echter gestaakt, want nog afgezien van het prijzige gedoe met bussen leidden de lange lessen tot veel blessures en bezoeken aan de EHBO. Tot aan de zomer gebruikten de scholen de afbladderende gymzaaltjes aan de Du Rieustraat en de Lammenschansweg. Die gaan allebei tegen de vlakte. Aan de Lammenschansweg komt nieuwbouw voor onder meer de Lorentzhof. De grond in de Du Rieustraat is verkocht aan een projectontwikkelaar, die daar huizen gaat bouwen. De gemeente gebruikte de opbrengst om een deel van de nieuwe Lorentzschool te financieren. Tot aan de zomer werd de locatie teruggehuurd van de nieuwe eigenaar, maar inmiddels is er

een definitief sloopbesluit. Sinds augustus wordt er niet meer gegymd in de Du Rieustraat.

"Ik heb me er lang voor ingezet de gymzaal aan de Du Rieustraat te behouden," zegt Van Sandick. "Dat was een mooie oplossing geweest. Die gymzaal staat er al, men is eraan gewend. Een goed alternatief zou zijn om een gymzaal toe te voegen aan de nieuwe appartementengebouwen die te zijner tijd langs het schoolplein van de nieuwe Lorentzschool komen. Dat bleek technisch niet haalbaar."

Probleem erkend

De onderwijswethouder in het vorige college was van mening dat er ook groepen zouden kunnen uitwijken naar de gymzaal van de Arcade in Roomburg. Dat stuitte op fel verzet van de Roomburgschool, de Lorentzschool en het CDA. Moniek van Sandick. "Dan moet je de hele tijd met groepen heen en weer over die idiotoot drukke Kanaalweg en die Cesarbrug. Dat

is onveilig. Dichterbij zijn er evenmin alternatieven. De gymzalen van het Stedelijk Gymnasium en het Bonaventuracollege zijn tijdens de schooluren ook al overvol." In het nieuwe college beheert wethouder Frank de Wit (D66) de portefeuille onderwijs. "Een heel verschil is dat deze wethouder erkend heeft dat er een probleem is. En dat je dat probleem niet kunt oplossen door met uren te schuiven, of door gymlessen uit te smeren over allerlei locaties. De Wit zag een laatste mogelijkheid bij de Oppenheimstraat en heeft die kans gepakt."

Stukje uitzicht

Ziedaar de oplossing. Het oude gebouw van de St. Josephschool aan de Oppenheimstraat wordt gesloopt. Op die plek zouden 32 koopappartementen terugkomen. Dat plan is nu ingeruild voor een project dat voorziet in 16 zorgwoningen, een buitenschoolse opvang en – daarachter – een nieuwe

gymzaal. Op loopafstand van de basisscholen die daarvan gretig gebruik zullen gaan maken. Al duurt dat nog tot 2014.

In het nieuwe bestemmingsplan voor de 'Zuidelijke Schil' is reeds voorzien in de bouw van een gymzaal op de plek in kwestie. Maar er zijn ook nog bouwvergunningen nodig. Protest van omwonenden valt niet uit te sluiten. "Ik weet wat het is," zegt Moniek van Sandick, die pal achter haar eigen achtertuin een tijdje geleden een nieuw gebouw van het Stedelijk Gymnasium heeft zien verrijzen. "Ik vind het voor bewoners echt vervelend dat die gymzaal daar moet komen. Je raakt toch een stukje uitzicht kwijt. Je hoort wel eens zeggen: de gemeente doet maar wat. Dat is niet waar. Ik had het graag anders gezien. Maar ik vind die twee keer drie kwartier per week bewegen voor jonge mensen belangrijk. En als er geen extra gymzaal bijkomt, is dat eenvoudigweg niet haalbaar." <

Professorenlezingen 2011

Welkom bij de komende lezing:

Zondag 11 december:
Professor dr. Vincent Icke,
sterrenkundige
Titel lezing: nog niet bekend.

Locatie: Oud-Katholieke Kerk,
hoek Cronesteynkade-Zoeterwoudsesingel, 15.00-17.00 uur. Toegang gratis.



Prof. Dr. Leo Lucassen: mythes in het immigratiedebat



Op zondag 23 oktober jl. gaf professor Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en wijkgenoot Leo Lucassen de vijfde professorenlezing van de wijkvereniging, opnieuw in het fraaie Oud-Katholieke kerkje aan de Cronesteynkade. Zijn thema was immigratie in Nederland. Recent heeft hij, samen met historicus en broer Jan, het boek *Winnaars en verliezers*. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie gepubliceerd. Hun boek prikt tal van hardnekkige mythes door, zoals het idee dat Nederland zou worden bedreigd door massa-immigratie, dat er sprake is van islamisering, dat de integratie is mislukt en dat de 'Linkse

kerk' daarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast toont hun boek aan dat Nederland als open economie al eeuwen lang zeer afhankelijk is van grootschalige immigratie. Bij deze reconstructie worden de schaduwkanten overigens niet uit de weg gegaan, maar wel van de juiste context voorzien.

De belangstelling voor deze lezing was weer groot. Maar het gaat hier natuurlijk ook om een actueel onderwerp. Aanwezigen vroegen zich af waar de mythes vandaag kwamen, of deze zich alleen in Nederland voordeden en of Lucassen het onderwerp misschien niet te optimistisch inschatte. <



Onze Rosariumbuurtborrel!

Het was zaterdag 17 september vanaf 16.00 uur weer borreltijd voor de bewoners rond de 'sloot', de groenstrook tussen de Uhlenbeckkade en Meijerskade. Deze borrel is een jaarlijks activiteit. Veertien jaar geleden vond hij voor het eerst plaats in de maand juni. Dat was kort nadat het bestemmingsplan voor onze wijk was vastgesteld en in de periode dat er een groenplan werd opgesteld voor deze omgeving. Deze plannen waren aanleiding voor bewoners

om contact met elkaar op te nemen en hier met elkaar over te overleggen. Men leerde elkaar kennen en er ontstond een gevoel van samenhang.

Zonder agenda

Enkele bewoners namen toen het initiatief de borrel eens een keer zonder agenda of zonder concrete aanleiding bij elkaar te komen. Alle omwonenden werden uitgenodigd en gevraagd iets te drinken, te eten en een glas mee te

door Rinny E. Kooi

nemen, en eventueel een tafel of een stoel. Het 'Rosarium' werd versierd met vlaggetjes. Er was een goede opkomst en dat is altijd zo gebleven. Slechts een keer is de borrel vanwege het slechte weer worden afgebroken.

Veertien jaar

We zijn nu veertien jaar verder. Een aantal bewoners is vertrokken of overleden. Er zijn nieuwe bewoners komen wonen en natuurlijk zijn er de blijvers die de borrel van het begin af aan hebben meegemaakt. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is fors gedaald. Er wonen nu veel meer kinderen in deze omgeving. Na het eenvoudige begin wordt nu als luxe gebruik gemaakt van de statafels en de partytent van de wijkvereniging. Maar het blijft allemaal simpel, zeer informeel en tegen minimale kosten. Elk jaar is er wel iemand die het initiatief neemt en zijn er anderen die iets bijzonders bakken voor alle aanwezigen. <

md formulations

Praktijk voor huidverbetering S.G. Candido



Mijn praktijk voor huidverzorging en huidverbetering bestaat drie jaar.

Daarom nodig ik u ter kennismaking graag uit voor een GRATIS huidanalyse en GRATIS proefbehandeling!

Komt u snel kennismaken fussen 9 en 13 januari?

Met vriendelijke groet, Simone Candido

Praktijk voor huidverzorging en huidverbetering S.G. Candido

Lammenschansweg 81 - 2313 DK LEIDEN - tel: 06 349 271 39 - www.candido-huidverzorging.nl

*Korting alleen geldig op verloop van deze activiteiten



Bewoners schrikken alsnog van komst parkeerbeleid



Eind oktober dit jaar viel bij alle bewoners in het zogenaamde blauwe zonegebied in onze wijken een brief van de gemeente Leiden in de bus: het nieuwe parkeerbeleid zal per 1 januari 2012 ingaan. Hoewel dit onderwerp al twee jaar speelt, dringt het bij velen nu pas door. Uit het aantal reacties uit onze wijken over dit onderwerp eerder dit jaar blijkt hoezeer het de gemoederen bezighoudt.

Het blauwe zonebeleid houdt in dat in een bepaald stadsgebied alleen geparkeerd mag worden voor maximaal 2 uur. Bewoners en bedrijven kunnen voor € 30,- voor 2 jaar 2 ontheffingen per huishouden krijgen. De beperkende tijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur op alle dagen behalve zondag. Met dit parkeerbeleid wil de gemeente overlast van 'vreemddarkeerders' van buiten de wijk bestrijden. Uit de vele eerdere reacties in 2010 uit onze wijken zou zijn gebleken dat hier grote behoefte aan is en ook in een groter gebied dan aanvankelijk was aangewezen. Daarom is dit gebied uitgebreid.

121 brieven

Maar liefst 121 brieven ('zienswijzen') zijn er dit voorjaar door bewoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk ingediend bij de gemeente Leiden met

uiteenlopend commentaar, vragen en suggesties over het nieuwe parkeerbeleid. Slechts één daarvan is karig gehonoreerd: ook verenigingen in het aangewezen gebied – lees korfbalvereniging Sporting Trigon – krijgen de mogelijkheid om twee ontheffingen aan te vragen. Het verzoek van deze vereniging om zowel eigen sporters en vrijwilligers als spelers van andere clubs bij wedstrijden die met de auto komen soepel te bejegenen, vindt geen genade: iedereen zal zich moeten houden aan de beperking van maximaal twee uur vrij parkeren met een parkeerschijf.

Veel brieven gaan over de keuze voor het gebied, de tijden waarvoor de beperking gaat gelden en het toezicht. De gemeente voert het blauwe zonebeleid in voor een proefperiode van twee jaar. In het voorjaar van 2011 is al een nulmeting gehouden: gekeken is hoeveel auto's van buiten in de wijken parkeren. Een half jaar na de start van het nieuwe beleid wordt opnieuw geteld. Alleen als dan blijkt dat de parkeeroverlast in omliggende buurten 'onacceptabel is toegenomen' worden die misschien alsnog toegevoegd aan het parkeergebied. Gedurende de duur van de proef wil de gemeente het gebied liefst niet veranderen. Om uitbreiding was gevraagd door bewoners van de buurt en in rondom de Cobetstraat, vanwege parkeeroverlast. Dit is dus niet gehonoreerd, ook vanwege de extra kosten. Ook de wijkvereniging heeft een uitgebreide reactie ingediend (zie vorige

wijkkrant of www.profburgwijk.nl).

Geen enkel onderdeel hiervan is voor de gemeente aanleiding het beleid aan te passen.

Verrast

Dat onze wijken zowel voor- als tegenstanders kent, schreven wij al eerder in de wijkkrant. Uit diverse reacties die er recent bij de wijkvereniging zijn binnengekomen blijkt dat de invoering van het blauwe zonebeleid bewoners nog behoorlijk verrast. Sommigen ervaren in hun straat geen overlast, anderen vrezen de blauwe belijning of begrijpen de keuze voor de tijden niet goed. Ook zijn de regels voor ontheffing niet duidelijk: hoeveel auto's per huishouden kunnen nu vrijgesteld worden en wat te doen met een caravan voor de deur? De wijkvereniging heeft over de invoering een gesprek aangevraagd met de wethouder en betrokken ambtenaar. <

Wijkvereniging: "Voorkom ontsierende blauwe strepen"

Een opvallend gevolg van dit parkeerbeleid is dat in alle betrokken straten blauwe strepen geverfd moeten worden, die aangeven dat dit beleid geldt. De wijkvereniging heeft hiertegen al in een vroeg stadium bezwaar gemaakt: het ontsiert onze buurten, die kort geleden beschermd stadsgezicht zijn gemaakt. Dit is voornamelijk niet gehonoreerd: blauwe markering zou wettelijk verplicht zijn. De wijkvereniging legt zich hier niet bij neer. Zowel bij wethouder Verkeer Robert Strijk, als bij de politieke partijen in de gemeenteraad heeft de vereniging verzocht de blauwe strepen te voorkomen en samen te zoeken naar alternatieven. De wethouder geeft als reactie dat blauwe markering verplicht is. De wijkvereniging heeft gevraagd om overleg over de precieze aanpak.

Kunstenaar Annelies Brakkee

door Marijke Boter

Beeld bouwen



Schilderen is niet haar 'ding'. Beeldhouwen doet ze ook niet en boetseren heeft ze weleens gedaan, maar dat is het ook niet helemaal. Annelies Brakkee doet aan beeld bouwen. Het scheelt een letter, maar het is een groot verschil. We zitten in haar atelier tussen de kunstwerken waar ze enthousiast over haar werk praat. Aan de hand van voorbeelden laat ze zien dat ze van bestaande voorwerpen die ze op bijvoorbeeld het strand of op straat vindt, kunstwerken maakt. Zo maakt ze onder meer gebruik van schelpen en flessen.

"Door te kijken en te spelen ontstaan kunstwerken", vertelt Annelies. "Ik maak gebruik van dingen die ik vind en die voorwerpen combineer ik. Het samenvoegen van voorwerpen noemen we assemblage." Ze laat een kast zien waarop allerlei vondsten liggen. Schelpen, metaalplaatjes en gaas sieren de kast. Ze gebruikt het allemaal. "Als ik een schelp door mijn handen laat gaan, ontstaan er meteen al verschillende ideeën in mijn hoofd. Door te kijken, te spelen, te draaien werk ik die ideeën uit." Ook maakt Annelies installaties, ruimtelijke kunstwerken die opgebouwd of opgehangen zijn in een daarvoor uitgekokene ruimte. Ze laat een foto zien van een



kunstwerk van elastisch materiaal, dat de vloer van een smalle, lange gang volledig bedekt.

"Hiervoor heb ik ander werk gedaan," zegt Annelies. "maar ik wilde toch voor de kunst gaan, zelf aan de slag. Ik dacht: het is nu of nooit. Als ik er nog plezier van wil hebben en wat wil verkopen, moet ik het nu doen."

Niet standaard

Haar werk is natuurlijk niet standaard, mensen kopen het niet zo snel. "Dat is vooral omdat ze niet weten waar ze het kwijt moeten", licht Annelies toe. "Ik wil graag mijn 'proefuitleenplan' starten. Privépersonen en bedrijven kunnen tegen een kleine vergoeding een paar maanden mijn werk lenen en het op proef in hun huis of bedrijf ophangen, om te zien hoe dat staat." Op haar website is haar werk te zien op mijn website."

Annelies is erg tevreden met haar werk en ze raakt er niet over uitgepraat. Er is echter nog één ding wat ze mist. Haar atelier is te klein en een grote zolder zou uitkomst bieden. "Of een grote schuur in een grote tuin", lacht ze. "Als iemand die over heeft, laat het me weten!"

Voor wie meer wil zien en wil weten: vanaf 16 december tot eind januari is er o.m. werk van Annelies Brakkee te bewonderen in galerie De Pieter (het voormalig postkantoor) aan de Breestraat. Het thema van deze groepsexpositie is 'eten', open in de weekenden van 13.00 tot 17.00 uur. Op internet kunt u kijken op www.anneliesbrakkee.nl.

<



Liefdewerk oud papier

door Nynke Smits

Voor het huis van Arend en Janny Vording aan de Hoge Rijndijk staat een boedelbak. Naast de voordeur zie ik vier mini-containers staan. Voorbodes van ons gespreksonderwerp: oud papier.

Bij een kopje thee vertelt het echtpaar Vording over de afgelopen 20 pensioenjaren. Mooie jaren waarin zij zich als leden van de Vredeskerk – en regelmatig ook als plaatsvervangend kostersechtpaar – met hart en ziel hebben ingezet voor verschillende vormen van vrijwilligerswerk, met name het verzamelen van oud papier.

Als de sirenes loeien

Elke eerste maandag van de maand, de dag waarop de sirenes loeien, is Arend te vinden aan de Zeemanlaan bij de grote papiercontainer. Iedere maand weet hij met de door hem uit Nieuw Vennep gecharterde container en met zijn boedelbak zo'n 9000 kilo papier te verzamelen. De opbrengsten, momenteel 4 eurocent per kilo, zijn bestemd voor christelijke projecten. Op het lijstje staan onder meer Open Doors, Kerk in Nood, Nederlands Bijbel Genootschap en ook een

alfabetiseringsproject in Pakistan, waar taal, lees en schrijf cursussen worden gegeven, er kleine boekjes gedrukt worden in hun eigen taal voor op scholen en algemene ontwikkeling van kinderen.

Tijd om op te houden

In principe is er bij de container elke twee uur een verse vrijwilliger aanwezig om papier in ontvangst te nemen, maar in de praktijk draait Arend vaak overuren. In korte tijd hebben enkele van zijn trouwe medewerkers zich om verschillende redenen uit het vrijwilligerswerk moeten terugtrekken. En nu begint hij zelf, met zijn 79 jaar ook niet meer de jongste, te kwakkelen. Het is dus tijd om op te houden. Op 2 en 3 januari zal Arend Vording voor de laatste maal op de Zeemanlaan te vinden zijn. Ook zal hij niet langer met zijn boedelbak op afroep de ronde maken en papier droppen in de containers. Het is genoeg geweest. Maar het werk moet doorgaan. En dat baart Arend zorgen. Want wie is bereid hem op te volgen?

"Mijn vader was een boerendarbeider, mijn zoon is een professor"

Wie zijn toch deze stille krachten achter het oud papier in onze wijk? Janny en Arend, die vijf kinderen hebben en dertien kleinkinderen, zijn afkomstig uit Drenthe. Toen Arend in 1956 werd aangesteld als aspirant politieagent in Leiden,

kwam Janny hem achterna en werkte bij een arts als hulp in de huishouding. Dat leverde, met kost- en inwoning, meer op dan haar eigenlijke beroep: coupeuse. Voor Arend was het niet nieuw om zijn geboortestreek te verlaten: voordat hij Janny leerde kennen was hij als marinier gestationeerd op Curaçao. Zijn zus is getrouwd met Janny's broer. Toen Janny het portret van de knappe marinier bij zijn ouders op de schoorsteenmantel zag staan, was ze verkocht. Over een klein jaartje is het echtpaar Vording 55 jaar getrouwd. Vóór zijn diensttijd werkte Arend in een bakkerij, maar hij wilde hogerop. Het werd de politie in Leiden. "Mijn vader was een boerendarbeider, mijn zoon is een professor", zegt Arend lakoniek.

"Was dat een dienstgesprek?!"

Bij de politie heeft Arend alle geüniformeerde rangen doorlopen. In het begin moest je natuurlijk surveilleren op de fiets. "Dan fietste ik de Breestraat op en neer. En als ik dan eens met een voorbijganger in gesprek raakte kon het je gebeuren dat een adjudant dat zag. Die wenkte je dan en vroeg op barse toon: "Was dat een dienstgesprek?!" Toen Arend, in 1991 op 58 jarige leeftijd vervroegd met pensioen kon heeft hij het politiewerk niet gemist. "We gingen eerst zes weken met de caravan naar Frankrijk, en ach, toen we terugkwamen, waren we gewend." De kleinkinderen werden geboren en samen met Janny nam hij veel oppaswerk voor zijn rekening. Dankzij het ontwikkelingswerk van één van de kinderen hebben ze veel gereisd. Ze bezochten Botswana, Zambia, Thailand en Vietnam. Zo heeft Janny haar vlieg angst overwonnen.

"...wie moet er dan die oude kranten doen?"

Janny is altijd nauw bij het vrijwilligerswerk betrokken geweest. Wanneer Arend, zoals recentelijk na twee staaroperaties, verstek moest laten gaan, sprong zij in de bres. En ook de kleinkinderen helpen soms een handje mee. Toch baart de situatie hun kleinzoon wat zorgen. Zo vroeg hij als 3 jarige: "Als opa straks dood is, wie moet er dan die oude kranten doen?" Tja, opa heeft nog geen plannen om te verscheiden, maar die oude kranten moet nu inderdaad een ander gaan doen. De heer Vording denkt aan een gepensioneerde wijkbewoner. Wel voegt hij er aan toe: "Het is dan wel vrijwilligerswerk, maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend!" <



door Hendrik van Sandick



9^e Burgerbal Zonoverdoden



Op 4 september, een mooie zondagmiddag, was er weer ons wijkvoetbaltoernooi Burgerbal op het veld aan de Verdamstraat. 16 straten streden om de Burgerbalbokaal. Teams met veel jongetjes en minimaal 1 meisje, maar ook met vaders en een enkele moeder. Het werd een gezellige en sportieve dag, enthousiast geleid door Jan Dobbe. In de finale won Burger King uit de Roodenburgerstraat met 2-0 van Zwart Fit. Voor het elftal van Burger King, al jaren deelnemer aan Burgerbal, een verdiend succes. Door onduidelijkheid over de puntentelling liepen de Basisbiggen (of Burgerbiggen) de halve finale mis en kregen ze de pechprijs. Naast het voetballen waren er ook nog twee spellen. Het slalomspel, dat werd gewonnen door Forza Fruin en het flessenschieten dat Burger King won. De prijs voor de mooiste outfit ging naar Team Smurf en voor de beste naam naar Zwart Fit.

Met dank aan Paul Bruijn, Michiel 't Hart en de Burgermannen voor het organiseren en aan de sponsors Keurslager Nozeman, Van Harteveld Drogisterij, Bloemenshop Rozemarijn, Intersport en natuurlijk de Wijkvereniging. <

advertentie



Pilates

Verantwoord bewegen in kleine groepen

Bij u om de hoek!



www.sgcvisser.nl
www.sgcarcade.nl



de . la . Tête
Schoonheidssalon
 voor echte huidverbetering



Marijke de Kok-van 't Hooft
 Lammenschansweg 18
 2313 DM Leiden
 071-5156963

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!



DR. BAUMANN[®]
 Exclusive Bionomic Beauty Care.

Een stralende huid

Droge of gevoelige huid?
 Couperose of acne? Eczeem
 of allergie?
 Anti-aging of ontspanning?
 Bij Schoonheidssalon de la
 Tête kunt u terecht met al uw
 wensen op het gebied van
 gezichtsverzorging.
 Wilt u een gezonde, mooie,
 stralende huid, kennismaken
 met Schoonheidssalon de la
 Tête en de producten van
 dr. Baumann?

Maak dan nu afspraak
 voor een ontspannende
 gezichtsbehandeling en,
 als nieuwe klant, krijgt u een
 kennismakingsset met de
 producten van dr. Baumann
 cadeau.

Marijke
 Marijke
 de Kok-van 't Hooft



www.schoonheidssalon-delatete.nl

Pedicure Letta

Pedicurebehandeling
 Voetmassage



Letta van Noort • Zeemanlaan 19 • 2313 SV Leiden • 071-5120157

advocaat in de buurt?

MR. A. HOEKSTRA-WAGEMANS
 ADVOCaat



MEIJERSKADE 13
 2313 EG LEIDEN
 TEL: 071 - 514 77 41
 FAX: 071 - 514 86 95
 MR.HOEKSTRA@HETNET.NL
 WWW.MEESTERHOEKSTRA.NL

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

GROEPSPRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE
 VAN DER **Salm**

M. van der Mark
 P.A.M. van der Salm
 F.J. van Bommel-Haselhoff
 B.J.G. Verroen-Rouwenhorst

www.fysiotherapieleiden.nl
 071-512 47 88

**'Uw bewegen
 is onze zorg'**

de Fysiotherapeut

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden
 Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

Leyden Executive

Flexibel directie vervoer €47,50 p.h.
 Private or corporate • Chauffeured cars
excl. 6% vat.
 Leiden - Leiden

Airport service €50,-
excl. 6% vat.

0800-8299444
www.leydenexecutive.nl free number



door Coco Hoek

Het grote nadeel van Kunst over de Vloer is natuurlijk altijd weer dat je maar naar twee voorstellingen kunt gaan. Zo hoorde ik van iedereen die erbij geweest was, dat Evgeny Suvorkin met zijn accordeon een geweldig optreden heeft gegeven. Hij was dan ook het eerst uitverkocht. Maar het goede nieuws is: hij speelt vaak op straat, bij de openbare bibliotheek. We hebben dus nog een kans.

Wat wij wel hoorden was het duo NASA. Nee, geen ruimtevaart, maar blokfluit en panfluit. De panfluit blijkt heel veel meer te zijn dan Peruaanse muzikanten. Het is een klassiek instrument waar zowel vroegmiddeleeuwse als Renaissance muziek geweldig op klinkt, maar ook moderne, speciaal voor het instrument geschreven composities. En de blokfluit blijkt in nog meer variaties te bestaan dan wij op de muziekschool leerden. Zo is er de Renaissancefluit en iets dat eruit zag als creatief met sigarenkistjes maar dat heel diepe bastonen opleverde. Het leuke van KodV is dat je daar na afloop nog van alles over kunt vragen aan de uitvoerenden. En als er ooit een panfluitconcert komt in de Stadsgehoorzaal weet ik nu dat dat de moeite waard is. Toch leuk dat we dat hier konden proberen.

Natuurlijk is iets bekends ook genieten, en Cheek to Cheek was dan ook een ruim

Kunst over de vloer

Voor elk wat wils

uur pure pret. Deze geweldige coverband speelde allerlei bekende akoestische nummers. These Boots Are Made for Walking en nog heel veel meer.

Kortom, ook deze editie van Kunst over de Vloer was weer een groot succes. Harp, Cello, Latijns-Amerikaans, zang, piano, Djembé, Ierse folk en natuurlijk een van onze vaste waarden, een vertelling door Riekje Renes, er was voor elk wat wils. <



Het laatste nieuws over de Ringweg Oost (RWO) en alle daarmee samenhangende zaken



Hoge Rijndijk en Kanaalweg straks permanent vol auto's

door Frans Hoek

Toen ik nog in militaire dienst was had ik een uniform met op mijn linkerknie een klein zakje voor orders en rechts een hele grote zak voor tegenorders. Zo voel ik me nu. Het nieuws en de geruchten veranderen van dag tot dag. Op 28 november is er een voorlichtingsbijeenkomst voor de wijkverenigingen geweest. Ik beschrijf de stand van zaken tot dat moment.

In mijn laatste artikel vermeldde ik al dat er een gesprek is geweest tussen de wethouder van Leiderdorp, de provinciale gedeputeerde en de wethouder van Leiden. Na herhaling van de standpunten vanuit hun eigen loopgraven zijn ze uit elkaar gegaan. Inmiddels is het antwoord van de gedeputeerde van de Provinciale Staten binnen. De provincie gaat zich niet bemoeien met conflicten tussen steden en het verzoek van Leiden om een stuk van Leiderdorp in te lijven is al helemaal niet bespreekbaar. De voorkeursvariant over de Zijldijk gaat dus niet door. Er wordt nog gewacht op een brief van de gedeputeerde over de toegezegde subsidie voor de Ringweg Oost (RWO). Het zou gaan om een bedrag van 30 miljoen euro. Op dit moment echter circuleert een bedrag van 25 miljoen. Het is waarschijnlijk dat deze subsidie wordt ingetrokken, waardoor de bewoners van Leiden nog meer zullen moeten bijdragen.

Omdat Leiden, in casu D66, wil vasthouden aan een autoluwe binnenstad met verkeersbeperkende maatregelen aan de Hooigracht moet er volgens de wethouder zeker een RWO komen. Het nut en de noodzaak van de RWO is echter niet aantoonbaar vastgesteld. De Rijnlandroute maakt samen met de Willem de Zwijgerlaan de RWO overbodig! Er is een oost-west probleem, geen noord-zuid probleem. Dus waarom een Ringweg Oost in Leiden Noord?

Ondergronds

Er wordt nu uitgezocht wat binnen het beschikbare budget de mogelijkheden zijn van een ondergrondse variant van de RWO door de Sumatrastraat. Dit is overigens in tegenspraak met de uitspraak van wethouder Strijk dat de RWO definitief niet door die straat zou gaan lopen. Dit ondergrondse alternatief is nooit verder onderzocht omdat de kosten erg hoog zullen zijn, want de wijk de Kooi is grotendeels niet onderheid. Uit het verkeersonderzoek dat in samenwerking met alle buurt- en wijkorganisaties langs de RWO is gehouden is gebleken dat de ringweg via de Sumatrastraat een te grote aantrekkingskracht gaat krijgen. Die aantrekkingskracht is zo groot, dat volgens eerdere berekeningen, de Hoge Rijndijk en de Kanaalweg permanent vol auto's komen te staan en dat de bewoners van het Waardeiland eigenlijk nauwelijks meer in of uit hun wijk kunnen komen.

Tijdens de bijeenkomst kwam onder meer aan de orde dat er gedacht wordt aan het doortrekken van de N11 naar de Kanaalweg ten noorden van de spoorbaan. Dit is niet zo'n slecht idee, want daardoor wordt de Hoge Rijndijk ontlast. De N11 is twee maal twee banen, dus het moge duidelijk zijn dat de Kanaalweg dat verkeersaanbod maar moeilijk kan verwerken. Ook moeten er maatregelen worden genomen om de hoeveelheid verkeer dat op het kruispunt Hoge Rijndijk / Kanaalweg richting De Waard wil te beperken om de Sumatrastraat te ontzien. Dit heeft dan weer zijn invloed op de files op de Kanaalweg en de Hoge Rijndijk.

RijnGouweLijn

Naast alle bekende feiten is er ook nog andere informatie. In de kranten verscheen een bericht dat er op provincieniveau geheim overleg gaande is over de RijnGouweLijn. Een van de conclusies is, dat de financieel meest effectieve oplossing voor de RGL een route door de Breestraat of eventueel de Hooigracht is. Op een directe vraag antwoordde de wethouder Strijk dat er door de gedeputeerde bij de minister geld wordt gevraagd om dat te realiseren. Dat verklaart mogelijk waarom er zo nodig knips in de binnenstad moeten komen en het al of niet doorgaan van de subsidie. Tot slot: op de website www.RWOnietzo.nl vindt u steeds de laatste informatie over de RWO. <

Jubileumboom in parkje bij St.Petruskerk

Het parkje voor de St.Petruskerk is een gouden regen rijker. Zo ongeveer voor de deur van het 1000ste lid van onze wijkvereniging werd op 19 november ter gelegenheid van het jubileum 75 jaar Professorenwijk een mooie goudenregen geplant. Wethouder en wijkbewoner Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu) verrichtte de officiële plant handeling.

door
Rob Beurse



Bij een 75-jarig jubileum hoort een **goudenregen**

Ongeveer 30 mensen waren toegestroomd om dit feestelijke moment mee te maken. Het gebeurt niet iedere dag dat de wethouder in een Krophollerparkje een goudenregen komt planten. Maar hij deed het graag, deelde hij mee. "Een wijk die al zo groen is wordt er alleen maar nog mooier door."

Hanneke van der Veen heette iedereen welkom en markeerde daarmee het startpunt voor weer een officieel feestelijk moment in ons 75-jarig jubileumjaar.

Peter van der Salm, voorzitter van het comité Krophollerdriehoek, legde uit dat het idee voor een jubileumboom samen

viel met hetzelfde idee dat bij de wijkvereniging leefde.

Thomas van Duin noemde de boom een symbolisch punt van de jubileumvieringen. Hij blikte terug op de vele vieringen die we dit jaar al gehad hebben en was, heel toepasselijk, zeer verguld met deze boom als symbool van dit jubileumjaar. Ook nam hij de gelegenheid te baat om even aan te stippen dat onze mooie wijk net beschermd stadgezicht is geworden. "Dat motiveert om er voor te zorgen dat onze wijk zo prachtig blijft." De komst van de proef met de blauwe zone brengt met zich mee dat de parkeervakken voorzien worden van een, volgens hem, erg leuke blauwe streep. "Is het echt nodig," stelde hij, "ik vind het een uitdaging voor de gemeente en voor ons hier een alternatief voor te vinden. We gaan een proefperiode in. Laten we dat dan meenemen in die proef."

Frank de Wit pakte die handschoen op. "Ik ben een van de bewoners van deze mooie wijk en ik zal deze uitdaging serieus bekijken. Daar wordt van de week eens koffie over gedronken met de wijkwethouder." De Wit typeerde de Professoren- en Burgemeesterswijk als bijzonder. "Onder meer bijzonder omdat

deze wijk zo prachtig groen is. Dat groen willen we niet alleen behouden, maar waar mogelijk ook uitbreiden. En als er wensen zijn op dat gebied ligt het in het verlengde van de gemeente daaraan te voldoen. Ik plant graag bomen en planten. Hij sprak vol lof over de aanpak van vieren van het wijkjubileum. "Ik ken geen enkele wijk in Leiden waar zo'n jubileum zo breed en zo uitbundig gevierd wordt." Het benadrukt, volgens hem, de samenhang van de wijk. "En jarig ben je het hele jaar."

Rinny Kooi, onze boomdeskundige en initiatiefneemster, zei het zo: "We hadden een 75-jarig jubileum en we hadden de 50ste wijkkrant. Dan ga je voor goud: een goudenregen. En die plant je dan zo ongeveer voor de voordeur van het 1000ste lid van de wijkvereniging. Zo komt alles samen." Daarop ging de wethouder onder een daverend gebimbam van klokken van de St.Petruskerk, over tot de officiële handeling die het allemaal 'echt' zou maken. Rinny vergulde de goudenregen met een serpentinekanon en de Krophollerdriehoek verzorgde in de St.Petruskerk een heuse high tea. Overigens wordt er nog een tweede goudenregen geplant. Dit vanwege de symmetrie van het ontwerp van het parkje. <



drive4all

VERKEERSOPLEIDINGEN

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in een prettige sfeer en op ontspannen wijze leren autorijden in je eigen tempo volgens de nieuwste lesmethoden.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

Kijk op www.drive4all.nl of bel
06-22682485 voor meer informatie.

Loek Groenewegen, Kanaalweg 37



MOOIE UITVAART

Een Mooie Uitvaart...
...past bij de levensstijl van de overledene;
...biedt troost en steun
aan hen die achterblijven

**Complete
uitvaartbegeleiding**
Ook voor vrijblijvende
informatie

Warme groet, Angelique



Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |
06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com |
www.mooieuitvaart.com



DE SPEELKAMER

Voor de inrichting van
uw baby- en kinderkamers,
speelgoed, kleding en kado`s.

NIEUW: Kidscase kinderkleding!

Terweeweg 54 C
Oegstgeest

www.despeelkamer.nl

TEEUWEN VERZEKERINGEN

HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

Meeuwenoverlast in de Prof-Burgwijk, ook u kunt er iets aan doen!

Last van meeuwen? U kunt zelf meer doen dan u denkt. In de periode maart/april moet u er even tegenaan, maar het resultaat is een rustige zomer! Velen merken het, want ook onze wijk heeft in toenemende mate last van meeuwen. Juist door maatregelen elders in de stad komen meeuwen vaker in onze buurt nestelen. De overlast zal beslist toenemen als we nu geen maatregelen treffen. Hiervoor is het wijkcomité 'voorkom meeuwenoverlast' opgericht. Vorig jaar is met succes een proef gehouden in de huizenblokken rondom De Ridderstraat. Dit leverde zo'n succes op, dat wij via de buurtkrant u nu informeren hoe u in uw eigen huizenblok samen met uw burens aan de slag kunt.

In alle gevallen verzoekt het wijkcomité u dringend:

NIET VOEREN!

Als u in de periode maart/april iets doet, is de kans op overlast de rest van de zomer veel kleiner. In de zomer als

de eieren zijn uitgekomen, mag u niets meer doen, omdat meeuwen wettelijk beschermd zijn.

Belangrijk is het nestelen onmogelijk te maken. Het voornaamste is onrust te veroorzaken in de periode dat meeuwen een nestplek zoeken (maart/april). Dit kan door:

- Stevige zakken die herrie maken op te hangen (ballonnen blijken te fragiel en waaien weg);
- Achter schoorstenen plankjes te maken met prikkers/gaas;
- Regelmatig op het dak te lopen en onrust te veroorzaken;
- Meeuwen weggagen indien mogelijk. Soms is het openen van een zolderraam al genoeg! Ook bijvoorbeeld het openen van een paraplu door een zolderraam zorgt voor onrust;
- Meld bij de gemeente als u toch nesten signaleert (Koninginnedag, begin mei).

In alle gevallen verzoekt het wijkcomité u dringend: NIET VOEREN! Ook geen andere vogels of dieren. Meeuwen zijn agressief in het verjagen van kleinere vogels. Daarnaast hebben vogels geen extra voer nodig om te overleven in het voorjaar.

Heeft u geen overlast van meeuwen? Het wijkcomité 'voorkom meeuwenoverlast' vraagt

toch uw medewerking om uw burens te helpen. Er zijn bijzonder veel mensen in de wijk die ernstige overlast ervaren van meeuwen. En ook om overlast op uw eigen dak in de toekomst te voorkomen. Want meeuwen die verjaagd worden, zoeken graag een plekje dichtbij, om toch te nestelen. Wat kunt u doen? Maart/april Het signaleren van nestelende meeuwen op uw dak of bij uw (over) burens. Sta eventueel toe dat een medewerker van de gemeente op uw dak de eieren kan omwisselen voor stenen, of via uw dak andere daken kan bereiken. Nooit voeren in deze periode, ook geen andere vogels of dieren (bv katten).

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
Wijkcomité Professoren-Burgemeesterswijk 'Voorkom meeuwenoverlast'

Heeft u vragen?

Mail: meeuwenoverlast@gmail.com
Hier kunt u zich ook aansluiten bij het wijkcomité. <

advertentie



Sport je fit!

Gezond en verantwoord bewegen

Sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut.

4 lessen gratis*
(* vraag naar de voorwaarden)

www.sgcvisser.nl
www.sgcarcade.nl



door Riekje Renes



Pastorale Klanken

Op een stralende herfstdag in oktober winkelt Christa voor haar reis naar Nieuw Zeeland. In de straten zijn gemeentewerkers druk bezig groene slingers en rode sterren op te hangen. In de modezaken hangt het vol met zwarte feestjurkjes en zilveren accessoires. Kerstmis is pas over ruim twee maanden! Sinds haar jeugd heeft ze niet zoveel op met het kerstfeest. Dit jaar zal ze het in een heel andere setting gaan beleven.

O Ze werd op eerste kerstdag als nakomertje in een kerkelijk gezin met al vier kinderen geboren. Jessie Christa werd ze gedoopt. Namen die niet door familietraditie – ze zou naar haar vaders moeder vernoemd moeten worden – maar door de geboortedag ingegeven waren. Chrisje werd haar roepnaam. “Mijn Kerstkindje”, zei haar moeder als ze haar knuffelde, dolblij met een tweede dochter. Als peuter brabbelde ze haar moeder na en verwees naar zichzelf als ‘*Terstint*’. Gek genoeg, noemden veel mensen haar vaak de Benjamin.

Niet alleen haar naam vond ze als kind verwarrend, ook het feest op de dag dat ze verjaarde.

Uit het familiefotoalbum kende ze de levende kerststal naast de kerstboom: zij lag met doeken om in de wasmand. Aan weerszijden zaten zus Maartje in een mooie blauwe jurk en broer Jos met een bruin gordijn om en een stok in zijn hand. Caspar en Melchior, de tweeling van de burens, omhuld met rood fluweel en met een kroon van goudpapier op hun hoofd en haar jongste broertjes David en Jonas met pluchen lammetjes in hun armen lagen op hun knieën voor de *kribbe*. Ze greep met haar kleine vingertjes naar het lammetje van David en wilde het niet meer loslaten. Familie en burens keken vertederd toe.

Als kleuter werd ze te groot om in de wasmand te liggen. Ze wilde zelf de mooie blauwe jurk aan. Het ritueel werd veranderd. Zij zat als Maria naast de kribbe waar haar pop in lag en kreeg van alle met kroon getooide gasten cadeautjes voor haar verjaardag. De feesten begonnen naar elkaar toe te groeien. Toch duurde het lang voor ze begreep dat haar klasgenootjes geen kerstboom, kaarsen en sterren op hun verjaardag hadden, maar slingers en ballonnen. Die kinderen hadden ook een echte taart en geen met kaarsjes getooide kerstkrans.

Echt plezier kon ze in het kerstfeest niet krijgen, omdat haar verjaardag in de verdrukking kwam. Echt plezier in haar verjaardag kreeg ze ook nooit. Die was anders dan die van haar zus en broers. Op hun verjaardagen werd er *Lang zullen ze leven* en *Er is één jarig* gezongen, bij haar *Ere zij God* en *Stille Nacht*. Hoe ouder ze werd, hoe meer ze het haatte dat haar verjaardag op het kerstfeest viel. Nooit kon ze op school op haar echte verjaardag trakteren. Na de kerstvakantie

was de lol er af. Ze was niet de enige die daarin jarig was geweest. Noch thuis noch op school stond ze in het middelpunt. Nooit mocht ze kiezen wat ze wilde eten. Haar moeders kerstmenu stond vast. Patat, pannenkoeken, poffertjes, hoorden volgens moeder niet bij Kerstmis: “dat zullen we morgen eten.” Maar dan was ze niet meer jarig. Ook het voorstel haar verjaardag voortaan op tweede kerstdag te vieren werd geen succes. Oma’s, opa’s en haar inmiddels getrouwde grote broer en zus kwamen al op eerste kerstdag. Dan gaven ze vast de cadeaus voor de volgende dag. Tweede kerstdag was ze alleen thuis met haar jongste broers en ouders. Zelfs de meeste van haar vriendinnetjes konden door familiebezoek niet komen

Eenmaal in haar studietijd op eigen benen staand schafte ze die verjaardag helemaal af. Beurtelings ging ze rond Kerstmis met vrienden op wintersport of ze organiseerden een maaltijd waarbij iedereen, zonder af te spreken wát, iets meenam. Dat gaf een keer louter toetjes. Ze ontmoette haar levenspartner op dat bavarois-tiramisu-notenparfait-poire belle Helène met eindeloos veel slagroom eetfestijn. Ze reisden veel en gingen na hun studie samenwonen. Angstvallig zorgden ze ervoor geen kind rond de kerstdagen te verwachten. Hun dochter Maaïke werd in maart geboren. Ze lachten ieder jaar om de rituelen uit haar kindertijd en gaven Kerstmis een eigen invulling. Op kerstavond luisterden ze naar de pastorale symfonie van Beethoven en draaiden veel herdersmuziek met panfluiten. Van alle personen uit het kerstverhaal spraken de herders hen het meeste aan, ook door hun omzwervingen in het Midden-Oosten. Toen hun relatie geen stand hield, zette ze met haar dochter de muzikale herderstraditie voort.

Was het verwonderlijk, dat Maaïke op wereldreis was blijven hangen op een schapenfarm in Nieuw-Zeeland? Ze werd tot over haar oren verliefd op Joshua, de zoon van de eigenaar. Een modern bedrijf in een majestueus landschap, niet de primitieve maar ook zo idyllische herderstaferelen van weleer. Gelukkig kon ze op internet hun leven volgen. Het hals over kop daarginds gesloten huwelijk had ze tot haar verdriet gemist. Maar nu Maaïke zwanger was - midden

januari was ze uitgerekend- verlangde ze naar haar moeder. “Waarom kom je niet begin december en blijf tot een maand na de bevalling. Het is hier zo mooi en het is te gek om Kerst eens midden in de zomer te vieren”, riep ze in hun wekelijkse skypecontact en herhaalde ze in haar e-mails. Dank zij de moderne communicatiemiddelen was haar enige dochter niet uit haar leven verdwenen. Ze nam drie maanden onbetaald verlof en boekte haar vlucht. Kerstmis aan de andere kant van de wereld!

In haar koffer stopte ze naast veel andere babypulletjes het lammetje van David, vroeger haar en later Maaïke’s liefste knuffel. Ze had het opgelapt en bewaard voor haar eerste kleinkind. En de cd met Beethovens 6e symfonie, de pastorale.

Het was een heerlijk weerzien met een stralende Maaïke en Joshua. Hij nam haar dagelijks mee op een tocht in zijn landrover over hun uitgestrekte grondgebied. Grazige weiden omzoomd door prachtige bergformaties, bevolkt door ontelbare schapen. Het herinnerde haar, hoewel die dor en kaal waren, aan de velden van Efratha. Het zou haar niets verbaasd hebben, als tijdens de barbecue bij een kampvuur aan de heldere hemel van het zuidelijk halfrond opeens een engel met een geboorteb bericht was verschenen. Ze keek tersluiks naar Maaïke en vond de baby al behoorlijk ingedaald. Op de dag voor Kerst werd Joshua naar de nursery, waar de lammetjes geboren en verzorgd werden, geroepen. Ging Christa mee?

“Ik ga ook” riep Maaïke. “Dat wil ik mijn moeder zelf laten zien. Ik heb nog drie weken te gaan. Je moet alleen voorzichtig rijden, Josh.”

Ze stelde voor bij Maaïke te blijven, de nursery kon ze later bezoeken. Niets kon Maaïke weerhouden. Geen wonder, al die jonge dieren waren zo schattig. Tijdens de geboorte van een lammetje kreeg Maaïke snel op elkaar volgende weeën. De flying doctors service ontraadde de lange rit over hobbelige wegen naar huis, waar alles voor de bevalling klaar stond. Een half uur later landde de vroedvrouw.

Opnieuw werd in de kerstnacht een kind geboren. Alle bekende pastorale klanken klonken door de moderne stal. Met de eigentijdse herders keek ze vertederd neer op de ingelukkige ouders met hun pasgeboren kind. <

Op 9 november 1961 reed voor het laatst de tram naar den Haag. Daarmee kwam een eind aan 83 jaar Leidse tramgeschiedenis.

Tussen 1879 en 1884 raakte Leiden ingesponnen in een web van tramlijnen. Een paardentram van de Hoge Rijndijk naar het station, stoomtramlijnen van

elektrificatie voortgezet met de lijn naar den Haag. Er kwam een nieuw trace door Leiden. Een grote doorbraak leverde een nieuwe straat op: de Korevaarstraat. Over de Singel werd de Jan van Houtbrug gebouwd. Vandaar werd dwars door de weilanden een trambaan naar Voorschoten aangelegd, de tegenwoordige Lammenschansweg. Hiermee werd in belangrijke mate de structuur van onze wijk bepaald. In 1924 werd de lijn geopend. Het rollend

bruggen waren vernield maar konden relatief snel worden hersteld. Toch pakten boven het Leidse net donkere wolken samen. Bij de



het station via de Rijsburgerweg naar Haarlem, Katwijk en Noordwijk en een stoomtram vanaf het Noord einde via Voorschoten naar den Haag. In 1909 werd begonnen deze lijnen te elektrificeren onder de vlag van de NZH (Noord Zuid Hollandse Tramweg Mij.) Hiervoor werd het Kort Rapenburg overkluisd, de Paardensteeg gesloopt en een nieuwe Blauwpoortsbrug gebouwd.

In dienst gesteld

In 1911 werd de elektrische in dienst gesteld. Met de geel geverfde trams kon een reis vanaf de Hoge Rijndijk naar de kust worden gemaakt. Kort na de eerste Wereldoorlog werd de

materieel dat in Budapest was gebouwd had veel weg van een trein. In 1924 dook ook een concurrent op, de Haagse Tramweg Maatschappij, die van den Haag via Wassenaar en het station, naar de Haarlemmerstraat ging rijden.

Blauw en geel

De HTM verfde zijn trams geel. De NZH liet de trams nu blauw verven. In 1932 werd ook de lijn naar Haarlem onder de draad gebracht.

In 1944 kwamen de trams met de spoorwegstaking tot stilstand. De oorlogsschade aan het tramnet in en rond Leiden bleek beperkt. In juli 1945 kwamen de eerste trams weer op straat. Drie

Nederlandse Spoorwegen, eigenaar van de NZH vond men de trams een prehistorisch verschijnsel. De NZH werd van tramweg in vervoermaatschappij omgedoopt. In 1949 werd de lijn naar Haarlem opgeheven.

Op 7 oktober 1960 verdwenen de stadstram en de trams naar de kust. Op 9 november 1961 was het definitief met de trams in Leiden gedaan. Vier dagen later trok een processie van trams door de stad. Het NZH materieel ging naar de Korte Vliet om gecremeerd te worden.

Tramliefhebbers zijn er desondanks in geslaagd 2 Leidse motorwagens en 2 bijwagens veilig te stellen. <

Heerlijk kinderspeelveldje aan de Melchior Treublaan

door Rob Beurse



De Melchior Treublaan is een heerlijke kinderspeelplek rijker. Op zaterdag 29 oktober werd het speelveldje officieel in gebruik genomen. Het is een initiatief van Thea Jasper en wijkagent Martin Cuvelier, ze werden daarin bijgestaan door Paul Noteboom en Jaqueline Overdeest.

Er is niet alleen een prachtige speelplek bij gekomen, maar ook is er om de veiligheid te vergroten op deze plek, goed gesnoeid zodat er meer openheid en zicht naar het achterpad kwam, dat langs de spoordijk loopt. Hondenbezitters lopen nu, zichtbaar voor iedereen, met hun hond langs het hekwerk. "Er zijn zoveel jonge gezinnen komen wonen in, bijvoorbeeld de Stieltjesstraat, dat het hard nodig was dat er aandacht werd

geschonken aan de speelbehoeften van de kinderen." Nou die is gekomen. Behalve een speelveldje is er ook nog gepoogd een basketbal plek te verwezenlijken, maar dat is helaas om financiële redenen niet gelukt. Een deel van het jeugdige publiek maakte met een groot spandoek hun ongenoe-gen kenbaar. <



Sint in de wijk...

Ook dit jaar kwam Sinterklaas op uitnodiging van de winkeliersvereniging Professorenwijk weer op bezoek. Deze keer verzorgde gymnastiekvereniging Groen-Wit een daverende show met een luchtumblingbaan. En natuurlijk was er na afloop voor elk kind een bemoedigend woord en een cadeautje. <

ErfenisSupport

Voorkom problemen,
regisseer zelf uw nalatenschap.

Praktische hulp en
deskundig (fiscaal) juridisch advies
bij de voorbereiding en de afwikkeling
van erfenissen.

Mr. Wencke van Dijk
Postbus 1074
2302 BB Leiden
Mobiel: 06-20404929
E-mail: info@erfenissupport.nl
Website: www.erfenissupport.nl

Het bestuur van de
wijkvereniging wenst u

**fijne kerstdagen
en een heel
voorspoedig
2012**



Portretfotografie

Een portret van uzelf,
uw zoon of dochter –
een familieportret van
uw gezin – een foto
samen met uw partner –
een foto van uw huisdier.



**ROB BEURSE
FOTOGRAFIE**

www.robbeursefotografie.nl - telefoon: 0651163780

BMS
Netwerk Notarissen



- > Alle rechtsgebieden
- > Combinatievoordeel
bij gelijktijdig
passeren van
verschillende akten
- > Gratis abonnement
op onze
elektronische
nieuwsbrief
- > Eigen parkeerterrein

Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl



Er zullen in 2012 twee speciale edities van de rondleiding 'Bagage; Leiden in de Tweede Wereldoorlog' plaatsvinden: op zaterdag 10 maart 2012 en op woensdag 14 maart. Op deze beide dagen wordt gestart om 12.00 uur. Voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst bij het Weeshuis, op 17 maart 2012, zal eveneens een rondleiding gegeven worden. De exacte starttijd wordt later bekendgemaakt.



Rondleiding: 'Bagage; Leiden in de Tweede Wereldoorlog'

Centraal in deze wandeling staat het monument Bagage, dat op 17 maart 2010 onthuld is en een eerbetoon is aan

de Joodse Leidenaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. Ook de Stolpersteine, de herinnerings-

stenen die op twee plaatsen in Leiden zijn geplaatst vóór voormalige woonhuizen van Joodse mede-Leidenaren, zullen tijdens deze wandeling aangedaan worden. En natuurlijk is er aandacht voor de Joodse gemeenschap in Leiden, voor de Cleveringarede en voor het Studenten Manifest.

De start is bij het Joodse Weeshuis aan de Roodenburgerstraat. De gidsen, Leo Roosjen en Ceacil van Harteveld, nemen u mee naar de koffers van Bagage en de Stolpersteine, en vertellen u over de grote deportatie op 17 maart 1943. Wellicht zal dat bij sommigen van u herinneringen oproepen aan de kinderen uit het Joodse Weeshuis.

De wandeling duurt 1,5 à 2 uur. Kosten bij deelname zijn 3,50 euro per persoon.

U kunt zich telefonisch opgeven bij: Ceacil van Harteveld: 06 - 1375 4711.

Mocht u op een van deze dagen niet kunnen maar toch graag de wandeling een keer meemaken dan kunt u zich aanmelden bij www.groepswijzer.nl of 071- 523 55 30. Zij kunnen voor uw eigen gezelschap de rondleiding organiseren. <

Oproep vrijwilligers Oud Papier Aktie

Al meer dan 30 jaar staat er op de eerste maandag en dinsdag van de maand een container aan de Zeemanlaan, waar wijkbewoners, maar vaak ook mensen van ver buiten de wijk, hun oud papier brengen. Ook wordt op vele adressen oud papier met een aanhanger opgehaald om naar de container gebracht te worden. Dit in het geval dat het niet mogelijk is om het papier zelf te brengen. De opbrengst is de laatste jaren gemiddeld per maand € 360,-.

De actie is een initiatief van twee kerken in de wijk, nl. de Sint Petruskerk en de Vredeskerk. Hiermee worden bijbels, vertaalprojecten en alfabetiseringsprojecten in de derde wereldlanden gefinancierd. Maar, zoals overal, dit gaat niet vanzelf! Vele vrijwilligers zijn elke maand trouw

in de weer om deze actie in goede banen te leiden. Velen doen dit dan ook al jaren achtereen. En dan komt er wel eens een tijd dat men moet gaan stoppen... Vandaar deze oproep:

We zijn op zoek naar vier enthousiaste vrijwilligers!

Wie heeft één keer per maand – op de eerste maandag óf daaropvolgende dinsdag van de maand – twee uur tijd over om te helpen aan de container met het in ontvangst nemen van het gebrachte papier? Het gaat om een periode van niet meer dan twee uur achtereen op de maandag tussen 8 uur 's morgens en 6 uur 's avonds óf op de dinsdag tussen 8 uur

's morgens en 3 uur 's middags. Kortom: het gaat maar om 2 uur per maand!

Koppel

Verder zijn we op zoek naar iemand (of nog liever een koppel) die met de aanhanger van de kerk langs diverse adressen wil rijden om papier op te halen om naar de container te brengen. Dit vergt wat meer tijd, nl. de hele eerste maandag van de maand. Ook kan er over gedacht worden deze functie te splitsen in een ochtend- en middagploeg.

Het kan toch niet zo zijn dat we de actie moeten stoppen wegens gebrek aan vrijwilligers! Dan gaat een project van 30 jaar verloren en daarmee elke maand € 360,- voor het goede doel!

Meld u dus aan voor enkele uren of misschien wel een dagdeel per maand! Dit kunt u doen bij Arend Vording, telefoon 5143479 of Astrid Krispijn, telefoon 5143700. <



de laa + fides

makelaardij o.g.

Ons aanbod is te vinden op internet:

www.delaaatfides.nl

Full Service Makelaar

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

Planciusplantsoen 26b
2253 TS Voorschoten
Telefoon 071 - 579 31 00

VOOR:

- AANKOOP EN VERKOOP
- HUUR EN VERHUUR
- HYPOTHEKEN
- TAXATIES
- VEILINGOPDRACHTEN
- BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN

071 5168080



HUIDVERZORGINGSSTUDIO **Ineke de Graaf**

Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig advies zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en lichaamsbehandelingen van **Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf**.

Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en richt zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor de duurzaamheid van de behandeling wordt verlengd.

Naast de diverse huidverzorgende behandelingen zoals harsen, massages en professionele fruitzuurpeelings, kunt u ook terecht voor een pedicure-behandeling en definitieve ontharing met behulp van de diodelaser. Deze laatste behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeute die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten.

Probeer nu ook de Dermaroller™ Therapie! Een revolutionaire natuurlijke huidverjonger op basis van microchirurgische needling.

Check voor meer info: www.dermaroller.be

Van 't Hoffstraat 35 * 2313 SN Leiden * 071-5148043
ineke@huidverzorgingsstudio.nl * www.huidverzorgingsstudio.nl
* Lid ANBOS



Hot stone
massage

&

Stoel
massage

De tuin in de winter

Bij het inrichten van een tuin denk je er meestal niet aan hoe het er in de winter uit zal zien. Behalve dan dat er iets groenblijvends in moet komen en liefst ook iets bloeiends. Dat is jammer, want in een wintertuin kan nog veel te beleven zijn.

We weten inmiddels wel dat het niet nodig is om de tuin 'winterklaar' te maken. Dat het beter is voor planten, dieren en bodem om verdroogde stengels niet af te knippen en afgevalen blad te laten liggen. Behalve op gazon en paden, daar moet het blad wel weggehaald worden. Zo is de tuin niet de hele winter kaal en kan het er zelfs prachtig uitzien met rijp of sneeuw. We kunnen ook nog een stapje verder gaan en bij de keuze van planten rekening houden met hoe ze er in afgestorven toestand uitzien. Piet Oudolf, Nederlands bekendste tuinontwerper, schrijft zelfs in zijn boek *Prachtig gras*¹: "Wanneer je een border ontwerpt moet je doen alsof de zomerbloei niets anders is dan een opstapje voor latere genoegens."

Bomen en heesters

Een mooie wintertuin begint met bomen en heesters. Als zij hun blad laten vallen, kunnen we genieten van de (grillige) vormen van hun takken. Samen met hagen geven ze, net als in de zomer, structuur aan de tuin. Ineens valt het op hoe mooi de bast van een boom is, dat saaie heesters mooi gekleurde

takken kunnen hebben. De verdroogde bloemhoofden van hortensia's blijven de hele winter aanwezig en veranderen langzaam in ragfijne kantwerkjes. Mooi blijven ook de pluimen van vlinderstruiken. In het begin van de winter geven sierappeltjes, bessen en bottels nog wat kleur. Wat later in de winter bloeit *Viburnum bodnantense* met zachtroze geurende bloemen. Van veel vaste planten blijven de stengels en uitgebloeide bloeiwijzen nog lang overeind. Ze hebben prachtige wintersilhouetten en de verschillende vormen kunnen mooi met elkaar combineren, net als in de zomer. Schermbloemigen, zoals de hemelsleutel, blijven de hele winter fier overeind. Ook de stekelige bollen van distel en kaardebol blijven mooi. *Astilbe* en *Veronicastrum* houden hun pluimen. *Phlomis* is een plant waarvan de lipbloemen in kransen rond de stengels staan, in meerdere etages. *Phlomis tuberosa* bloeit roze in de zomer, met veel kransen boven elkaar, *Phlomis russelliana* heeft grotere, gele bloemen, maar minder kransen. Een groep van deze planten maakt een schitterende indruk in de winter. Voor verticale elementen zorgen toortsen, zilverkaarsen en kattestaarten. Sommige planten maken zaadpluizen, zoals asters. De mooiste pluizen zijn van de geel bloeiende *Clematis orientalis*. Eerst zijn ze zilverig van kleur, later meer grijs.

Onmisbaar

Onmisbaar voor een mooie wintertuin zijn siergrassen. Hun blad wordt langzaam strokleurig maar blijft

stevig. De bloempluimen blijven nog lang sierlijk. Het allermooiste gras is *Miscanthus*, maar deze soort wordt nogal groot en hoog, wat niet in elke tuin past. Ook mooi, maar bescheidener van formaat zijn *Pennisetum*, het bekende lampepoetsersgras, *Panicum* en *Sorghastrum*. Allemaal grassen die in februari/maart kort afgeknipt moeten worden, dan langzaam weer op gang komen en pas laat in het jaar beginnen met bloeien.

Voor wat groen tussen alle nuances van bruin en strogeel kunnen groenblijvende heesters als buxus en struikklimop zorgen. Heel mooi zijn ook de wintergroene naaldvarens. Ze combineren goed met het eveneens groenblijvende gras *Carex* en natuurlijk met *Helleborus*, de kerstroos, die al in februari begint te bloeien. Midden in de winter bloeit de winterjasmijn, een klimplant met slappe donkergroene stengels die aangebonden moeten worden. Zijn gele bloemetjes zijn zelfs voor geelhaters een plezier in deze tijd van het jaar.

Hoe lang een wintertuin mooi blijft, is erg afhankelijk van het weer. Rijp maakt alles mooi, sneeuw ook, maar na het verdwijnen van een dik pak sneeuw blijft er van al het moois niet veel meer over. Een winter met veel regen doet ook geen goed. Dan is het vooral wachten op het voorjaar, wanneer we alles eindelijk op mogen ruimen. <

¹Michael King, Piet Oudolf, *Prachtig Gras*. Terra, 1996. p. 103.



Woud 2010
▪ Schets van model, Wim van der Veer*.

*Gewans tekening Wim van der Veer
aanleiding interview H.P.*



▪ Nieuwjaarswens van Wim van der Veer 2012*.

▪ Zelfportret in CT-scan, litho,
Bert van der Veer*.

Via de telefoon maken we een afspraak. "Even aan mijn broer vragen", zegt Bert. "Woensdagmiddag of donderdagavond?" "Ogenblikje. Wim, donderdagavond?... Nee, dan heeft hij een vergadering. Woensdagmiddag? Wim?"

Aan weerszijden van de post zitten twee deurbellen met twee naambordjes eronder. Ik kies voor de elektrische bel. "Gelukkig hoorde ik het," zegt Wim als hij opendoet, "de meeste mensen kiezen voor de schel."



Ontwerpers of kunstenaars?

Wim en Bert van der Veer zijn tweelingbroers, en wonen in één huis aan de Wasstraat. De straat met de vreemde winkelhaak in de huizenrij, die aan beide zijden een straat oversteekt en zo ver doorloopt dat je diep in de wijk nog steeds een bordje met 'Wasstraat' kunt tegenkomen. Het huis van Wim en Bert staat in het oudste deel (1906), voorbij de knik. Wim woont boven, Bert beneden. Al veertig jaar. Als kind gingen Wim en Bert wel eens wandelen met hun ouders door de Wasstraat. "Hier wil ik nooit wonen, zei ik dan", lacht Wim. "Maar toen ik dit huis van binnen had gezien, veranderde ik meteen van gedachten."

Dat was in jaren zestig, de tijd van de woningnood. De broers moesten veel moeite doen voor een woonvergunning. De gemeente vond dat het verhuurd moest worden aan een gezin. Bert ("Ja, dat soort dingen doet Bert") ging brieven schrijven en gesprekken voeren met de ambtenaar, tot de makelaar na veel getouwtrek een regeling kon treffen met de gemeente. "Tja, het was eigenlijk een

soort chantage, maar de enige manier om het in die tijd voor elkaar te krijgen." "Wij moeten óók wonen", was het argument van Bert.

Voordien hadden ze samen een atelier aan de Pesthuislaan. Op een tekening van Wim zie ik Bert daar aan het werk. Een raam met pullen in de vensterbank, Bert op een kruk voor zijn doek, overal schilderspullen.

Toen Bert en Wim hier kwamen wonen hebben ze veel opgeknapt, en waar nodig teruggebracht in originele staat. Dat moest, vond Bert, of het nu uit de jaren tien, dertig, of vijftig is. Erg vooruitstrevend in een tijd waarin de authentieke details toch vooral vervangen werden door verlaagde plafonds, trapeleuningen werden gesloopt en platen op paneeldeuren werden gezet. Zelfs de keuken is nog in oude staat!

Wim loopt even weg om koffie te maken, Bert neemt naadloos over. Je kunt met de één een onderwerp aansnijden, en met

de ander verdergaan. “Zelfde werk, hè.” Gaat het over kunst, dan is het voor een buitenstaander soms lastig te volgen. “Soms zeggen mensen achteraf: ik heb een leuk gesprek met jullie gehad, maar ik heb geen idee waarover.”

Kunstenaars

“Wij zijn maar halve kunstenaars”, zegt Wim, en Bert beaamt dat. “Beide zijn we lid van Ars (Aemula Naturae).” Wim heeft zestien jaar een cursus tekenen gegeven aan jongeren (12 -15 jaar), nu vervangt hij docenten die verhinderd zijn, of het nu model-, portret- of landschapsschilderen is. Bert heeft een zes jaar de cursus grafisch ontwerpen gegeven. “Maar een kunstenaar moet eigenlijk exposeren. En dat doen we eigenlijk niet.” Na de kunstacademie zijn ze meteen bij Ars terecht gekomen (in de jaren zestig).



▪ *Het kappen van de eik in de achtertuin,*
Bert van der Veer

Beiden hebben ze in de ballotagecommissie gezeten. Wat is de grens tussen kunst en kitsch? “Dat is eigenlijk moeilijk uit te leggen, dat voel je gewoon aan. Maar het blijft altijd moeilijk om te oordelen.”

Zijn jullie zelf dan echt geen kunstenaar? “Tja kunstenaar is zo'n groot woord.” Toch kan Wim wel een stuk of vier exposities noemen, en Bert nog wel meer. “Een expositie organiseren is veel werk en brengt kosten met zich mee,” zegt Bert, “dat is niet zomaar even wat schilderijtjes ophangen. Je moet lijsten aanschaffen, passepartouts snijden, uitnodigingen ver-

sturen.” De aan hem gewijde overzichtstentoonstelling van 25 jaar nieuwjaarskaarten was dan ook heel intensief. De broers hebben ook eens samen met Lucia Steinbach (buurtbewoonster) geëxposeerd in de Lorentzhof, waar hun moeder woonde. “Die was apetrots.”

Reclame

Maar hun brood verdienen ze in de reclamewereld. Wim als illustrator en beeldend vormgever, Bert deed grafische vormgeving. Vroeger was dat echt knippen en plakwerk. Bert heeft bijvoorbeeld een omslag gemaakt voor een dissertatie over Berlage, en gebruikte daarbij Berlages' letters. Een letter ontbrak, die heeft hij toen zelf maar ontworpen. Hij weet niet meer welke. “Nou, dat zegt toch wel wat.” Het boek bevindt zich in de collectie van museum Meermanno Westermanum in Den Haag, waar nog meer werk van hem is opgenomen. Ook het bekende logo van uitzendbureau de Koning in de Breestraat werd door hem ontworpen.

Wim was de creatieve man in de reclame. Eerst bij V&D, waar hij met een collega eens bekende impressionistische doeken naschilderde voor een etalage. Het voorbij wandelend publiek vond het prachtig en de directeur was zo groots dat hij de opdracht gaf een bordje te plaatsen: “Vervaardigd in eigen atelier”. Later werkte Wim bij verschillende reclamebureaus. De reclameblokken op tv zapt hij altijd weg. “Ja, er zitten natuurlijk wel leuke tussen, maar je moet je ook door al die troep heenwerken.” “Met jouw werk werd de vis ingepakt,” grapt Bert, “het mijne is blijvend.” En dan heeft hij het natuurlijk over de advertentiepagina van de krant. “Zet dat er maar niet in”, zegt Wim.

Ars

De donderdagmiddag van Wim en Bert is voor Ars. Zij maken schetsen van modellen, in tien minuten of een uur. Wim laat wat resultaten zien. Daar zie ik ze zitten. Studenten op een krukje. Precies zoals ze erbij kunnen zitten. “Dit is lang niet alles hoor,” zegt Wim, “ik bewaar alleen de mooiste.” “Als kunstenaar gooi je veel weg”, zegt Bert. “Veel dingen meteen, andere blijven nog een tijdje op de plank liggen, in een soort voorstadium voor de vuilnisbak.” Is dat dan het kenmerk van de hele kunstenaar, weggooiën? “Een kunstenaar komt tot iets nieuws, het moet heel speciaal zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de portretten van Marlène Dumas.” Heeft Wim wel eens een groot schilder ontdekt bij Ars? “Nou, dat niet, maar soms ziet er wel iemand tussen met bijzonder talent. Laatst nog een cursist. Moest een groen en blauw vlak opzetten, landschap onder en boven drie bomen. De manier waarop die een opdracht aanpakte. Prachtig.”

Spook?

De opvallendste verandering in de buurt voor de broers is het verdwijnen van de buurtwinkels in de Cobetstraat. “Vroeger kon je de buurtwinkel bellen met je boodschappenlijstje en dat na je werk komen halen, vertelt Bert. “Nu is de supermarkt 's avonds open.” “Ik kan eigenlijk niks bijzonders vertellen over al die jaren in deze buurt of dit huis”, zegt Wim. Alhoewel... toen ze hier pas woonden kwam een kennis kijken naar het huis. “Een keurige oude dame was het, die nooit gekke dingen beweerde. Ze vond het huis prachtig. Opeens zei ze: 'Er komt een meisje naar beneden.' Ik geloof alleen in dingen die je kunt beredeneren, maar zo iets onthoudt je toch.”

Eigen werk

Als aandenken krijg ik van Wim het eerste exemplaar van zijn nieuwjaarswens. Een collectors item, ieder jaar een origineel kunstwerkje op papier. Wim laat me de verschillende blokken zien met uit het linoleum gesneden vormen die over elkaar worden afgedrukt.

Dan vertrekt hij naar boven om in zijn dozen nog meer eigen werk te zoeken. Bert laat het zijne zien. Keurig op grote kartonnen in een standaard, zodat je er makkelijk doorheen kunt bladeren. Er zit een zelfportret in CT-scan bij. “Mag ik er een afdruk van?” vroeg Bert aan de specialist toen hij zijn scan zag, “daar kan ik mooi een litho van maken.” Dat Bert en Wim echte kunstenaars zijn, lijkt me nu toch boven twijfel verheven. “Bert niet alles laten zien, joh”, zegt Wim als hij terug komt. “Stoppen!” <



▪ *Begraafplaats Groenesteeg,*
ets, Bert van der Veer, 2009.

WINKELIERSVERENIGING • PROFESSOR EN WINK

Prof. wijk



Keurslager Ed Nozeman
Marthy's Haarstudio
Bloemenshop Rozemarijn
Drogisterij/Parfumerie
van Hartevelde
Tandprothetische praktijk
R. Brouwer

Elly's Beestenboel
Huidverzorgingsstudio
Ineke de Graaf
Weydeland
Kaasspecialzaak
Teddy Kids internationaal

www.profwijkwinkels.nl

De Roodenburgerpoldermolen

Het is zondagavond 10 september in het jaar 1893. Een zeer hevig onweer teistert de stad Leiden. Tijdens dit noodweer valt één van de meest gefotografeerde blikvangers van de wijk, de Roodenburgerpoldermolen, na een blikseminslag ten prooi aan de vlammen. De molen brandt geheel af. Voor de zoveelste keer is de molen slachtoffer van het natuurgeweld. Even voor de goede orde: de molen stond toen nog midden in de weilanden en op Zoeterwouds grondgebied.

In 1596 wordt voor het eerst gewag gemaakt van de bouw van een molen voor de bemaling van de Roomburger- en Cronesteinse polder die in die tijd doorklieft werd door de roomburgerwatering, het huidige Rijn- en Schiekanaal. Deze molen zou gebouwd kunnen zijn op de fundamenten van een voormalige schans, maar dat is geenszins duidelijk. In 1611 wordt deze molen vervangen door een windwatermolen, waarschijnlijk van hout (in 1627 wordt gesproken van een houten wipmolen). In 1703 wordt deze molen door de zware storm van 8 december van zijn plaats geblazen. Een stenen molen volgt hem op. Een eeuw later wordt deze door onbekende oorzaak door brand verwoest. In 1806 wordt hij herbouwd. Het duurt nog een kleine 90 jaar voordat de molen zijn huidige uiterlijk krijgt na de eerder beschreven blikseminslag en de daaruit



ontstane brand. De houten - en met lood bekleedde - wielbak werd toen vervangen door een betonnen. Daarna heeft de molen nog 60 jaar zijn werk gedaan. Hij heeft -zeg maar - de wijk om zich heen zien ontstaan.

In 1953 neemt moderner apparatuur de bemaling van de polders en de stad over. Daarna raakte de molen ernstig in verval. Inmiddels staat de molen er weer in vol ornaat en prachtig bij dankzij een in 1993 uitgevoerde restauratie, waar het draaiende binnenwerk voor het grootste gedeelte is verwijderd en de zuidwest kant van de molen van een stuclaag is voorzien.

De molen heeft nog een korte periode gezelschap gehad van een buurmolen

die was gebouwd op de plaats waar nu de 'De Sitterbrug' is. Van 1644 t/m 1684 heeft de molen 'op Roomburg' ondersteuning geboden bij de verversing van het stadswater. Daarna heeft deze molen nog enige tijd de Slaaghsloot bemalen en is in 1693 naar de Hondsdijkse polder te Koudekerk a/d Rijn verhuisd. Daar staat hij nog steeds. <

Bronnen:

- *Architectuur & monumentengids Leiden;*
- *Bruggenregister Leiden e.o.;*
- *Stenen poldermolens in Rijnland, bijdrage tot de kennis van de windwatermolens in het Hoogheemraadschap van Rijnland;*
- *Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht;*
- *Verdwenen windmolens in Zuid-Holland.*

Boom in de buurt

Door Rinny E. Kooi

Over een bijzondere, Algerijnse zilverspar, en dat in onze wijk!

enkel een boom zijn
een boom van grond tot hemel
een boom zijn en staan

Johan Christiaan van Schagen (1891-1985)

Om een bijzondere boom te zien hoeft je niet een verre reis te maken. En ook niet naar een andere stad of dorp te reizen. In onze wijk is er één te vinden. De Algerijnse zilverspar in de voortuin van de Uhlenbeckade 1 is zo'n exemplaar.

Bedreigde soort

Regelmatig keek ik naar deze zilverspar en hij stond al heel wat jaren op de lijst van de te bespreken bomen voor de wijkkrant. Dat werd steeds uitgesteld omdat ik de soortnaam niet wist, en hem ook nog moest tekenen. Tegen dat laatste zag ik een beetje op want het is geen gemakkelijke boom om af te beelden. Eind augustus verzamelde ik tekenmateriaal en ging aan het determineren. Dat laatste was niet eenvoudig. Ik dacht dat ik de correcte

soortnaam had gevonden en liet mijn determinatie controleren door een collega van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis, afdeling Herbarium. De dag dat ik bij hem langs ging was daar Aljos Farjon op bezoek, medewerker van het herbarium van de Royal Botanic Gardens, Kew, in Londen. Ik had geluk want Farjon is bij uitstek een deskundige op het gebied van de naaktzadigen, de plantengroep waarin de naaldbomen thuishoren. Mijn determinatie was bijna goed. Deze zilverspar was *Abies numidica glauca*, een heel bijzondere soort.

Farjon heeft over deze boom gepubliceerd en vertelde mij bijzonderheden over deze soort die zeer bedreigd is in zijn voortbestaan. Hij komt van nature in een beperkt gebied voor, nl. in de streek de Kabylie range, een onderdeel van het Atlasgebergte, in Algerije. Die streek behoorde vroeger tot het koninkrijk Numidië. Daar zijn twee bergen, de Babor (met 2004 meter de op één na hoogste berg van het Atlasgebergte) en de Tabaror, met de enige natuurlijke vindplaats van *A. numidica*. De bomen groeien daar verspreid op een hoogte van 1800-2000 meter (Wikipedia). Tijdens een recente expeditie is slechts één boom gevonden! Zou dat de laatste zijn? Omdat er nog nauwelijks bomen over zijn loopt *A. numidica* volgens Farjon een grote kans uit te sterven als daar een grote bosbrand uitbreekt. De neerslag, veelal sneeuw, is daar jaarlijks 1,500-2,000 mm. De zomers zijn warm en droog (Wikipedia). Het is daarom niet verwonderlijk dat deze zilverspar goed tegen droogte kan.



Uit Algerije naar Leiden

Honderdvijftig jaar geleden, in 1861, ontdekte 'le capitaine de Guilleil' (J. Brosse, 2010, Larousse des Arbres) deze zilverspar en voerde hem in Frankrijk in. Deze boom is nu in Frankrijk in diverse botanische tuinen te vinden, o.m. in de arboretums Chèvreloup bij Versailles en Les Barres bij Orléans. Toen ik Farjon de jonge twijgen van *A. numidica* liet zien verbaasde het hem dat hij in een voortuin in Leiden groeide. Farjon wilde graag weten hoe deze boom hier is gekomen. De eigenaresse van de boom vertelde mij dat hij ca. 30 jaar geleden door haar moeder als dure potplant is gekocht in een tuincentrum. Vermoedelijk zag zij toen de kegels van die plant en wilde hem daarom hebben. Dat tuincentrum heeft hem mogelijk via de groothandel ingekocht. Een zelfde zilverspar is volgens Arie Lautenbach, betrokken bij het arboretum Ter Borgh bij Anlo,

in 1992 bij hen aangeplant. Die boom is waarschijnlijk in Duitsland gekocht. Overigens is *A. numidica* tegenwoordig in enkele tuincentra te koop maar ik vermoed dat er in ons land nog niet veel hoge Algerijnse zilversparren groeien.

In 1866 is de wetenschappelijke naam van deze zilverspar (*Abies numidica* de Lannoy ex Carrière, 1866) vastgelegd. Carrière heeft de soort beschreven, en in 1866 heeft de Lannoy erover gepubliceerd in 'Revue Horticole 37'. De geslachtsnaam *Abies* van de zilverspar is de vertaling van het Latijnse woord voor spar of den (Backer, C.A., 2000. Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, Veen, Amsterdam). *Numidica* wijst op Numidië, de streek in het huidige Algerije. In Leiden groeit de blauwe, de *glauca*, variant. In 2001 in de wijkkrant nr. 20 heb ik geschreven over een andere boom uit het Atlasgebergte met een blauwe kleur, de atlasceder (*Cedrus libani* A. Rich. subsp. *atlantica* (Endl. variant *glauca*)).

Kegels en verlaten centrale assen

Een Algerijnse zilverspar kan ca 15 meter hoog worden. Het is een boom die houdt van een kalkrijke bodem. Uit waarnemingen van kwekers blijkt dat de boom na aanplant wat tijd nodig heeft om zich goed te kunnen vestigen. Ook de zilverspar aan de Uhlenbeckkade groeide de eerste vijftien jaar nauwelijks. De laatste jaren schiet hij omhoog en vormt volop kegels. Een zilverspar is eenhuizig. De mannelijke bloeiwijzen, katjes, zitten aan de onderzijde van twijgen, die een jaar eerder zijn gevormd. Ze vallen nauwelijks op. In

augustus komt het stuifmeel vrij. Daarna vallen de mannetjes af. De kegels van een zilverspar, vrouwelijke bloeiwijzen, staan vaak hoog in de boom op een twijg. Een kegel bestaat uit 150-200 dekschubben waartussen per dekschuld twee gevleugelde zaden zitten. Die dekschubben zitten vast aan een centrale as. Eind augustus beginnen de kegels te rijpen. Er komt dan kleverige hars naar buiten die de kegels beschermt tegen insectenvraat. De zaden zijn dan snel rijp, de dekschubben laten los en de kegels beginnen uiteen te vallen. De dekschilden vallen op de grond en de zaden worden door de wind verspreid. In november zijn er veel verlaten centrale assen op twijgen te zien. Ook die assen vallen na verloop van tijd af. Als overigens twijgen worden afgeknipt komt er ook kleverige hars naar buiten.

De relatief platte naalden zijn 1,5-2,5 cm lang, 2-3 mm breed en 1 mm dik; ze zijn blauwig/groen, ze hebben twee rijen huidmondjes aan de onderzijde. Ook aan de bovenzijde, bij de punt, zitten enkele huidmondjes. Op grond van die laatste huidmondjes kon Farjon vaststellen dat ik hem *Abies numidica* liet zien! Ik had hem onmogelijk zelf goed kunnen determineren omdat ik dat kenmerk niet kende. Het is echt een bijzondere boom, een boom waaraan Schagen een gedicht als hierboven geciteerd zou hebben kunnen opdragen!

Arboretum Professoren- en Burgemeesterswijk

Rindert Kromhout laat in 'Soldaten huilen niet' (Uitgeverij Leopold, 2010 p. 258-259) een dominee zeggen: "Maar als je eiken plant in een boomgaard waarin



Kinny 13-8-2011

alleen maar appelbomen stonden, is die boomgaard niet meer dezelfde als eerst", waarop een moeder antwoordt "Hij wordt er minder saai door". Dat geldt ook voor de aanplant van de bomen in onze wijk. De afwisseling aan soorten en hun verscheidenheid maken van onze wijk, mede door de inzet van de bewoners, a.h.w. een bomentuin: *Arboretum Professoren- en Burgemeesterswijk*. Ik heb nog lang niet alle soorten besproken, er zijn er zoveel! In dierentuinen en plantentuinen, zoals hortussen en arboretums zijn bedreigde soorten dieren en planten te vinden. Hun taak is het om zeldzame soorten te bewaren. Dat ook bomen in stadstuinen die functie kunnen hebben zal de meeste mensen ontgaan. Deze Algerijnse zilverspar heeft een onschatbare waarde!

Ik heb hem aangemeld voor de lijst van te beschermen bomen in Leiden. En mocht iemand rond de kerst uitgekeken zijn de verlichte kerstspar, dan raad ik aan een wandeling te maken lang deze zilverspar. Ik raak er niet op uitgekeken! <



Kinny, 14-8-2011

Alchemilla

Tuinontwerp- en adviesbureau

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag



advertentie

Professor Van Bemmelen

In deze rubriek wordt een professor, naar wie een straat in de wijk is vernoemd, uitgelicht. Deze keer is dat Jacob Maarten van Bemmelen.



▪ Portret van Jacob Maarten van Bemmelen.

Na professor Franchimont (wijkkrant 50) is het nu de beurt aan professor Van Bemmelen. Deze twee hoogleraren hebben de Leidse chemie weer 'op de kaart gezet' nadat deze wetenschap in 1874 werd opgesplitst in twee aparte takken (organische en anorganische chemie). De basis voor deze twee succesvolle carrières werd gelegd door hun beider leermeester Anthony Hendrik van der Boon Mesch. In 1804 te Delft geboren alwaar hij de Latijnse school doorliep en daarna in 1821 te Leiden kwam studeren. In 1826 promoveerde hij te Leiden en werd hij aangewezen als de nieuwe lector in het onderwijs in de scheikunde. Na drie jaar werd dit lectoraat omgezet in een benoeming tot buitengewoon hoogleraar. In 1836 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar. Hij gaf in eerste instantie

colleges technische chemie en medische en 'pharmaceutische' chemie. Deze takken van de chemie werden later verdrongen door het les geven in de organische- en anorganische chemie. In 1844 kwam die chemie geheel voor zijn rekening. Na al het geploeter in steeds te kleine onderkomens kwam in 1859 het nieuwe chemische laboratorium als onderdeel van het grote laboratorium op 'de Kleine Ruïne' aan het Steenschuur gereed (tegenwoordig bekend als het Kamerlingh Onnes Laboratorium). Het chemisch laboratorium was geheel volgens Van der Boon Mesch' plan tot stand gekomen en ingericht. In 1874 werd hij 70 en droeg hij zijn taken over aan bovengenoemde heren. In die tijd werd overigens alweer reikhalzend naar een ruimer onderkomen uitgekeken, maar men zou het er (op het Steenschuur) nog

een kwart eeuw mee moeten doen. Van der Boon Mesch stierf in datzelfde jaar op 12 augustus te Leiden.

Van Bemmelen volgt dus zijn oude leermeester op en wordt hoogleraar in de anorganische scheikunde, een onderdeel van de scheikunde die zich bezighoudt met onderzoek van niet-organische stoffen. Deze zijn de zogenoemde niet-koolstof bevattende verbindingen (op enkele uitzonderingen na zoals CO en CO₂).

Landbouw

Jacob Maarten van Bemmelen, wordt in Almelo op 3 november 1830 geboren. Zoon van een rector aan de Latijnse School in Almelo en diens vrouw Antoinetta Adriana de Kempnaer. Vader Jan overlijdt (op 26 december) vlak na de geboorte van Jacob waarna het gezin naar Leiden

verhuist. Daar doorloopt Van Bemmelen de lagere school, de Latijnse School en gaat hij in 1847 studeren aan de Leidse Universiteit. In 1852 vertrekt Van Bemmelen naar Groningen waar hij als assistent van P.J. van Kerckhoff tot 1860 werkzaam is. Hij voltooit er zijn studie en sluit deze af als hij op 16 oktober 1854 even terug is in Leiden en bij Van der Boon Mesch promoveert. In 1856 gaat Van Bemmelen les geven in de vakken scheikunde en natuurkunde.

Bemmelen naar Arnhem voor de functie van directeur van de Arnhemse HBS. Een jaar daarna wordt hij mededirecteur van een middelbare meisjesschool in Arnhem.

Leidse leerstoel

Vlak voor het bestijgen van de Leidse leerstoel wordt hij benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam.

Eenmaal in Leiden, hij woont dan op de Hogewoerd, gaat hij verder met zijn

en hij stond bekend als een uitstekend docent. Onder andere Lorentz en Kamerlingh Onnes waren leerlingen van hem. Van Bemmelen's college-assistent Bakhuis Roozeboom is een goed voorbeeld van zijn 'oog' voor goede wetenschappers die hij de mogelijkheid heeft geboden om de scheikundestudie met goed gevolg af te kunnen ronden.

Naast al zijn onderzoekswerk heeft Van Bemmelen ook nog tijd voor andere werkzaamheden, zoals zijn bestuursfuncties van bijvoorbeeld het genootschap 'Mathesis Scientiarum Genitrix' of die van de commissie die toezicht hield op het lager onderwijs in Leiden, of van de praktische ambachtsschool te Leiden, etc. etc...

Emiraat

Van Bemmelen bereikt in 1901 de leeftijd van 70 jaar, waarop automatisch het emeritaat volgt. Dat hield overigens niet in dat hij op zijn lauweren ging rusten, integendeel. Van Bemmelen's is er de man niet naar om met de handen over elkaar de dagen aan zich voorbij te zien trekken. Hij was dan geen hoogleraar meer, maar is nog dagelijks hij te vinden in het laboratorium om zijn onderzoeken voort te zetten. Pas als hij in 1910 ziek wordt trekt hij zich volledig terug.

Hij is de tachtig gepasseerd als hij in 1911 op 13 maart in 'zijn' universiteitsstad Leiden overlijdt.

De verhuizing naar het nieuwe onderkomen aan de Hugo de Grootstraat heeft hij niet meer mogen meemaken. Het inmiddels in 1901 gereed gekomen lab voor de organische chemie was in het jaar van zijn emeritaat wel al in gebruik genomen door zijn collega Franchimont. Uiteindelijk werd in 1916 het anorganisch laboratorium geopend. <

Bronnen:

- *De geschiedenis van de scheikunde in Nederland (Snelders);*
- *De wiekslag van hun geest (Otterspeer);*
- *Leids jaarboekje (ver. Oud Leiden: Schreinemakers);*
- *Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium (Coebergh van den Braak);*
- *Nieuw Nederlands biografisch woordenboek (Snelders);*
- *Wikipedia;*
- *Winkler Prins Encyclopedie.*



— Men verneemt, dat Dr. J. M. Van Bemmelen bij den aanvang der aanstaande Paasch-vacantie de betrekking van directeur der Hoogere Burgerschool te Arnhem zal nederleggen en in de tweede helft der volgende maand het hoogleeraarsambt te Leiden aanvaarden.

Eerst aan een industrijschool, later aan een landbouwschool in Groningen. Zelf bestudeert hij in deze tijd samenstellingen van grondsoorten waarbij hij probeert de scheikunde toe te passen in de landbouw. In 1858 trouwt hij zijn Maria. De familie breidt zich uit met twee zonen en drie dochters.

Zijn studie naar de bodemgesteldheid resulteert in vele wetenschappelijke uitgaven: in 1863 verschijnt van zijn hand 'Bouwstoffen tot de kennis van de kleigronden in de provincie Groningen'. Een jaar later 'Over den samenstelling en den aard der grondsoorten die voor de meekrabcultuur geschikt zijn' (meekrab = plantaardige rode kleursof). In 1868 'Scheikundig onderzoek van terpaarde'. Na al deze publicaties vertrekt Van

bodemonderzoekingen. Deze onderzoekingen hadden betrekking op de drooglegging van diverse polders in ons land. Buiten het onderzoek op gebied van eigen bodem, bestudeerde Van Bemmelen ook bodemonsters uit landen als Indonesië (vulkaanmonsters).

Al deze bodemonderzoekingen van verschillende soorten grond leidden uiteindelijk tot experimenteel onderzoek van colloïden. Daarmee verwierf hij zijn grootste bekendheid. Van Bemmelen beschreef bijvoorbeeld hoe akkeraarde in staat was bepaalde zuren, basen en zouten vast te houden en schreef dat toe aan in de akkeraarde aanwezige colloïdale stoffen.

Van Bemmelen was een sympathieke mens, in zijn werk was een gedreven man

Voor
slechts
€ 10,-
per jaar



Ledenaanbieding:
**Het prachtige boek
Buurtherinneringen**

Ter introductie slechts:

7.50
■ Voor leden.

De gewone prijs is €15!

Deze introductieprijs betaal je na het overleggen van de uitnodigingskaart, die alle leden en donateurs in mei hebben ontvangen t.b.v. de jubileumdag van 4 juni.

Het boek is te koop bij Postkantoor-Shop Van Zelm, Van 't Hoffstraat 7.

Word nu lid van onze wijkvereniging!

Aanmeldingskaart

Aanmeldingskaart voor Lidmaatschap

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel minimaal € 10,- en kan worden overgemaakt op Postbank rekening nr. 55.67.659 ten name van Ver. Professoren- en Burgemeesterswijk Leiden, o.v.v. lidmaatschap. (U kunt ook gewoon een acceptgirokaart van ons ontvangen, waarna u kunt betalen). Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar onze secretaris: Rudmer Dalstra, Van den Brandelerkade 15, 2313 GV Leiden.

M V

Voorletters : Naam

Roepnaam :

Adres :

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer :

E-mailadres :

Rekeningnummer :

Handtekening : Datum:

U kunt ook lid worden via e-mail: info@profburgwijk.nl, of het formulier invullen op onze website www.profburgwijk.nl onder de knop <Lid worden>.



Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**



Wijkvereniging

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk

Postbus 11129 - 2301 EC Leiden
KvK 40448253

Thomas van Duin (voorzitter)

Telefoon: 06 23866740 - 513 1233

E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl

Rudmer Dalstra (secretaris)

Telefoon: 513 38 84

Van den Brandelerkade 15 - 2313 GV Leiden

E-mail: secretaris@profburgwijk.nl

Hans Muste (penningmeester)

Telefoon: 514 32 30

E-mail: hansmuste@hetnet.nl

Hendrik van Sandick (bestuurslid)

Telefoon: 512 43 30

E-mail: hendrikvansandick@hetnet.nl

Hanneke van der Veen (bestuurslid)

Telefoon: 514 75 70

E-mail: ja123vdveen@hetnet.nl

Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)

Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510

E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl

Rob Beurse (bestuurslid/redactie wijkkrant)

Telefoon: 514 00 95

E-mail: Redactie@profburgwijk.nl

De Buurt

Bewonerscommissie Zuidoost

(samenvoeging van de bewoners- commissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. van Woningstichting Ons Doel)

Secretaris: E.C. Meyer

Professorenpad 25 - 2313 TA Leiden

Telefoon: 071-5132155

E-mail: ec.meijer@ziggo.nl

Voorzitter: C. Monfils

Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden

Telefoon: 512 08 59

Overige bestuursleden:

Joke Lefebre (penningmeester)

Gerrit Mets (lid)

Mw. J. v.d. Steen (lid)

Buurtactiviteiten Roomburg

Van Vollenhovenkade 1

(in clubgebouw van Hockeyclub Roomburg)

Telefoon: 513 24 62

E-mail: roomburg@lwo.nl

Postadres: Stadsdeelbureau Zuid

Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden

Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Stichting Radius / Leidse Senioren Zelfstandig Zuid Oost

Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden

Telefoon: 707 42 00

E-mail: l.koolhaas@radius.nl

Politie

Politie Bureau Zuid

Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden

Telefoon: 0900 - 8844

Religie

Oud-katholieke kerk

Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden

Pastoor: Paul Brommet.

Telefoon: 514 22 10

website: www.okkleiden.nl

R.K. Petrusparochie

Lammenschansweg 40

Pastoor: J. Smith

Herensingel 3 - 2313 JS Leiden

Telefoon: 512 19 12

Protestantse Kerk Nederland

Vredeskerk

Predikant: dr. G.J. Venema

Van Vollenhovenkade 21 - 2313 GG Leiden

Telefoon: 514 23 17

Scholen

B4Kids Peuterpalet

Oppenheimstraat 4b - 2313 JE Leiden

Telefoon: 516 04 44

B4Kids De Basisbende

Oppenheimstraat 2-6 - 2313 JE Leiden

Telefoon: 512 43 69

Peuterspeelzaal De Glijbaan

Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden

Telefoon: 5121331

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden

Telefoon: 513 10 61

Stichting 't Kasteel

Buitenschoolse opvang

Sportpark Roomburg

Telefoon: 513 54 74

Bonaventuracollege

Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden

Telefoon: 566 01 66

Stedelijk Gymnasium

Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden

Telefoon: 512 13 65

Openbare Basisschool Lorentz

Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden

Telefoon: 514 17 77

P.C. Basisschool Roomburg

Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden

Telefoon: 513 09 58

R.K. Basisschool Sint Joseph

Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden

Telefoon: 513 22 63

Speeltuin

Speeltuin 'de Speelschans'

Van Vollenhovenkade 22

Secretaris: Ed van Lent

M. Treublaan 5 - 2313 VG Leiden

Telefoon: 06 - 511 94 207

E-mail: ed@vanlent.nl

Sportclubs

Hockey - LHC Roomburg

Sportpark Roomburg

Postbus 11077 - 2301 EB Leiden

Telefoon: 513 22 25

Korfbal - LKV Sporting Trigon

Zoeterwoudsesingel 50 - 2313 EK Leiden

Telefoon: 514 27 88

Tennis - TC Roomburg

Tennispark Roomburg - Telefoon: 531 67 50

RK Gymnastiek- en Volleybalverg. Groen-Wit

Telefoon: 514 91 27 - E-mail: info@groenwit.nl

www.groen-wit.nl

Gymnastiekverg. Nieuw Brunhilde

Telefoon: 521 53 08 - www.nieuwbrunhilde.nl

Chr. gymnastiekvereniging D.O.S.

Telefoon: 589 40 93 - www.dos-leiden.nl

Wijkwijzer

Wijkbeheer

Servicepunt Woonomgeving

Telefoon: 071 - 516 5501, ma. t/m vr. van

7.30 - 17.00 u. Bezoekadres: Admiraal

Banckertweg 15, ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.

E-mail: woonomgeving@leiden.nl

Wonen

Woningstichting Ons Doel

Rijnsburgersingel 60 - 2316 XX Leiden

Postbus 569 - 2300 AN Leiden

Telefoon: 522 20 25

Zorg

ActiVite

Simon Smitweg 8 (hoofdkantoor) - 2353 GA

Leiden - Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp -

Telefoon: 5161415 - www.activite.nl

Locaties in de Profburgwijk:

Burggravenlaan 250 - 2313 GG Leiden

Van Vollenhovenkade 75 - 2313 GG Leiden

Telefoonnummers:

Voorlichting en Preventie: 514 89 18

Uitleen (hulpmiddelen): 512 18 94

Thuiszorg: 514 89 24

(Consultatiebureau-diëtiste-gezondheidscontroles-cursussen)

Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp

Voor wijkverpleging en gezinshulp:

uitleencentrale

Van Vollenhovenkade 25 - 2313 GG Leiden

Telefoon: 512 18 94

Stichting Maatschappelijke

Dienstverlening Midden Holland

Boshuizerkade 44 - 2321 TT Leiden

Telefoon: 531 35 32

Verzorgingscentrum Lorentzhof

Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden

Telefoon: 514 95 95

Gratis waardebepaling van uw woning?

Stuur deze kaart retour na invulling van uw naam, adresgegevens en telefoonnummer voor een **gratis en vrijblijvende waardebepaling** van uw woning. Dit is uiteraard ook mogelijk in de avonden en op zaterdag.

Stuur deze kaart ongefrankeerd retour, of bel naar:

Makelaar Gijs de Kok
071-5162372 / 06-30034949

Naam: _____

Adres: _____

Pc/Plaats: _____

Tel.: _____



Aan:

RE/MAX Makelaarscentrum
t.a.v. de heer G. de Kok

Antwoordnummer 10062
2300 VB Leiden

advertentie Remax

HUBÈR GLAS IN LOOD ATELIER

Wij maken glas-in-lood ramen naar uw of ons ontwerp, repareren en restaureren bestaande ramen en plaatsen glas-in-lood in dubbel glas.

Bel voor informatie en/of prijsopgave:
06 - 546 922 87



TAXI Sleutelstad
071-750 4978

www.taxisleutelstad.nl

**VAN BADKAMER-
INSTALLATIE TOT
VERBOUWING**

www.ronkwik.nl

**Ron
Kwik**
Timmer- en
onderhoudswerk

06 24 20 54 07

Kiek in de pot uw traiteur

Kiek in de Pot heeft voor de feestdagen een folder met smakelijke menu's samengesteld. Bestellingen zijn op de kerstdagen af te halen.



Dagverse maaltijden

Party-schalen	Buffetten
High-tea's	Soiree's
Diners	Lunchgerechten
Delicatessen	Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79 • 2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608
www.winkelstandinbeeld.nl

Vereniging **Professoren- & Burgemeesterswijk**



Colofon

De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.

Hoofredactie: Rob Beurse

Eindredactie: Margot Lodewijk en Rob Beurse

Redactie: Thomas van Duin en Rob Beurse

Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl

Internet: www.profburgwijk.nl **Webmaster:** Frans Hoek

Vaste medewerkers: Alfred Dernison, Coco Hoek, Hans Elstgeest, Frans Hoek, Marian Rappoldt, Rinke Berkenbosch, Rinny E. Kooi, Titia Buddingh, Margot Lodewijks, Riekje Renes, Monica Wigman, Nynke Smits.

Foto's en illustraties: Frans Hoek, Jos Versteegen, Rinny E. Kooi, Rob Beurse, Thomas van Duin, Jackelien Kuntz, Maaïke Verschuren en Monica Wigman. **Ontwerp en Layout:** www.beau-design.nl (06 - 53.60.95.90)

Druk: Station Drukwerk **Opplage:** 3.750 ex.

Wijkkrant 52 komt uit in april 2012.

Deadline kopij: 18 maart 2012

Oecumenisch leerhuis met prof. dr. Bert Jan Litaert Peerbolte

De raadselachtige Paulus

De apostel Paulus is beroemd en berucht. Zonder hem zou het christendom zoals wij het kennen er niet geweest zijn. Een reden voor velen om hem te bewonderen, maar anderen verguizen hem.

Wie was deze raadselachtige Jood, die met zijn brieven onze cultuur zo diepgaand heeft beïnvloed? Wat bewoog hem?

Bert Jan Litaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zal op twee avonden spreken over zijn recente boek *Paulus en de rest: Van farizeeër tot profeet van Jezus* (Meinema, 2010).

De avonden worden



georganiseerd door de Oud-Katholieke Parochie, de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Protestantse Wijkgemeente Vredeskerk. <

Woensdag 14 december
Oud-Katholieke Kerk: 20.15 u.

tacoyo
Move your body, relax your mind



TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek
Iedere maandagavond in Leiden
Van Vollenhovekade 17, gymzaal Lorentzschool

Start 9 januari 2012
Geef je op voor een proefles!

Informatie en opgeven voor een proefles:

Tacoyo Trainer
Viktor Verwoerd
(m) 06-41549731
(e) v.verwoerd@tacoyo.nl

www.tacoyo.nl

TACOYO IS BIJZONDER

- Tacoyo verbetert uw houding, figuur en souplesse.
- De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training.
- U traint in een ontspannen, niet prestatiegerichte sfeer.
- U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau.
- Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
- wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
- Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend.
- Iedere les gebruikt inspirerende muziek.
- Tacoyo gebruikt geen apparaten.

€ 8,- per les *Bij deelname aan 20 lessen*

Kerstvieringen in de wijk

Kerst in de Vredeskerk

Zondag 11 december	10.00 uur	Derde zondag van Advent Dienst m.m.v. Leiden English Choir voorganger: dr G.J. Venema
Zondag 18 december	10.00 uur	Vierde zondag van Advent voorganger: ds J.R. Wolthaus
Zaterdag 24 december 16.00-17.00 uur 18.30-19.30 uur 20.00-21.30 uur	Kerstavond	Kinderkerstfeest Kerstmaaltijd (opgave: info@vredeskerk-leiden.nl) Kerstavonddienst met bekende Engelse carols en Nederlandse kerstliederen na afloop warme chocola en Glühwein voorganger: dr G.J. Venema
Zondag 25 december	10.00 uur	Kerstmorgen Dienst van Schrift en Tafel, voorganger: dr G.J. Venema
Zondag 1 januari	10.00 uur	Dienst op Nieuwjaarsmorgen vooraf koffie; aansluitend dronk op het nieuwe jaar / voorganger: dr G.J. Venema

Kerst in de Sint Petruskerk

Zondag 18 december / 16.00 uur
Kerstsamenzang

Kerstavond Zaterdag 24 december
19.00 uur / Kindernachtmis Gezinsviering
Kinderkoor
20.15 uur / Nachtmis St. Petrusprojectkoor

1e Kerstdag 25 december / 10.00 uur
09.30 uur / Eucharistieviering Cantorij
12.00 uur / Kindje Wiegen

2e Kerstdag 26 december / 9.30 uur
Eucharistieviering Dameskoor Harteburg

Oudjaar / 17.00 uur
Gebedsvering met Samenhang

Nieuwjaar / 9.30 uur
Eucharistieviering met Volkszang

Enthousiast 'gokken' tijdens kindercasino

Anneke de Leede en Hanneke van Veen organiseerden het kindercasino voor zo'n 80 kinderen tijdens het jubileumfeest. Anneke vertelt:

"Het kindercasino was superleuk. Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen waren. Ze kregen het absurde bedrag van 540 euro om spelletjes te spelen of iets te kopen in het restaurant en winkeltje. De prijzen waren ook absurd: een pannenkoek kostte bijvoorbeeld honderd euro.

We hadden negen spelletjes, zoals bingo, bom of

geen bom en hoger of lager. Kinderen hadden duidelijk hun voorkeuren en kwamen vaak steeds bij één bepaald spelletje terug. De rupsenrace in een sjoelbak was populair, alleen al omdat de opwindrupsjes namen hadden als Trage Truus en Slome Harry.

Mooi om te zien hoe verschillend kinderen kunnen zijn. Het ene kind zet voorzichtig één euro in, terwijl het andere moeiteloos met vijftig euro strooit. Naar de wc gaan kostte trouwens ook geld, een plas drie en een grote boodschap vijf euro.

Sommigen moet nodig, zonde om

zeiden dan: 'Ik maar vind het te betalen!'

Zo nu en dan ging de bel en kondigden we bijvoorbeeld

aan dat iedereen tien euro moest inleveren, omdat tante Greet uit Amerika jarig was. Of we zeiden dat de pizza's in de aanbieding waren. Aan het einde van het casino vertelden we: 'Heel zielig, tante Greet is overleden, maar ze is wel 88 geworden, hoor! En wat leuk, ieder kind krijgt twintig euro van haar erfenis'. Hup, allemaal naar het winkeltje, natuurlijk!

Hanneke heeft alles rond het restaurant en het winkeltje georganiseerd. Ik heb de spelletjes voor mijn rekening genomen. Verder hebben we veel hulp gekregen van de speeltuinvereniging, die spulletjes voor het winkeltje sponsorden en hun mailinglijst gaven. En de avond zelf hielpen 13- en 14-jarigen.

Ik heb het kindercasino ooit gemaakt om de tiende verjaardag van mijn kinderen te vieren. De kinderen hielpen mee, zo maakte één zoon het geld en een andere het woord 'finish' boven de rupsbaan. Binnenkort wordt Tjeerd tien en gaan we het natuurlijk weer spelen!" <